

PORT  
PAYE  
HELLAS



# ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

## Η φωνή της **ΝΕΟΛΑΙΑΣ**



ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ

ΕΔΡΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 77 - ΤΗΛ.: 38 25 869

Τιμή Φύλλου 200 δρχ.

Τεύχος Νο5 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

S  
U  
M  
M  
E  
R

## ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2000



✓ **5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
BEACH VOLLEY  
3-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΚΤΗΣ**

✓ **BEACH  
PARTY  
& ΑΠΟΝΟΜΗ BEACH VOLLEY  
ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ**

Z  
Φ  
Φ  
Φ

✓ **PARTY**   
AT **Alta Mar**   
CLUB  
ΠΕΜΠΤΗ  
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΑΥΛΑΚΙ  
ΙΚΑΡΙΑΣ

✓ **ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  
25 ΧΡΟΝΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
ΙΚΑΡΙΑΣ  
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΛΙΜΑΝΙ ΕΥΔΗΛΟΥ**

## ΚΑΡΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τα μεταλλαγμένα προϊόντα και το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια.

Έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από τότε που για πρώτη φορά ήρθε στην επικαιρότητα το πρόβλημα των μεταλλαγμένων τροφίμων. Χάρη στη συμβολή οικολογικών οργανώσεων και επιστημόνων, οι καταναλωτές συνειδητοποίησαν τους κινδύνους που επιφυλάσσουν για την υγεία προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί αλλοίωση στο γενετικό τους κώδικα, προκειμένου δήθεν να καταστούν ανθεκτικότερα σε ιούς και να παράγονται έτσι μαζικά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της διεθνούς οικονομίας.

Οι εταιρείες ωστόσο, όπως και τα κράτη παραγωγής μεταλλαγμένων δεν φάνηκαν διατεθειμένα να αλλάξουν την επικίνδυνη πολιτική τους στον τομέα αυτό, γεγονός που αποδεικνύει η αποτυχία διεθνών συναντήσεων γι' αυτό το θέμα, όπως η συνάντηση της Καρθαγένης (Κολομβία) το 1999.

Οι προσπάθειες όμως,

συνεχίστηκαν καίτον Ιανουάριοτου 2000 εκπρόσωποι 130 χωρών υπό την ιατροθεραπευτική συνάντηση της ΟΗΕ στην Καναδά, όπου και κατέληξαν στο Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια. Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά των μεταλλαγμένων, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η εξαγωγή μεταλλαγμένων θα γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της χώρας προορισμού, ενώ κρίνεται αξέις προστασίας από τη διεύθυνση μεταλλαγμένων οργανισμών τις περιοχές του πλανήτη όπου συγκεντρώνεται μεγάλη ποικιλία ενός φυτικού είδους. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι οι αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή αλλης διεθνούς συμφωνίας, τοποθετώντας έτσι την προστασία του περιβάλλοντος πάνω από το επελεύθερο εμπόριο.

Δεν έλειψαν φυσικά οι πιέσεις από χώρες - εξαγωγείς μεταλλαγμένων, οι οποίες πέτυχαν να μην θεσπιστεί η υποχρεωτική σήμανση προϊόντων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι η φωνή των ευαισθητοποιημένων πολιτών έχει δύναμη και ανοίγοντας το δρόμο για την επιτυχία των καταναλωτών και των οικολογικών οργανώσεων εναντίον των επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον ενεργειών των πολυεθνικών των μεταλλαγμένων προϊόντων.

Χριστίνα Τσαντίρη

### Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ν.Ι. ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ!

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας, Γιώργος Τσακαλίας, πήρε την μεγάλη απόφαση και στις 19 Αυγούστου στην Ακαμάτρα Ικαρίας, αφήνει την εργένικη ζωή και περνά το κατώφλι της εκκλησίας με την Μοσχούλα Καϊάφα από το Καραβόσταμο, για να μοιραστούν από εδώ και πέρα το υπόλοιπο της ζωής τους. Σας ευχόμαστε κάθε ευτυχία παιδιά και καλούς απογόνους....

**Ιδιοκτήτης:** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
Κάντιγγος 23 Αθήνα Τ.Κ. 106 77 - Τηλ.: 38.25.869  
**Εκδότης:** Καλαμπόγιας Παναγιώτης τηλ.: 25.22.156  
**Διευθυντής:** Φλυτζάνης Πρόδρομος τηλ.: 43.19.342

**Βοηθοί Συντάκτη:**

- Κουκή - Κασανδρίνος Ειρήνη
- Καϊάφα Μοσχαύλα
- Τσακαλίας Γιώργος
- Τσακαλίας Εργάστη
- Μαματά - Παπαχειμώνα Δώρα
- Καραβάθης Κώστας
- Κοτσορές Ελένη
- Παύλου Χριστίνα
- Τσαντέρης Λευτέρης
- Στρούπα Μαρία
- Σαφός Απόστολος

Επιμέλεια-Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - Γραφικές Τέχνες Θ. Οικονόμου 4-6 Ν. Ψυχικού - Τηλ.: 67.22.297-Fax: 67.22.299

**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”**

Τηλ.: 38.39.831 - Fax: 38.29.503

Τηλ.: 67.22.297 - Fax: 67.22.299  
e-mail: [Tyropkin@x-treme.gr](mailto:Tyropkin@x-treme.gr)

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας και το Α.Σ.του, δεν φέρουν καμία ενθύνη για τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο και που αποκλειστικά εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων.

## Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

### ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συμπατριώτη μας Γιώργου Λεσσέ, για τον άδικο χαμό του γιού του Σταμάτη σε τροχαίο ατύχημα στο Αυλάκι Ικαρίας.

ΤΟ  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
ΑΥΤΟ ΤΟ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
ΘΑ  
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  
ΚΑΙ ΣΤΑ  
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ  
ΘΑ  
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ Σ.Ν.Ι.

## KANTINA

“Η ΑΡΓΩ” ...για τον καφέ σας  
και όχι μόνο....



**ΜΕΣΑΧΤΗ**  
Φράγκου Φιλιώ

# Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΕΓΕΤΑΙ !!!

ΓΙΑΤΙ:::

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2000.

Το γειτονικό μας νησί και οι κάτοικοι του, αρχίζουν να βιώνουν έναν πύρινο εφιάλτη. Τα πάντα παραδίνοντε στη πύρινη λαίλαπα για 5 εικοσιτετράωρα. Δάση, ανθρώπινες περιουσίες, μαζί και μια άτυχη γυναίκα, έγιναν στάχτη και τότε αρχίζουν τα ερωτήματα και οι απορίες. Οι κάτοικοι αναζητούν τους ανεύθυνους - υπεύθυνους, τους ενόχους, αναζητούν το δίκιο τους. Το ίδιο σκηνικό που επαναλαμβάνεται μετά από κάθε καταστροφική πυρκαγιά. Και όλοι υποστηρίζουν είτε η πολιτεία είτε οι κρατικοί εκπρόσωποι, ότι όλα έγιναν σωστά. Δεν ξέρω αν το σωστό κρύβεται στα κάρβουνα και στις στάχτες, το σίγουρο όμως είναι ότι η όλη εγκληματική αδιαφορία κοστίζει ακόμα και ζωές.

Φεύγοντας από τη Σάμο, ερχόμαστε στο νησί μας. Το πρόβλημα της πυρκαγιάς, είναι οικείο και οι κάτοικοι έχουν κληθεί αμέτρητες φορές να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές φλόγες. Τα πλήγματα είναι ακόμα νωπά τόσο από τη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Κήρυκο, όπου θρηνήσαμε 13 θύματα, όσο και από αυτήν που ξεκίνησε από Άγιο Πολύκαρπο και έφτασε στον Αρμενιστή. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθούν να υπάρχουν λιγοστά πυροσβεστικά οχήματα ανά τους Δήμους και ειδικά στον Δήμο Ραχών το υπάρχον όχημα της πυροσβεστικής είναι παλιάς τεχνολογίας και συχνά παρουσιάζει προβλήματα. Σε περίπτωση ανάγκης λοιπόν θα πρέπει να στηριχθούμε στην επέμβαση του κρατικού μηχανισμού, δυστυχώς όμως δεν θα πρόκειται για "άμεση επέμβαση", όπως η εμπειρία μας έχει δείξει.

Από τα παραπάνω συνειδητοποιούμε ότι η πρόληψη είναι η μοναδική δίοδος σωτηρίας και λέγοντας πρόληψη αναφερόμαστε στις εθελοντικές πυρασφάλειες των κατοίκων. Μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια, αλλά διεκόπη. Φέτος όμως ο Σύλλογος Μοτοσικλετιστών Ικαρίας με έδρα του τις Ράχες \*Σωματείο Αναγνωρισμένο από το Κράτος Αποφ. Πρωτ. 1598/89), συμμετέχει και πρωτοστατεί για την

## ΠΥΡΙΝΗ ΜΑΣΤΙΓΑ

Αυτό τον καιρό οι πυρκαγιές είναι το πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί πρέπει να φτάσει το καλοκαίρι, δηλαδή να μπούμε στον Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο προκειμένου να ενδιαφερθούμε;

Μήπως πρέπει πρώτα - πρώτα εμείς οι ίδιοι να προσέξουμε τα σπίτια, τις αποθήκες, τις στάνες και τα χωράφια μας πριν γίνει το κακό; Επίσης ένα ερώτημα αφορά τα φυλλάδια των Πυροσβεστικών υπηρεσιών και των εθελοντών δασοπυροσβεστών, που μόλις τα παίρνουμε στα χέρια μας τα πετάμε αντί να τα διαβάζουμε. Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες αυτές, μοιράζουν τα φυλλάδια από το Μάρτιο σε όλη την Ελλάδα. Μήπως θα έπρεπε να προβληματιστούμε γιατί ξεκινά η επιφυλακή των Δασικών Υπηρεσιών από το Μάρτιο;

Αναρωτήθηκε κανείς αν πρώτα από όλα φταίμε εμείς για την καταστροφή των δασών και των περιουσιών μας από την φωτιά και έπειτα το κράτος; Μπορεί να με

επαναλειτουργία της εθελοντικής πυροπροστασίας. Ο Σ.Μ.Ι. ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος, πραγματοποιεί περιπολίες κάθε βράδυ με μοτοσικλέτες των μελών του, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ραχών. Η αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία είναι αξία συγχαρητηρίων. Τα μέλη του Συλλόγου από το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αποτελούν τους φρουρούς του δάσους. Ο Σ.Μ.Ι. προσκαλεί τον καθένα από μας να λάβει μέρος και να στελεχώσει ενεργά αυτήν την κίνηση. Ας σταθούμε όλοι στο πλευρό του πρωτόπορου αυτού Συλλόγου, για να ξεπεράσουμε την αδιαφορία του κράτους για τα ακριτικά νησιά και να γίνουμε εμείς φύλακες της φύσης μας και της ζωής μας.

Ο Σ.Μ.Ι. ευελπιστεί ότι θα βρει μιμητές και στους άλλους Δήμους της Ικαρίας, και όχι μόνο, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη του νησιού. Εμείς λοιπόν ας σταθούμε κοντά του. Ο Σ.Μ.Ι. σίγουρα δεν θα μείνει στάσιμος, αλλά θα προσφέρει και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό δείγμα της δουλειάς των μελών και του προέδρου. Επιφυλάσσεται.

- Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του Σ.Μ.Ι., Νίκο Τσεπέρκα στο τηλέφωνο : 0275 41041

Μαρία Στρούπα

**ΕΙΔΕΣ ΚΑΠΝΟ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ;;;  
ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΣ ΚΑΘΟΛΟΥ !!!  
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ 199  
“Η ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ! ΜΗΝ ΤΟΥΣ  
ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ**

## ΜΑΣ ΑΦΟ ΡΑ ΟΛΟ ΥΣ

κατηγορήσετε ότι υπερασπίζομαι την πολιτεία. Όχι δεν την υπερασπίζομαι αλλά είναι η τελευταία και η πρώτη που φταίει, αφού εμείς οι ίδιοι δεν καθαρίζουμε τα ξερά χόρτα γύρω γύρω από το σπίτι μας και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν κόβουμε τα κλαδιά των δέντρων που ακουμπάνε πάνω στα σπίτια μας για να μην χάνουμε την σκιά τους και πολλά άλλα στα οποία δεν δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Στο τέλος κατηγορούμε αμέσως την Πυροσβεστική ότι δεν κάνει καλά την δουλειά της, ενώ εμείς αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Παράδειγμα όταν πρέπει να φωνάξουμε στον Δήμο και στη Νομαρχεία, για τις ανύπαρκτες και ανεπαρκείς αντιπυρικές ζώνες δεν το κάνουμε, γιατί θα χάσουμε λίγα μέτρα από το χωράφιμας.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσα θα κερδίσουμε από την κίνησή μας αυτή, αλλά όταν καεί μια περιοχή φωνάζουμε και κλαίμε για την οικολογική καταστροφή και μετά από 2-3 χρόνια ξεπηδάνε βίλες και εξοχικά σπίτια. Ας αναφερφούμε και σε ένα ακόμα πρόσφατο παράδειγμα. Στο Δήλεσι, εκεί που υπάρχουν σπίτια σήμερα, πριν από 15 χρόνια υπήρχε ένα όμορφο δάσος, το οποίο καταστράφηκε από αλλεπάλληλες πυρκαγιές.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι συνέπειες μιας φωτιάς δεν εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα όταν έχουμε τις μεγάλες πλημμύρες κάτι που οφείλεται στην ολέθρια απώλεια του δάσους. Όσο και αν φωνάζουν μερικοί, το αποτέλεσμα ανεπιτυχώς παραμένει το ίδιο, γιατί δεν υπάρχει παιδεία, ευαισθησία, ανθρωπιά και ενδιαφέρον τόσο για τους άλλους γύρω μας όσο και για το περιβάλλον.

Καλαμπόγιας Παναγιώτης



# ΑΡΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΙΔΕΑΣ - Α ΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

## ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Κατά την αρχαιότητα αλλά και στη σημερινή εποχή κυριαρχούσαν οικονομικοπολιτικά συμφέροντα εξουσιών και αθλητών. Η ανάληψη των ολυμπιακών αγώνων δεν αφορούσε ούτε τους πολίτες ούτε τον πολιτισμό, αλλά τις κερδοσκοπικές φιλοδοξίες και τα αναγκαῖα έργα υποδομής με πρώτη συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των λαών και τις συχνές περιβαλλοντολογικές συμφορές.

Στη σημερινή εποχή, η προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί επιπλέον ένα είδος αχαλίνωτου σωβινισμού που καλλιεργείται, κατά κύριο λόγο, από τις εξουσίες. Η μετάδοση αυτών των αθλητικών θεαμάτων από σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της υφλίου, συνοδεύεται από καταιγισμό διαφημίσεων, κυρίως από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αθλητισμός και διαφήμιση δυστυχώς συμβαδίζουν. Παντού κυριαρχεί το κέρδος, το χρήμα και η επιχειρησιακή πρόοδος. Το σπονσοράρισμα έχει μπει πλέον στη ζωή και του τελευταίου αθλητή. Πόσο μάλλον σε αθλητές μεγάλου βεληνεκούς, όπου στο όνομα του παγκόσμιου πρωταθλητισμού δειστάζουν να διαφημίσουν πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο στην αθλητική τους περιβολή αλλά ακόμα και επάνω στο κορμό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τατουάζ με τον "μαύρο πάνθηρα" στον ώμο του ακοντιστή Γκατσιούδη. Δυστυχώς τα αποκαλούμενα: "Ολυμπιακό πνεύμα" και "Ολυμπιακό ιδεώδες" έχουν καταντήσει παραμύθι για μικρά παιδιά.

Ο Γάλλος Βαρώνος P. De Coubertin που ανέλαβε την πρωτοβουλία για επανάληψη, έπειτα από 15 αιώνες, των ολυμπιακών αγώνων, φρόντισε για τη συγκρότηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) από παράγοντες της αριστοκρατίας και του πλούτου. Μέλη της ήταν και είναι έως σήμερα μεγιστάνες του χρήματος και του - επί πτωμάτων - κέρδος. Είναι άραγε τυχαίες οι καταγγελίες περί δωροδοκίας ορισμένων "αθανάτων", από φορείς υποψηφίων πόλεων που θα φιλοξενούσαν ολυμπιακούς αγώνες; Ή μήπως ήταν τυχαία απώλεια της "χρυσής

ολυμπιάδας", το '96, από τη γενέτειρα της Coca-Cola, την Ατλάντα των Η.Π.Α.;

Στις ημέρες μας, ο αθλητισμός συνδέεται με διαπλεκόμενα συμφέροντα: οικονομικά, πολιτικά αλλά κυρίως τηλεοπτικά. Αυτά αποτελούν όχι μόνο, ένα είδος μόδας για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά συχνά και πρότυπα συμπεριφοράς. Ο σύγχρονος αθλητισμός πάσχει εξαιτίας των σκανδάλων του ντοπαρίσματος, των εμπορευματοποιήσεων των τηλεοπτικών αχρειοτήτων και της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς της Δ.Ο.Ε. Παντού κυριαρχεί η άποψη: "Πρώτα η επιτυχία και μετά το θήρος".

Ουδείς, βέβαια δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προσωπική και επίπονη προσπάθεια αρκετών αθλητών, οι οποίοι κάτω από αντίδοξες και σχεδόν αντιαθλητικές συνθήκες, καταφέρουν να κατατήσουν μια θέση στο βάθρο των νικητών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολλοί πρωταθλητές μας προπονούνται σε χωράφια ή παλιές αποθήκες. Η αθλητική υποδομή στην επαρχιακή Ελλάδα και στα μέρη όπου ούτε καν θα ακουστούν τα έργα γιατην περιβόλητη "Ολυμπιάδα του 2004", είναι ανύπαρκτη. Δυστυχώς, ο αθλητισμός σε πραγματικές συνθήκες και εγκαταστάσεις έχει καταντήσει προνόμιο αστικού. Η αθλητική παιδεία κυρίως στα επαρχιακά σχολεία έχει εκλείψει. Οι τυχόν δύσπιστοι αρκεί να ρίξουν μια ματιά στην Ικαρία. Πολλά αθλητικά ταλέντα εγκαταλείπουν πρόωρα τον αθλητισμό, ενώ άλλοι ελάχιστοι και πεισμωμένοι, αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε μεγαλύτερες πόλεις. Εδώ εμφανίζεται ένας άλλος σημαντικός λόγος για την ενημέρωση των ακριτικών περιοχών μας, από τη νεολαία.

Μοναδικός φταίχτη γι' αυτήν την τραγική κατάσταση δεν είναι άλλος, παρά οι εκάστοτε κυβερνήσεις, καθώς και η ανικανότητα ή τη φιλοχροματία ορισμένων κρατικών παραγόντων. Το ρόλο, πλέον, για την ανάδειξη και προβολή των αθλητών, έχουν αναλάβει εταιρείες - σπόνσορες, με απώτερο και μοναδικό βέβαια σκοπό το κέρδος.

Αποστόλης Σαφός

## Και οι επιτυχίες συνεχίζονται ;

Πριν από λίγες μέρες ένας ακόμα αθλητής μας γύρισε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο στις αποσκευές του από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, οποιαδήποτε επιτυχία στον αθλητικό χώρο, πέρα από το μπάσκετ, ήταν αδιανότητη. Μας ήταν αρκετό να Πανηγυρίσουμε με την συμμετοχή των αθλητών μας στην προημετελική φάση κάποιου αθλήματος. Η συμμετοχή δε σημιτελική φάση ισοδυναμούσε με μετάλλιο και ο σοι κατάφερναν να πάρουν μέρος σε τελικό ή να κερδίσουν κάποιο μετάλλιο θεωρούσαμε ότι οφειλόταν αποκλειστικά σε αποτυχίες των συναθλητών τους ήσε θαύμα.

Αυτή τη δεκαετία πολλά άλλαξαν. Η αρχή έγινε στην Ολυμπιάδα του 1992, με τα δύο χρυσά μετάλλια της Πατούλιδου και του Δήμα. Οι επιτυχίες δε, συνεχίστηκαν στην Ολυμπιάδα του 1996 με τους 8 χρυσούς Ολυμπιονίκες, με πολλά αργυρά και χάλκινα μετάλλια και πολλές κατατάξεις στην οκτάδα και ολοκληρώθηκαν στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, με πολλά επίσης μετάλλια. Σε αυτά τα αθλήματα, οι Έλληνες αθλητές στάθηκαν απέναντι σε μεγαθήρια όχι μόνο με το κεφάλι ψηλά αλλά και πολύ περισσότερο από αντάξια.

Στο μπάσκετ, αντίθετα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες, σε εθνικό οι επιτυχίες άρχισαν να λιγοστεύουν όλο και περισσότερο. Σε άλλα πάλι αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και η κολύμβηση, οι επιτυχίες εξακολουθούν να λείπουν.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε λάθη που γίνονται από το κράτος. Παρόλο του ότι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στον κλασσικό αθλητισμό, στην ιστιοπλοΐα, στη γυμναστική - ρυθμική και ενόργανο - καθώς και στην άρση βαρών έχουν δοθεί μεγάλα κεφάλαια, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κατάλληλοι χώροι προπόνησης και με τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού έχουν εντοπισθεί και αξιοποιηθεί πολλά νέα ταλέντα, σε άλλα δυστυχώς αθλήματα, όπως η κολύμβηση, δεν έχουν δοθεί χρήματα. Με αποτέλεσμα οι πρωταθλητές να υποχρεούνται να προπονούνται σε πισίνες που είναι ανοιχτές στο κοντό την ίδια ώρα που αθλούνται

και οι γυμναστικοί σύλλογοι.

Στο ποδόσφαιρο, τώρα μόλις έχει αρχίσει να γίνεται κάποια δουλειά, η οποία όμως οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή στο μεράκι κάποιων νέων ανθρώπων για το συγκεκριμένο άθλημα. Αντίθετα, τα λάθη στο μπάσκετ είναι πολλά και άρχισαν να γίνονται τα τελευταία μόλις χρόνια. Οι ελληνοποιήσεις ένων αθλητών, η άδεια να αγωνίζονται ελεύθερα και απεριόριστα οι κοινοτικοί παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα - με πολλούς αθλητές να χρίζονται αυθαίρετα κοινοτικοί - έχουν μειώσει αισθητά τον ενεργό ρόλο των ελλήνων παιχτών στις μεγάλες ομάδες. Το αποτέλεσμα είναι αυτοί, χωρίς εμπειρίες και χρόνο συμμετοχής, να αδυνατούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και βέβαια η Εθνική μας ομάδα να αδυνατεί να παρουσιάσει τον παλιό καλό της εαυτό. Δεν λέμε όχι στους ξένους παίχτες, αλλά καλό θα ήταν να περιοριστεί ο αριθμός τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σκόπιμο επίσης θα ήταν να αναφέρουμε και στα κακώς κείμενα του ελληνικού κράτους. Αθλητικά - όπως και μουσικά - σχολεία δεν υπάρχουν σε όλα τα νησιά της Ελλάδος (όπως στην Ικαρία) ενώ σε ορισμένα νησιά (όπως η Μυτιλήνη) έχουν μόνο αθλητικά γυμνάσια ενώ για να βρουν τα παιδιά αντίστοιχα λύκεια πρέπει να ξενιτευτούν. Αυτά τα παιδιά που πάνε σε αθλητικά σχολεία ή όσα δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα, όμως θα είναι δύσκολο ως αδύνατον να συνεχίσουν ή να αρχίσουν την καλή δουλειά με αποτέλεσμα να μένει το αθλητικό τους ταλέντο ανεκμετάλλευτο.

Αν πραγματικά η Ελλάδα θέλει να συνεχίσει να έχει επιτυχίες και η ελληνική σημαία να κυμαίζει στο βάθρο των νικητών της. Πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε από την μιζέρια μας και να συνεχίσουμε την καλή προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει ή να ξεκινήσουν άμεσα τα σωστά προγράμματα προκειμένου και στον αθλητισμό να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Χριστίνα Πούλου

# ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

## Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Γνωρίζουμε όλοι μας το μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε πριν από πολλές μέρες, ένα θέμα που απασχολεί όλους μας λίγο ή πολύ, και αναφέρεται στην προαιρετική αναγραφή ή όχι του θρησκεύματος στην ταυτότητα.

Πολλοί εμφανίστηκαν στα Μ.Μ.Ε. και πολλά ειπώθηκαν γύρω από αυτό το ζήτημα. Ποιος όμως από αυτούς έλεγε

την αλήθεια; Ή ακόμα περισσότερο τι ακριβώς θέλουμε εμείς;

Μήπως πρώτα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια άλλα ερωτήματα, όπως: γιατί προεκλογικά κανένα κόμμα δεν έθεσε σχετικό ζήτημα;

Γιατί ο πρωθυπουργός έβαλε εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο, ( για να μην έχει στο μέλλον πρόβλημα με τις ψήφους), στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης ο οποίος δηλώνει ότι θέλει την απορθοδοξοποίηση της χώρας μας; Γιατί ο βουλευτής-τ. Υπουργός κ. Ε. Βενιζέλος αρνήθηκε την παραπάνω θέση; Μήπως γνώριζε την όλη υπόθεση; Γιατί ο πρόεδρος της εξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Καραμανλής δήλωνε ότι εάν θα σχημάτιζε κυβέρνηση θα έδινε το παραπάνω υπουργείο στον κ. Σ. Μάνο, ο οποίος και αυτός με την σειρά του δηλώνει αρνητικός με θέματα της θρησκείας μας; Ποιος βρίσκεται πίσω απ' όλα αυτά και ποιος είναι ο τελειωτικός σκοπός του, ειδικά τη στιγμή που επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι δεν έχει θέσει θέμα περί θρησκευτικών θεμάτων στα κράτη-μέλη της;

Για όλα αυτά που πολέμησαν οι ήρωες του '21 και του '40, για μια ελεύθερη πατρίδα και θρησκεία, γιατί δεν εννοείται Ελλάδα χωρίς θρησκεία, έρχεται ο πρωθυπουργός κ. Σημίτης 2000 χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού, με τις αποφάσεις και τις δηλώσεις του και χωρίς διάλογο, να παραγκωνίσει την εκκλησία της Ελλάδος. Κάτι το οποίο έπραξε την ώρα που ο αρχιεπίσκοπος κ. κ. Χριστόδουλος βρίσκονταν στη Ρουμανία σε επίσημο ταξίδι. Να σημειώσουμε ότι η εκκλησία ήταν αυτή η οποία συμμετείχε άμεσα και με διάφορους τρόπους στη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ποιος είναι αυτός που θα φερθεί απέναντι στην Ιερά Σύνοδο λες και είναι κανένα σωματείο την ώρα που εκείνη με δημοκρατικές ενέργειες του ζητάει διάλογο



μέχρι και την τελευταία στιγμή;

Η εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι αρνητική σε ότι αφορά τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες αλλά ζητά είναι προαιρετική. Για την ιστορία πρέπει να αναφέρουμε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος υπάρχει από το 1914 και όχι, όπως λένε κάποιοι, από τα χρόνια της Κατοχής.

Για να μη γελιόμαστε η ουσία δεν είναι μη αναγραφή στις ταυτότητες αλλά η συνέχεια που θα έχει με μελλοντικές ενέργειες όπως: να κοπούν οι σχέσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους, ο υποχρεωτικός πολιτικός γάμος και η μη αναγνώριση του θρησκευτικού γάμου, η δημιουργία της πολιτικής βαπτίσεως και κηδείας, η τροποποίηση του Συντάγματος, η παύση των θρησκευτικών από τα σχολεία. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος να μην ορκίζονται οι βουλευτές και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αφαιρεθεί το ευαγγέλιο και να μην ορκίζονται σ' αυτό από τα δικαστήρια, να υπάρξουν τροποποιήσεις στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αφαιρεθεί ο Σταυρός από την ελληνική σημαία, οι εικόνες από τα δημόσια κτήρια και πολλά άλλα που έχει δηλώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης τα οποία οδηγούν στον αφανισμό της θρησκείας μας και στη δημιουργία της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή ό,τι υπάρχει στον κόσμο να είναι κοινό όπως θρησκεία, πολιτική, νόμισμα κ.λ.π. Ποιος όμως σκέφτηκε τις ακριτικές περιοχές που θα είναι ό,τι χειρότερο γι' αυτές η συγκεκριμένη απόφαση του κράτους; Θα μου πείτε τόσα χρόνια δεν τους έδωσαν σημασία θα το πράξουν τώρα; Τη στιγμή που το μοναδικό "Φως" που λάμπει εκεί είναι αυτό της Ορθοδοξίας μας.

Κλείνοντας, αυτά είναι λίγα στα οποία θα μπορούσα να αναφερθώ περί ταυτότητων, χωρίς να γνωρίζωτις εξελίξεις τη στιγμή της δημοσίευσης της εφημερίδας του Συλλόγου μας. Σίγουρα θα χρειαστούν πολλές σελίδες για το φλέγον ζήτημα που δημιούργησαν κάποιοι οι οποίοι πιθανόν δεν είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι και προσπαθούν να μας κάνουν σαν τον εαυτό τους. Αυτοί σκοπό έχουν να προστατεύσουν τους λίγους άθεους ή ετερόδοξους που ζουν ανάμεσά μας ( 3%), πράγμα που το θέλει η Εκκλησία μας, όπως δεν θέλει κανένα είδος ρατσισμού αλλά όχι όμως και με προκλητική αδιαφορία και εις βάρος της Ορθοδοξίας μας. Λέμε όχι σε μια Ελλάδα χωρίς ορθοδοξία γιατί ποτέ δεν υπήρξε αυτό, ακόμη και στη βάρβαρη τετρακοσίων χρόνων τούρκικη σκλαβιά, όπου ποτέ δεν έσβησε η λαμπάδα της Πίστης μας. Ο σκοπός δεν είναι οι ταυτότητες λοιπόν, αλλά ο αφανισμός της πίστης μας επειδή κάποιοι ντρέπονται να λένε ότι είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι.

Επιμέλεια Άρθρου: Γεώργιος Ι. Τσαρνάς

## ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ... ENANTION ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Λίγες μόλις μέρες πριν τη συγγραφή αυτού του άρθρου, τόσο η ελληνική όσο και η διεθνείς κοινή γνώμη συγκλονίστηκαν από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση εναντίον του στρατιωτικού ακολούθου της βρετανικής πρεσβείας με αποτέλεσμα το θάνατό του λίγες ώρες αργότερα σε νοσοκομείο των Αθηνών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των γιατρών.

Αν και η επίθεση έγινε σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, οι δύο "άνδρες" κατάφεραν να ξεφύγουν και η αστυνομία για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξάρθρωση της "17 Ν".

Η συγκεκριμένη οργάνωση ανέλαβε με προκήρυξη της, προς μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα, τόσο αυτήν την επίθεση όσο και άλλες πέντε εναντίον διπλωματικών στόχων. Ο λόγος: η άμεση συμμετοχή του Αγγλού διπλωμάτη και των υπολοίπων διπλωματών στην οργάνωση των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών κατά της Σερβίας.

Είναι γεγονός ότι το ΝΑΤΟ, καθαρό όργανο των Η.Π.Α., τρομοκρατεί σε όλο το κόσμο. Στο όνομα της ειρήνης βομβαρδίζει νοσοκομεία, μαιευτήρια, άμαχο πληθυσμό, κομβόια αλληλεγγύης που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης ( φάρμακα, τρόφιμα κ. λ. π.) σε λαούς που για κανένα λόγο δεν ευθύνονται για την πολιτική της χώρας τους. Ενώ για τις κυβερνήσεις άλλων χωρών που

διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα όχι απλώς δεν υπάρχει τιμωρία αλλά υπάρχουν παινέματα.

Ποιος όμως δίνει το δικαίωμα στον καθένα μας να δικάζει, να καταδικάζει και να τιμωρεί και μάλιστα με μία τιμωρία που προ πολλού έχει καταργήσει στην Ελλάδα και που βάση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι απάνθρωπη; ΚΑΝΕΙΣ! Και αν για κάποιο λόγο διαφωνείς με κάτι, συμμετέχεις στις όποιες εκδηλώσεις γίνονται κατά αυτού, ή ακολουθείς όλες τις νόμιμες διαδικασίες. ΔΕΝ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΣ! Γιατί έτσι γίνεσαι πολύ χειρότερος από το θύμα σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ευθύνονται μόνο οι τρομοκράτες που εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι και να συνεχίζουν κάτι τόσο κατακριτέο. Εδώ και από 25 χρόνια, τόσο οι απλοί εκτελεστές όσο και οι μεγάλοι "εγκέφαλοι" της οργάνωσης παραμένουν ασύλληπτοι. Γιατί η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τίποτα; Δεν θέλει ή δεν την αφήνουν να κάνει σωστά το έργο της; Τι και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το τόσο "σκοτεινό" και βρώμικο παιχνίδι; Σαν Ελληνίδα πολίτης και υπήκοος έχω απαιτήσεις όπως το σεβασμό του αναφαίρετου δικαιώματος μου να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα στο δρόμο χωρίς να φοβάμαι ότι από κάποιο λάθος της όποιας παρόμοιας οργάνωσης (που έχει ήδη γίνει μια φορά στο παρελθόν) θα τεθεί η ζωή ή η σωματική μου ακεραιότητα σε άμεσο κίνδυνο.

Χριστίνα Πούλου

# ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

## Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Εδώ και αρκετές δεκαετίες (περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα) όπου ο φιλελεύθερος καπιταλισμός βρισκόταν στην άνθισή του, οι εκβιομηχανισμένες δυνάμεις της δυτικής Ευρώπης επέκτειναν τις ζώνες οικονομικής και πολιτικής επιρροής τους στον υποανάπτυκτο κόσμο (Ασία, Αφρική).

Τεράστια κεφάλαια εθνικών τραπεζών επενδύθηκαν σε χώρες υποανάπτυκτες ή ελαφρά εκβιομηχανισμένες με σκοπό το να οικονομικά και πολιτικά έλεγχο. Τα αποτελέσματα αυτής της εκμετάλλευσης δεν άργησαν να φανερωθούν. Παρά τους αγώνες και τις διαμαρτυρίες των υποανάπτυκτων χωρών, οι λαοί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την ολοκληρωτική ανεξαρτησία τους και να σταθεροποιήσουν την οικονομία της χώρας τους. Είκοσι χρόνια σχεδόν μετά την ανεξαρτησία τους, τα αφρικανικά κράτη, κακοδιοικούμενα από δικτατορικά καθεστώτα, αντικείμενα εκμετάλλευσης των εκβιομηχανισμένων χωρών, με ποικίλα εσωτερικά προβλήματα, προσπαθούν να βρουν το δρόμο προς την πραγματική ανεξαρτησία. Προσπαθούν, δηλαδή, να ξεφύγουν από την υπανάπτυξη πάροντας στα χέρια τους τη διαχείριση του τεράστιου πλούτου της αφρικανικής γης και δημιουργώντας τη δική τους πολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα. Ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας που ιδρύθηκε το 1963, δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να λύσει τις αντιθέσεις των αφρικανικών χωρών και να οδηγήσει την ήπειρο προς μία σταθερή ανάπτυξη. Η ενότητα του οργανισμού εκφράζεται μόνο απέναντι στο ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής που εφάρμοζε την πολιτική του APARTHEID. Το 1987 καταργήθηκε η πολιτική του APARTHEID και αποτέλεσε τομή στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς όμως, οι φυλετικές διακρίσεις δεν έχουν εξασθενήσει ολοκληρωτικά, αφού η συνείδηση των λευκών κυριαρχείται ακόμα από ανελέητο ρατσισμό εναντίον των Αφρικανών.

Τα κράτη της Λατινικής Αμερικής από τις αρχές του 19ου αιώνα προσπάθησαν θερμά να εγκαθιδρύσουν ένα δημοκρατικό καθεστώς αλλά η εξουσία της κάθε χώρας περνούσε στα χέρια διαφόρων δικτατοριών που ευνοούσαν την επιρροή των Η.Π.Α. στα λατινοαμερικανικά

κράτη. Από την εποχή του δόγματος Μονρόε (1823), οι Η.Π.Α. θεωρούσαν την Λατινική Αμερική ως ένα χώρο που τους ανήκει αποκλειστικά. Έτσι οι Η.Π.Α. υποστήριζαν και ενίσχυαν τα δικτατορικά καθεστώτα με την προϋπόθεση να εφαρμόζουν πιστά τα οικονομικά συμβόλαια, απαγορεύοντας τις εργατικές κινητοποιήσεις και τη διάδοση των αριστερών ιδεών.

Παρά, όμως, την ένοπλη επαναστατική δράση των λατινοαμερικανών εναντίον της σκληρής πολιτικής και οικονομικής καταπίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι λαοί δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ποτέ ένα σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά τη δεκαετία του 1970 έδρασαν αρκετά επαναστατικά κινήματα στη Βολιβία, στην Ουρουγουάη, στην Κεντρική Αμερική και σε άλλα κράτη με σκοπό τη δημιουργία ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος. Η κατάσταση, όμως, στη Λατινική Αμερική παραμένει σταθερή, εφόσον η πλειοψηφία των λαών ζει σε άθλιες συνθήκες. Η κοινωνική ανισότητα αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό της Λατινικής Αμερικής και ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι το 10% του πληθυσμού απορροφά πάνω από το μισό του εθνικού εισοδήματος ενώ το 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόνο το 14%.

Το θλιβερό αποτέλεσμα της ιστορίας του τρίτου κόσμου είναι ότι αν και έχουν αρκετές δεκαετίες, η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Εξακριβώμενές στατιστικές αποδεικνύουν ότι σήμερα 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι σε δεινότερη θέση απ' ότι στη δεκαετία του '80: 820 εκατομμύρια υποσιτίζονται από τους οποίους 790 εκατομμύρια ζουν στον τρίτο κόσμο. Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, υπολογίζεται ότι 507 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στον Νότο, δεν θα προλάβουν να γιορτάσουν τα τεσσαρακοστά γενέθλιά τους. Αυτό είναι το παρόν που χαρακτηρίζει τον τρίτο κόσμο, όπου δύο στα πέντε παιδιά που ζουν εκεί υποφέρουν από αναπτυξιακές δυσκολίες, ένα στα τρία παιδιά είναι υποσιτισμένο, 30.000 παιδιά που θα μπορούσαν να γίνουν καλά, πεθαίνουν καθημερινά, 2 εκατομμύρια παιδιά σπρώχνονται καθημερινά στην πορνεία για να επιβιώσουν, 130 εκατομμύρια δεν έχουν καν πρόσβαση στην κρατική εκπαίδευση, ενώ 250 εκατομμύρια πριν κλείσουν τα 15 χρόνια γίνονται μέρος του άνεργου παραγωγικού πληθυσμού.

Φραδέλου Αθηνά

## Ο ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ Ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους

Τι ακριβώς σημαίνει υπερπληθυσμός; Η απάντηση δεν ήταν ποτέ απλή. Πριν 30 χρόνια, κι ενώ ο πληθυσμός της γης συνέχιζε να αυξάνεται ραγδαία, κάποιοι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι ο πλανήτης μας κινδυνεύει από μεγάλους λοιμώγες και εξάντληση των φυσικών του πόρων. Όμως η τεχνολογία αύξησε τις σοδειές, ενώ τα μέταλλα και τα καύσιμα δεν λιγόστευαν. Ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε σημαντικά, αλλά οι τιμές για τα τρόφιμα και τους περισσότερους πόρους μειώθηκαν. Τα επόμενα 50 χρόνια, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα κυμαίνεται από 7,7 - 12 δισ. άτομα - αυτά αποτελούν και τα εκτιμώμενα όρια αντοχής του πλανήτη μας. Όρια που δεν αφορούν μόνο τον αριθμό των ανθρώπων αλλά το τι παράγουν και τι καταναλώνουν. Αν όλοι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, όπως ο βιομηχανικός κόσμος, δεν θα ήταν διόλου απίθανο να εξαντληθούν γρήγορα οι φυσικοί πόροι (π.χ. η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας στις Η.Π.Α. είναι 20πλάσια της Ινδίας).

Οι πόροι του πλανήτη επιβαρύνονται κάθε χρόνο με 80 εκατομμύρια άτομα, και ήδη τα περιθώρια στενεύουν. Χρησιμοποιούμε πάνω από το 50% του ανανεώσιμου νερού, ποσοστό, που μέχρι το 2025, προβλέπεται να φτάσει το 70%. Σχεδόν το 1/3 των ανθρώπων ζουν σε χώρες με μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Τα οφέλη της τεχνολογικής γεωργίας σιγά-σιγά εξανεμίζονται, και οι περισσότερες αγροτικές γαίες ήδη χρησιμοποιούνται.

Αν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλοιώσει τα

καιρικά φαινόμενα, σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε νέα προβλήματα στις καλλιέργειες και το νερό. Απ' την άλλη, ένα θερμότερο κλίμα ίσως ευνοήσει τα φυτά και ανοίξει νέες προοπτικές για τη γεωργία. Εδώ και 30 χρόνια έχουμε διδαχθεί πολλά, τελικά όμως το μέλλον μας είναι σίγουρα αβέβαιο. Ας ελπίσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι, δεν θα ανακαλύψουμε τα πραγματικά όρια της Γης, όταν αυτά θα έχουν πια εξαντληθεί....

Αποστόλης Σαφός

Πηγές: National Geographic (1998)



**ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ**  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΤΟΚΕΤΟΥ
- ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ :  
Μιχαλακοπούλου 105  
115 27 Ιλισσα, Αθήνα  
Τηλ.: 74.70.160-1  
77.89.923  
Fax: 77.80.566  
Τηλ. κιν.: (0977) 070.479

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
**ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**

# **ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ή ΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ;**

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Ονομάζονται Αγγελική Βατούγιου του Νικολάου σύζυγος Γεωργίου Βρούλου και είμαι Επισκέπτρια Υγείας, απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας.

Θέλω να σας κάνω γνωστό ότι, η διεύθυνση του ΠΓΝΑ - Γ. Γεννηματάς, απέρριψε την αίτησή μου, για μετάταξη στο Κ.Υ. - Γ.Ν. Ικαρίας, που έγινε με βάση του Ν 2266/94 ο οποίος αφορά τις μετατάξεις στις παραμεθόριες περιοχές.

Δύο είναι οι λόγοι με τους οποίους αιτιολόγησε την απόρριψη της μετάταξής μου στο νησί μας:

α) Έλλειψη προσωπικού

β) Ότι με βάση σχετικό έγγραφο του Υπουργείου και Πρόνοιας, οι μόνες μετατάξεις που γίνονται δεκτές είναι όσες αφορούν συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν στο Δημόσιο.

Στα παραπάνω, έχω να σας απαντήσω τα εξής: α) Η έλλειψη προσωπικού δεν εμπόδισε τη διεύθυνση του ΠΓΝΑ - Γ. Γεννηματάς, να πραγματοποιήσει μετάταξη στον τόπο καταγωγής της, σε συνάδελφο ανύπαντρη, που υπηρετούσε 4 χρόνια, εξασφαλίζοντας μάλιστα σε 2 χρόνια 2 μετατάξεις: 1η από Δ.Ε. σε Τ.Ε. κατηγορία και 2η στον τόπο καταγωγής της. Ενώ αντίθετα σε μένα που υπηρετώ 13 χρόνια, είμαι 3 χρόνια παντρεμένη με σύζυγο που ζει και εργάζεται στην Ικαρία, με άμεση αποδοχή του αιτήματος μου από το Κ.Υ. - Γ.Ν. Ικαρίας, το οποίο διαθέτει κενή οργανική θέση και με τα σημαντικά κίνητρα του Ν. 2266 / 94 προκειμένου να ζητήσει κάποιος μετάταξη στην παραμεθόριο, η μετάταξη μου εμποδίστηκε.

β) Μπαίνουμε άραγε σε μια περίοδο όπου ακόμα και τα νομοθετημένα κίνητρα για μόνιμη εγκατάσταση στο νησί παγώνουν από υπουργικές αποφάσεις;

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Είμαι η μόνη που δεν της εγκρίνεται η μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή και δικαιώσ διεκδικώ το πανελλήνιο ρεκόρ στο είδος. Κι ενώ ενδιαφέρον προκαλεί άνιση μεταχείριση, η ευνοιοκρατία, η ολοφάνερη ρουσφετολογία που επικρατεί στο Δημόσιο, είμαι σίγουρη ότι, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα σας προκαλέσει η κατάργηση στην πράξη νόμων, που αφορούν την παλιννόστηση του νησιού μας, πράγμα που αποτελεί απώτερο στόχο των πολιτιστικών,

πολιτισμικών και κοινωνικών αγώνων σας και πόσο μάλλον όταν αυτή συνοδεύεται από ανθρώπους που τυπικά τουλάχιστον διαθέτουν τα προσόντα για κοινωνική προσφορά σ' έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα για το νησί μας, την Υγεία.

Ευελπιστώ σε θετικές, υπέρ του αιτήματος μου, ενέργειες από την πλευρά σας και για των λόγων μου το αληθές σας επισυνάπτω το έγγραφο του ΠΓΝΑ - Γ. Γεννηματάς που πιστοποιεί την απόρριψη της μετάταξης μου.

Μετά τιμής  
Αγγελική Βατούγιου

Αθήνα 28.6.2000

Έγγραφο απάντησης από το Π.Γ.Ν.Α. Γεννηματάς  
στο αίτημα μετάταξης της Α. Βατούγιου.

# 5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ



**3-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΚΤΗΣ**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

**ΤΗΛ.: (0275)**

**71020 - 31560**

**22885 - 41011**

**71450 - 6722297**

**και στα καταστήματα  
των Χορηγών**

**1ο ΔΩΡΟ: 100.000 ΔΡΑΧΜΕΣ**

**2ο ΔΩΡΟ: 60.000 ΔΡΑΧΜΕΣ**

**3ο ΔΩΡΟ: 30.000 ΔΡΑΧΜΕΣ**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.000 ΔΡΧ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ**

**BEACH PARTY-ΑΠΟΝΟΜΗ  
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  
BEACH VOLLEY**

**ΧΟΡΗΓΟΙ**

**KANTINA "Η ΑΡΓΩ"**

**στο περίπου... CAFE-BAR**

**Alta Mar CLUB**

**Πλειάδες CLUB**

**AVENTURA CAR RENTAL**

**RACE MOTO**

# ΠΑΡΚΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΖΙ



ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  
ΚΑΙ ΕΠΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΜΕΝΩΝ  
ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΖΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 10:30π.μ. στης Ράχες

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ραχών διοργανώνει ημερίδα με θέμα το Δάσος και η προστασία του, την Παρασκευή 4 Αυγούστου και ώρα 10:30, στις Ράχες.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τοποθέτηση πινακίδας και ονομασία των δασικών πυρήνων σε Πάρκα Νεολαίας στο Σταυρό (Πέζι). Θα ακολουθήσουν ομιλίες και συζήτηση για το Δάσος, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ραχών.

25 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
ΙΚΑΡΙΑΣ

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΔΗΛΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES, VIDEO, ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Ν.Ι.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

## ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”

Όσα από τα μέλη του Συλλόγου ή τους αναγνώστες του περιοδικού μας έχουν αλλάξει διεύθυνση, λαμβάνουν το περιοδικό σε άλλο όνομα ή δεν λαμβάνουν καθόλου το περιοδικό παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την διεύθυνση του περιοδικού:  
Καλαρπόγιας Παναγιώτης 25 22 156 - 0945 170136  
Φλυτζάνης Πρόδρομος 43 19 342 - 0977 219 741

Παρακαλούμε τα μέλη και αναγνώστες μας, για την συνέχιση αυτής της προσπάθειας του περιοδικού, να καταβάλουν το μικρό ποσό των 200 δρχ. αξίας του, ώστε να ππορούν να καλύπτονται τα έξοδα έκδοσίς του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
ΙΚΑΡΙΑΣ

PARTY

AT

Alta Mar  
CLUB

ΠΕΜΠΤΗ  
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΒΡΑΔΙΑ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

ΑΥΛΑΚΙ - ΙΚΑΡΙΑΣ

BEACH  
PARTY

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ε ΑΠΟΝΟΜΗ  
5οΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
BEACH VOLLEY

ΜΕΣΑΚΤΗ  
ΙΚΑΡΙΑΣ

# **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ**

## **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**

### **ΙΟΥΛΙΟΣ**

- 8 έως τις 15 Ιουλίου έκθεση της Αγγελικής Δεμερτζή-Βαλεοντή στον Εύδηλο.
- 23 Ιουλίου (Εκδήλωση με θέμα: "Η Ικαριώτικη Ναυτοσύνη" στον Εύδηλο).
- 30 Ιουλίου (Εκδήλωση τιμής στους Ευεργέτες του Δήμου μας Φραντζέσκας και Σταμάτη Κουτσουφλάκη το πρωί στον Εύδηλο).
- 30 Ιουλίου (Εκδήλωση - Παρουσίαση του Α' τόμου των Ικαριώτικων εγγράφων του "Σταυριανού Ζολώτα" το βράδυ στον Εύδηλο).

### **ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ**

- 1 / 2 / 3 Αυγούστου (Παράσταση καραγκιόζη από τον Καραγκιοζοπαίχτη & Ταχυδακτυλουργό Μαμάη στον Εύδηλο - Καραβόσταμο - Φραντάτο).
  - 17 Αυγούστου: Εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστρο.
  - 17 Αυγούστου: Θεατρική παράσταση του έργου "La Mosketa" του Ρουτζάντε από τον θίασο "ΤΕΤΤΙΓΕΣ" του Λεωνίδα Βαρδαρού το βράδυ στο Στελί.
  - 18 και 21 Αυγούστου στον Εύδηλο και στην Αρέθουσα αντίστοιχα λογοτεχνικές βραδιές: Αφιέρωμα στην Ρώσικη Λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Παρουσίαση του διηγήματος του "Νικολάι Γκόγκολ" 'Το ημερολόγιο ενός τρελού'. Θα επακολουθήσει συζήτηση.
  - 20 Αυγούστου (Εκδήλωση τιμής προς τους διατελέσαντες ως κοινοτάρχες των πρώην κοινοτήτων της Δημοτικής περιφέρειας του Δήμου Ευδήλου).
  - 23 Αυγούστου - Ποιητική Βραδιά - Εκδήλωση αφιερωμένη στο ποιητικό έργο του συμπατριώτη μας και ποιητή Προεδρου της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών και Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Φίλιππο Μαυρογιώργη - στον Εύδηλο -.
  - 24 Αυγούστου: Συναυλία με τον Λάκη Χαλκιά και συμμετοχή χορωδίας από παιδιά των σχολείων του Δήμου μας.
- Μένουν να προγραμματιστούν οι Θεατρικές παραστάσεις από την Θ. ομάδα της Σάμου και μια μουσική βραδιά.

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΑΚΑΔΩΝ**

- Ο Σύλλογος Βρακάδων σας καλεί στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου.
- Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη καριώτικη ορχήστρα, ρασκά και καριώτικο κρασί.



## ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΜΟΙΡΑΙΑ!!!

**Τι να προσέχουμε όταν κολυμπάμε**

**Στη Θάλασσα:** Δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από την ακτή, ειδικά αν δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι ή είμαστε κουρασμένοι. Σκεφτείτε ότι η επιστροφή θα είναι περισσότερο κουραστική. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ούτε στιγμή χωρίς επιτήρηση και προστασία. Το κακό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα (από 1-5 λεπτά) και χωρίς προειδοποιητικό θόρυβο ή φασαρία. Οχι βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζουμε το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού. Δεν κολυμπάμε σε περιοχές, όπου υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες (για μόλυνση, ρεύματα ή οτιδήποτε άλλο). Δεν μένουμε πολύ ώρα στον ήλιο -ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια- γιατί υπάρχει κίνδυνος για εγκαύματα ή ηλιάση. Αν αισθανθούμε ρίγος ή ζαλάδα, βγαίνουμε αμέσως από τη θάλασσα. Αν κουραστούμε κολυμπώντας, δεν χρειάζεται πανικός. Μένουμε ακίνητοι στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίζουμε ήρεμα, όταν ξεκουραστούμε. Αν πάθουμε "κράμπα", δεν πρέπει να φοβηθούμε. Χαλαρώνουμε το μέρος του σώματος που "πιάστηκε" με τοπικό μασάζ και με αργές κινήσεις επιστρέφουμε στην ακτή. Δεν ξεπερνάμε τις σημαδούρες που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται να κινούνται μόνο τα ταχύπλοα σκάφη. Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητεί βοήθεια και δεν μπορείτε να τον βοηθήσετε, καλέστε και εσείς σε βοήθεια. Προσοχή στα δυνατά κύματα. Τα νερά μπορούν εύκολα να παρασύρουν ένα παιδί όταν υποχωρούν. Κολυμπάτε με παρέα, αν αυτό είναι δυνατόν.

**Σε πισίνες:** Ποτέ δεν βουτάμε αν δεν έχουμε ελέγχει το βάθος της πισίνας και τη διαμόρφωσή της. Δεν βιαζόμαστε στο βατήρα, αφήνουμε χρόνο στον προηγούμενο να βουτήξει. Το χλώριο της πισίνας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια. Καλό είναι να φοράμε προστατευτικά γυαλιά.

**Σε ποτάμια και λίμνες:** Τα ρεύματα των ποταμών μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους ειδικά για τα παιδιά. Τονερό στα βαθύτερα μέρη του ποταμού κινείται με διαφορετική ταχύτητα. Αν παρασυρθούμε από το ρεύμα, ξαπλώνουμε ανάσκελα και αφηνόμαστε να κατεβούμε το ποτάμι με τα πόδια μπροστά και απλωμένα τα χέρια. Ετσι είναι πιο εύκολο να κρατήσουμε σε απόσταση τυχόν εμπόδια. Δεν πρέπει να κουραστούμε πολεμώντας ενάντια στο ρεύμα. Σε λίγη ώρα το ρεύμα θα εξασθενεί και θα μπορέσουμε να βγούμε στην όχθη. Τα πόδια μας πρέπει να βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού. Διαφορετικά μπορεί να πιαστούν σε κάποιο εμπόδιο. Δεν κάνουμε ακροβασίες προσπαθώντας να εντιπωσιάσουμε τους άλλους.

### Φαγητό+αλκοόλ+κολύμπι=SOS

Αν έχουμε φάει πρέπει να αφήσουμε αρκετή ώρα να περάσει πριν μπούμε στο νερό. Πρέπει να δώσουμε στο πεπτικό μας σύστημα το χρόνο που χρειάζεται για να αρχίσει τη διαδικασία της αφομοίωσης της τροφής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το αίμα συγκεντρώνεται στο στομάχι. Αν πέσουμε στο νερό αμέσως μετά το φαγητό, το αίμα που χρειάζεται για τη χώνευση θα στραφεί προς τους μύες που χρειάζονται ενέργεια για την κολύμβηση. Υπάρχει περίπτωση να παρουσιάστε τάση ή ακόμα και εμετός και να πάθουμε αναρρόφηση με συνεπαγόμενο πνιγμό αφού οι συσπάσεις του λάρυγγα εμποδίζουν την εισροή οξυγόνου.

### Συμβουλές

Μην κολυμπάτε ποτέ μόνοι σας. Αν δεν ξέρετε καλό κολύμπι, φοράτε σωσίβιο. Μην πέφτετε στο νερό αν νιώθετε κουρασμένοι. Μην κολυμπάτε σε μέρη που υπάρχουν ρεύματα. Αν βρεθείτε σε ρεύμα, κολυμπήστε λοξά μέχρι να βγείτε από αυτό. Μην κολυμπάτε ενάντια στο ρεύμα γιατί θα εξαντληθείτε γρήγορα. Αποφεύγετε τις βουτιές αν δεν γνωρίζετε τα νερά. Μην φοράτε ωτοασπίδες όταν κάνετε βουτιές γιατί μπορούν να τραυματίσουν το αφτί, καθώς αυξάνει η πίεση με το βάθος. Μην κολυμπάτε όταν υπάρχει κακοκαΐρια (δυνατοί άνεμοι, ομίχλη). Μη μασάτε τσίχλα (ή οτιδήποτε άλλο) όταν κολυμπάτε. Μην μπαίνετε στο νερό αν έχετε φάει. Ανάλογα με το μεγέθος του γεύματος αφήστε να περάσει ένα διάστημα από μισή ώρα και μία ώρα. Ποτέ να μην πέφτετε στο νερό αν έχετε κατανάλωσει αλκοολούχα ποτά. Το αλκοόλ μειώνει την αντίληψη, κάνει πιο αργές τις αντιδράσεις, μειώνει την ικανότητα κολύμβησης και διευκολύνει την απώλεια θερμότητας του σώματος μέσα στο νερό. Καλό είναι να μάθετε την τεχνική της τεχνητής

αναπνοής και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ηλίασης και θερμοπληξίας. Τσούχτρες πρέπει να τις αποφεύγουμε ακόμα και αν είναι νεκρές. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δηλητήριο τους μπορεί να είναι ενεργό ακόμα και μέρες μετά.

Δερματίτιδες καλό είναι να αποφεύγουμε την άμεση επαφή με την άμμο λόγω του αυξημένου αριθμού μυκητιάσεων. Δερματίτιδα μπορεί να προκληθεί καμια την επαφή μας με φύκια. Υπάρχουν στα φαρμακεία ειδικές λοσιόν για την αντιμετώπιση των δερματικών αυτών προβλημάτων.

Οτίτιδες πρόκειται για τη μόλυνση της εξωτερικής σάλπιγγας του αφτιού. Συχνά συμβαίνει μετά την είσοδο νερού στο αφτί, ειδικά μετά την κολύμβηση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν φαγούρα, πόνο και μια αίσθηση δυσφορίας στο αφτί που ενδέχεται να πρηστεί. Σοβαρότερη μόλυνση μπορεί να προκαλέσει πιο έντονο πόνο, την εκροή υγρού από το αφτί και ίσως κάποια προσωρινή κώφωση. Μερικά μέτρα πρόληψης: καλό είναι να διατηρούνται τα αφτιά στεγνά (αν μπορείτε, χρησιμοποιείστε ωτοασπίδες). Μόλις βγείτε από το νερό, κουνήστε το κεφάλι για να αδειάσετε το νερό που ίσως έχει μείνει στο εσωτερικό των αφτιών και σκουπίστε τα με τη γωνία μιας πετσέτας. Προσέξτε να μην εισχωρήσει άμμος στο αφτί. Υπάρχουν στα φαρμακεία ειδικές σταγόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά το μπάνιο προληπτικά.

### Τι κάνουμε σε περίπτωση πνιγμού

Βλέπουμε κάποιον στη θάλασσα με το κεφάλι ριγμένο πίσω. Το στόμα του είναι ανοικτό, αλλά δεν βγαίνει φωνή. Δεν μπορεί να αναπνεύσει και γι' αυτό δεν μπορεί να φωνάξει για βοήθεια. Τα χέρια του κινούνται άσταλα και γρήγορα έξω από το νερό. Πλατσουρίζει σαν να παιίζει με το νερό. Άλλα δυστυχώς, ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει άμεσα από πνιγμό. Αν ο εγκέφαλος στερηθεί το οξυγόνο, μέσα σε πέντε περίπου λεπτά τα κύταρρά του σταματούν να λειτουργούν με αποτέλεσμα το θάνατο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντα έτοιμοι για να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση. Οταν δούμε λοιπόν κάποιον να πνίγεται (δηλαδή δυσκολεύεται να μείνει στην επιφάνεια του νερού, ζητεί βοήθεια, ή επιπλέει μπρούματα χωρίς σημάδια ζωής), είναι σημαντικό να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας.

Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, καλούμε τις πρώτες βοήθειες ή βάζουμε κάποιον άλλον να το κάνει. Μετά πρέπει να βγάλουμε το άτομο που πνίγεται στη στεριά. Αν έχει τις αισθήσεις του και είναι κοντά, μπορούμε να του πετάξουμε κάτι για να πιαστεί (σχοινί, σωσίβιο). Διαφορετικά θα χρειαστεί να τον βγάλουμε εμείς έξω. Προσοχή καθώς τον πλησιάζουμε! Πρέπει να είμαστε καλοί κολυμβητές γιατί υπάρχει περίπτωση πάνω στον πανικό του να γαντζώθει πάνω μας και να πνιγούμε και οι δύο. Ρυμουλκούμε το θύμα σε θέση ανάσκελα, κρατώντας το κεφάλι του έξω από το νερό, και στην ξηρά το ξαπλώνουμε ανάσκελα σε μια επιπέδη επιφάνεια. Ανασηκώνουμε το σαγόνι του και γέρνουμε το κεφάλι του ελαφρά προς τα πίσω, για να ελευθερώσουμε την αναπνευστική οδό. Πιέζουμε δύνατα το στήθος με τα χέρια στο κέντρο του στήθους για να βγει το νερό που ίσως έχει καταπιεί το θύμα. Ελέγχουμε την αναπνοή του. Δεν αρκεί να μείνουμε στο ανεβοκατέβασμα του στήθους. Πρέπει να βάλουμε το αφτί μας στο στόμα του και να ακούσουμε προσεκτικά για κάποιον ήχο ανάσας. Αν δεν υπάρχει αναπνοή, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής.

### Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή

Ο στόχος της τεχνητής αναπνοής είναι να ανοίξει την αναπνευστική οδό και να αποκαταστήσει την αναπνοή και την κυκλοφορία. Σκουπίστε το στόματος θύματος και καλύψτε το με το δικό σας. Εκπνεύστε στο στόμα του θύματος δύο φορές. Παρακολουθήστε το στήθος του. Πρέπει να ανασκάνεται με την κάθε σας εκπνοή. Αφήστε το στήθος να κατεβεί πριν δώσετε τη δευτέρη εκπνοή. Αν δεν παρατηρήστε το "φούσκωμα" στο στήθος του θύματος, γύρετε ακόμα πιο πίσω το κεφάλι του και ξαναδοκιμάστε. Το κεφάλι πρέπει να είναι στη σωστή θέση (ούτε πολύ μπροστά αλλά ούτε και πολύ πίσω). Αν δεν υπάρχει εσφυγμός, πρέπει να κάνουμε μαλάξεις στο στήθος του θύματος πριν δοκιμάσουμε πάλι. Βάζουμε τα χέρια στο κέντρο του στήθους (ανάμεσα στις θηλές) και πιέζουμε 15 φορές. Εφαρμόζουμε τεχνητή αναπνοή και ελέγχουμε πάλι για σφυγμό. Συνεχίζουμε τη διαδικασία των μαλάξεων και της τεχνητής αναπνοής μέχρι να αποκατασταθεί η αναπνοή και η καρδιακή λειτουργία ή μέχρι να έλθει ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες από έντυπα πρόληψης

# ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

## Το ένδοξο παρελθόν της ικαριακής Οινόης: σταυροδρόμι λαών και κατακτητών, γενέτειρα πολιτισμού.

Πολλοί ίσως θεωρούν ότι η ιστορία της Ικαρίας, ιδίως κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας και μελέτης, ίσως επειδή πιστεύουν ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι το ενδιαφέρον, το υλάχιστον σε σύγκριση με το παρελθόν άλλων, μεγαλύτερων νησιών του Αιγαίου. Αυτή την άποψη έρχεται να καταρρίψει η απλή και μόνο αφήγηση της ιστορίας της σημαντικότερης ικαριακής πόλεως, της Οινόης.

Η νήσος της Ικαρίας πρωτοκατική ήδη από την νεολιθική περίοδο και σαν πρώτοι κάτοικοι της αναφέρονται οι Πελασγοί και οι Κάρες. Γύρω στο 750 π.Χ. ήρθαν να εγκατασταθούν στο νησί άποικοι από τη Μ. Ασία και συγκεκριμένα από τη ιωνική πόλη της Μιλήτου. Σε μια επιγραφή που ανακαλύφθηκε από τον Έλληνα αρχαιολόγο Δ. Ευαγγελίδη στον Κάμπο Ικαρίας διαβάζουμε τις λέξεις "τοίς οικούσιν Οινόν". Άλλα και δύο χάλκινα νομίσματα της πόλης, το ένα με τη κεφαλή του Βάκχου και το άλλο με την Αρτέμιδα, φέρουν την επιγραφή: ΟΙΝΑΙΩΝ. Είτε Οινόη είτε Οινόη η πόλη ήταν η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη της Ικαρίας.

Η Οινόη ήταν κτισμένη γύρω από τον λοφίσκο της Αγίας Ειρήνης στο χωριό Κάμπος Ικαρίας. Το όνομά της ασφαλώς το οφείλει στην επίδοση που είχε στην αμπελουργία. Ο Πράμνιος οίνος ήταν κατά τους αρχαίους χρόνους το βασικό προϊόν και -ταυτόχρονα- η κύρια πηγή εσόδων της Οινόης, αλλά και ολόκληρης της Ικαρίας. Την παλαιότητα της φήμης του οίνου του νησιού επιβεβαιώνει και ο Όμηρος στην Ηλιάδα (Λ 369) αλλά και στην Οδύσσεια, θεωρώντας τον ως τον καλύτερο οίνο για τα συμπόσια. Ακόμα και στα χρόνια του Λατίνου ιστορικού Πλινίου (α' αιώνας μ.Χ.) έχουμε αναφορές στον Πράμνιο οίνο.

Επίσης υπάρχει ύμνος που αποδίδεται στον Όμηρο και κάνει λόγο για τη γέννηση του θεού Διονύσου στην Ικαρία. Στην Οινόη, που ονομάζοταν και Διονυσιάς, τελούνταν μεγάλες εορτές προς τιμήν του και οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι εκεί είχε στηθεί ο πρώτος βωμός της λατρείας του.

Λέγεται μάλιστα ότι Ικαρίοι οικιστές από την Οινόη, με επικεφαλής τον βασιλιά Ικάριο, έφεραν στην Αττική την άγνωστη μέχρι τότε ασιατική φυτεία του αμπελιού και θεμελίωσαν την διονυσιακή λατρεία. Στον απτικό δήμο της Οινόης γεννήθηκε και ο πρώτος πραγματικός ηθοποιός και

δραματουργός, ο Θέσπις. Τον πέμπτο αιώνα π.Χ. η Οινόη ήταν μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας, όπως συνάγεται από τις καταβολές των φόρων στο συμμαχικό ταμείο της Διήλου και αργότερα των Αθηνών. Στους λιθινούς φορολογικούς πίνακες της Αθηναϊκής συμμαχίας διαβάζουμε: ΘΕΡΜΑΙΟΙ ΕΧΣ ΙΚΑΡΟΥ, ΟΙΝΑΙΟΙ ΕΧΣ ΙΚΑΡΟΥ (εξ Ικάρου). Από τις δύο ικαριακές πόλεις η μεγαλύτερη ήταν η Οινόη (η άλλη πόλη ήταν οι Θέρμαι) γι' αυτό και κατέβαλε υψηλότερο φόρο (έως και διπλάσιο). Επίσης η Οινόη είχε κόψει και δικό της νόμισμα. Ο καθορισμός των συμμαχικών εισφορών είχε ανατεθεί ομοφώνως στον Αθηναίο Αριστείδη, ο οποίος πέτυχε να κατανείμει το φόρο "δικαίως, προσφιλώς και αρμοδίως".

Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου οι κάτοικοι των ικαριακών πόλεων δεν ακολούθησαν το παράδειγμα άλλων νησιών που αποστάτησαν, αλλά παρέμειναν πιστοί στην Αθηναϊκή συμμαχία. Αργότερα, κατά τους βυζαντινούς χρόνους, η Ικαρία αποκήθηκε από εκτοπισμένους ευγενείς του Βυζαντίου, μιας και το νησί αποτελούσε τόπο εξορίας για τους ανεπιθύμητους αξιωματούχους της αυτοκρατορικής Αυλής στην Κωνσταντινούπολη.

Η Οινόη γνώρισε νέα ακμή, όχι όμως πλέον ως Οινόη αλλά ως Δολίχη. Η νέα αυτή ακμή αποδεικνύεται από τα ερείπια της βυζαντινής Δολίχης στο εσωτερικό της δυτικής πλευράς του Κάμπου. Οι βυζαντίνοι ανέγειραν και το ναό της Αγίας Ειρήνης που αποτέλεσε τη μητρόπολη της Δολίχης. Η Ικαρία τότε υπαγόταν στο Θέμα του Αιγαίου (χαρακτηρισμός των επαρχιών της βυζαντινής αυτοκρατορίας). Το 1191 ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Άγγελος παραχώριε την Ικαρία στους Βενετούς Βεγιασιάνους και το 1367 ο Ιωάννης Παλαιολόγος εκχωρεί τη νομή της Ικαρίας στην οικογένεια των Αραγκίων της Γένοβας. Οι Αράγκιοι διατήρησαν και αυτοί ως μητρόπολη την Αγία Ειρήνη της Δολίχης και εγκαταστάθηκαν στα αρχοντικά που κατοικούσαν άλλοτε ο τουρμάρχης (στρατιωτικός διοικητής) του στρατηγού της Σάμου και οι εδριστοί πρύγκιπες του Βυζαντίου. Το 1521 το νησί της Ικαρίας περίήλθε στα χέρια των Τούρκων. 'Έπρεπε να περάσουν 391 ολόκληρα χρόνια για να αποτινάξουν οι Ικαρίοι τον τουρκικό ζυγό, πράγμα που έγινε την 17η Ιουλίου 1912. Πάντως, η τότε ανακηρυχθείσα Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας είχε σύντομο βίο, αφού ουσιαστικά αποτέλεσε το ενδιάμεσο βήμα και το μεταβατικό στάδιο για την αναμενόμενη ένωση του νησιού με τη μητέρα-Ελλάδα, η οποία έγινε πραγματικότητα μερικούς μήνες αργότερα.

**Κώστας Γ. Καρναβάς**

## ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ

Ένα στοιχείο πολιτισμού που τείνει να εξαφανιστεί από την ικαριακή κοινωνία.

Η τέχνη του αργαλειού διδάσκονταν στην Οικοκυρική Σχολή της Λέρου ή τη δίδασκαν οι γηραιότεροι στους νεότερους.

Έχοντας προσωπική εμπειρία στο θέμα αυτό ελπίζω να καταφέρω να σας μεταφέρω την εκπληκτική αλλά και κουραστική διαδικασία που απαιτείται από την προετοιμασία του στιμονίου μέχρι το ψάσιμο και το τύλιγμα στον υφασματοφόρο κορμό.

Καταρχήν να σας πω τα κομμάτια τα οποία αποτελούν τον αργαλειό, τα οποία είναι τα έξη: 2 πλαϊνά (ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ), τα οποία στηρίζονται σε 4 τραβέρσες, οι οποίες έχουν 8 στηρίγματα δύο η κάθε μία. Έχει επίσης τον μιτοφόρο και υφασματοφόρο κορμό, την καθίστρα, το χτένι, τις πατάρηθρες που στηρίζονται στα μιτάρια και αυτά με τη σειρά τους στα πλέσια.

Αφού ήδη γνωρίζουμε από τις αποτελείται ένας αργαλείος περνάμε να γνωρίσουμε την διαδικασία που απαιτείται για την προετοιμασία του στιμονιού. Έτσι πρώτα έχουμε το καλάμιασμα στο οποίο χρησιμοποιούμε το ροδάνι και την ανέμη για να τυλίξουμε τον μίτο (κλωστή) στα καλάμια.

Μετά περνάμε στο άδειασμα ή δειάσιμο στο οποίο μετράς τα

μέτρα του μίτου που θέλεις να έχει το ύφασμα. Κατόπιν τυλίγεις τον μίτο στον μιτοφόρο κορμό (αντί στιμόνη) και στη συνέχεια το περνάς στα μιτάρια και στο χτένι, και τέλος το στηρίζεις στον υφασματοφόρο κορμό και αρχίζει το ψάσιμο.

Πιστεύω πως οποίος έχει την ευκαιρία και την τιμή να παρακολουθήσει την όλη αυτή διαδικασία θα εκπλαγεί με την υπομονή εκείνων που χειρίζονται τον αργαλειό αλλά συγχρόνως θα θαμπωθεί και από το αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι μια απλή κουρελού (μίτος και ύφασμα κομμένο σε λωρίδες) η Χράμι (μίτος και μαλλί προβάτου) που όμως και αυτό απαιτεί επιπλέον διαδικασία η οποία είναι (πλύσιμο, ξάσιμο, ρόκισμα και σκαμάγκισμα του μαλλιού). Επίσης υπάρχει και το ολόμαλλο Χράμι στο οποίο το στιμόνι και το υφασματοφόρο κορμό είναι από μαλλί.

Γνωρίζοντας όλη αυτή τη διαδικασία μπορώ να πω πως αν η πολιτεία δεν κάνει κάτι έτσι ώστε να δώσει κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν και να μάθουν τον αργαλειό, αυτό το στοιχείο πολιτισμού σιγά σιγά θα εξαφανιστεί.

Είναι καιρός να σκεφτούν το θέμα πολύ σοβαρά.

Δώρα  
Μαμματά



## ΜΙΚΡΑ - ΜΕΓΑΛΑ

**ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ Σ.Ν.Ι.**



**Σ.Ν.Ι.**  
**25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ**

ΟΠΟΥ ΛΑΜΕ  
ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΤΗΝ  
ΙΚΑΡΙΑ ΜΑΣΙ ΜΑΣoo

Και φέτος το καλοκαίρι ο Σ.Ν.Ι. με αφορμή και την επέτειο των 25 χρόνων ζωής του, κυκλοφορεί μακό λευκά καλοκαιρινά μπλουζάκια με το πιο πάνω σχέδιο.

Η τιμή διάθεσης είναι 2.500 δραχμές (σε Euro δεν ξέρουμε πόσο είναι).

Οι μπλούζες θα διατίθενται σε όλους τους χώρους εκδηλώσεων του συλλόγου.

**RACE MOTO & MOTO Service**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
SERVICE

ΕΥΔΗΛΩΣ  
ΙΚΑΡΙΑΣ  
31 168

ΑΚΑΜΑΤΡΑ  
ΙΚΑΡΙΑΣ  
32 732

★ ★ ★ ★  
στη Σκιά  
τον Φεγγαριού... τραγουδάμε

Ασκληπιού 91 Εξάρχεια  
τηλ.: 3641 031

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

**ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ & ΥΙΟΙ**

✓ ΗΟΙΑΚΟΙ ✓ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  
✓ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΠΟΪΕΡ ✓ ΛΕΒΗΤΕΣ  
✓ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ✓ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΤΗΛ.: 25.22.156 - 0977 450812 - 0945 170136

**ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ  
ΙΚΑΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ**

Όλοι οι Καριώτες και φίλοι του νησιού θα έχουν δει από κοντά ή έστω από φωτογραφία τη σημαία της "ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ".

Πρόκειται για ένα σύμβολο ιστορικής αξίας και σημασίας. Το 1912 έγινε το σήμα κατατεθέν για την ικαριακή επανάσταση εναντίων των Τούρκων που υπήρχαν στο νησί

και την αναίμακτη εκδίωξή τους από αυτό. Καθιερώθηκε για αρκετό καιρό ως σύμβολο

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ** της Ικαρίας, έως ότου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη Τότε Ελλάδα.

Κάθε αρχές Νοεμβρη η σημαία αυτή κάνει με γαλοπερεπή εμφάνιση στη Μητρόπολη Αθηνών και τη βουλή των Ελλήνων υποβασταζόμενη από μέλη του Σ.Ν.Ι. ντυμένοι με παραδοσιακές καριώτικες φορεσιές.

Την ημέρα εκείνη γιορτάζεται η ένωση αρκετών νησιών του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Ικαρίας, μετη μητέρα Ελλάδα.

Ο Σ.Ν.Ι. έπειτα από απόφαση της Γ.Σ. του, προτίθεται να ανατυπώσει πιστό αντίγραφο της ικαριακής σημαίας σε διαστάσεις 1m x 70εκ. και στην τιμή μόνο των 5.000 δρχ.

Προϋπόθεση  
όμως γι' αυτό είναι  
να υπάρξουν μέλη  
του Συλλόγου,  
Καριώτες και φίλοι  
του νησιού που θα  
επιθυμήσουν  
να την αποκτήσουν.  
Ας μη χαθεί αυτή η  
ευκαιρία!

Δηλώστε συμ-  
μετοχή για την  
απόκτησή της το  
συντομότερο.

Πληροφορίες  
και συμμετοχές  
στο τηλέφωνο:  
57 23 225  
Βουδαντά  
Αγγελική.

**AVENTURA  
CAR RENTAL  
IKARIA**

ΤΗΛ./FAX: 31 140

# Ο ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΝΙ



Το  
Μεγάλο  
Ταξίδι  
Πορού!



Ο πορος είναι μαρτία, το ταξίδι θαν αμώς ευχαριστού.



ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ... : ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ Η ΕΚΦΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΤΕ ΑΓΑΘΟΣΣ ΙΚΑΡΙΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ;

Σκίτσα-Κείμενα: Δάμαλος Χρήστος

## Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΚΟΨΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ, ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ  
ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΟ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΣΑΝΤΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (Για την Φωνή της Νεολαίας)  
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4-6 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ.115 25, ή στο Fax: 67.22.297



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

