

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Η φωνή της
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ - ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΕΔΡΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 77 - ΤΗΛ.: 210 38 25 869

Τιμή Φύλλου 1 €

Τεύχος Νο 16 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002



Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένο το

2003



Αφρισμένη Νικαριά

Στην μνήμη των
συνανθρώπων μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα 2: - Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. του Σ.Ν.Ι.

Σελίδα 3: - Το website του Σ.Ν.Ι.

- Το γαλατικό χωριό... η Ικαρία !

Σελίδα 4: - Άλλαγές στην ακτοπλοΐα

Σελίδα 5: - Ψήφισμα

- Εμπρός της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία

Σελίδα 6: - Χριστούγεννα αλλά πού;

- Ψήφισμα Γεν. Συνέλευσης

Σελίδα 7: - Ντοκουμέντο: Υπάλληλοι σε δισκέτα

Σελίδα 8: - 90 χρόνια μαμά Ελλάς... και μετά;

Σελίδα 9: - Vaya Con Dios

Σελίδα 10: - Εκδηλώσεις (Πάρτυ & επιτροπές)

Σελίδα 11: - Εκλογές 2003

- Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σελίδα 12: - Υγειονομική ταφή

Σελίδα 13: - Υγειονομική ταφή (συνέχεια)

Σελίδα 14: - DNA και τι αλλάζει στην ζωή μας

Σελίδα 15: - Avete Ciao Rubinette

Σελίδα 16: - Ικαρία, ένα ιδανικό μέρος για όλους

Σελίδα 17: - Μοτοσυκλέτα και οδική ασφάλεια

Σελίδα 18: - Χριστούγεννα στην Ικαρία

Σελίδα 19: - Οι φωρίοι έχουν χρέοι

- Η Προομητική ποίηση

Σελίδα 20: - Εκδηλώσεις του Σ.Ν.Ι.

**Καλούμε τους νέους από την Ικαρία
που θέλουν να εκφράσουν
οποιαδήποτε άποψη ή οπίδηποτε
έχει σχέση με την Ικαρία και την
νεολαία να έχουν ανοικτή
επικοινωνία με άρθρα & επιστολές
με το περιοδικό μας στα κάτωθι
στοιχεία**

Ιδιοκτήτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Κάνυγγος 23 Αθήνα Τ.Κ. 106 77 - Τηλ.: 210 38.25.869

Εκδότης: Γλαρός Γιάννης-Πάστης τηλ.: 210 67.16.518

Διευθυντής: Φλυντζάνης Πρόδρομος Τηλ.: 210 43.19.342

Συντακτική Ομάδα:

-Κουκή - Κασανδρίνος Ειρήνη -Κοτσορές Ελένη
-Τσακαλία-Καϊάφα Μοσχούλα -Πούλου Χριστίνα
-Τσακαλίας Γιώργος -Τσαντίρη Χριστίνα
-Μαρματά-Παπαχειμώνα Δώρα -Στρούπα Μαρία
-Καλαμπόγιας Παναγιώτης -Σαφός Αποστόλης
-Καράμπελας Γιάννης -Ρούσσος Ήλιας
-Μάξαρης Μιχάλης

Διάρθρωση: Τσακαλίας Ερνέστο - Καργαβάς Κώστας

Επιμέλεια-Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - Γραφικές Τέχνες Θ. Οικονόμου 4-6 Ν. Ψυχικού - Τηλ.: 21067.22.297-Fax: 67.22.299

**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”**
Τηλ.: 210 38.39.831 - Fax: 210 38.29.503
Τηλ.: 210 67.22.297 - Fax: 210 67.22.299
site: www.snikaria.gr
e-mail: snikaria@snikaria.gr

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας και το Δ.Σ. του, δε φέρουν καμία ενθύνη για τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο και που αποκλειστικά εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΝΙ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2002

Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2002 διεξήχθησαν οι ετήσιες εκλογές του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας με μεγάλη συμμετοχή των μελών του.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό συμβούλιο συνήλθε σε σύμμα στις 19-12-2001, αφού εξέλεξε το ακόλουθο προεδρείο:

- **Πρόεδρος: Σταμούλος Μιχάλης**
- **Αντιπρόεδρος: Κόχυλα Βάσω**
- **Γενικός Γραμματέας: Μάξαρης Μιχάλης**
- **Ειδικός Γραμματέας: Βατούγιος Γιάννης**
- **Ταμίας: Κουντούπης Στέλιος**
- **Υπεύθυνος Τύπου: Γλαρός Γιάννης - Πάστης**
- **Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σαφού Λεμονιά**
- **Υπεύθυνοι Επιτροπών: Τσαντέ Βάσω
Σταυρινάδης Γιάννης**

Αναπληρωματικά μέλη:

- **Γιώγου - Λάκκα Ξένια**
- **Διαμαντάκος Διαμαντής**
- **Σαραντοπούλου Μαρόα**

Για την επιτροπή λέγχου ταμείου:

- **Μωραϊτης Θεολόγος**
- **Σαφός - Δημόπουλος Βασίλης**
- **Νικολάτος Ευάγγελος**

Αναπληρωματικά μέλη:

- **Σαφός - Δημόπουλος Βασίλης**
- **Βούλγαρης Σάββας**

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας συνεχίζει ακάθετος την μέχρι τώρα αγωνιστική, πολιτιστική και κοινωνική παρούσια του και καλεί όλα τα μέλη, τους φίλους του και όλους τους Ικαριώτες αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξουν, να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στις προσπάθειες της νεολαίας για το κοινό καλό και σε εκδηλώσεις του ΣΝΙ που σκοπό έχουν την διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Ο μόνος δρόμος λοιπόν που έχουμε διαθέσιμο εμπρός μας -αλλά συνάμα και ο πλέον δύσβατος- είναι ο δρόμος των αγώνα και της προσπάθειας από όλους μας, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε υψηλό το ανάστημα και την αξιοπρέπειά μας.

Παράλληλα να ευχηθούμε σε όλα τα μέλη του συλλόγου και σε όλους τους Ικαριώτες Καλή Χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς

**Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του
Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας.**

**Εύ Δηλον
Φωτογραφία - Κορνίζα**



Ε. Αργυρίδης. Εύδηλος Τηλ. & Fax: 0275 - 31737

To website του Σ.Ν.Ι.

Το επίσημο web site του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας είναι πλέον γεγονός. Βρίσκεται στην διεύθυνση www.snikaria.gr Δημιουργήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας και σκοπός του είναι η άμεση ενημέρωση όλων των μελών του συλλόγου (και όχι μόνο) για όλες τις δραστηριότητες μας, καθώς και η επικοινωνία με ένα μεγάλο μέρος τις νεολαίας που έχει πρόσβαση στο Internet. Μέσα στο site θα υπάρχει και το αρχείο του περιοδικού του συλλόγου μας, "Η Φωνή Της Νεολαίας".

Με το site έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε κάποια άρθρα πριν την κυκλοφορία του περιοδικού. Επίσης κάποια άρθρα που δεν μπόρεσαν λόγω χώρου να μπουν στο τρέχων τεύχος, θα δημοσιεύονται στο site. Το site είναι ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μελών του συλλόγου. Τα μέλη του συλλόγου, αλλά και όποιος άλλος θέλει, μπορεί να γραφτεί σε αυτό το site απλώς εισάγοντας ένα nickname και έναν κωδικό. Με την εγγραφή αυτή μπορεί το κάθε μέλος να πάρει μέρος σε on-line συζητήσεις με άλλους Ικαριώτες και έτσι να συμμετέχει στην on-line κοινότητά μας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει να στείλει κάποια δέσμη φωτογραφιών των διαδικασιών και των εκδηλώσεων που διοργανώνεται από το συλλόγο ή από άλλους για την δημοσίευση στο site. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει να στείλει κάποια φωτογραφία ή κάποια κείμενο στο site. Μήπως στο site θα γίνεται σύντομα η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών που διοργανώνεται από το συλλόγο ή από άλλους για την δημοσίευση στο site. Σύντομα ελπίζουμε πως θα είναι 100% έτοιμο. Καλό surfing!

email: [sniaria@sniaria.gr](mailto:snikaria@sniaria.gr)

Μην ξεχνάμε όμως ότι το site είναι ακόμα υπό κατασκευή. Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας για την καλύτερη λειτουργία του μέσα από τις συζητήσεις. Σύντομα ελπίζουμε πως θα είναι 100% έτοιμο. Καλό surfing!

Το Δ.Σ. του ΣΝΙ



Το γαλατικό χωριό... n Ικαρία !

Στο Β.Α. Αιγαίο, εκεί που λέγεται πως έπεσε ο Ίκαρος όταν προσπάθησε να φτάσει τον ήλιο, βρίσκεται η όμορφη Ικαρία. Ένας τόπος που διαθέτει την ομορφιά και την γοητεία του πρωτόγονου, αλλά ταυτόχρονα και την δική του πολυτάραχη ιστορία και πολιτισμό.

Την εποχή της δικτατορίας υπήρχε τόπος ο εξορίας. Το ανυπότακτο πνεύμα των εξόριστων έχει γίνει ένα με τα χώματα και τον αέρα αυτού του τόπου και διαφαίνεται ακόμα και σήμερα στις ψυχές των Ικαριωτών.

Καμιά φορά νομίζεις πως ο χρόνος ξέχασε την Ικαρία που διατηρεί ακόμα την φυσική της ομορφιά και τα μικρά της χωριούνδια με τα γραφικά σπίτια. Ξέχασε όμως και τους κατοίκους της, ή μάλλον αυτοί τον ξέχασαν. Σαν δεύτερο Γαλατικό χωριό, οι κάτοικοι της Ικαρίας αντιστέκονται στους τρελούς ρυθμούς της εποχής και αφήνουν τη ζωή να κυλάει, ζώντας στον δικό τους τελείως διαφορετικό ρυθμό. Το ρολόι και το άγχος είναι λέξεις άγνωστες στο λεξιλόγιό τους.

Παρ' όλη όμως της ξενοιασιά τους, οι μόλις 8,000 μόνιμοι κάτοικοι του νησιού που όλο και λιγοστεύουν αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα γιατί φαίνεται πως η Ικαρία δεν ξεχάστηκε μόνο από τον χρόνο αλλά και από τους διευθύνοντες αυτού του κράτους, που μάλλον την θεωρούν ακόμα τόπο απομόνωσης και εξορίας και την θυμούνται μόνο στις εκλογές. Η συγκοινωνία πάνω στο νησί είναι σχεδόν ανύπαρκτη ενώ οι ακτοπλοϊκές γραμμές που το εξυπηρετούν διαθέτουν "υπερσύγχρονα" πλοία (όπως το Σάμινα που βουλιάζονται πήγε μαζί του και τις ζωές αρκετών Ικαριωτών).

Το νοσοκομείο υπολειτουργεί. Τους νέους του νησιού μαστίζει η ανεργία και τα ναρκωτικά, ενώ οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες θα μπορούσαν να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους μπορούν να αναπαραγγελθούν από την πανέμορφη παραλία της Αθέας στην Καρπάθο.

εγκαταλείπουν για πάντα το νησί.

Οι ιαματικές πηγές που διαθέτει η Ικαρία οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από ειδικούς ερευνητές από τις καλύτερες του κόσμου και πολύς κόσμος που τις επισκέπτεται τακτικά αποδίδει την καλή του υγεία σε αυτές, θα μπορούσαν με σωστή εκμετάλλευση να δώσουν μια ανάσα στους κατοίκους του νησιού. Δυστυχώς όμως οι εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται είναι άθλιες και ολοένα λιγότερος χώσμος τις επισκέπτεται.

Παρ' όλα αυτά όμως η Ικαρία παραμένει ο ιδιαίτερος τόπος για όσους θέλουν για τις διακοπές τους κάτι τι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Προσφέρει χαλάρωση και ξεκούραση αλλά και πολύ ξεφάντωμα για όσους αντέχουν το ξενύχτι και το πολύ αλκοόλ, καθώς εκεί το γλέντι ξεκινάει τις μεταμεσονύχτιες ώρες και κρατάει μέχρι το πρωί. Προειδοποιούμε ότι πρέπει να διαθέτεται πολύ γερό οργανισμό (ιδιαίτερα στομάχι), καθώς οι Ικαριώτες φτημίζονται για την παραγωγή καλού κρασιού αλλά και για την υπερβολική κατανάλωσή του. Επίσης η Ικαρία είναι το ιδιαίτερο μέρος για όσους διαθέτουν μηχανές εντούρο γιαθώς οι δρόμοι μπορεί να είναι δύσβατοι αλλά οι διαδρομές είναι μαγευτικές. Οι απότομες και επιβλητικές βουνοπλαγιές του Αθέαρα με τα πεύκα και τα θυμάρια, αλλά και οι πανέμορφες παραλίες δε μπορούν να αφήσουν κανέναν επισκέπτη ασυγκίνητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους έχουν σκοπό να επισκεφτούν την Ικαρία είναι:

Να μη βιάζονται για τίποτα!

Άννα Κάβουρα
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό "Μετ' Εμποδίων")

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

Νόμος 2932/2001

Από 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος, που απελευθερώνει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 14 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία, η οποία είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τις προσδοκίες του Υ.Ε.Ν., ότι θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ευρωπαίους πλοιοκτήτες για δρομολόγηση πλοίων στις ελληνικές θάλασσες, κανείς Ευρωπαίος εφοπλιστής δεν ενδιαφέρθηκε.

Επομένως, ο αναμενόμενος ανταγωνισμός που θα οδηγούσε στη βελτίωση των θαλασσών συγκοινωνιών μας πάει περίπατο.

Από την άλλη, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εσωτερικού ανταγωνισμού, καθώς οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη συγκροτήσει ολιγοπάλια, τα οποία μάλλον λειτουργούν ως μονοπάλιο.

Η αδιαφορία των Ευρωπαίων είχε και μια άλλη σημαντική συνέπεια: οι ελληνικές εταιρίες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο για τις "γραμμές - φιλέτα", αφήνοντας χωρίς συγκοινωνίες τα μισά τουλάχιστον ελληνικά νησιά. Με άλλα λόγια, ή οι εταιρείες θα πάρουν αθρόες κρατικές επιδοτήσεις ή τα νησιά αυτά θα μείνουν αποκλεισμένα.

Επιπλέον, οι Έλληνες πλοιοκτήτες προσέφυγαν στα όργανα της Ε.Ε., ώστε να μπορούν να ορίζουν ελεύθερα το ναύλο, το δίκτυο των δρομολογίων, τη σύνθεση του πληρώματος και τη διάρκεια δρομολόγησης των πλοίων τους.

Ναι μεν, ο κανονισμός αυτός ισχύει σε όλα τα κράτη της Ε.Ε., άλλα στην ελληνική περίπτωση, με τα πολλά και διά σπαρτα νησιά μας, τίθεται ξήτημα επι βίω σης και ανάπτυξης ενός σημαντικού τμήματος της επικράτειας και ισότητας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών.

Παράλληλα με την "απελευθέρωση" της ακτοπλοΐας, οι ναύλοι κυριολεκτικά από γει άθηκαν, αφού επι βλήθηκε επίναυλος ύψους 3% για τους επιβάτες και τα οχήματα. Έχει ήδη εγκριθεί και αύξηση 4,4% (συνολική αύξηση 7,4%), ενώ οι εφοπλιστές μπορούν να αυξήσουν όσο θέλουν όλους τους ναύλους, εκτός αυτών της τρίτης θέσης και των οχημάτων. Κράτος και επιβάτες με την καταβολή του επίναυλου θα πληρώσουν τον επόμενο χρόνο 14 δις δραχμές, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι συγκοινωνίες των νησιών, που ξαφνικά χαρακτηρίστηκαν από τους εφοπλιστές σαν άγονα (κι ας αποδεικύνονται "χρυσωρυχεία" τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες).

Ως προς τις εκπτώσεις που ισχύουν από 1η Νοεμβρίου 2002, η εγκύρωση των ακτοπλοϊκών εταιριών, που έφτασε στα πρακτορεία του νησιού μας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση του YEN, προβλέπει:

α) Χορήγηση του μειωμένου εισιτηρίου μόνο αν ο δικαιούχος προσκομίσει στο πρακτορείο φωτοτυπία του πιστοποιητικού του, βάσει του οποίου δικαιούται την έκπτωση, και μόνο αν πρόκειται να ταξιδέψει στην Οικονομική θέση, δηλαδή χωρίς κρεβάτι.

Ο τραγέλαφος είναι προφανής: αν κάποιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να ταξιδέψουν σε καμπίνα, αυτοί είναι ασφαλώς οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι (αν και μόνο για τους ασφαλισμένους στο NAT ισχύει η έκπτωση) και οι ανάπηροι. Με τη νέα "οδηγία", αν ο ηλικιωμένος ή ο ανάπηρος είναι αναγκασμένος για να αντέξει στο πολύσρο ταξίδι να "βγάλει κρεβάτι", θα πληρώσει κανονικά τον ναύλο της Διακερδιμένης θέσης, χωρίς να ισχύει η έκπτωσή του.

Το ίδιο ισχύει και για τους

πολύτεκνους. Εξαιρούνται από τον περιορισμό να ταξιδέψουν στην οικονομική θέση, προκειμένου να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους για έκπτωση, μόνο οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου και οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Ο λόγος, νομίζω, είναι και εδώ προφανής: οι δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου των παραπάνω περιπτώσεων είναι οιλιγάριθμοι και πολύ λικιωμένοι (δεν ταξιδέύουν συχνά). Και εφ' όσον, θα εκλείψουν μέσα στα προσεχή χρόνια, δεν κοστίζει τίποτα να διατηρηθούν "στα χαρτιά" ως ομάδα που απολαμβάνει κάπουων παροχών.

β) Αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για τους φοιτητές (από 30% που ίσχυε σε 50%), αλλά χορήγηση του μειωμένου εισιτηρίου μόνο με προσκόμιση φωτοτυπίας του πάσου, μόνο για να ταξιδέψουν στην οικονομική θέση και μόνο για την περίοδο από 1/9 ως 30/6. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό του εισιτηρίου.

γ) Χορήγηση μειωμένου ή και μηδενικού εισιτηρίου στα παιδιά μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως!!!!.

Τι πιο φυσικό από το να έχουν οι γονείς στο λιμάνι και μερικά πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους;;;

δ) Χορήγηση μειωμένου εισιτηρίου στους κατοίκους νησιών με λιγότερους από 3.100 κατοίκους με την επίδειξη της ταυτότητας και του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Στην περίπτωση αυτή, εφιστάται από τις εταιρείες ιδιαίτερη προσοχή στα πρακτορεία και απαιτείται να γίνει πρώτη η αποστολή των δικαιολογητικών μέσω φαξ στην εταιρία και, αφού δοθεί η έγκριση, τότε να χορηγηθεί το μειωμένο εισιτήριο. Τονίζεται, μάλιστα, ότι η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται άσχετα με το πόσες φορές έχει ταξιδέψει ο δικαιούχος, ειδάλλως η διαφορά του ναύλου θα χρεώνεται στα πρακτορεία.

Ενδιαφέρον στη σχετική απόφαση του Υπουργείου παρουσιάζει η πρόβλεψη για τις κατηγορίες που δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ μετακίνησης. Πρόκειται για τους "συνήθεις ευνοούμενους", ήτοι βουλευτές, υπουργοί, νομάρχες, έπαρχοι, μητροπολίτες, αρχηγοί στρατού και σωμάτων ασφαλείας... Ασφαλώς, οι ανάγκες τους είναι μεγαλύτερες!

Τι κερδίσαμε τελικά εμείς οι καριότερες από την πολυδιαφημισμένη απελευθέρωση της ακτοπλοΐας στην χώρα μας; ΤΙΠΟΤΑ!!! Το EXPRESS OLYMPIA το ΑΙΟΛΟΣ EXPRESS και το DALIANA θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν με την ίδια συγχόνητη τον Εύδηλο και τον Άγιο Κήρυκο. Τι χάσαμε; Τον επίναυλο 3% και την ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ για καλύτερη ακτοπλοΐα !!!

Θεόδωρος Ανδριώτης
Λεμονιά Φακάρου



ΨΗΦΙΣΜΑ

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου νέοι που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις δέχτηκαν τραμπούκικη επίθεση από οπλισμένα μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης "Χρυσή Αυγή". Ανάμεσα στους νέους-θύματα της επίθεσης ήταν και μια συμπατριώτισσα μας από την Ικαρία, η οποία τραυματίστηκε (ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά).

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στα θύματα της επίθεσης.

Καταδικάζει την φονική επίθεση η οποία μας θυμίζει εποχές κατά τις οποίες οι παρακρατικές οργανώσεις δρούσαν με τον ίδιο τρόπο για να τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν το λαϊκό και νεολαίστικο κίνημα.

Σε μια περίοδο που βασικά δικαιώματα και ελευθερίες καταργούνται, σε μια περίοδο που οι οικονομικές αντιθέσεις οξύνονται, που η εθνική μας ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση του λαού μας αμφισβητείται, ο Σ.Ν.Ι. καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν να αγωνίζονται το ίδιο μαχητικά και μαζικά, όπως άλλωστε έχουν αποδείξει οι Ικαριώτες, ενάντια στις αιτίες που γεννούν και τρέφουν παρακρατικές οργανώσεις, όπως αυτή της Χρυσής Αυγής.

Φαινόμενα σαν και αυτό δεν πρέπει να διαχωρίζονται από φαινόμενα φτώχειας, ανεργίας, κοινωνικών αντιθέσεων, έλλειψης δημοκρατίας και άρσης κεκτημένων σε εργασιακό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

ΕΜΠΡΟΣ ΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΝΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

Από το Νοέμβρη του '73 με τη λαϊκή και φοιτητική εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε ορόσημο στην αντιδικτατορική πάλη του δημοκρατικού λαού, μας χωρίζουν 29 ολόκληρα χρόνια. Το μήνυμα εκείνου του αγώνα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε: για το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά και στη ζωή. Για τη μη καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού. Ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον νέο πόλεμο που ετοιμάζεται κατά των Ιρακινών. Ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινών. Ενάντια στο αντεθνικό "σχέδιο Ανάν" για το Κυπριακό, ναι σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Σήμερα, σε τυπικά προοδευτικές συνθήκες και εποχές, η

ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα εξακολουθεί να καθορίζει τις τύχες όλης της ανθρωπότητας.

Μετά από τα μακελειά σε Γιουγκοσλαβία-Αφγανιστάν από τους Ευρωνατοϊκούς και Αμερικάνους φονιάδες, τώρα προετοιμάζεται ένας νέος πιο σκληρός και άδικος πόλεμος πάλι στο Ιράκ, στα πλαίσια της λεγόμενης "αντιτρομοκρατικής εκστρατείας" που εγκαινιάστηκε μετά το χτυπήμα στις Η.Π.Α. το Σεπτέμβρη του 2001.

Η τελευταία εξέλιξη με το σχέδιο μειωμένης κυριαρχίας και κηδεμονίας της Κύπρου, είναι ένα άλλο στοιχείο της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Η Ελληνική κυβέρνηση ανήμπορη και ανίκανη για την παραμικρή αντίδραση. Η "yes man" πολιτική του κ. Σημίτη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των αυλικών τους, σε όλο της το μεγαλείο. Ταυτόχρονα εντείνεται η επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα των εργατών και της νεολαίας. Γενικεύεται η προσπάθεια της κυβέρνησης -με απευθείας εντολή από την Ε.Ε.- για δημιουργία ευρωστρατού, ώστε οι νέοι να έχουν τη "χρυσή ευκαιρία" συμμετοχής σε νατοϊκές αποστολές αιματοκυλίσματος των λαών που ζητάνε ανεξαρτησία και ελευθερία.

Όλες αυτές οι εξέλιξεις κάνουν σήμερα ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη του ελληνικού λαού να σηκώσει το ανάστημά του στο καθεστώς της εξάρτησης της χώρας μας και να συμβάλει αποφασιστικά στην ανατροπή της νέας τάξης πραγμάτων.

Η φετινή διαδήλωση και πορεία από το Πολυτεχνείο έως "το καφενείο των φονιάδων", δηλαδή την Αμερικάνικη πρεσβεία ήταν από τις πιο μαχητικές και μαζικότερες των τελευταίων χρόνων, έστω κι αν τα περισσότερα Μ.Μ.Ε. θέλησαν να μας πείσουν για το αντίθετο. Ο λαός απάντησε με τη συμμετοχή του και έδωσε "όρκο στον Νοέμβρη και χρόος στη ζωή, να τσακιστούν οι βάσεις και να ξεκουμπιστούν οι Αμερικανοί".

Από τα δεκάδες μπλοκ της πορείας, ξεχώρισε κι αυτό του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ με κεντρικό σύνθημα: "ΒΑΛΚΑΝΙΑ-ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ"

Τιμή στο αίμα των φοιτητών του '73. Ο αγώνας συνεχίζεται.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΦΟΣ



Χριστούγεννα αλλά πού;

Πριν από τρεις μήνες (ύστερα από ένα χρόνο ανεργίας) έπιασα δουλειά. Όλα πήγαιναν καλά και οι μήνες κυλούσαν ομαλά. Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, άρχισα να σκέφτομαι την Ικαρία. Δεν ήξερα αν θα πάρω άδεια για να πάω κάτω. Δεν ήθελα με τίποτα να κάτσω στην Αθήνα. Όχι πως κι εδώ θα πέρνανα άσχημα, αλλά έχω μάθει από παλιά, με το που κλείνουν τα σχολεία, να φεύγω για το όμορφο νησί μας. Οι μέρες περνούσαν κι εμένα το μυαλό μου έμενε εκεί, στην Ικαρία. Τα ευχάριστα νέα μου ήρθαν εφτά μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Θα έπαιρνα άδεια από τη δουλειά μου και θα πήγαινα πέντε μέρες στην Ικαρία. Ήμουνα τόσο χαρούμενη και σκεφτόμουνα συνέχεια τη μέρα που θα φύγω. Άρχισα σιγά - σιγά να ετοιμάζομαι. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν να βγάλω εισιτήρια, πράγμα εύκολο. Μια μέρα πριν φύγω μάζεψα τα πράγματά μου. Πήγα το πρωί στη δουλειά και από εκεί στο καράβι. Όταν το δολόι έδειξε 16:00 ξεκινήσαμε. Εκείνη την ώρα ένιωθαν και χαρά και λύπη. Χαρά γιατί θα πήγαινα στην Ικαρία και λύπη γιατί θα άφηνα πίσω κάποιους δικούς μους ανθρώπους. Σ' όλο το ταξίδι άκουγα μουσική και κοιμόμουνα. Γύρω στις 3:00 μας ανακοινώνουν ότι φτάσαμε. Μάζεψα λοιπόν τα πράγματά μου και βγήκα απ' το καράβι. Επιτέλους, είχα φτάσει. Έφτασα ξημερώματα Χριστουγέννων και πήγα κατευθείαν στην αίθουσα του Άγιου Παντελεήμονα, γιατί είχε χορό ο Ίκαρος. Πέρασα πολύ ωραία εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να ξεκουραστώ για να έχω δυνάμεις και για τα επόμενα βράδια.

Χριστούγεννα μεσημέρι κάτσαμε οικογενειακά. Το βράδυ όμως δεν άργησε να ζήθει. Πήγα στον Άγιο (Κήρυκο). Το πρωί γύρισα σπίτι μου και το μεσημέρι ξύπνησα, αν και νύσταξα, αλλά δεν με ένοιαζε γιατί ήξερα ότι δεν πήγαινα για να ξεκουραστώ. Δεν πήγα για καφέ, όπως συνήθως κάνω, αλλά πήγα με τους δικούς μου στο λιοτρίβι τις ελιές. Ήταν η δεύτερη μου φορά που πήγαινα εκεί. Γυρίσαμε το απόγευμα και το βράδυ ξαναβγήκα, αλλά δεν πήγα σε κανένα μαγαζί. Την έβγαλα σε σπίτι με παρέα.

Την επόμενη μέρα θα πήγαινα σε γιορτή σε ένα Στέφανο. Το ένα ποτηράκι κρασί έφερε το άλλο, μέχρι που σε ένα διάστημα άρχισα να ζαλίζομαι λιγάκι και σταμάτησα να πίνω. Σπίτι μου μπόρεσα πάντως να πάω.

Η επόμενη μέρα δεν άργησε να ζήθει. Ήταν η τελευταία.

Ξεκίνησε με καφέ στον Άγιο και το βράδυ με παρέα πήγαμε στην πιτσαρία (όταν πας στον Άγιο Κήρυκο είναι αδύνατον να φύγεις χωρίς να φας πίτσα από εκεί), ενώ πιο αργά πήγαμε για ποτό.

Το βράδυ όμως έφυγε και έφερε τη μέρα. Μαζί με τη μέρα θα έφευγα και εγώ. Ο καιρός ήταν χάλια, αλλά θα έφευγα με το αεροπλάνο, το οποίο κατάφερε να έρθει, ο κόσμος που ήταν εκεί μέσα "έφαγε" πολύ κούνημα, όπως κι εγώ όταν έφυγα μετά από ώρες καθυστέρησης. Όταν έφτασε η πρωτοχρονιά το μυαλό μου ήταν συνέχεια στην Ικαρία. Ευτυχώς που οι μέρες πέρασαν και τώρα δεν στεναχωρίζει. Ο Νίκος Καζαντζάκης λέει: "έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα". Για μένα ο Παράδεισος είναι η Ικαρία.

Στέλλα Πούλου



Η κόρη του γιαλού

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Αθήνα 8-12-2002

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας με ομόφωνη απόφαση της εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της στην συντοπική εφημερίδα ΝΕΑ ΙΚΑΡΙΑ, η οποία διώκεται κατόπιν μιας ψευδούς, συκοφαντικής και αήθους ανώνυμης "αναφοράς". Τέτοιες διώξεις πλήγτηκαν ευθέως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου και πρέπει να σταματήσει, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα η ιστορική εφημερίδα αυτή που επί σειρά ετών προβάλλει το νησί μας και τα προβλήματά του και ενημερώνει υπεύθυνα και αντικειμενικά τους συμπατριώτες μας. Αφήνουμε στην χλεύη του καριώτικου λαού τον ανώνυμο συκοφάντη, διότι τέτοιες ενέργειες είναι αντίθετες με τις παραδόσεις και την ιστορική μνήμη του καριώτικου λαού και μας γνωράνε πολλά χρόνια πίσω σε μαύρες εποχές.

Τέλος, ο ανώνυμος συκοφάντης, που προσπαθεί θρασύδειλα να κρύψει το ψέμα πίσω από την ανωνυμία του προφανώς για να γλιτώσει τις συνέπειες της ψευδούς αναφοράς, θα πρέπει να ξέρει ότι ο λαός μας λέει πως "το ψέμα έχει κοντά ποδάρια" και ότι "ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται" και ότι πολύ σύντομα θα αποκαλυφθεί.

Για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Γιώργος

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Πάστης Γλαρός

Νέου τύπου φακέλωμα για τις περιουσίες

Υπάλληλοι σε... δισκέτα

Σε ηλεκτρονική μορφή θα καταχωρίζονται τα "πόθεν έσχες" των εργαζομένων στο Δημόσιο. Το ίδιο θα συμβεί και με τα οικογενειακά και υπηρεσιακά στοιχεία.

"Προσωπικό μητρώο" αποκτά πλέον κάθε υπάλληλος του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), όπου θα καταχωρίζονται με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, από την οικογενειακή και υπηρεσιακή μέχρι την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, του/της συζύγου και των παιδιών του.

Η ηλεκτρονική τήρηση κάθε στοιχείου που αφορά τον δημόσιο υπάλληλο προστατεύεται από το απόρρητο αφού περιέχονται ακόμα και ιατρικά ή περιουσιακά στοιχεία (γι' αυτό και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα), ενώ το προσωπικό μητρώο παραμένει "ξωντανό" σε κάθε υπηρεσία ακόμα και 10 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Με σχέδιο προεδρικού διατάγματος που κατέθεσε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο υπουργός Εσωτερικών Κ. Σκανδαλίδης, προβλέπεται πως θα τηρείται και θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά το μητρώο όλων των δημοσίων υπαλλήλων ΝΠΔΔ, που υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού κώδικα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π. (νόμος 2683/99).

Πρόσβαση

Κάθε υπάλληλος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στο προσωπικό του μητρώου για να ζητήσει την αφαιρέση στοιχείων με ειδική αίτηση που κρίνεται από την υπηρεσία.

Στο ηλεκτρονικό μητρώο θα καταχωρίζονται:

- **Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου, του / της συζύγου και παιδιών και τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασής τους,** που υποβάλλονται από τον υπάλληλο με υπεύθυνη δήλωση κατά τον διορισμό του. Κάθε ουσιώδης μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δηλώνεται στο μητρώο.
- Για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ("πόθεν έσχες") εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν2683/99).
- **Εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου των τελευταίων 8 ετών.**
- Κάθε απόφαση, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου, όπως διορισμός, προϋπηρεσία, κλάδο, προαγωγές, μεταβολές, τυχόν συμμετοχή του σε συλλογικά δργανα κ.λ.π.
- **Τίτλοι σπουδών ή άλλα τοπικά προσόντα, ηθικές αμοιβές, ποινές, άδειες, νοσηλεία.**
- Κάθε στοιχείο που θέλει ο ίδιος ο υπάλληλος να περιληφθεί στο μητρώο του εφόσον αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορο για την αξιολόγησή του. Όλα τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη κατάσταση με χρονολογική σειρά με την μορφή ευρετηρίου, ενώ στην οικεία υπηρεσία προσωπικού κοινοποιούνται υποχρεωτικά όσα σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητά του.

Στο σχέδιο ΠΔ προβλέπεται και η δημιουργία βιοηθητικού προσωπικού μητρώου, που συνοδεύει τον υπάλληλο σε κάθε

μετάθεσή του, περιλαμβάνοντας αντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων (π.χ. διορισμού, προαγωγής, μεταθέσης, κ.λ.π.). Το βιοηθητικό αυτό μητρώο τηρεί ο προϊστάμενος της υπηρεσίας όπου έγινε η μετάθεση.

Κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλιστεί ότι αποκλείεται η πρόσβαση στοιχείων προσωπικού τρόπου, ώστε να μη λαμβάνει κανείς άσχετος γνώση.

Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλοίωση, καταστροφή ή απώλεια των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά.

Φύλαξη

Υπεύθυνος για την τήρηση, την ασφαλή φύλαξη και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας προσωπικού.

Ο ίδιος έχει και την ευθύνη για τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων (όπου επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις νόμων, όπως π.χ. στο πλαίσιο μιας δικαστικής έρευνας), αφού ενημερώσει πρώτα τον υπάλληλο για τη διαβίβαση και λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να μην παραβιαστεί το απόρρητο.

Πάντως, για την τήρηση του μητρώου μπορούν να απασχοληθούν και άλλοι υπάλληλοι, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Όσα στοιχεία αφαιρούνται από το προσωπικό μητρώο (εφόσον γίνει δεκτή σχετική αίτηση του υπαλλήλου) καταγράφονται σε ειδική κατάσταση.

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παραβιάσεις του απόρρητου που διέπει διάφορα από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου, το σχέδιο ΠΔ παραπέμπει στη νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που απειλεί με αυστηρές διώξεις (ποινικές και πειθαρχικές) και πρόστιμα για κάθε παράνομη ηλεκτρονική τήρηση και επεξεργασία στοιχείων.

Ενημέρωση

Κάθε Ιανουάριο, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών που τηρούν τα μητρώα πρέπει να αφαιρούν από αυτά τις παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων και τις αξιολογήσεις, αφήνοντας μόνο τις εκθέσεις της τελευταίας 8ετίας (οι παλαιότερες θα παραμένουν υποχρεωτικά στο μητρώο, εφόσον υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δίκες).

Σε κάθε υπηρεσία θα λειτουργεί 3μελής επιτροπή, η οποία θα καταστέψει ολοσχερώς (με όποιο τρόπο κρίνεται καλύτερο) όλες τις προ 8ετίας εκθέσεις, που θα της παραδίδονται με βάση ειδικές καταστάσεις.

Η επιτροπή αυτή, που αποτελείται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης διοικητικού ή προσωπικού, έναν υπάλληλο και έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, πρέπει να έχει συντάξει πρακτικό καταστροφής των εκθέσεων μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

(Αναδημοσίευση άρθρου του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στο "Έθνος", 19/11/2002)

Έντονα γράμματα: **Ηλίας Ρούσσος**

1912 - 2002

90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΜΑ ΕΛΛΑΣ.... και μετά;

Φέτος συμπληρώθηκαν τα 90 χρόνια τόσο από την δημιουργία της βραχύβιου ελευθέρας πολιτείας Ικαρίας (17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1912) όσο και από την ένωση του νησιού με την Ελλάδα (4 Νοεμβρίου 1912). Θα ήταν ασφαλώς πολύ ωφέλιμο και πραγματικά αξιόλογο το ν' ασχοληθεί κανείς με τη μοναδική στα χρονικά δημιουργία ελεύθερου κράτους-νησιού στην ταραχώδη περιοχή του Αιγαίου, του οποίου μάλιστα οι κάτοικοι αποτίναξαν οι ίδιοι τον τουρκικό ζυγό, που το είχε στην κατοχή του.

Ίσως να μην ήταν αξιόλογη η φρουρά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που ήταν εγκατεστημένη στην Ικαρία αλλά αυτό δεν μειώνει με τίποτα το μεγάλο επίτευγμα των Ικαριωτών, μετά μάλιστα από τόσα χρόνια υποτέλειας στους κατακτητές. Η Ικαρία ελευθερώθηκε μόνη της και όχι από τον ελληνικό στόλο όπως υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί που με τις πραγματείες τους αποσιωπούν κάποια μείζονος σημασίας ιστορικά γεγονότα.

Εκεί λοιπόν που πρέπει να στηθούμε είναι όχι στην πατριωτική προσφορά της Ικαρίας στην πατρίδα αλλά στη μετέπειτα υποστήριξη και φροντίδα προς το νησί μας.

Οι προσδοκίες ασφαλώς των προγόνων μας για μια Ικαρία ελληνική, αδούλωτη και με όλα τα καλά που παρείχε μια πατρίδα, έχουν προδωθεί στο έπαχρον.

Βέβαια δεν είναι μόνο η Ικαρία, είναι και άλλες πολλές "Ικαρίες" μέσα στην Ελλάδα, νησιά κυρίως που για τους κυβερνώντες των Αθηνών σε περιόδους ανασφάλειας ή αναζήτησης εκλογικής πελατείας είναι οι περήφανοι Ακρίτες του Έθνους.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι απλές κουκίδες στον χάρτη που πάνω τους ζουν κάποιοι τρελοί, που αρνούνται να αφήσουν τους θαλασσοδαρμένους βράχους. Άλλωστε η ζωή πάνω στους άγονους βράχους είναι ανεπιθύμητη για την κρατική λειτουργία και την εθνική οικονομία.

Μάλιστα πρώην πρωτοκλασάτος υπουργός του κυβερνώντος κόμματος απάντησε σε συμπατριώτες μας που του έθεσαν το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τους χειμερινούς μήνες στην Ικαρία ότι "ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του διαμένοντας το χειμώνα στο νησί!!!"

Πού 'ναι κείνα τα λόγια τα ωραία τα μεγάλα που εκστόμιζαν οι "Μαυρογιαλούροι" και οι "Καλοχαιρέτες", Έλληνες πολιτικάντηδες. Πού είναι η υγεία, εκείνο το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό που παρέχει η πατρίδα σ' όλους μας, οι ασφαλείς και απρόσκοπτες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, οι δρόμοι, οι δουλειές στους νέους για να μείνουν στην Ικαρία.

Μας έχουν μάθει έτσι ώστε τα λίγα ψίχουλα που μας πετούν να τα θεωρούμε αρκετά και να μην απαιτούμε τίποτα παραπάνω.

Μας καλούν να είμαστε "ορεαλιστές" της καπιταλιστικής συγκεντρωτικής οικονομίας τους. Μας θεωρούν τόπο ελάσσονος αποδοτικότητας, ιδανικό μόνο ως τόπο εξορίας.

Ενενήντα χρόνια φαγούρα με τη χειρότερη υποτέλεια που χαμεποτέ, άλλωστε η Μητέρα Ελλάδα εκεί δείχνει το πρόσωπο της: στην είσπραξη των φόρων και στην εξόντωση των εργαζομένων, των εργατών και των επαγγελματιών του νησιού. Το ΣΔΟΕ έχει γίνει καλύτερος επισκέπτης μας τα τελευταία χρόνια -φαίνεται

ότι έχουμε θησαυρίσει- και καλό είναι να μας τα πάρουν πίσω.

Σε δέκα χρόνια συμπληρώνουμε έναν αιώνα από την ένωσή μας με την Αθηνοκεντρική Ελλάδα. Λέει ο κόσμος πως τα πρώτα εκατό χρόνια είναι δύσκολα, μήπως όμως για να 'ναι καλύτεροι οι κατοπινοί αιώνες πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν; Δεν είναι ότι δεν αγαπάμε την Ελλάδα σαν πατρίδα μας αλλά σίγουρα δεν αισθανόμαστε καθόλου καλά με την Ελλάδα-κράτος.



Μήπως πρέπει να αγωνιστούμε για να αποτινάξουμε από πάνω μας τους δυνάστες της σύγχρονης Αθηναϊκής συμμαχίας ή καλύτερα -αν θέλετε- της κεντρικής εξουσίας.

Εφικτή μπορεί να είναι η ανατροπή αυτής της απάνθρωπης πολιτικής που εφαρμόζεται χρόνια για τη περιφέρεια αλλά και για όλο τον εργαζόμενο λαό.

Σίγουρα όμως εφικτότατη είναι -ειδικά στην παρούσα φάση- η αλλαγή συσχετισμού των δυνάμεων (κάλλιο να 'μαστε δέκα παραγά εννιά).

Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μα με το ν' αγωνιστούμε όλοι μαζί για αυτά που μας στέρησαν όλα αυτά τα χρόνια να τα απαιτήσουμε όλα!!!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ



Vaya Con Dios

Καλησπέρα πατριωτάκια και χαρούμενη χρυσή καλή χρονιά

- Πάμε κατευθείαν στα του οίκου μας δηλαδή στην Ικαρία.
- Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών είναι γνωστά σε όλους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους στα πόστα που εκλέχθηκαν και καλή δύναμη.
- Πρόθεση του δημάρχου στον Εύδηλο η δημιουργία δημοτικού θεάτρου στον Εύδηλο και συγκεκριμένα στην περιοχή Βουνάρα. Καλή η κίνηση αν γίνει γιατί θα βοηθήσει στην εκδήλωση πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη βόρεια πλευρά του νησιού.
- Επίσης πρόθεση του Δήμου Ευδήλου είναι να μεταφέρει το Δημοτικό σχολείο του Ευδήλου στο Φύτεμα και σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και του Λυκείου στο Βούνιο μαζί με το γήπεδο ποδοσφαίρου - στίβου.
- Κολώνες φωτισμού στο γήπεδο του Φυτέματος. Αυτό είναι!!! Όλα τα λεφτά στην μεγάλη πολιτεία του Φυτέματος.
- Ανανεωμένη η έκδοση του περιοδικού "ΕΥΔΗΛΑ ΝΕΑ". Καλή η προσπάθεια και ενδιαφέροντα τα άρθρα.
- Τι έγινε; Έπεσε φαγωμάρα στο λύκειο Ελληνίδων με φυσικό επακόλουθο την γκρίνια, το διχασμό και διαχωρισμό σε δύο στρατόπεδα. Πάντως κάθε πολιτιστική προσπάθεια απαιτεί, αμοιβαία εμπιστοσύνη, συνεργασία και σεβασμό. Άμα το τρίπτυχο δεν αποδώσει, δεν "φτουράει" η προσπάθεια. Είναι κρίμα γιατί κάθε επιτυχημένη πολιτιστική προσπάθεια προάγει τον τόπο σου και ανοίγει το μυαλό του καθενός που συμμετέχει σε αυτή.
- Πάντως στον πολιτιστικό τομέα κάτι κινείται τα τελευταία χρόνια. Σ' αυτό μεγάλη συμβολή έχουν κάποια συγκεκριμένα άτομα χωρίς να θέλω να τα κατονομάσω γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους αβαντάω. Πάντως υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να σκύψουμε όλοι MAZI για να τα περιορίσουμε και να τα ελαχιστοποιήσουμε αν μπορούμε. Πρόβλημα ανεργίας, πρόβλημα συγκοινωνίας κ.α. Να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν τα λέω για να υποβαθμίσω το έργο κανενός, απλά είναι χρόνια η ύπαρξη των συγκεκριμένων προβλημάτων και πρέπει να κινηθούμε προς τη λύση τους.
- Τα γήπεδα 5χ5 θα είναι ένα και όχι τρία. Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες για το λάθος. Πάντως το γήπεδο 5χ5 που βρίσκεται στον Κάμπο Ικαρίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποπεράτωσής του.
- Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.
- Ακοίβυνε η ξωή μας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου. Τι λέτε ρε, σοβαρά; 11 ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ για να προβείτε σε αυτό το συμπέρασμα;

Πάντως στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είχαμε αυξήσεις ως και 20%. Βεβαίως σε μισθό και οι συντάξεις στα ίδια επίπεδα. Στις φορολογίες και στις υποχρεώσεις ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ αλλά στα δικαιώματά μας ΕΛΛΗΝΕΣ. Χμ; Δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή;

- Πάμε και στο των εκβιαστών. Κοινώς στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό γίνεται τον εκβιαστών το νάγκελο!!!

Το χορό πρώτος έσυρε ο επιχειρηματίας Αργύρης Σαλιαρέλης ότι γνωστός εκδότης πολιτικής εφημερίδας, δημοσιογράφος γνωστός για τα ακροδεξιά του φρονήματα, τον εκβίασε ότι είναι στόχος της 17 Ν και ότι με την καταβολή ενός ικανοποιητικού χρηματικού ποσού θα σβηνόταν από τη λίστα. Ακολούθησε ο Αγγελόπουλος, ο Βαρδής και αρκετοί άλλοι. Οι "φίλοι μας" οι δημοσιογράφοι έκπληκτοι ανακάλυψαν ότι στην Ελλάδα ζει και βασίλευε ο εκβιασμός. Άκουεκει πράγματα!!

- Θέλει η Γιάνα 250 δις επιπλέον για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Λογικό είναι άμα για κάθε επίσκεψη της Γιάνας θέλουμε 60 χαρτιά να δεις πως δημιουργούνται τα παραπάνω έξοδα; Πάντως έχει κάπου παραγίνει το πράγμα, κάθε φορά τα σπασμένα τα πληρώνει ο Έλληνας.
- Τα των πλημμύρων σε όλη την Ελλάδα τα είδατε; Άνθρωποι πνίγονται, περιουσίες χάνονται. Το Τραγικό είναι πάντως ότι από τις περσινές δυσμενείς καιρικές συνθήκες μέχρι φέτος τους 12 μήνες που μεσολάβησαν δεν είχαμε κάποια βελτίωση στους κρατικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ούτε χρήματα διατέθηκαν για μέτρα πρόληψης. Ψέματα! Διατέθηκαν 80 δις για τον Κηφισό και τα έργα έγιναν ανάποδα!!!
- Α! Τώρα που το θυμήθηκα, οι βουλευτές των 2 μεγάλων κομμάτων συμφώνησαν για τα ακριβά και πολυτελή αυτοκίνητα που επιβαρύνουν κατά 6 δις τον κρατικό προϋπολογισμό και τα λεφτά θα τα πληρώσει ο ακλασικός ο μ..... ο νεοέλληνας. Τα πουλάκια μου λιώνουν στη δουλειά....

Πάμε και στα ΔΙΕΘΝΗ

- Ένα αναμονή του πολέμου στο Ιράκ. Το παραδοξό αλλά συνάμα και θετικό είναι ότι αντέδρασε σύσσωμη η Ευρώπη πλην της Αγγλίας. Καιρός ήταν...
- Νέος κύκλος συζητήσεων για το Κυπριακό. Οι πρώτες συζητήσεις είχαν αίσια αποτελέσματα. Αναμένεται ο δεύτερος κύκλος συζητήσεων για το Φλεβάρη με μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία.
- Περιμένω να δω τι καπνό θα φουμάρει αυτός ο Ερντογαν; Θα προχωρήσει στον μερικό ή ολικό εκδημοκρατισμό της Τουρκίας;

Ανεπόκοπος

ΠΑΡΤΙ ΤΗΥ ΣΝΙ ΣΤΗΝ ΑΣΠΕΕ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ



Για άλλημια φορά το καθιερωμένο πάρτι του ΣΝΙ στην ΑΣΟΕΕ κλείνει πετυχημένα τις φετινές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας για αυτή τη χρονιά. Όμως αυτό το πάρτι δεν ήταν σαν όλα τα άλλα... Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι αυτό το πάρτι θα ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα πάρτι που έχει διοργανώσει ο ΣΝΙ. Ενώ παραδοσιακά τα πάρτι μας ξεκινάνε κατά τις 12 τα μεσάνυχτα, φέτος είχε αρχίσει να έρχεται κόσμος από πολύ νωρίς. Οι πρώτοι που θέλησαν να μπουν στην ΑΣΟΕΕ, έφτασαν στις 10:00, την ώρα δηλαδή που ακόμα γίνονταν οι ετοιμασίες! Στις 12 άμως άρχισε να φτάνει ο πολύς κόσμος. Μέχρι την ώρα που ξεκίνησε η μουσική, ο χώρος είχε ήδη γεμίσει ασφυκτικά.

Το ξεφάντωμα άρχισε με τις πρώτες νότες του βιολιού του Σκάξακα. Ο χορός πολύς, άμως εμείς δεν το βάζαμε κάτω και συνεχίζαμε! Και στην είσοδο ακόμα να μπαίνει κόσμος ως αργά, μέχρι να γεμίσει όλη η αίθουσα με νεολαία... Το γλέντι φυσικά κράτησε ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι Ικαριώτες είναι πρακτικά μυαλά, θέλουμε όταν φεύγουμε να είναι ανοιχτές και οι συγκοινωνίες! Το μεγάλο

αρνητικό της βραδιάς είναι το ότι γέμισε τόσο πολύ η αίθουσα που στο τέλος πραγματικά δεν χωρούσαμε! Δεν χωράνε πολλά άλλα σχόλια για αυτό το πάρτυ. Γενικά είναι παράδοση του Συλλόγου να κάνει πάρτυ κάθε χρονιά τέτοιο καιρό, άμως είναι πολύ ευχάριστο και θετικό το να βλέπουμε πως κάθε φορά είναι και πιο πετυχημένο. Αυτό μας δείχνει την ανταπόκριση της νεολαίας στις κινήσεις του συλλόγου, αλλά πιο πολύ μας δείχνει πως έχουμε μια νεολαία που δεν μασάει τα έτοιμα... Σάββατο βράδυ όλη η μόδα επιβάλει τα διάφορα club της Αθήνας. Όμως τα παιδιά που ήρθαν μας έδειξαν ότι θέλουν να διασκεδάσουν με άλλο τρόπο, πιο κοινωνικό, εντελώς διαφορετικό από αυτά που μας σερβίρουν. Και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και στο μέλλον. Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να είναι πάντα κοντά στη νεολαία του νησιού μας και δίπλα της σε όλα, ακόμα και στην ψυχαγωγία.

Η δημοσιογραφική ομάδα



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΛΑΪΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Το νέο Δ.Σ. του ΣΝΙ συνεχίζοντας τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσω των επιτροπών που έχουν συσταθεί, καλεί τα μέλη του Συλλόγου για συμμετοχή σε αυτές.

Σκοπός του ΣΝΙ είναι η σύσταση αξιόλογων τμημάτων θεατρικού και χορευτικού με κύριο σκοπό τη διατήρηση και επέκταση της πολιτιστικής μας παράδοσης.

Επίσης δημιουργούμε μουσικό συγκρότημα με παιδιά, που εξασκούν την τέχνη τους στα μουσικά όργανα. Στα πλαίσια της δημιουργικής προσπάθειας του συλλόγου και συνεπούς παρουσίας του και συμμετοχής στα προβλήματα των κοινών, είναι ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής μας δραστηριότητας και η αξιοποίηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του τόπου μας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στα τμήματα αυτά του Συλλόγου μας, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας στα τηλέφωνα: 6973543236, 6973794571, 6977636683 ή μπορεί να βρει τους υπεύθυνους επιτροπών (Γιάννης Σταυρινάδης, Βάσω Τσαντέ) κάθε Παρασκευή βράδυ στην αίθουσα του ΣΝΙ.



Ψητοσωθείο

Όλα στα κάρβουνα

Κοτόπουλο, Μπιφτέκι,
Μπριζόλες, Χοντρό,

Εκλεκτούς Μεζέδες, Ποικιλίες

Γίδα θραστή - Πατσάς καθημερινά

ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΙΑ.ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ

Τηλ. Παραγγελιών: 010 66 24 813 - Διανομή κατ οίκου ΔΩΡΕΑΝ
Ανοικτά από τις 10.00 το πρωι - Κάθε Τρίτη βράδυ κλειστά

Γ. Γεωργα 9 (Καλογρέζα) Κορωπί



Οι εκλογές του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν και φέτος το δεύτερο σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη, στις 14 και στις 15. Διεξήχθησαν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ (αν και την δεύτερη μέρα το τραβήξαμε λίγο παραπάνω για να διευκολύνουμε όλα τα "καριωτάκια") στην αίθουσα του



συλλόγου μας στην Κάνιγγος.

Εξελίχθησαν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Το μόνο ίσως πρόβλημα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ήταν ότι παρά τα τηλεφωνήματα που έγιναν για να ειδοποιηθούν τα μέλη μας για την παρουσία τους στις φετινές εκλογές, και παρά την ανακοίνωση στο περιοδικό μας, σημειώθηκε μεγάλη αποχή.

Παρόλα αυτά, η εφορευτική επιτροπή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, αν σκεφτεί κανείς, ότι οι μισοί και παραπάνω, ήθαν την τελευταία ώρα, να ψηφίσουν σαν γνήσιοι καριώτες.

Καλό θα ήταν λοιπόν να βρούμε μια λύση, έτσι ώστε να διευκολύνονται όλα τα μέλη του συλλόγου μας προκειμένου να γίνονται σωστά οι διαδικασίες των εκλογών μας και χωρίς αποχή.

Θα πρέπει να συσπειρωθούμε για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουμε πραγματικότητα αυτά που έχουμε ονειρευτεί για την Ικαρία μας.

Αθηνά Ντούζα
Λαμπρινή Ατσιδαύτη
(μέλη της εφορευτικής επιτροπής)



Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 8/12/2002 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σ.Ν.Ι. στην αίθουσα της Κάνιγγος. Η παρουσία του κόσμου ήταν αξιοπρόσεκτη αλλά όχι η επιθυμητή για τον αριθμό των μελών του συλλόγου μας. Σκοπός της Γενικής Συνέλευσης ήταν ο απολογισμός δράσης και ο οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για το 2002, συζήτηση για την πορεία του συλλόγου, προτάσεις και συζήτηση σε άμεσα θέματα που αφορούν την νεολαία του νησιού μας αλλά και γενικότερα τη σημερινή νεολαία του τόπου μας.

Υστερα από αρκετή κουβέντα και ανάλυση σας παραθέτουμε κάποιες από τις προτάσεις που ψηφίστηκαν στην συνέλευση :

- Λειτουργία της αίθουσας κάθε Παρασκευή
- Ειδοποίηση μελών από τις επιτροπές
- Οργάνωση συζητήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να υπάρχει συνεχόμενη επαφή με τους νέους
- Αγορά επιτραπέζιων παιχνιδιών και εγκαταστάσεων Η/Υ
- Πραγματοποίηση συχνότερων Γενικών συνέλευσεων

- Διεύθυνση δημοσιογραφικής ομάδας
- Υπεύθυνος αίθουσας από το Διοικητικό Συμβούλιο και από απλά μέλη
- Συγκέντρωση ρούχων και χρημάτων για άπορες οικογένειες
- Προσπάθεια εκδόσεως ημερολογίου

Μερικές από τις προτάσεις αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. (αγορά επιτραπέζιων, ειδοποίηση μελών), ενώ άλλες βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιες άλλες, ενώ είναι αξιόλογες, είναι ανεφάρμοστη η υλοποίησή τους υπό τις παρούσες συνθήκες (όπως η αγορά και εγκατάσταση Η/Υ για τα μέλη).

Ο λόγος ανήκει σε σας που με τις προτάσεις σας, αλλά και με την τακτική παρουσία σας ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην αίθουσα του συλλόγου, και μαζί με την νεανική ζωντάνια του Δ.Σ. θα καταφέρουμε μαζί να υλοποιήσουμε αρκετούς στόχους μας.

Σας περιμένουμε !!!

Το νέο Δ.Σ.

Υγειονομική ταφή : Η σωτηρία του τόπου ή η ταφή του...

Το ζήτημα που θα προσπαθήσω να πραγματευτώ, είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να μας έχει κινητοποιήσει όλους, και που παρά όλα αυτά, κατά περίεργο τρόπο έχει περάσει από την Ικαριακή οικογένεια μάλλον... στα ψιλά γράμματα. Δεν είναι άλλο από την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής (X.Y.TA) στο νησί και μάλιστα δίπλα σε χωριό (στο χωριό Μανδριά!).

Το ιστορικό με δυο λόγια έχει ως εξής: Ζητήθηκε από τους τρεις Δήμους, Αγ. Κηφύκου, Ευδήλου και Ραχών, να υποδειξουν κάποια τοποθεσία στην οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί X.Y.TA. Αυτοί μετά από μελέτη (!), πρότειναν στην επιτροπή τρεις τοποθεσίες. Ως καταλληλότερη επιλέχθηκε η θέση "Φαρσάκια" δίπλα στο χωριό Μανδριά. Για να είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη και όχι απλώς να επικαλούμαστε τη γνώμη των επιστημόνων, χωρίς να μπορούμε να τη ξυγιάσουμε, χρειάζεται να δούμε τρία πράγματα:

i. Κατ' αρχήν τι είναι ο X.Y.TA και πως αυτός ορίζεται από ντιρεκτίβες και μελέτες (κριτήρια επιλογής τοποθεσίας, λεπτομέρειες κατασκευής, στοιχεία οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου, κ.λ.π.)

ii. Τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα ενός XYTA. Τι επιπτώσεις θα έχει ο συγκεκριμένος στο περιβάλλον, στους κατόκους και τις δραστηριότητές τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (δημόσια υγεία, ποιότητα ζωής, επιπτώσεις στις επενδύσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό της τοπικής οικονομίας).

iii. Τρόποι υλοποίησης και συντήρησης του έργου ή εναλλακτικές λύσεις εφόσον δεν κρίνεται ως η βέλτιστη λύση. Σεκινάμε λοιπόν:

i. Χώρος Υγειονομικής Ταφής (X.Y.TA.)

Ως υγειονομική ταφή ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα απορρίματα που πρόκειται να διατεθούν διαστρώνονται σε στρώσεις ύψους 2-3 μέτρων, συμπιέζονται και καλύπτονται με αδρανές υλικό στο τέλος της καθημερινής λειτουργίας. Όταν ο χώρος διάθεσης φτάσει στην τελική του χωρητικότητα, τοποθετείται μια τελική στρώση αδρανούς υλικού περίπου 0,60 μέτρων και μετά χώμα κατάλληλο για δενδροφύτευση ώστε να αποκατασταθεί το τοπίο.

Τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

A) Χωροταξικά - πολεοδομικά: Ελέγχεται η πιθανή αλλαγή χρήσης γης, η πιθανή απώλεια παραγωγικής γης, το αν η τοποθεσία είναι δασική ή αναδασωτέα, αν υπάρχει κοντά αρχαιολογικός χώρος ή τουριστική περιοχή κ.λ.π.

B) Περιβαλλοντολογικά: Ελέγχεται η πιθανή επίδραση στον υδροφόρο ορίζοντα, οι κλιματολογικές αλλαγές, η όχληση στους περίοικους, οι μεταβολές στη μορφολογία του εδάφους, η αισθητική και οπτική ρύπανση κ.λ.π.

C) Τεχνικά - οικονομικά: Ελέγχεται η τοπογραφία του χώρου, η κεντροβαρικότητα της θέσης, η προσβασιμότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής ενός X.Y.TA. αναλόγως τη μορφολογία του επιλεχθέντος χώρου και του είδους των απορρίματων. Χονδρικά θα μπορούσαμε να τους συνοψίσουμε στα ακόλουθα:

Επιλέγεται αρχικά μια ήδη υπάρχουσα φυσική ή τεχνητή κοιλότητα, ο πυθμένας της οποίας στεγανοποιείται με την κατασκευή μιας μεμβράνης είτε φυσικής (στρώμα αργίλου πάχους πάνω από 0,5 μέτρων) είτε τεχνητής (μεμβράνη PVC ή LDDE ή HDDE ή μίγματος άμμου και μπετονίτη) ή με συνδυασμό και των δύο, ώστε να μην υπάρξει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα στραγγίσματα, τα υγρά δηλαδή που βγάζουν τα σκουπίδια όταν πιεστούν. Στη συνέχεια κατασκευάζεται σύστημα συλλογής των στραγγίσμάτων, σύστημα συλλογής των αερίων που προκύπτουν από την διάσπαση και καύση των

απορρίματων (μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, οργανικές θειόλες, διάφορες ιχνοενώσεις κ.λ.π.), συστήματα ελέγχου των επιφανειακών νερών, μετρητές των ατμοσφαιρικών ρύπων, συστήματα παρακολούθησης λειτουργίας του X.Y.TA και -τέλος- τα διάφορα κτίρια, περίφραξη με δενδροφύτευση περιμετρικά, δρόμοι πρόσβασης κ.λ.π. Τα απορρίματα περισυλλέγονται, δισχωρίζονται και ενταφιάζονται σε λωρίδες γης που το πλάτος και βάθος τους ποικίλει κατά περίπτωση. Εκεί σκεπάζονται με αδρανές υλικό στο τέλος της καθημερινής λειτουργίας, για να μη δημιουργούνται εστίες μόλυνσης, συμπιέζονται και αφήνονται να λιώσουν.

Όπως εύκολα κάποιος καταλαβαίνει το όλο έργο είναι πολύευκοδό τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συντήρησή του, απαιτεί εξελιγμένο εξοπλισμό ελέγχου (monitoring), εξειδικευμένο προσωπικό και τεράστια προσοχή με συνεχή υπεύθυνο έλεγχο. Χρηματοδοτείται δε από την E.E. MONO για την εγκατάσταση, ενώ τόσο η λειτουργία όσο και η συντήρησή του (που υποχρεωτικά συνεχίζεται για 30 έτη μετά το κλείσιμο του X.Y.TA), είναι αυτοχρηματοδοτούμενες !

ii. Θα σκεφτεί λοιπόν κάποιος , "γιατί να μπούμε σε τόσα έξοδα και τέτοιον κίνδυνο;" Ιδού λοιπόν τα υπέρ και τα κατά:

ΥΠΕΡ: Είναι μέθοδος τεχνικά απλή που απαιτεί εξοπλισμό υψηλώς μηχ/κό και υδραυλικό που είναι ανθεκτικός και εύκολα επισκευάσιμος.

Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του X.Y.TA από τη δημοτική αρχή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Έχει χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σχετικά με άλλες μεθόδους .



Μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων τοπίων (π.χ. λατομείων) αφού μετά το πέρας της λειτουργίας του, δενδροφύτευεται (με χαμηλή βλάστηση).

KATA : Απαιτεί μεγάλες εκτάσεις γης για χοήση. Απαιτεί αυξημένη επιμέλεια στη λειτουργία του, για την αποφυγή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα από τα στραγγίσματα ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα βιοαέρια.

Επιδρά στην ατμόσφαιρα με τους ρύπους(δυσοσμία, αιθάλη, διασκορπισμός στον αέρα ελαφρών απορρίματων), και στο φυσικό τοπίο.

Εγκυμονεί κινδύνους λοιμώξεων και επιδημικών ασθενειών αφού προσελκύει τρωκτικά, πουλιά, ζωάρια έντομα κ.λ.π.

Αυξάνει την κυκλοφορία και τα επακόλουθά της (σκόνη, θόρυβος, διασκορπισμός απορρίμματων από τα απορρίμματα οχήματα).

Προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιών από αυτανάφλεξη ή αναθυμάσεις.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Υγειονομική ταφή : Η σωτηρία του τόπου ή η ταφή του...

...συνέχεια

13

Όπως βλέπουμε μία τέτοια προοπτική για την τοπική κοινωνία θα επιδρούσε καταστροφικά τόσο στην πιθανή ανάπτυξη, όσο και στη διαβίωση της. Ένα από τα τελευταία πράσινα κομμάτια του νησιού, η ευρύτερη περιοχή των Ραχών, θα δηλητηριαστεί από τους ωόπους, τη σκόνη, τη φασαρία από τα φορτηγά και τη βρώμα από τα ποντίκια, τους γλάρους και τις μύγες!

Φαντάζεσαι τι επίπτωση θα έχει στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού η δημιουργία σκουπιδότοπου στο πιο τουριστικό του μέρος, σε απόσταση αναπνοής από το Γιαλισκάρι, τον Αρμενιστή και τις Ράχες; Και ποιος θα έρθει έστω στη Νότια πλευρά του νησιού γνωρίζοντας ότι το νησί είναι ο σκουπιδότοπος του Αιγαίου ; Ναι φίλε μου, του Αιγαίου! Γιατί όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι μόνο τα σκουπίδια του νησιού θα θάβονται στο Χ.Υ.ΤΑ , δεν απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα: Πού θα στέλνονται τα σκουπίδια από Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο, Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο κ.λ.π. αφού η καύση τους θα απαγορευτεί και ο μόνος Χ.Υ.ΤΑ του Αιγαίου θα βρίσκεται στην Ικαρία, από τη στιγμή μάλιστα που στα τρία τελευταία νησιά ζητήθηκε να γίνει Χ.Υ.ΤΑ (άρα υπάρχουν ανάγκες) και εκείνα αρνήθηκαν;

Πώς θα αυτοχρηματοδοτηθεί ένα έργο προϋπολογισμού 3,5 δις δραχμών (χώρια το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης για 30 έτη μετά το κλείσιμο του Χ.Υ.ΤΑ) από τα σκουπίδια 10.000 (!) Ικαριωτών, (εννοείται πως θα πληρώνεις πρόσθετα δημιοτικά τέλη αφού θα χρησιμοποιείς το έργο έτσι κι αλλιώς), τη στιγμή που το μεγαλύτερο Χ.Υ.ΤΑ της χώρας, αυτό των Ν. Λιοσίων, φαλίσισε και κινδυνεύει να κλείσει! Δε θα σκεφτεί ο ιδιώτης που τελικά θα αναλάβει την εκμετάλλευση του έργου να "εισάγει" σκουπίδια από τα άλλα νησιά; Τι θα απογίνουν οι ξενοδόχοι, οι μαγαζάτορες, οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες κ.λ.π που προσμένουν από την τουριστική ανάπτυξη του νησιού να φάνε ψωμί και τι θα γίνουν οι μέχρι σήμερα επενδύσεις τους;

iii. Τι μένει λοιπόν να κάνουμε αφού δεν θα μπορούμε να κάιμε τα σκουπίδια σε ανοιχτές χωματερές ή στο τζάκι του ο καθένας, όπως τώρα; Είμαστε τελικά υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη λύση του Χ.Υ.ΤΑ που τόσο μελανή εμφανίζεται για τον τόπο μας; Μήπως τελικά κληθούμε να πληρώσουμε πρόστιμο όπως στην περίπτωση του Ηρακλείου Κρήτης ;

Κατ' αρχήν όχι σε όλα!

Η υγειονομική ταφή γενικώς εγκαταλείπεται ως λύση στην Ευρώπη και την Αμερική ακριβώς λόγω των κινδύνων για το περιβάλλον από πλημμελή λειτουργία (και ποιος θα ισχυριστεί ότι στην Ικαρία θα δουλέψει ρολόι, τη στιγμή που π.χ. ο περιβόλητος "βιολογικός καθαρισμός" του Αρμενιστή δεν υπάρχει καν!). Ως εναλλακτικές λύσεις προτείνονται η ανακύλωση, η κομποστοποίηση απορριμάτων, η επαναχρησιμοποίηση κ.λ.π. (π.χ. Οντάριο Καναδά,

Καμπέρα Αυστραλίας κ.α.). Δεν είναι υποχρεωτικό να τη δεχθούμε στον τόπο μας και δεν κινδυνεύουμε από πρόστιμο όπως διάφοροι λένε. Στην περίπτωση του Ηρακλείου Κρήτης, όπου έχει επιβληθεί πρόστιμο, πήραν τα κονδύλια, ξεκίνησαν μελέτες και εργασίες και τα άφησαν στη μέση. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;

Ενδεικτικά θα αναφέρω ένα σενάριο: Θα μπορούσε ο κάθε Δήμος να διαθέσει τέσσερις κάδους ανακύλωσης σε κάθε νοικοκυριό της Ικαρίας (για μέταλλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό). Ο διαχωρισμός λοιπόν των ανακυλώσιμων υλικών θα γίνεται από τον πολίτη στο σπίτι του! Τα αποφάγια θα πηγαίνουν, όπως και τώρα άλλωστε, στα ζώα (γουρούνια, κότες κ.λ.π.) .Στη συνέχεια ο Δήμος να συγκεντρώνει τους κάδους σε επιλεγμένη έκταση, και να προσφέρει τα απορρίμματα στη διάθεση του καθένα να τα εκμεταλλευτεί. Προκειμένου να πάει το φορτηγό του άδειο στην Αθήνα και να το φορτώσει εκεί, να βγάζει το ναύλο του κουβαλώντας τα απορρίμματα, βοηθώντας ταυτόχρονα το νησί να τα ξεφορτωθεί! Παράλληλα να αντικατασταθούν οι πλαστικές σακούλες με χάρτινες και τα πλαστικά μπουκαλάκια με γυάλινα ή αλουμινένια, για να περιοριστεί δραστικά ο όγκος των μη ανακυλώσιμων υλικών. Το ποσό που τελικά θα ξοδευτεί θα είναι πολύ λιγότερο και το αποτέλεσμα πολύ καθαρότερο!

Δεν είναι βέβαια μια έτοιμη λύση αυτή που προτείνεται εδώ, χρειάζεται να μελετηθούν οι λεπτομέρειες και να σχεδιαστεί προσεκτικά το σενάριο. Όμως με μια εκστρατεία ενημέρωσης και εναισθητοποίησης του κόσμου, με λίγη προσπάθεια και πολλή καλή θέληση, μπορεί να πετύχει!

Και πραγματικά εύχομαι και ελπίζω η νέα δημιοτική αρχή του νησιού να πάρει πρωτοβουλίες μελετώντας πιο προσεκτικά το θέμα και όχι να ρίξει κι αυτή το μπαλάκι στην Νομαρχιακή Επιτροπή της Σάμου με τη λογική "μακριά από την αυλήμου και όπου θέλεις είναι", βοηθώντας τη Νικαριά να αναπτυχθεί βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαβίωση των κατοίκων και με την ποιότητα ζωής που θα προσφέρει, να "πείσει" τον νεολαίο να μείνει στο νησί.

Για να μην γίνει τελικά πραγματικότητα η Σαμιώτικη παροιμία, η τόσο ταιριαστή με την περίπτωση, που παραθέτει στο βιβλίο του "Αρχαία Ικαρία" ο Α. Παπαλάς: "όταν ο Θεός έφτιαχνε αυτά τα νησιά, πρόσταξε όλα τα σκουπίδια να μαζεύεται στην Ικαρία"...

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΜΑΛΟΣ

AVVENTURA
CAR RENTAL
IKARIA

EVDILOS
ΤΗΛ./FAX:02750.31 140
www.ikaria.gr
Athens:010.93.50.983

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
"ΑΝΘΕΜΙΣ"
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ.: 02750 23166



DNA ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος υποστήριζε την άποψη ότι οι επιστήμονες θα ήταν σε θέση να ανακαλύψουν το μυστικό της ζωής, σίγουρα θα τον περνούσαν για τρελό. Κι όμως, η επιστήμη ετοιμάζεται να δώσει απαντήσεις ακόμα και σε προαιωνίους προβληματισμούς του ανθρώπινου γένους. Η αποκρυπτογράφηση του γενετικού μας κώδικα είναι, πια, γεγονός. Η σπουδαία αυτή επιστημονική ανακάλυψη τάραξε για τα καλά τα νερά και τώρα όλοι περιμένουν να δουν που θα οδηγήσει. Όλη η ανθρωπότητα προσβλέπει πλέον με αισιοδοξία, σε λύσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής, που θα νικήσουν ανίατες ασθένειες και -γιατί όχι- θα



παρατείνουν το μέσο όρο ζωής.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια έρευνας και εργασίας από ειδικούς πολλών εθνικοτήτων για να φτάσουμε σ' αυτό το σημείο. Επιτέλους, το ανθρώπινο γονιδίωμα αποκρυπτογράφηθηκε. Επιστημονικά, το γονίδιο είναι η μικρότερη βιολογική μονάδα της κληρονομικότητας και της αναπαραγωγής. Σ' αυτό είναι αποθηκευμένη κάθε είδους πληροφορία, που αφορά τον καθέναν μας ξεχωριστά. Όλες αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται και γίνονται πράξη μέσω του DNA. Γονίδιο και DNA μαζί, σχηματίζουν το χρωμόσωμα. Το μέχρι πρότινος, όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες στον οργανισμό μας για ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως τελικά η αποκρυπτογράφηση του DNA ήταν πολύ πιο απλή απ' όσο νόμιζαν. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν αναπόδεικτα γνωστό πως το γενετικό μας υλικό αποτελείται από 100.000 γονίδια. Τελικά ήταν μόλις 30.000! Αυτό εδρμήνευται πως λίγες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στα γήινα όντα.

Ανθρωποι, τετράποδα, πουλιά έχουν πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό γονιδίων. Το μεγάλο επίτευγμα δίνει κι ένα ηχηρό χαστούκι στους απανταχού ρατσιστές. Οι ανακαλύψεις των ειδικών το κάνουν σαφές: Το 99,9% των ανθρώπινων γονιδίων είναι το ίδιο σε όλους μας. Είτε είμαστε λευκοί, είτε μαύροι, είτε κόκκινοι, είτε κίτρινοι. Αν αυτό δεν κάνει τους θιασώτες των χιτλερικών ιδεολογιών και τους υποστηρικτές της ναζιστικής θεωρίας περί Αρίας Φυλής να πάνε να αυτοκτονήσουν, τότε τι;

Το DNA είναι ένα και μοναδικό για κάθε άνθρωπο. Η σχεδόν ελεύθερή του εκμετάλλευση επιτρέπει στις αρχές να αποφαίνονται με σιγουρία για την ενοχή ή όχι κάποιου, αφού πρώτα εξετάσουν λίγο αίμα, μια τρίχα ή ακόμα και λίγο σάλιο. Επίσης, η αποκρυπτογράφηση του δεν αφήνει έξω τις θρησκείες, αφού αγγίζει θέματα της ανθρώπινης εξέλιξης και καταγωγής. Από το 100% του συγκεκριμένου υλικού, το 98% το διαθέτουν και οι χιματζήδες! Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί ακόμα πολύς χρόνος και μεγάλη έρευνα. Αραγε, μας έπλασε ο καλός Θεούλης;

Πέρα απ' όλα αυτά, η σημαντικότερη εφαρμογή της γνώσης του DNA θα 'ναι στην ιατρική. Όπως υποστηρίζεται, θα αποτελούν παρελθόν ανίατες έως σήμερα αρρώστιες (AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας, κάθε μορφής καρκίνου, κ.τ.λ.). Από τη στιγμή που θα γεννιούμαστε, η ανάγνωση του γονιδιακού μας υλικού θα επιτρέπει στους γιατρούς να γνωρίζουν για δόξες τις ασθένειες που θα αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την παρασκευή προληπτικών φαρμάκων!

Όμως για κάθε τι καλό, υπάρχει και το αντίθετό του. Μήπως, λοιπόν, η ανθρωπότητα οδηγήθει σ' ένα νέου είδους ρατσισμό; Σε ποιους θα είναι γνωστό το μεγάλο μυστικό του καθενός μας; Δε θα έχουν, έτσι, το δικαίωμα οι εργοδότες να αρνηθούν την πρόσληψη ατόμου σε κάποια δουλειά, αν από πριν γνωρίζουν ότι στο μέλλον θα παρουσιάσει κάποια ασθένεια; Δε θα οδηγηθούμε στη δημιουργία ιδιόμορφων γκέτο με υγείες και μη; Οι κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών δεν δώσει ακόμη απάντηση. Αναπάντητο είναι και το ερώτημα για το ποιοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα νέα φάρμακα, που όπως όλα δείχνουν, θα είναι απαγορευτικά για την τσέπη ενός μισθοσυντήρητου. Πάλι οι πλούσιοι θα είναι μόνο τυχεροί και ευεργετημένοι από την επιστήμη; Επίσης, παρουσιάστηκαν ήδη κρούσματα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες να ξητούν εξέταση DNA από τους υπαλλήλους τους. Πράγμα του οποίου η αντίδραση όλων μας πρέπει να είναι άμεση και μαζική. Ελπίζοντας σ' ένα καλύτερο μέλλον, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ξούμε φυσιολογικά και χωρίς υπερβολές. Η ζωή, η υγιής ζωή, είναι πολύτιμη για όλους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΦΟΣ

ΠΗΓΕΣ: Ι) Διάφορες σελίδες στο Διαδίκτυο, σχετικές με ιατρικά θέματα

ΙΙ) ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, σχετικά με την ανθρώπινη εξέλιξη

ΤΥΠΟ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET

ΦΑΤΟΤΥΠΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΣΑΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΕΪΓ - ΒΟΛΑΝ ΦΑΚΕΛΛΑ -ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΜΠΛΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΣΙΕΣ -ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΓΑΗ

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4-6 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΤΗΛ.: 210 67.22.297 -FAX: 210 67.22.299 e-mail:typokin@otenet.gr



Delicious Taste

ΤΟ ΓΛΥΚΟ

Αγ. Κήρυκος Ικαρία

Τηλ. (02750) 22838 - 23876



AVETE CIAO RUBINETTE

(Σχόλια επί Σχολίων)



Πωλείται νησί εξ ημισείας ή ολόκληρο, άρτιο οικοδομήσιμο με θέα την Μέση Ανατολή, την Αφρική, όμορο με Τούρκους και Έλληνες, σε προνομιούχα θέση στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύντομα θα μπει εντός σχεδίου πόλη εως Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πράγμα που σημαίνει την αύξηση του συντελεστή δόμησης. Όλοι θα μπορούν να καταπατήσουν ελεύθερα τις γόνιμες εκτάσεις του και να εκμεταλλευτούν τους ιθαγενείς κάθε φυλής που κατοικούν στην νήσο.

Πληροφορίες Μεσιτικό γραφείο "Ο.Η.Ε." Κυρίου Κόφι Ανάν.

"Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε ούτε και μούρλα Εθνική που επιστρέφει, είναι η Κύπρος που οι Κουφάλες την μισούνε".

Εικοσιεννέα χρόνια πάσχιζε όλος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και ο Σημύτης, κρατώντας και το μαχαίρι και το καρπούζι, μοίρασε όλο το φρούτο σε Αγγλο-Αμερικάνους και Ευρωπαίους και έμπηξε το μαχαίρι στον Κυπριακό λαό. Αλήθεια, γιατί ο Σημύτης και ο ομόλογός του Τούρκος εμπλέκονται σαν νταβατζήδες και κανονίζουν την τύχη ενός άλλου λαού;

Λίγα έχει τραβήξει αυτός ο λαός από τις εκάστοτε κυβερνήσεις αυτών των κρατών;

Αλήθεια, η διεθνή κοινότητα που τόσο κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ενάντια στην τρομοκρατία, έτσι εύκολα αποδέχτηκε την de facto διχοτόμηση του νησιού, που δημιούργησαν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής;

Συμπρόεδροι και Συμπροεδρίνες η στήλη μας κοιτάζοντας από το πρίσμα της λογικής, την εξέλιξη αυτού του σχεδίου αναφωνεί με καμάρι το όνομά της σε όλους αυτούς που ορίζουν την τύχη ενός λαού, τον Κυπριακό! AVETE CIAO RUBINETTE!!!

Συμπρόεδροι και Συμπροεδρίνες ελάτε να τραβήξουμε όλοι από ένα κομμάτι Κύπρου ο καθένας μας και να το πάει όπου θέλει. Ελάτε να τα κάνουμε γναλιά καρφιά! Ε! Ουράνε; Δεν το μπαχαλεύουμε και εμείς;

Ο ΟΗΕ, ο τρομερός και φοβερός αυτός οργανισμός "οργανός αποφάσεων" που διχοτομεί, συγκολλάει, διαιρεί, κάνει λωρίδες, ελεγχόμενες περιοχές και καταπολεμά τους "τρομοκράτες" των ιμπεριαλιστών! ΕΥΓΕ!

Η στήλη μας, ως μια από τις επιτροπές του Ο.Η.Ε. για την διευθέτηση τέτοιων σοβαρών ζητημάτων, ανακοινώνει το σχέδιο της για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Ικαριακό.

Στο εξής, θα δημιουργηθούν δύο ομόσπονδα κράτη: Η δημοκρατία του Σταβέντου με πρόεδρο τον Ουράνιο και η δημοκρατία του Σοφράνου με πρόεδρο τον Οτεζινίνογλου. Οι δύο αυτές περιοχές θα αποτελούν την Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ικαρίας.

Οι Σταβεντο-Ικαρίοι θα ελέγχουν από δω και στο εξής την αυτόνομη δημοκρατία του Ναγκόρνο-Μαγγανίτου, καθώς επίσης θα έχουν υπό τον έλεγχο τους την "ανεξάρτητη" νησιωτική δημοκρατία των Φούρνων.

Οι Σοφρανιτο-Ικαρίοι θα έχουν πλήρη εξουσία στην αμφισθητόμενη περιοχή του Ζιζικαμποπέδιου και θα ελέγχουν υπό την υψηλή εποπτεία του Ο.Η.Ε. και του ΝΑΤΟ τη λωρίδα της Αργοπέζας. Σαν ουδέτερη ξώνη λογίζονται τα Νέγια, η Οξέ και το Μαυρικάτο. Η είσοδος ένθεν και ένθεν θα γίνεται μετά από συνεννόηση των δύο κυβερνήσεων και εφόσον αποφασιστεί η είσοδος τους στην αλλοδαπή, για τους πολίτες από την κάθε πλευρά, αυτοί θα περνούν από τελωνειακό έλεγχο. Οι μεν Σοφρανιτο-Ικαρίοι όταν εισέρχονται στο Σταβέντου θα φέρουν διακριτικό κρίκο στη μύτη συνοδευόμενοι πάντα από ξεσαμάρωφο γαϊδουρι, ενώ αντίθετα η έλευση των Σταβεντο-Ικαρίων στην περιοχή του Σοφράνου θα πρέπει να διακρίνονται από την περιβόλη που θα φέρουν, καθώς θα φοράνε τα εσώρουχα τους πάνω από τα ρούχα τους και τα μέσα-έξω!

Το παρόν σχέδιο θα διανεμηθεί σε όλες τις θυρίδες των βουλευτών και θα φέρει την κωδική ονομασία Σεξιδοντιατρικό Μανιφέστο.

Μεγάλη εξυπηρέτηση είναι ασφαλώς το κέντρο υγείας του Ευδήλου, αλλά δεν έκανε το χατίρι μας ο Αλέκος, Ανεπρόκοπε. Αυτό έλειπε, ως υπουργός υγείας να μην προωθήσει την

δημιουργία νέου κέντρου υγείας σε μια τέτοια μεγάλη περιφέρεια και μάλιστα δυσπρόσιτη και απομακρυσμένη. Ποιά δηλαδή η συνεισφορά τους; Υποχρέωσή του ήταν.

Αλήθεια, πότε θα απολυθούν οι Ναυτεργάτες από τον στρατό; Τέτοια θητεία ούτε επί Χούντας δεν υπήρχε.

Μήπως και τώρα έχουμε δικτατορία; Τα Μ.Μ.Ε. ούτε μια αναφορά δεν κάνουν για το θέμα, παρά μόνο όταν κατέβηκαν τα τσογλάνια των ΕΚΑΜ και αιματοκύλησαν τον αγώνα των ναυτεργάτων.

Βγήκαν στα παραθύρια κάποιοι σκατοκοφτες, που ικανοποιήθηκαν για το γεγονός και θα μπορούσαν τώρα να ταξιδέψουν στην ησιά για αναψυχή!

Αλήθεια πού είναι η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. και όλων αυτών των κουραφέζαλων; Για τις εργατικές κινητοποιήσεις, για το ασφαλιστικό, για την καταπίεση των λαϊκών μαζών; Γιατί δεν βγάζουν να μιλήσει μια χήρα του ανώνυμου εργάτη, που σκοτώθηκε στην Ναυτηργοεπικευστική; Μόνο την χήρα Σοντερς τρώμε στην μάπα, αλλά αυτή δεν ενοχλεί κάποιους όσο η πρώτη, ξέρεις.

Μόνο αν έχει πυρετό ο Ρουβάς μαθαίνεις και πόσο παραμελούν τη Μαίρη Σκόρδου. ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ "ΠΑΠΙ" ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ! Και επειδή πολύ αποποιούνται τον τελευταίο καιρό τους φερόμενους ως τρομοκράτες, άλλοι δολοφόνοι τους ανεβάζουν, άλλοι χαφέδες τους κατεβάζουν, είμαστε ενάντια σ' αυτή την απόλυτη και χωρίς σκέψη φρασεολογική επίθεση σ' αυτούς τους ανθρώπους.

Ειδικά εμείς θα σταθούμε στην περίπτωση του φίλου μας και συμπατοιώθηκαν, καθώς πιστεύουμε στην εκμετάλλευση των πολιτικών πεποιθήσεών του από τους σκοτεινούς κύκλους των μυστικών υπηρεσιών και του παρακράτους. Οι χαφέδες των κρατικών υπηρεσιών των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων θέλοντας να ξεκαθαρίσουν δικούς τους λογαριασμούς, αλληλοσφάχθηκαν χρησιμοποιώντας νέους ανθρώπους. Τους στρατολόγησαν σε ανώριμη φάση της ζωής τους, εμποτίζοντάς τους με ιδεολογικές αρλούμπες περί αντάρτικου των πόλεων και χτυπήματος του εχθρού στο φανάρι (τρομοκρατία).

Οι ασφαλίτες χρησιμοποιούσαν την φρασεολογία και την διαλεκτική επαναστατικών κινημάτων, ποντάροντας είτε στο λαϊκό αίσθημα, είτε να συκοφαντήσουν τα επαναστατικά κινήματα και πραγματοποιήσουν τρομοκρατικά χτυπήματα με ποναδικό σκοπό να βλάψουν το λαϊκό κίνημα, εκκαθαρίζοντας εκατέρωθεν καθάριμα πλην δύο-τριών αθώων εξαιρέσεων.

Εμείς προσωπικά καταδικάζουμε την δημοκρατία ως μέσο πάλης μια και το μόνο που καταφέρνει είναι να προκαλέσει φρήματα και εν τέλει να βλάψει κάθε επαναστατική-λαϊκή δράση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται ένας λαϊκός αγώνας φορώντας κουκούλες και δολοφονώντας ουσιαστικά για εντυπωσιασμό.

Δεν είναι βρεις αδερφέ η δημοκρατία επανάσταση. Κόμπλεξ είναι !!! Άλλα και επειδή κανείς μας δεν μασάει κουτόχοροτο, είναι αδύνατο να μη πιστέψουμε ότι αυτοί που σήμερα είναι έγκλειστοι, δεν ήταν παρά κάποια από τα εκτελεστικά όργανα. Σαν φίλοι και συμπατριώτες ευχόμαστε στον Χριστόδουλο που ήταν και είναι ένα δημιουργικό κι αγαπητό μέλος της Ικαριακής κοινωνίας αλλά και σε όσους άλλους μπορεί να εμπλέκονται άδικα σ' αυτή την υπόθεση, καλή δύναμη και γρήγορα να απεγκλωβιστούν από αυτή την προσωπική τους περιπέτεια.

Και κάτι τελευταίο: Συγχαρητήρια στην τρομερή και πανούργα Ελληνική Κυβέντηση που εξαπάτησε τον Κοκο και τον έφαγε την τεράστια περιουσία, που με τόσο "μόχθο" είχαν αποκτήσει οι πρόγονοί του. Αντί αυτής θα εισπράξει 13.700.000 ευρώ! Μόνον! Τζάμπα πράγμα! Ξαναμπράβο στην Ελληνική κυβέντηση, μεγάλη λαμόγια.

Αλήθεια ποιός θα πληρώσει τα σπασμένα κύριοι;

Ουράνιος & Οτεζινίνογλου

**Περιμένουμε σχόλια ή προτάσεις σας στο
e-mail:avete@snikaria.gr

Ικαρία, ένα ιδανικό μέρος για όλους

Την Ικαρία, με το που φτάνεις στο λιμάνι και τη συναντάς, ή που την ερωτεύεσαι αμέσως ή που τη μισείς, γιατί στο μέρος αυτό δεν αρμόζουν άλλα συναυτήματα, παρά μόνο τα έντονα, διότι και αυτή είναι έντονη και υπέροχη.

Ο δικός μου ο έρωτας με την Ικαρία ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι, την καταλληλότερη ίσως εποχή του χρόνου και πιστεύω ότι ο έρωτας αυτός θα είναι παντοτινός. Στην αρχή βέβαια πριν την αντικρίσω, φοβόμουνα για το τι θα δω, μα όταν έφτασα στο λιμάνι του Ευδήλου και την πρωτοαντίκρισα, την ερωτα "παραγόρα". Για μένα και για πολλούς άλλους η Ικαρία είναι το ιδανικότερο μέρος για διακοπές, γιατί είναι για όλοι στον τύπος ανθρώπων:

Για φυσιολάτρες (υπέροχα μέρη για περιπλανήσεις, είτε για πεζοπορία, είτε με το αυτοκίνητο και για τους πολύ fan των περιπλανήσεων και των περιπτειών, διαδρομές με jeep, για off road διαδρομές). Για τους λάτρεις του αθλητισμού, αφού είναι ιδανικό μέρος για αρκετά αθλήματα. Για "μποέμ" τύπους που τους αρέσει η καλή διασκέδαση, που θέλουν καταστάσεις έντονης διασκέδασης, που μόνο η Ικαρία ξέρει να προσφέρει, γιατί την ώρα που στα υπόλοιπα μέρη πάνε για ύπνο, στην Ικαρία αρχίζει και συνεχίζεται μέχρι πρωίας.

Στο υπέροχο αυτό μέρος δεν ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς, τις μαγευτικές παραλίες, τους φιλόξενους και καλόκαιροδοντες ανθρώπους της ή τις υπέροχες διαδρομές off road. Βέβαια, για να περάσεις φανταστικά και να σου μείνει αξέχαστη σαν εμπειρία, πρέπει να συγχρονιστείς με τους βιορυθμούς των Ικαριωτών και το κλίμα τους, που μπορεί να ξενίζει μερικούς, αλλά αυτό είναι που την κάνει τόσο συναρπαστική, σε σχέση με τα υπόλοιπα συνηθισμένα μέρη. Είναι το μοναδικό μέρος στο οποίο μπορείς να ξεχάσεις ότι σε βασανίζει, γιατί με το που φτάνεις στο νησί αυτό, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις τρόπους διασκέδασης.

Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε μερικά μέρη που εσείς ήδη τα γνωρίζετε όλη σας τη ζωή, αλλά θέλω να τα αναφέρω γιατί πολλοί "κατηγορούν" τους Ικαριώτες για τοπικισμό. Άλλα έχετε απόλυτο δίκιο, η Ικαρία είναι το ωραίτερο μέρος του κόσμου! Γι' αυτό σας παραθέτω τη γνώμη και τη περιγραφή μου για μερικά μέρη του "Βορρά", τον οποίο λατρεύω, αν και αυτά που θα παραθέσω είναι ενδεικτικά, γιατί ο "Βορράς" έχει πάρα πολλά και υπέροχα μέρη, απλώς αυτά τα συγκεκριμένα τα αγαπώ περισσότερο γιατί πέρασα και το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών μου! Ασφαλώς είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας.

Ο Αρμενιστής συνδυάζει τη διασκέδαση (κοσμοπολίτικο ύφος), με την ηρεμία, γιατί έχει πάρα πολύ όμορφα club (με υπέροχα events), για ατελείωτη διασκέδαση, φανταστικές παραλίες (για μπάνιο, άθληση) και άφθονη περισυλλογή και ανάκτηση δυνάμεων! Γιατί δεν μπορείς να απέχεις και πάρα πολύ από τη "μοναδική" διασκέδαση της Ικαρίας.

Οι Ράχες είναι η προσωποποίηση της διασκέδασης, έχει υπέροχα bar(άκια), με φοβερή μουσική, ωραιότατα μαγαζιά, είτε

με υπέροχα ξεχωριστές γεύσεις και διεθνή πιάτα, είτε για μεξεδάκια.

Η πιο μαγευτική και ορμαντική παραλία που έχω δει ποτέ μου, είναι οι Σεϋχέλλες, βέβαια είναι καταπληκτική και η διαδρομή, μέχρι να φτάσεις σ' αυτή τη μαγευτική παραλία. Μπορεί να μην είναι εξ ολοκλήρου "φυσική", αλλά και μόνο η ιστορία της, για το πώς δημιουργήθηκε την κάνει αυτομάτως υπέροχη.

Εξίσου φανταστική, υπέροχη παραλία, είναι αυτή του Να, με τον ιστορικό ναό της Αρτεμις, αλλά και με τα υπέροχα ταβερνάκια με τα εξαίσια φαγητά, που έχουν μοναδική θέα (την παραλία του Να).

Και το τελευταίο μέρος που θα αναφέρω είναι το μοναδικό Καρκινάγροι, που έχει υπέροχη διαδρομή, φανταστική παραλία, μαγαζιά με υπέροχα φρέσκα ψάρια, αλλά κυρίως υπέροχους, φιλόξενους κατοίκους.

Όλα αυτά εσείς ήδη τα γνωρίζετε, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε Ικαριώτες, αλλά ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά για την Ικαρία, για να δείτε πώς τη βλέπει κάποιος που δεν είναι Ικαριώτης στην καταγωγή, αλλά Ικαριώτης στη ψυχή, όπως είμαι εγώ.

Κλείνοντας αυτό το δημοσίευμα, να σας ευχηθώ "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ" και να πραγματοποιηθούν όλες μας οι επιθυμίες μας μέσα στο 2003! Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε την Ικαρία μας ακόμα καλύτερη!

Μέσα στο δημοσίευμα αυτό δεν ανέφερα τίποτα για τον Άγιο Κήρυκο, τον οποίο επισκέφτηκα, αλλά δεν πρόλαβα να έχω τόσο καλή γνώμη, όσο για τα υπόλοιπα μέρη, αλλά ελπίζω στο μέλλον να αλλάξω άποψη.

Με εκτίμηση,
Αθηνά Ντούζα



Ο Βιολίστας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ
από το Αμάλου Ικαρίας διαθέτει Ορχήστρα
με πλούσιο πρόγραμμα σε
“Νησιώτικα-Δημοτικά-
Λαϊκά-Ρεμπέτικα-Ευρωπαϊκά”
Αναλαμβάνει κοινωνικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις εντός και εκτός Αθηνών.

Πλήρης
ηχητική κάλυψη

Τηλ./Fax: 010 50.52.849

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΣΙΑ

Αρκετές δεκαετίες τώρα το κάθε είδους δίκυκλο έχει γίνει τρόπος ζωής και μετακίνησης για χιλιάδες πολίτες αυτής της χώρας. Μοτοποδήλατα, βέσπες, παπάκια, κάθε λογής μηχανές μεσαίου ή μεγάλου κυβισμού, συναντά ο καθένας μας σχεδόν κάθε δευτερόλεπτο να κυκλοφορούν στα ελληνικά οδικά δίκτυα. Το ποσοστό των νέων πωλήσεων, χρόνο με το χρόνο, αυξάνεται σημαντικά. Λύση για το κυκλοφοριακό; Γιατί όχι;

Οι κίνδυνοι, ασφαλώς, μεγάλοι. Σχεδόν κάθε μέρα ακούμε, μαθαίνουμε ή ακόμα βιώνουμε κάποιο μικρό ή μεγάλο ατύχημα με θύματα τους "συνήθεις ύποπτους", δηλαδή τους δικυκλιστές. Έχει ακουστεί κατά καιρούς ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγεις ατύχημα με μοτοσικλέτες είναι να μην τύχει να είσαι αναβάτης τους. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, η πολιτεία θεωρεί τους δικυκλιστές πολίτες Β' κατηγορίας. Χρησιμοποιεί ημίμετρα για την αντιμετώπιση των δεκάδων ατυχημάτων τη μέρα, αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικές θυμίσεις του Κ.Ο.Κ., σε γενική επισκευή των κάκιστων ελληνικών δρόμων, σε άριστη οδοσήμανση και στην παιδεία που οφείλει να γαλουχήσει τους οδηγούς από μικρά παιδιά. Καθημερινά, γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες της ρατσιστικής συμπεριφοράς της αστυνομίας εις βάρος των δικυκλιστών και μόνο. Ενώ, π.χ., κόβουν χαράτσι για τη μη καταβολή των πανάκριβων τελών κυκλοφορίας, την ίδια ώρα κάνουν τα στραβά μάτια σε διερχόμενο, υπερφορτωμένο με χαλίκια, φορτηγό, το οποίο έχει παραβιάσει την προτεραιότητα και σκορπίζει τις πέτρες πάνω στο οδόστρωμα από την ξεσκέπαστη, φυσικά, καρότσα του (Αλίμονο στον άτυχο μοτοσικλετιστή που θα βρεθεί πίσω από αυτό!). Τα μάτια τους γίνονται ακόμα πιο "στραβά" όταν έχουν να αντιμετωπίσουν παραβάτες οδηγούς βουλευτές, μεγαλοβιομήχανους και γενικά την άρχουσα τάξη.

Παρακάτω, αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Λ.Ε.Μ.Ο.Τ. (Λέσχη Ελλήνων Μοτοσικλετιστών), σχετικά με το πότε έχουμε κακή και ελλιπή αστυνόμευση στους δρόμους.

ΚΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ:

1) Τα αστυνομικά όργανα δεν ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, αλλά με άλλα έργα π.χ. διευκόλυνση διέλευσης "υψηλών" προσώπων.

2) Τα "μπλόκα" της αστυνομίας ελέγχουν αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας ή αν οι αναβάτες φορούν κράνος, ενώ λίγο πιο πέρα αλλα οχήματα παραβιάζουν ανενόχλητα το STOP, τα κόκκινα φανάρια κ.τ.λ.

3) Η συμπεριφορά προς τους αναβάτες είναι προσβλητική, με εξευτελιστικούς σωματικούς έλεγχους κ.τ.λ.

4) Τα αστυνομικά όργανα κλείνουν τα μάτια σε παρανομίες κρατικών υπαλλήλων και οχημάτων (υπουργών, βουλευτών, διευθυντάδων κ.τ.λ.).

5) Την αστυνομία δεν απασχολούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες όσων έχουν γεμίσει τους δρόμους με λακκούβες και "σαμαράκια" (είτε θελημένα, είτε λόγω κακοτεχνίας).

6) Δε γίνεται καμιά προσπάθεια ανεύρεσης και τιμωρίας των υπεύθυνων που έριξαν λάδια ή πετρέλαια στο οδόστρωμα.

7) Δεν ακινητοποιούνται τα επικινδυνα οχήματα (με φθαρμένα λάστιχα, χωρίς φώτα, "σαράβαλα" κ.τ.λ.)

8) Δεν επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους οδηγούς υπερφορτωμένων ή κακοφορτωμένων οχημάτων (με οικοδομικά υλικά κ.τ.λ.).

9) Δεν εντοπίζονται εγκαίρως τα σημεία με ελλιπή ή λανθασμένη σήμανση, ιδίως σε

εκτελούμενα έργα.

10) Δεν γίνονται μεθοδικά και σε κατάλληλες ώρες και τόπους οι έλεγχοι, ώστε να ακινητοποιούν τους μεθυσμένους οδηγούς.

Με όλα αυτά δεν εξυπηρετείται η οδική ασφάλεια, ούτε θίγονται τα μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΦΟΣ

ΠΗΓΕΣ: 1) ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ,
2) 2ΤΡΟΧΟΙ, 3) ENDURO CLUB ΚΩ



CAFE BAR
"ΕΣΤΙΡΕΤΣ"



Εύδηλος Ικαρίας τηλ. 02750 31746

Σχολή Πολεμικών Τεχνών
ΚΡΕΞ II
TAE KWON DO • KICKBOXING
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ



Αγ. Κήρυκος, Γλαρέδες • Τηλ: 02750 22130
Εύδηλος, πάνω πλατεία • Τηλ: 02750 32801

Χριστούγεννα στην Ικαρία

Οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για στρατόπεδονται σε κάθε τόπο, σε όλο τον κόσμο, με τα δικά του ιδιαίτερα ήθη και έθιμα. Έτσι και στην Ικαρία, ο κάθε Ικαρίος προσπαθεί να βρεθεί εκεί, για να γιορτάσει την γέννεση του Θεανθρώπου και τον ερχομό της καινούργιας χρονιάς, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που γιόρταζαν και οι παππούδες μας.

Οι μέρες αυτές απαιτούν σπίτια ανοικτά και τραπέζια στρωμένα με υπέροχους καριώτικους μεζέδες, που θα συνοδεύονται με το σπιτικό ικαριώτικο κρασί που θα σιφουνίζεται εκείνη τη στιγμή και θα σερβίρεται κατευθείαν από το σιφούνι. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς μαζεύονται παρέες-παρέες και περνούν από όλα τα σπίτια του κάθε χωριού για να πουν τα κάλαντα και ευχές για το καλό του χρόνου.

Στην Ικαρία εκτός από τα κάλαντα που όλοι γνωρίζουμε, λένε και τα "Καριώτικα" κάλαντα. Λίγα από αυτά είναι τα εξής:

Την σκάλα την νεβήκαμε,
την πόρτα την εβρήκαμε,
στου φίλουμας να πάμε
που πολύτον αγαπάμε.

Ας σας καλησπερίσουμε
κι έπειτα ας αρχίσουμε
επαίνους να σας πούμε,
βάλτε μας κρασί να πιούμε.

Μα εμείς κρασίν εν' πίνουμε,
μόνο πουεν' αφήνουμε
στάλα μες το ποτήρι
και αυτό για το χατήρι.

Κυρά μου, να τον εχαρείς
τον άντρα σου που λαχταρείς
και σαν τον ανταμώνεις
σαν Χριστόν τον καμαρώνεις.

Πάντοτε να' ναι γελαστός
σαν καλοκαιρινός βλαστός,
να ανθεί, να λουλουτίζει
και καημούς να μην γνωρίζει.

Η τύχη να τον βοηθεί
σε ότι επιχειρήσει
και ο παράς να τρέχει,
όπως το νερό σαν βρέχει.

Την πόρτα βρήκαμε ανοικτή,
θαρρώ πως έχει και πηγτή,
μέλι και λουκουμάδες
και κρασί με τους κουβάδες.

Την πόρτα βρήκαμε ανοικτή,
θαρρώ πως έχει και πηγτή
στου φίλουμας το ράφι,
που όθαμε όλο το σινάφι.

Μην τύχει και χαλάσατε,
δεν μας ξανακεράσατε
μεζέδες, λουκουμάδες
και κρασί με τους κουβάδες.

Τώρα όμως να χαλάσετε,
τρέξτε, ξανακεράσετε
και ηώρα πλησιάζει

κι άλλος φίλος μάς φωνάζει.

Τις μέρες αυτές στην Ικαρία καταναλώνεται αρκετό κρασί και σε πολλά -αν όχι σε όλα- τα σπίτια ακούς εκτός από τα κάλαντα και άλλα, υπέροχα Καριώτικα τραγούδια. Πολλά από αυτά μιλάνε για το κρασί και βγήκαν μέσα από τις παρέες. Μερικά από αυτά είναι:

Σιφούνι μου στραβόραδο,
παλιά καταβολάδα,
κρασάκι που με πότισες
ούλη την εβδομάδα.

Πουν' το σιφούνι βρε παιδιά
κρασί για να ρουφήξω
και στην βιτίνα το αυλί^{βαθιά} για να το μπήξω.

Μες στο κατώι η ξώμεινες
με το αυλί στο στόμα,
εν' ησιφούνισες σοφά
κι ηπόμεινες στο πιώμα..

Ο μούστος πίνεται αργά,
σιγά σε μαριολίζει,
σ' απολωλαίνει θεϊκά
κ' εκεί σε ξεστρατίζει.

Ας ήτανεν' απόθνησκα
μέσα σ' ένα πιθάρι,
με μούστο Μεσσαρίτικον
και μένα παξιμάδι.

Ας σιφουνίσω μια βολά
κι ύστερα ας ποθάνω
με το σιφούνι μου αγκαλιά
στον Κάτω Κόσμο φθάνω.

Σαν θα' ρτει ο Χάρος μάθια μου,
εγώ α τον μεθύσω,
με το Καριώτικο κρασί^α
α τόνε ξεμυαλίσω.

Ρούφα κρασί Καριώτικο,
πότισε την καρδιά σου,
Χάρε, κι αν είσαι μερακλής,
κάμε και την δουλειά σου.

Τραβάτε τον Καριώτικο
και νιοί και κοπελούδια,
στο χώμα του Διόνυσου
που τα ξεχνούσιν ούλα.

Στο Πράμνειο τον οίνο μας
χρωστούμεν τις χαρές μας,
που τα σεκλέτια κυνηγά^{μεσ'} από τις καρδιές μας.

Στην Ικαρία οι παλαιότεροι λένε:
"Το κρασίν μαθές, πρέπει να το πίνεις
και όχι να σε πίνει"

Οπότε ας μην ξεχνάμε, ποτό και οδήγηση δεν συμβαδίζουν.
Ας προσέχουμε λοιπόν.

Δώρα Μαμματά Παπαχειμώνα

Οι "ωραίοι" έχουν χρέη

Για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε εάν μια κοινωνία ευημερεί ή βρίσκεται σε παρακμαϊκό κατήφορο πρέπει πρώτα από όλα να εξακριβώσουμε την οικονομική κατάστασή των πολιτών της και όχι βέβαια να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους απρόσωπους δείκτες της οικονομίας, οι οποίους πολλές φορές δίνουν μια πλασματική εικόνα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όσον αφορά τους Έλληνες, αυτοί ολοένα και περισσότερο γίνονται έμμαυρα των μεγάλων συμφερόντων και των εμπορικών τραπέζων, πέφτοντας συχνά θύματα και της δικής τους καταναλωτικής μανίας, για να ικανοποιήσουν την απύθμενη κοινωνική ματαιοδοξία και αλαζονεία τους. Χωρίς αμφιβολία είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ο δανεισμός από τις τραπέζες αποτελεί μονόδομο, κυρίως όταν πρέπει να καλυφθούν βασικές ανάγκες μιας οικογένειας (π.χ. αγορά κατοικίας). Παράλληλα όμως υπάρχουν και εκείνοι που έχουν αποδυθεί σε λυσσαλέο κυνήγι δανείων, τα οποία δεν έχουν ουσιαστική ανάγκη (βλ. διακοποδάνεια!), χωρίς να αντιλαμβάνονται τα όρια των οικονομικών τους δυνατοτήτων (ή απλώς αγνοώντας τα).

Είναι, λοιπόν, λογικό επακόλουθο ότι όταν φθάνει η ώρα της αλήθειας (της πληρωμής) να διαπιστώνουν με έπιπληξη ότι - περιέργως! - δεν μπορούν να τα ξεπληρώσουν. Φυσικά δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς τίποτε περισσότερο από αυτούς που έχουν ως πρότυπο ζωής την λαϊκή καλλιτεχνίδα Λόλα Μπάζου, που θέλουν να μάθουν τα πάντα για το κοσμικό πάρτι του αγαπημένου "ήρωα" των κατινοειδών περιοδικών Μαρτσέλου Ντιγκιντάγκα, και που αποκλειστικά θέματα συζήτησής τους είναι το σπορ αυτοκινήτο μάρκας "Μπαντζά XLR" που σκοπεύουν να αγοράσουν, το κινητό "Κουφαλοφόν" που έχουν βάλει στο μάτι, ποιες αλλαγές πρέπει να κάνει ο προπονητής Ηττηφόρος Βλακέντιος στην θρυλική ομάδα του Μογγολιακού για να πάρει το πρωτάθλημα Μαμελούκων και τι συνέβη χθες στο νέο reality show "The Big Shit". Αυτοί που ποτέ τους δεν επένδυσαν ούτε μία δραχμή για την προαγωγή της γενικής τους μόρφωσης, που ούτε καν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με το επάγγελμά τους, "απαιτούν" να ζουν σαν δούκες και πριγκίπισσες, καταφεύγοντας στην εύκολη λύση, δηλαδή στην συνεχή σύναψη δανείων για την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών που θα ενισχύσουν την "κοινωνική" τους εικόνα. Φυσικά δεν

έχουνούν να παίζουν ότι τους απομένει στο χρηματιστήριο, ενώ εξακολούθουν να πρασινίζουν από τον φθόνο τους για όσους τους "προσπερνούν" βασιζόμενοι στην σκληρή δουλειά, στην παιδεία τους κα στο έμφυτο ταλέντο που αυτοί δεν διαθέτουν.

Ταυτόχρονα, βέβαια, και οι τραπέζες από την πλευρά τους έχουν αφεθεί από την κυβέρνηση ασύδοτες στο κυνήγι του κέρδους, "μασώντας" τους μισθούς των εργαζομένων μέχρι το τελευταίο ευρώ. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε σχετική έρευνα του ελληνικού ινστιτούτου καταναλωτή (INKA) είναι πλήρως διαφατιστικά και αποκαλύπτουν το μέγεθος της οικονομικής δυσπραγίας αλλά και του βαθμού κοινωνικής αποσύνθεσης που χαρακτηρίζει την "ευρωπαϊκή" ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το 91% των Ελλήνων εμφανίζεται να μην έχει ή να έχει ελάχιστες δυνατότητες αποταμίευσης, ενώ το 65% ικανοποιεί τις ανάγκες του με την προσφυγή στο δανεισμό. Το INKA τονίζει ότι το 20% των Ελλήνων δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται καταναλωτές με τη σύγχρονη έννοια του όρου, ενώ το 60% ζουν με δανεικά. Σε αυτό το κλίμα εκπιμάται ότι έχει συμβάλλει και το υψηλό κόστος ζωής.

Τέλος, το INKA επισημαίνει στο υπουργείο Ανάπτυξης την ανάγκη να περιοριστεί η "επιθετική πολιτική" των εμπορικών τραπέζων (επιτόκια πιστωτικών καρτών κ.λ.π.). Είναι, λοιπόν, σαφές ότι ενώ το μέλλον της χώρας υπονομεύεται σε συστηματική βάση, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία εξαντλεί τους στόχους της στην πάση θυσία διατήρησή της στην εξουσία, ώστε αφενός να "βιολεύεται" η εκλογική της πελατεία, και αφετέρου να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των τραπέζων και ορισμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι ουσιαστικά υπαγορεύουν την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Το μερίδιο της ευθύνης όμως είναι σημαντικό και για τους πολίτες της χώρας, πολλοί από τους οποίους δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το πώς θα διασώσουν την επίπλαστη και υπερχρεωμένη καταναλωτική ευδαιμονία τους, η οποία αποτελεί το χαρακτηριστικό γνωρισμα της κοινωνίας που απατεί τα πάντα αλλά δεν αγωνίζεται για τίποτα, ζώντας το σήμερα και αδιαφορώντας για το αύριο.

Κώστας Γ. Καρναβάς

Η ΠΡΟΦΩΜΗΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Αφετηρία στην ιστορία της ποίησης θεωρείται ο Όμηρος (9ος αιώνας π.χ.)

Οι αρχές της παρ' ολα αυτά πρέπει να αναζητηθούν ακόμα παλιότερα.

Τα ποιήματα της προομητικής εποχής δεν έχουν διασωθεί, επειδή όμως στα έπη του Ομήρου αναφέρονται ορισμένοι ποιητές όπως ο Ορφέας, ο Μουσαίος και ο Λίνος πρέπει να θεωρήσουμε ως βέβαιη την ύπαρξη Προομητικής ποίησης.

Η ποίηση εκείνης της εποχής διακρίνεται σε ιερή και μυθική.

Η πρώτη περιελάμπιανε ύψινος στους θεούς, ενώ η δεύτερη είχε ως θέμα περιπέτειες μυθικών η άλλων προσώπων με αποτέλεσμα την γέννηση του λεγόμενου ηρωικού έπους. Παράλληλα αναπτύσσεται και το διδακτικό έπος, όπου βρίσκουμε συμβουλές για την ζωή και τις ασχολίες του ανθρώπου.

Παρακλάδι του διδακτικού έπους είναι το φιλοσοφικό, όπου ασχολήθηκαν κατά βάση φιλόσοφοι. Τον ΣΤ' αιώνα π.χ. κάνει την εμφάνιση της η λυρική ποίηση που κατά την επαγγελία της συνοδεύεται από τη μουσική λύρας και είχε σαν θέμα συναισθήματα, ιδέες και ψυχικές καταστάσεις πραγματικών προσώπων. Κυρίότεροι εκπρόσωποι της λυρικής ποίησης ήταν η Σαπφώ, ο Αλκαίος και ο Τέρπανδρος. Αργότερα στους αλεξανδρινούς χρόνους διακρίθηκε η σύνθεση επιγραμμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται για την λεπτότητα της κρίσης, την χάρη της γλώσσας αλλά και τον ρυθμό.

Τα επιγράμματα παρουσίαζαν με ακρίβεια μικρές σκηνές της καθημερινότητας με τάσεις ειωθωνείας.

Την ίδια περίοδο ανθίζει και η βουκολική ποίηση που είχε ως θεματολογία της την ποιμενική και αγροτική ζωή γενικότερα.

Στους βυζαντινούς χρόνους η ποίηση επηρεασμένη από τα γεγονότα της εποχής παρουσίαζε μια πνευματική-θρησκευτική ανάταση προερχόμενη από την μακροχρόνια ανάμειξη τριών ετερογενών στοιχείων, του ελληνοχριστιανικού, του ρωμαϊκού και

των ανατολικών επιδράσεων.

Θρίαμβος της αξίας και της δημιουργικής δύναμης του ανθρώπου και μιας νέας πιο ελεύθερης φιλοσοφίας, είναι η Αναγέννηση. Το πνευματικό όραμα στην πράξη μιας σειράς σπουδαίων λογοτεχνών, καλλιτεχνών, φιλόσοφων επιστημόνων, που το σύνολό τους αποτελεί το άνθος στον νέο αναγεννησιακό πολιτισμό.

Από τον 17ο αιώνα ποιήματα-θρήνοι αναφέρονται σε καταστροφές πόλεων, αλλά αναπτύσσεται και ποίηση για τον έρωτα, την ξενιτιά, η οποία με επικολυματική τάση δίνει έμφαση στους προβληματισμούς της εποχής. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα.

Η σύγχρονη ποίηση επηρεασμένη από τα εκάστοτε ορεύματα-τάσεις (ρομαντισμός, σουρεαλισμός, φουτουρισμός) δίνει στον αναγνώστη της την εικόνα του κόσμου. Σήμερα, ο ρυθμός των ταχυτήτων και της αποξένωσης, η μοναξιά αλλά και η αναζήτηση της ελπίδας της χαράς και της συντροφικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο στα γραπτά των ποιητών-μονάχων στις μέρες μας.

Η ποίηση είναι το φάρμακο στην ψυχή του ανθρώπου και δείχνει τους δρόμους που πρέπει να ακολουθούν όσοι ψάχνουν την αλήθεια για την πραγματοποίηση των μεγάλων τους ιδανικών.

Η αρχαιοελληνική ποίηση υπήρξε αναμφισβήτητα το ξενίθη της ανθρώπινης δημιουργίας και κατόρθωσε να φτάσει σε μοναδικό βαθμό τελειότητας.

Η μορφή των κλασικών ελληνικών έργων, το πλούσιο και βαθύ ανθρώπινο περιεχόμενό τους, σε συνδυασμό με την έκφραση ευγενών και υψηλών συναισθημάτων, κατέστησαν το κλασικό πνεύμα παγκόσμιο, ώστε σήμερα να μελέτη του να αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης μόρφωσης και παιδείας.

Ανδρέας Ι. Σπένης

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΩΠΗ ΠΙΤΑΣ**



ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΝΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ, όροφος 1ος**

19:00 μ.μ.

Μία ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί!

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ!

**ΕΚΔΡΟΜΗ
στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ
7 - 8 - 9 - 10
ΜΑΡΤΙΟΥ 2003**

**✓ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ** **✓ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΗΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ**
✓ ΔΕΥΤΕΡΑ
✓ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ

ΤΙΜΗ : 73 ΕΥΡΩ το άτομο

**ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:
30 ΕΥΡΩ**

Τηλέφωνα για

περισσότερες πληροφορίες:

210.76.51.118 / 210.77.03.356

6945.311.242/6973.794.571/6944.105.225