

# ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ



## Η φωνή της ΝΕΟΛΑΙΑΣ



ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ - ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΩΟΙ ΝΕΚΡΟΙ - ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΕΔΡΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 77 - ΤΗΛ.: 210 38 25 869 Τιμή Φύλλου 1 €

Τεύχος Νο 18 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2003



# Θεσσαλονίκη



# 2003

# Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

- Σελίδα 2 : - Επιτυχόντες σε ΑΒΙ-ΤΕΙ από ΤΕΕ  
- Γιάννηδες αφήστε τα παιδιά να ζήσουν
- Σελίδα 3 : - Πασιφισμός ένα ιδεολογικό ρεύμα ή ...
- Σελίδα 4 : - Τρομοκρατία & Μ.Μ.Ε.
- Σελίδα 5 : - Ψήφισμα  
- Απερισκεψία ή βλάβη
- Σελίδα 6 : - Συμμετοχή του ΣΝΙ στην πορεία στις 15  
- Ανακοίνωση Δ.Σ.
- Σελίδα 7 : - 15 Φλεβάρη
- Σελίδα 8 : - Η εκδρομή του ΣΝΙ στην Καλαμάτα
- Σελίδα 9 : - Vaya Con Dios
- Σελίδα 10: - Η πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ  
- Αμερική-Ιράκ ώρα μηδέν
- Σελίδα 11: - Κοπή της πίτας του συλλόγου
- Σελίδα 12: - 'Όταν οι "κορυφές" του κόσμου...
- Σελίδα 13: - 'Όταν οι "κορυφές" του κόσμου..  
(συνέχεια)
- Σελίδα 14: - Τα τύμπανα του πολέμου ξαναηχούν
- Σελίδα 15: - Avete Ciao RubINETTE
- Σελίδα 16: - Hackers.. Ηλεκτρονικοί επαναστάτες
- Σελίδα 17: - Ανταπόκριση από το Λονδίνο
- Σελίδα 18: - 'Όχι άλλα ψέματα
- Σελίδα 19: - Ολυμπιάδα 2004 ή Αναβολιάδα 2004
- Σελίδα 20: - Εκδηλώσεις του Σ.Ν.Ι.

# ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΕΙΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

1η ΜΑΗ 2003

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,

Η φετινή **Εργατική Πρωτομαγιά** γιορτάζεται σε συνθήκες που η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα οξύνεται καθημερινά και εκφράζεται σήμερα, με τον πόλεμο σε βάρος του λαού του Ιράκ, κι αύριο σε βάρος όποιου λαού και όποιας χώρας δεν υποτάσσονται στις επιλογές των ΗΠΑ και της νέας τάξης πραγμάτων.

Η χώρα μας συμμετέχει, με πολλαπλούς τρόπους, στον άδικο και βρώμικο αυτό ιμπεριαλιστικό πόλεμο, παρά την αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, και η κυβέρνηση με αυτή τη συμμετοχή της προσδοκά το δικό της μερίδιο για τους ντόπιους κεφαλαιοκράτες από την δολοφονική ληστεία σε βάρος του Ιρακινού λαού.

117 χρόνια, μετά τον Μάη του 1886 στο Σικάγο, δόθηκαν πολλοί αγώνες και χύθηκε πολύ αίμα, για να έχουν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματα που κατέκτησαν. Αυτά βρίσκονται, σήμερα, στο στόχαστρο κυβέρνησης και μεγάλου κεφαλαίου. Οι αντεργατικοί νόμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον για να ανατραπούν οι εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική ασφάλιση και το δώρο, να ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία και η παραγωγική βάση της χώρας, να εμπορευματοποιείται η υγεία και η παιδεία.

Συνεργούς και συνενόχους στις παρακάτω πολιτικές βρίσκουν τις πρόθυμες εργοδοτικές κυβερνητικές πλειοψηφίες στην ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που είτε επιδεικνύοντας ανοχή είτε συμμετέχοντας στους "κοινωνικούς διαλόγους" της απάτης συμβάλλουν στο να περνούν οι ανατροπές αυτές ως αποτέλεσμα και προϊόν "διαλόγου".

Η εργατική τάξη της χώρας μας και το ταξικό συνδικαλιστικό της κίνημα με επικεφαλής το ΠΑΜΕ, επιβάλλεται να δώσουμε την δική μας **Αγωνιστική - Ανυπότακτη** απάντηση και να κάνουμε σαφέστατο στην κυβέρνηση ότι δεν θα μοιρολατρία και την ηττοπάθεια, θα χαλάσουμε την παγίδα της συναίνεσης και υποταγής και θα διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να οικοδομήσουμε το δικό μας Μέτωπο, το δικό μας αντίπαλο δέος απέναντι στο μέτωπο κυβέρνησης, Ε.Ε., ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Απέναντι στις βαρβαρότητες του αμερικανοΝΑΤΟϊκού ιμπεριαλισμού που για να διασφαλίσει τις εξουσίες του και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του διεθνούς κεφαλαίου, απομυζά και μακελεύει λαούς.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

- Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Να κλείσει η βάση της Σούδας και να επιστρέψει το πολεμικό πλοίο από τον Περσικό Κόλπο. Καμιά διευκόλυνση στους δολοφόνους ιμπεριαλιστές
- Να φύγουν οι δυνάμεις κατοχής από το Ιράκ.
- Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για την ελεύθερη πατρίδα και καταδικάζουμε την εισβολή και πολιτική γενοκτονίας του από το Ισραήλ.
- Δημόσια και καθολική Κοινωνική Ασφάλιση, δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια και παιδεία που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας.
- Κατώτερος μισθός 1.000 ευρώ, μεροκάματο 40 ευρώ και σύνταξη 800 ευρώ.
- Πλήρη σταθερή εργασία με 35ωρο - 7ωρο - 5νήμερο.
- Επιβίωση των ανέργων με αύξηση του επιδόματος στο 80% του ΗΑΕ.
- Υπεράσπιση των εργασιακών σχέσεων και κατάργηση των αντιστασιατικών Νόμων.
- **ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.**

**Καλούμε τους νέους από την Ικαρία που θέλουν να εκφράσουν οποιαδήποτε άποψη ή στιγίτη έχει σχέση με την Ικαρία και την νεολαία να έχουν ανοικτή επικοινωνία με άρθρα & επιστολές με το περιοδικό μας στα κάτωθι στοιχεία**

Ιδιοκτήτης: **ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Κάνιγγος 23 Αθήνα Τ.Κ. 106 77 - Τηλ.: 210 38.25.869

Εκδότης: Γλαρός Γιάννης-Πάσης τηλ.:210 67.16.518

Διευθυντής: Ρούσος Ηλίας Τηλ.:6945.691.831

**Συντακτική Ομάδα:**

-Κοκνή -Κασσανδρινού Ειρήνη -Κοτσουρέ Ελένη  
-Τσακαλία-Καϊάφα Μοσχούλα -Πούλου Χριστίνα  
-Τσακαλίας Γιώργος -Τσαντίρη Χριστίνα  
-Μαμματά-Παπαχειμώνα Δώρα -Στρούπα Μαρία  
-Καλαμπόγιας Παναγιώτης -Σαφός Αποστολής  
-Καράμπελας Γιάννης -Ρούσος Ηλίας  
-Μάζαρης Μιχάλης

**Διόρθωση:** Τσακαλίας Ερνέστος -Καρναβάς Κώστας

Επιμέλεια-Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ -Γραφικές Τέχνες  
Θ. Οικονόμου 4-6 Ν. Ψυχικό -Τηλ.:21067.22.297-Fax:67.22.299

**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  
" Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ "**

Τηλ.:210 38.39.831 - Fax:210 38.29.503

site: [www.snikaria.gr](http://www.snikaria.gr)

e-mail: [snikaria@snikaria.gr](mailto:snikaria@snikaria.gr)

**Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας και το Δ.Σ.του, δε φέρουν καμία ευθύνη για τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο και που αποκλειστικά εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων.**

# ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

## Το μεροκάματο του Θανάτου

Τα τελευταία δέκα χρόνια, περίπου 3000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα εντός εργασιακού τους χώρου, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι ακρωτηριασμοί και οι πάσης φύσεως αναπηρίες. Στον παραπάνω τραγικό αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι μη καταγεγραμμένοι θάνατοι, χώρια οι επαγγελματικές ασθένειες που σκοτώνουν αργά - αργά.

Είναι απορίας άξιο, γιατί ενώ έχουμε ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των τεχνικών μέσων, παρατηρείται χρόνο με το χρόνο αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων. Οι λόγοι είναι γνωστοί, παρ' όλο που τις περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι τους αγνοούν: εντατικοποίηση της εργασίας, καταπάτηση του προβλεπόμενου οκταώρου, άγνοια για τον τρόπο χρησιμοποίησης των Μ.Α.Π. (Μέσα Ατομικής Προστασίας) και φυσικά η πλήρης αδιαφορία των εργοδοτών για τη ζωή των υφισταμένων τους, με μοναδικό σκοπό την αισχρή κερδοσκοπία τους.

Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στις μεγάλες βιομηχανικές και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, στα ολυμπιακά έργα, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. (ορυχεία λιγνίτη, πυλώνες υψηλής τάσης, κ.τ.λ.) καθώς και στα τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα που ξεφυτρώνουν στις μεγαλουπόλεις σαν μανιτές! Ο θάνατος σ' αυτά τα ατυχήματα ηλικίες δεν ξεχωρίζει. Νεαροί εργάτες λόγω απειρίας, άγνοιας κινδύνου και μη ειδίκευσης - πεπειραμένοι εργαζόμενοι λόγω υπερβολικής σιγουριάς στον εαυτό τους ή η μη προβλεπόμενη συνταξιοδότησής τους. (Αν είναι δυνατόν να βλέπουμε καθημερινά εξηταπεντάριδες οικοδόμους πάνω στη σκαλωσιά, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων).

Η χρήση υπερωριών, η υπεργολαβία και η ενοικίαση προσωρινά απασχολούμενων (ναι καλά διαβάσατε, τώρα

εκτός από σπίτια και αμάξια νοικιάζονται και εργάτες σε τιμή ευκαιρίας!), η χρησιμοποίηση πρόσκαιρου ανειδίκευτου προσωπικού, η ανασφάλεια λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, η κακοπληρωμένη εργασία, είναι παράγοντες που σπρώχνουν πολλές φορές τους εργαζόμενους να ρισκάρουν από ανάγκη ό,τι πολυτιμότερο έχουν, παίζοντας δηλαδή τη ζωή τους κορώνα - γράμματα. Όλα αυτά με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική κυβέρνηση - αξιωματική αντιπολίτευση σε ρόλο "ορντινάντσας".

Το ζήτημα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να είναι το πρώτο και μόνιμο θέμα στις διεκδικήσεις των εργατικών κέντρων, συνδικάτων, σωματείων. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν εργασιακοί χώροι χωρίς τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας. Δεν πρέπει να διεξάγονται εργασίες όταν δεν εξασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλείας, από τους Διεθνείς Κανόνες.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι συνθήκες εργασίας που δεν επιτρέπουν ούτε την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, αφού αφαιρούνται ακόμη και ζωές, είναι η απόλυτη μορφή κοινωνικής εξαθλίωσης. Εξοργίζει αφάνταστα η επίτευξη της ανταγωνιστικότητας που σε τελική ανάλυση υποτιμά ή ανέχεται το θάνατο και το σακάτεμα τόσων συνανθρώπων μας.

Είναι ανάγκη πλέον, να απαιτηθεί από τα συνδικαλιστικά όργανα μέγιστη αυστηροποίηση των ποινών στους παραβάτες εργοδότες καθώς και να αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας. Δεν μπορεί κάθε φορά με αφορμή ένα εργατικό ατύχημα να αναλαμβάνονται σπασμωδικά κάποιες δράσεις και μετά να εφησυχάζουμε. Επιβεβλημένη θεωρείται η διαρκής κινητοποίηση των συνδικάτων καθώς και η ενεργός συμμετοχή μας σ' αυτά.

**ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ  
ΑΙΣΧΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΦΑΓΩΝ  
"ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ"!**

Αποστόλης Σαφός  
Βιομηχανική ζώνη νήσου Κω



# Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ικαρίας

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Πειραιά-Ικαρίας αποτελεί την κύρια γραμμή εξυπηρέτησης, αφού μεταφέρεται ο κύριος όγκος επιβατών κάθε καλοκαίρι αλλά και Πάσχα, Χριστούγεννα. Το νησί μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που γράφεται το κείμενο, εξυπηρέτηση από τα εξής πλοία: ΕΞΠΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ (κατασκευής 1978), ΝΤΑΛΙΑΝΑ (κατασκευής 1969), ΕΞΠΡΕΣ ΑΔΩΝΙΣ (κατασκευής 1969) και ΑΙΟΛΟΣ



ΕΞΠΡΕΣ (κατασκευής 2000). Εξαιρώντας το ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα τρία πλοία έχουν μέσο όρο ηλικίας 31,3 έτη!!! Και μιλάμε για πλοία που εξυπηρετούν χειμώνα-καλοκαίρι την Ικαρία.

Αν γυρίσουμε πίσω θα δούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια η γραμμή Σάμου-Ικαρίας εξυπηρετείται από πλοία γερασμένα. Συγκρίνοντας κανείς το αντίτιμο των εισιτηρίων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν τα συγκεκριμένα πλοία σε σχέση με πλοία άλλων γραμμών, εύκολα μπορεί να δει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. Για παράδειγμα το εισιτήριο για Κρήτη ή για Ρόδο είναι φθηνότερο από ότι στην Ικαρία αν συγκριθεί αναλογικά η τιμή του εισιτηρίου με τα μίλια. Οι συγκεκριμένες γραμμές και αρκετές άλλες, εξυπηρετούνται με ολοκαίνουργια, αξιόπλοια και ασφαλή πλοία. Η περίπτωση του ΑΙΟΛΟΥ είναι ξεχωριστή γιατί εξυπηρετεί το νησί μας 8 μήνες το χρόνο και όχι 11. Αναμφισβήτητα έχει αναβαθμίσει η γραμμή, όμως το αντίτιμο εισιτηρίου, συγκρινόμενο με τις ώρες ταξιδιού είναι κομματάκι ακριβό. Περιστατικά όπως καθυστερήσεις πλοίων, βλάβες μηχανών εν πλω κ.λ.π., αυξάνονται κάθε χρόνο με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δρομολόγιο της 25ης Απριλίου, όπου το ΟΛΥΜΠΙΑ παρουσίασε βλάβη στην 1 από τις 2 μηχανές και προσεγγίσε κατευθείαν στη Σάμο (προσφέροντας μια μίνι κρουαζιέρα). Το πλοίο την προηγούμενη μέρα, είχε ολοκληρώσει τις επισκευές του και είχε βγει από την ετήσια επιθεώρηση (Υποθετικό ερώτημα: τι θα γινόταν τη συγκεκριμένη μέρα αν τα μποφόρ δεν ήταν 4 αλλά 9;). Για

τα πλοία του Αγούδημου που σου προσφέρουν 1 αξέχαστη κρουαζιέρα 15-16 ωρών στο Αιγαίο τι να πούμε; Ότι είναι είδηση να βγάλουν τα δρομολόγια τους στην ώρα τους.

Σκοπός του κειμένου δεν είναι ούτε οι κλάψες ούτε οι κακομοιρίες, απλά να μην επαναληφθούν τραγωδίες τύπου Σαμίνα. Στα προβλήματα αυτά εμείς οι ίδιοι πρέπει να αντιπαρατάξουμε τις λύσεις μας: Ίσως θα πρέπει να

σκεφτόμαστε, ξανά, την ανάγκη επανίδρυσης εταιρείας λαϊκής βάσης. Άλλωστε υπάρχουν και τα παθήματα της ΑΝΙΕΣΙ που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον. Το κυριότερο πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι η εύρεση σημαντικού κεφαλαίου για την αγορά ενός αξιόλογου πλοίου. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν επιδοτήσεις προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την κατασκευή 1 νέου πλοίου, στην χώρα μας δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τη στιγμή που οι επιδοτήσεις μοιράζονται αρκετές φορές σε τελείως ακούσια πράγματα. Αμεση και επιτακτική ανάγκη είναι η βελτίωση των λιμανιών μας (εμβάθυνση κ.α.). Σ' αυτό βέβαια θα πρέπει να βοηθήσει το κράτος δίνοντας τα απαραίτητα κονδύλια. Η βελτίωση των λιμανιών μας μπορεί να προσελκύσει πλοιοκτήτες που θα θέλουν να βάλουν νέα πλοία στην Ικαρία (το παράδειγμα του Παναγόπουλου άλλωστε το αποδεικνύει).

Επίσης, θα πρέπει η εποπτεία του κράτους προς τους πλοιοκτήτες να είναι όσο το δυνατό αμεσότερη, και αυστηρότερη αφού μετά την απελευθέρωση του θεσμικού πλαισίου του 2004 είναι στην διακριτική τους ευχέρεια (δυστυχώς) οι επιλογές δρομολογίων. Ο κίνδυνος, ώστε η Ικαρία να μετατραπεί σε άγονο νησί είναι ορατός. Θα πρέπει να ανασκουμπωθούμε όλοι και να κοιτάξουμε το μέλλον γιατί τα πράγματα όσο πάνε και ζορίζουν.

Μιχάλης Μάζαρης

ΚΑΝΑΙΣΘΗΤΟΝ

Καλοκαιριά...  
...Δώρα

Εορτή...

Ποιοστό Έλιον - Έοδος (καλοκαίρι) Ικαρίας  
tel.6978002992

# Ο ΑΦΑΝΟΣ στο Καραβόσταμο



Ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα έθιμα του νησιού μας είναι ο λεγόμενος αφανός.

Το έθιμο αυτό σύμφωνα με τις ιστορίες των παππούδων μας είναι αρκετά παλιό και αναβιώνει κάθε Πάσχα με όλο του το μεγαλείο στο χωριό Καραβόσταμο. Το έθιμο εμφανίζεται την εποχή που στο χωριό υπήρχαν δύο ενορίες, οι Άγιοι Ανάργυροι που βρισκόταν στο γιαλό και ο Άγιος Γιάννης που βρισκόταν στη πάνω συνοικία του χωριού το Γέροντος Έτσι λοιπόν την Ανάσταση λειτουργούσαν συγχρόνως και οι δύο αυτές ενορίες και το χωριό στην ουσία χωριζόταν στη μέση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες του διαχωρισμού εμφανίστηκε και έδρασε το Πασχαλινό αυτό έθιμο.

Χωρίς το έθιμο αυτό για τους Καραβοσταμιότες δεν νοείται Πάσχα. Έτσι λοιπόν στις αρχές της Μ. εβδομάδας μικροί μεγάλοι, όλοι με τον ίδιο ενθουσιασμό μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα του ανταγωνισμού. Το χωριό είδη έχει πάρει ένα πιο ζωντανό ρυθμό από τα παιδιά που ξεχύνονται στους δρόμους απολαμβάνοντας τις διακοπές τους. Ωστόσο τη δράση αναλαμβάνουν οι νέοι του χωριού οι οποίοι χωρισμένοι σε δύο ομάδες τους πανωτικούς και τους κατωτινούς και εξοπλισμένοι με γάντια τσάπες και άλλα σύνεργα, αναζητούν κάμπους και πλαγιές που είναι γεμάτες με αφάνες (εξού και ο αφανός) δηλαδή ξερούς θάμνους που τους κόβουν και τους μαζεύουν σε σημεία κρυψώνας έως την ημέρα που θα τους μεταφέρουν με αγροτικά αυτοκίνητα στο τελικό μέρος. Εκεί θα τους στοιβάξουν με συγκεκριμένα πάντα τρόπο και θα τους κάψουν την Ανάσταση η κάθε ομάδα φυσικά σε ξεχωριστά μέρος. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του εθίμου και έτσι όπως έχει επικρατήσει από την αρχή ο σορός πρέπει να αποτελείτε μόνο από αυτό το είδος θάμνου ο οποίος είναι ξερός και αγκαθωτός. Οτιδήποτε άλλο μπει μέσα στο σορό εκτός από αυτό θεωρείται παράνομο. Με βάση αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εθίμου καταλήγουμε στο ότι, εκτός από τη ψυχαγωγική και την εν μέρη θρησκευτική του σημασία υπήρχε και μία πρακτική σημασία που ωφέλουσε κυρίως τους κτηνοτρόφους οι οποίοι πιθανότατα να την επινόησαν πρώτοι. Το μυστικό είναι ότι μετά από μία τέτοια επιδρομή, καθάριζαν τελείως τα βοσκοτόπια από αυτά τα ενοχλητικά φυτά και έτσι διευκόλυναν τη πρόσβαση των ζώων αλλά και των βοσκών.

Παράλληλα με όλες τις παραπάνω διαδικασίες, κάποιοι άλλοι νέοι έχουν αναλάβει να φτιάξουν τον Ιούδα. Ο Ιούδας φτιάχνεται με ξύλινο σκελετό και πάνω σε αυτόν βάζουν τα ρούχα του γεμίζοντάς τα με διάφορα υλικά έτσι ώστε να του δίνει ανθρώπινη μορφή. Μετά τοποθετείται στο ψηλότερο σημείο του αφανού για δώσει με συμβολικό τρόπο ένα μέρος της σημασίας του Αγίου Πάσχα.

Σε αντίθεση με τα πιο παλιά χρόνια που οι αφανοί καιγόταν και οι δύο συγχρόνως την Ανάσταση, σήμερα ο πρώτος αφανός καίγεται το Μ. Σάββατο την ώρα που θα σημάνουν οι καμπάνες το Χριστός Ανέστη και ο δεύτερος το

βραδάκι της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε χρόνο η μία από τις δύο ομάδες έχει προτεραιότητα να ανάψει πρώτη τον αφανό της. Εφέτος τη σειρά είχαν οι πανωτικοί. Αυτοί που τελικά έχουν συλλέξει το περισσότερο αφανό έτσι ώστε να κρατήσει αρκετή ώρα η φωτιά συγχρόνως όμως με ωραία φλόγα, είναι οι νικητές και μετά από μία εξαντλητική εβδομάδα μπορούν να πανηγυρίζουν για το θρίαμβό τους. Η διαδικασία όμως δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται Ο ανταγωνισμός είναι αρκετός και τα παιδιά είναι διατεθειμένα να κάνουν τα πάντα για να συμβάλουν στη νίκη της ομάδας τους (ακόμη και να αποχωριστούν, για το διάστημα αυτό, τους φίλους τους όταν βέβαια αυτοί είναι σε ξεχωριστή ομάδα). Είναι χαρακτηριστικό πως όταν έχουν βγάλει σε κάποιο μέρος αφανό τον προφυλάσσουν σε κρυψώνας και το βράδυ ξενυχτάνε εκεί και τον φυλάνε για να μην τον βρουν και τον κάψουν ή τον κλέψουν οι πονηροί τους αντίπαλοι. Τα βράδια λοιπόν όσο οι άλλοι διασκεδάζουν λόγω των ημερών, εκείνοι ξενυχτάνε σε αυτοσχέδια καταφύγια περιμένοντας να ξημερώσει

Όσο για αυτούς που θα τολμήσουν να κάψουν ξένο αφανό ή για αυτούς που για διάφορους λόγους εγκαταλείπουν την ομάδα τους για να πάνε με την άλλη, είναι γεγονός πλέον ότι τους περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι αντίπαλοι τους ανταποδίδουν αυτό που τους έκαναν γράφοντας τα ονόματά τους πάνω στον Ιούδα προσωποποιώντας με αυτόν τον κραυγαλέο τρόπο τους προδότες..

Εκτός από αυτό που είναι πιστεύω το πιο δυσάρεστο, πολλές ακόμη περιπέτειες περιμένουν αυτούς που θα τολμήσουν. Μία από τις πιο ασυνήθιστες ιστορίες που έχουν να διηγούνται κάποιοι είναι η εξής

Μία χρονιά ένα πανωτικό κορίτσι σχεδίασε να κάψει τον αφανό τον κατωτινών, και η επόμενη μέρα την βρήκε δεμένη πάνω σε κολώνα της Δ.Ε.Η. Η αποστολή όπως καταλαβαίνετε είχε αποτύχει και το κορίτσι αυτό θα θυμάται για πάντα τη περιπέτεια αυτή.

Παρόλα αυτά κανένας δεν πτοείται γιατί η ικανοποίηση που τους δίνει μόνο η συμμετοχή μερικές φορές ξεπερνά και αυτή της νίκης. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί συνεχίζουν να ετοιμάζουν τον αφανό ως τις τελευταίες ώρες πριν την Ανάσταση όπου και θα φύγουν για να ετοιμαστούν και μετά να επιστρέψουν για τη κορύφωση όλης αυτής της διαδικασίας. Αυτοί που έχουν δουλέψει πιο σκληρά έχουν τη τιμή να ανάψουν τον αφανό και την στιγμή που θα πει ο παπάς το Χριστός Ανέστη όλοι περιμένουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας με τις λαμπάδες αναμένες και ανταλλάσσοντας ευχές, να χαζέψουν τη φωτιά που όλο και θα φουντώνει η οποία τελικά θα αναδείξει τους νικητές.

Ανεξάρτητα όμως από τους νικητές, σημασία για εμάς έχει ότι όλα αυτά τα χρόνια το έθιμο αυτό ζει και μεταφέρεται ά φ θ α ρ τ ο κ α ι ακλόνητο από γενεές σε γενεές χάρη στη δική μας προσπάθεια. και επιμονή να διαφυλάσσουμε τις παραδόσεις αυτού του τόπου ζωντανές γιατί αυτές είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

Βάσω Τσαντέ



# ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η πρώτη μέρα του Μάη, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι συνδεδεμένη με τους εργατικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες. Πριν ακόμη καθιερωθεί η 1η του Μάη ως ημέρα όλων των εργαζομένων, οι συντεχνίες και οι εργάτες είχαν στη διάρκεια των αιώνων κάποιες μέρες εορτασμού και προώθησης της εικόνας τους στην τοπική κοινωνία. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης μια μέρα του Σεπτέμβρη ήταν καθιερωμένη ως εργατική αργία. Στις Η.Π.Α. από το 1790, η 4η Ιουλίου γιορταζόταν από τους εργαζομένους - που προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα - και τα συνδικάτα, όχι ως ημέρα ανεξαρτησίας αλλά ως ημέρα διεκδίκησης του πρώτου εργατικού αιτήματος: αυτό του 10ώρου εργασίας.

Η Πρωτομαγιά επιλέχθηκε για πρώτη φορά το 1886, όταν ένα κίνημα στις Η.Π.Α. -το Ευγενές Τάγμα των Ιπποτών Εργασίας- που επεδίωκε να οργανώσει την παροχή και διανομή αγαθών σε συνεταιριστική βάση, κήρυξε γενική απεργία. Αυτό έγινε σε συνεργασία με μικρότερες εργατικές ενώσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας. Βασικό τους αίτημα ήταν η καθιέρωση του 8ώρου, με κύριο σύνθημα: "8 ώρες εργασία, 8 ώρες μόρφωση - ψυχαγωγία, 8 ώρες ύπνος". Εκείνη η απεργία κινητοποίησε δεκάδες χιλιάδες απεργούς στο Σικάγο κυρίως και συνδύαστηκε με υπαίθριες διαδηλώσεις, συμπλοκές με την Αστυνομία και τους απεργοσπάστες, με αρκετά θύματα και συλλήψεις.

Οι νέες αυτές εξελίξεις δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους Ευρωπαίους ηγέτες εργατικών κινήσεων και σοσιαλιστικών κομμάτων και έτσι με ομόφωνη απόφαση της Δεύτερης Διεθνούς, κατά το ιδρυτικό της συνέδριο στο Παρίσι, το 1889, οριστικοποιήθηκε η πρώτη μέρα του Μάη ως η επίσημη μέρα για την προβολή των εργατικών διεκδικήσεων, με κύριο αίτημα το 8ωρο. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις των επόμενων χρόνων ακούστηκαν κι άλλα αιτήματα, όπως: η απαγόρευση της παιδικής εργασίας, η χειραφέτηση του γυναικείου φύλου, καθώς και διάφορα αντιρατσιστικά και φιλειρηνικά συνθήματα.

Στην Ελλάδα οι πρώτες εργατικές οργανώσεις εμφανίστηκαν τη δεκαετία 1880 - 1890, ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Τα πρώτα σωματεία της περιόδου συγκροτήθηκαν στη Σύρο, η οποία ήταν το πρώτο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ίδρυση του πρώτου ναυτεργατικού σωματείου στον Πειραιά, το 1889. Βασικοί σταθμοί στη διαμόρφωση αυτού του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα υπήρξαν οι σημαντικές απεργίες στη Σύρο (1879), την Αθήνα (1882) και κυρίως στο Λαύριο (1883 - 1896). Αξίζει να σημειωθεί πως τα σωματεία τότε είχαν μικτό χαρακτήρα, δηλαδή αποτελούσαν από εργάτες και εργοδότες με κύριο σκοπό τους την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών τους. Όλα αυτά μέχρι το 1907, όπου ιδρύεται το πρώτο σωματείο εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων - που στις μέρες μας έχει

μετατραπεί σε Σύνδεσμο Ελλήνων Καταπατητών του εργατικού δίκαιου με την αμέριστη συμπαράσταση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρώτος εορτασμός της πρωτομαγιάς στη χώρα μας έγινε το 1893, με εντυπωσιακή συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό στάδιο. Συμμετείχαν γύρω στους 4000 λαού, τη στιγμή που ο πληθυσμός Αθήνας και Πειραιά δεν ξεπερνούσε τους 150000 κατοίκους. Το 1909 ιδρύεται στη συμπρωτεύουσα η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν). Η Πρωτομαγιά τότε γιορτάστηκε με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι διαδήλωναν κρατώντας κόκκινες σημαίες υπό τον ύμνο της Διεθνούς. Ένα χρόνο μετά (1910) συγκροτήθηκε το Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ). Παρ' όλο που λίγα χρόνια μετά (1912 - 1919) η Πρωτομαγιά δεν γιορτάστηκε ξανά επισήμως, κατοχυρώθηκε η Κυριακή ως αργία. Επίσης εκείνο το διάστημα ρυθμίστηκαν θέματα αποζημιώσεων, υγιεινής και ασφάλειας.

Το 1914 ψηφίστηκε ο νόμος περί σωματείων, με τον οποίο καθιερώνεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και έτσι όλα τα σωματεία χάνουν οριστικά το μικτό συντεχνιακό τους χαρακτήρα. Όλα τα προαναφερόμενα οδήγησαν στην ίδρυση (1918) της ΓΣΕΕ, δηλαδή του κεντρικού οργάνου των εργαζομένων, που δυστυχώς στις μέρες μας εξυπηρετεί φιλοκυβερνητικά και αντιλαϊκά συμφέροντα.

συνέχεια στην σελ. 7



# ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

συνέχεια από την σελ. 6

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή μεγάλες μάζες εργατών προσφύγων εισρέουν στην Ελλάδα και το 1922 η Πρωτομαγιά γιορτάζεται κυρίως στον Πειραιά, με πρωτοβουλία των εργαζομένων στον Ηλεκτρικό. Το '23 οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, με αιτήματα πάλι το δωρο, τη δημιουργία γραφείων ευρέσεως εργασίας και τη δημιουργία Βαλκανικής Ομοσπονδίας Εργατών. Το 1924 υπήρξε απαγόρευση της συγκέντρωσης από την κυβέρνηση Παπαναστασίου, με αποτέλεσμα έναν νεκρό εργάτη και 12 τραυματίες, αλλά η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε στην πλατεία Κοτζιά, μπροστά στο Δημαρχείο. Τα γεγονότα αυτά στάθηκαν αφορμή για την οριστική ρήξη των σχέσεων μεταξύ κομμουνιστών και δυνάμεων του αστικού χώρου. Το '26 έχουμε τη μεγάλη και μαχητική συγκέντρωση χιλιάδων εργατών, πάλι στον Α. Ι. Ρέντη, τους οποίους χτύπησε η αστυνομία και το παρακράτος. Κυριότερο αίτημα εκείνης της χρονιάς ήταν να λυθεί το προσφυγικό ζήτημα.

Το ψήφισμα της επόμενης Πρωτομαγιάς, αποδοκιμάζει κάθε νέο πόλεμο, τον οποίο προετοιμάζει ο διεθνής ιμπεριαλισμός εις βάρος του εργαζόμενου λαού, καθώς και κάθε στρατοκρατικό κίνημα στρεφόμενο κατά των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Το ψήφισμα εκείνο, επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Το 1929 πάλι επεισόδια, αυτή τη φορά από την Βενιζελική κυβέρνηση: 400 συλλήψεις, κατάληψη των γραφείων όπου στεγάζονταν εργατικά συνδικάτα και κατάσχεση της εφημερίδας "Ριζοσπάστης". Το '31 μια από τα ίδια, με 3 βαριά τραυματίες και 166 συλλήψεις.

Το 1936 στην Ατική πραγματοποιούνται 3 διαφορετικές πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις: της ΓΣΕΕ (ρεφορμιστών) στον Ρέντη, της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας στον Πειραιά και της ενωτικής ΓΣΕΕ (ΚΚΕ) στην Καλλιθέα. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη ήταν η μεγάλη απεργία των καπνεργατών στη

Θεσσαλονίκη. Εκεί πρώτος νεκρός έπεσε ο εργάτης Τάσος Τούσης, από τη δράση των δυνάμεων καταστολής. Ο χαμός του ενέπνευσε στον μεγάλο Γιάννη Ρίτσο τον "Επίταφιο".

Το 1944 ημέρα της Πρωτομαγιάς λαμβάνει μια άλλη διάσταση για την Ελλάδα: τα κατοχικά καθάρματα εκτελούν στην Καισαριανή 200 πατριώτες, μεταξύ αυτών 3 Ικαριώτες και τον αγωνιστή Ν. Σουκατζίδα, ως αντίποινα για το ξεπάστρεμα Γερμανού Διοικητή.

Το '45 έγινε η πρώτη δημόσια συγκέντρωση των αριστερών στην Ελλάδα, μετά τα Δεκεμβριανά, με την ευκαιρία του εορτασμού της πρώτης ελεύθερης μεταπολεμικής Πρωτομαγιάς στο Καλλιμάραρο. Εκτοτε δεν ξαναγιορτάστηκε δημόσια μέχρι το 1960.

Το 1963 είναι η χρονιά, που την ημέρα αυτή δολοφονείται ο αγωνιστής ειρηνοδρόμος Γρηγόρης Λαμπράκης. Στη χούντα που ακολούθησε ('67 - '74) ούτε λόγος για εορτασμό, ενώ η επέτειος του 1976 θα σηματοδοθεί από την απώλεια του αντιδικτατορικού αγωνιστή Αλέκου Παναγούλη.

Η φετινή Πρωτομαγιά ήταν υπό τη σκιά του πολέμου των ιμπεριαλιστών στο Ιράκ, τις χιλιάδες απολύσεις εργατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως και κάτω από το φάσμα της αύξησης του ποσοστού ανεργίας σε τρομακτικό ρυθμό. Οι μόνες λύσεις: αντίσταση σ' αυτούς που τσαλαπατούν τα κεκτημένα με αίμα εργατικά δικαιώματα, ενεργή συμμετοχή όλων μας στα εργατικά συνδικάτα - σωματεία. Ο καπιταλισμός - νεοπλουτισμός - ιμπεριαλισμός είναι μια απάτη, ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ. ΖΗΤΩ Η ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΑΞΙΚΗ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ.

Αποστόλης Σαφός

## Ο Ιός S.A.R.S.

Ένας νέος ιός, ο ιός SARS, γνωστός ως "άτυπη πνευμονία", είναι ο νέος πρωταγωνιστής της παγκόσμιας επικαιρότητας.

Όπως επισημαίνουν επιστήμονες που ασχολούνται με την καταπολέμηση αυτής της "ασθένειας", πρόκειται για έναν άκρως επικίνδυνο ιό, ο οποίος μπορεί να επιφέρει το θάνατο σε λίγες μόνο ημέρες.

Και μόνο η είδηση αυτή προκαλεί τον τρόμο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και ξαφνικά ιατρικά επιτελεία, επιστημονικά ινστιτούτα, νοσοκομειακοί και άλλοι επιστημονικοί φορείς βρίσκονται σε μια κατάσταση αναρχίας αναζητώντας τη λύση του προβλήματος μέσα από την εύρεση κάποιου αντιδότη.

Βεβαίωτα η επικινδυνότητα της κατάστασης δημιουργεί μια βεβαρημένη ατμόσφαιρα, ιδίως αν συλλογιστούμε τα μέχρι στιγμής θύματα αλλά και όσα θα ακολουθήσουν. Είναι

όμως η κατάσταση τόσο τραγική όσο την παρουσιάζουν;

Ναι μεν πρόκειται για την παγκόσμια υγεία, αλλά γιατί ξαφνικά αυτός ο πανικός;

Οι θάνατοι που οφείλονται για παράδειγμα σε μεταλλάσσόμενους ιούς της γρίπης κάθε χρόνο, με θύματα πολλαπλάσια από αυτά του ιού SARS δεν είναι ανησυχητικοί;

Οι θάνατοι λόγω χάρη που οφείλονται σε διάφορες επιδημίες σε μη αναπτυσσόμενες χώρες, οι θάνατοι από την πείνα, από την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν είναι αξιοσημείωτοι; Η μήπως έχουμε πλέον συνηθίσει σε τέτοιου είδους εικόνες που δεν μας εκπλήσσουν πια; Οι θάνατοι από τις διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατους αυτούς στο Ιράκ, πέρασαν ξαφνικά στα αζήτητα.

Γνωρίζουμε λεπτομερειακά για τους θανάτους που οφείλονται στον ιό SARS και τίποτα για τους νεκρούς στο Ιράκ.

Ο παγκόσμιος συναγερμός έχει πλέον σημαίνει, μήπως όμως δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις σε επίκαιρα ή μη γεγονότα;

Θεοφανούδη Μαρία





Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι ...

Δύο εντελώς διαφορετικοί δρόμοι ...

Δύο εντελώς διαφορετικές Ευρώπες (!), βρέθηκαν στα τέλη του περασμένου Ιούνη, στη Θεσσαλονίκη!

Οι σκοτεινοί πράκτορες-ηγέτες μεγάλων συμφερόντων, συνεδρίαζαν στο φρούριο-ξενοδοχείο: "Πόρτο-Καρράς", για το τι μέλει γενέσθαι στο πελώριο μαντρί - που το βάφτισαν "Ευρωπαϊκή Ένωση" - και θέλουν να μας "μεταδέσουν" μέσα! Χιλιάδες αστυνομικοί-αστακοί, φαντάρτοι-ράμπο τους φυλούσαν... ελικόπτερα, αεροπλάνα και καράβια σβάρνιζαν ολόκληρη την περιοχή, σε ακτίνα χιλιομέτρων, προκειμένου να τους ασφαλίσουν και μέχρι και πύραυλοι επιστρατεύθηκαν γι' αυτόν το σκοπό. Και αυτοί συζητούσαν απερίσπαστοι για τους μελλοντικούς πολέμους που σχεδιάζουν, για το μοίρασμα των αγορών, των πετρελαίων και της λείας, σύμφωνα πάντα με τις εντολές και τις επιταγές των μεγάλων αφεντάδων που τους έστειλαν εκεί, ως γνήσιους αντιπροσώπους τους.

Αυτοί είναι οι απομέσα κλεισμένοι και κλειδαμπαρωμένοι, που συνωμοτούν ερήμην μας μέσα από τα μυστικοσυμβούλια και τα κονγκλάδιά τους, αλλά είναι πολύ... λίγοι και ποιοτικά και ποσοτικά! Πολλοί έχουμε την περιέργεια, να' μασταν κάπου κρυμμένοι εκεί μέσα και να βλέπαμε τι τέλος πάντων σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς. Όμως και' κει που δεν ήμασταν, ξέρουμε από πρώτο χέρι τα πλάνα τους, γιατί ό,τι αποφασίζουν οι απομέσα εδώ και χρόνια, το ζούμε στο πετσί μας! Μόνο που έχουν αναγάγει σε τέχνη, να διαστρέφουν την αληθινή έννοια των πραγμάτων και έτσι ορίζουν με την εντελώς αντίθετη σημασία. Παραδείγματα: βαφτίζουν τον πόλεμο - ειρήνη, τα εκστρατευτικά σώματα και τους στρατούς κατοχής - ειρηνευτικές αποστολές, το βομβαρδισμό - ανοικοδόμηση, το αλληλοφάγωμα και τον αλληλοσκοτωμό - ευγενή ανταγωνισμό, τη λαϊκή αντίσταση - τρομοκρατία, τους αγωνιστές - τρομοκράτες, τη φτώχεια - ανάπτυξη, την περιβαλλοντική καταστροφή - επίσης, την ερήμυνση της επαρχίας - θετικό αποτέλεσμα ανταποδοτικότητας, τους ασφαλίτες - "γνωστούς-άγνωστους", τη ρουφιανιά - κοινωνική προσφορά (ή και αλληλεγγύη), τους ανήσυχους πολίτες - ύποπτους, τους προσκυνημένους - ενεργούς πολίτες, την ανεργία - απασχόληση, τα νεύρα μας... κομπολόι κ.τ.λ., κ.τ.λ.!

Παρουσιάξει εξαιρετικό ενδιαφέρον το νέο: "Μεγάλο Ιμπεριαλιστικό Λεξικό", Εκδόσεις Η.Π.Α. και Ε.Ε. γωνία! Οι επιστήμονες γλωσσολόγοι επιβάλλεται να το μελετήσουν! Πόσο θυμίζει το "Λεξικό της Νέας Ομιλίας", απ' το βιβλίο "1984" του Όργουελ; Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: στο λήμμα "το μαχαίρι στο κόκαλο" συνάντησα την εξήγηση: "Καλά, εσείς τι κάνετε; Τι χαμπάρια μάστορα;" ή "άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε", κατά το μεγάλο γλωσσολόγο Χρ. Παπουτσή-

Μπαμπινιώτη! Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.

Οι Απόξω τώρα που διαδηλώνουν και οργίζονται, οι "αμολατοί" στη σκέψη και το σώμα, αυτοί που ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο, ήταν ποτάμι, χειμαρρος και λαοθάλασσα, που πλήμματα (πλημμύρισε) τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ' όλες τις γωνίες της Ελλάδας, από άλλες χώρες ευρωπαϊκές και μη (εξού και το "Διεθνεσσαλονίκη" στον τίτλο), ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, θρησκείας, φάτσας και ό,τι άλλο βάζει ο νους σας! Το πραγματικό αντίπαλο δέος των απομέσα! Οι Απόξω δε λένε τα πράγματα απόξω-απόξω (όπως οι απομέσα), αλλά "σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη" και είναι απόξω απ' το μαντρί, απόξω απ' τα βρώμικα σχέδια επί χάρτου και τους υπολογισμούς των απομέσα και σε τελική ανάλυση είναι απόξω από το σύστημα των απομέσα! Είναι αυτοί που παράγουν όλα τα αγαθά και τον πλούτο της γης και τον αρπάζουν οι απομέσα και είναι αυτοί που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, η οποία κυβερνάται από την ασήμαντη μειοψηφία των απομέσα!

"Η μέρα εκείνη δε θ' αργήσει..." που θα ανακαλύψουμε εμείς οι Απόξω - που 'μαστε εν γένει στην απόξω - ότι "αν ξυπνήσουμε μονομιάς, θα 'ρτει ανάποδα ο ντουριάς", που λέει κι ο ποιητής Βάρναλης! Είναι καιρός πια, να πάψουν "να σκοτώνονται οι λαοί για τα' αφέντη το φαί" και όλοι μαζί να παλέψουν αταλάντευτα, για να δούμε τη στιγμή εκείνη που "άλλος ήλιος (θα) 'χει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη ..."!!

Η Θεσσαλονίκη ήταν ένας σταθμός του τρένου μας! Ακολουθούν άλλοι παρακάτω, μέχρι τον τελικό μας σκοπό! Σ' αυτό το τρένο χωράνε όλοι, αρκεί μόνο να' χουν αποφασίσει, με ποιους θέλουν να είναι: με τους απομέσα ή με τους Απόξω;

Ηλίας Ρούσσογ





# Vaya Con Dios

Καλησπερούδια πατριωτάκια.

- Καλό καλοκαίρι και καλά μυαλά (καλά μην ζητάω και πολλά). Η στήλη σήμερα θα' ναι χαλαρή !!! όπως λέει και ο Λαζόπουλος.
- Ας ξεκινήσουμε από τα του οίκου μας. Ασφαλοστρώθηκε το τμήμα του λιμανιού μέχρι την πλατεία, καιρός ήταν.
- Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη για τα άτομα που θα επανδρώσουν το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας στον Εύδηλο ή όχι; Διότι δεν τον γνωρίζω και θα ήθελα μία απάντηση. Συν τοις άλλοις είναι ερώτηση πολλών φίλων μου.
- Το πανηγύρι του Ευδήλου είναι για άλλη μια φορά στον αέρα. Πενήντα χρονών πανηγύρι, και τώρα τσακώνονται ποιος θα το κάνει και που θα γίνει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη το συγκεκριμένο πανηγύρι, θέλει αλλαγή τοποθεσίας και νοοτροπίας. Με προσεκτικές κινήσεις μπορεί να ξαναγίνει ένα από τα κλασικότερα πανηγύρια της Ικαρίας.
- Αληθεύει ότι η Blue Star Ferries ήθελε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εξέταζε πολύ σοβαρά να ζητήσει ή να καταθέσει αιτήσεις για άδεια σκοπιμότητας για τον Εύδηλο. Η ιστορία έμνε στάσιμη αλλά αν προχωρήσει θα υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για το νησί.
- Η υλοποίηση της σκέψης για σύνδεση της Ικαρίας με δημοτική συγκοινωνία κάπου κολλάει χωρίς να ξέρω που. Όσο συντομότερα λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερα συν θα υπάρξουν για τον τουρισμό του νησιού.
- Ωραιότατο το αφιέρωμα της "Ελευθεροτυπίας" για την Ικαρία αλλά το τελευταίο σχόλιο για τον Σύλλογο ήταν τελείως άστοχο και αβάσιμο.
- Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος που συνδέει Εύδηλο - Καραβόσταμο ήταν γεμάτος λακκούβες, λακκουβίτσες το Πάσχα ελπίζω να την έχει παραμείνει έτσι.
- Στη συναυλία Μπάση-Νικολόπουλο τον Μάιο στην πλατεία Ευδήλου παρευρέθηκε πολύς κόσμος. Η συναυλία έγινε τέλη Μάη με διοργανωτή το Υπουργείο Αιγαίου.

## Πάμε και στα υπόλοιπα

- Πως σας φάνηκε ο ανασχηματισμός; Αλλαγή δύο υπουργών και οκτώ υφυπουργών αν δεν κάνω λάθος. Πως το λέει ο λαός "άλλαξε τα ρούχα του ο Μανωλιός και τα βαλε αλλιώς".
- Είμαι περίεργος να δω την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης χωρίς τον Λαλιώτη. Πάντως το 1996 ο

Λαλιώτης ως ρυθμιστής επέλεξε για πρωθυπουργό τον Σημίτη αντί του Τσοχατζόπουλου, κι ο έτερος Κώστας του ανταπέδωσε τη χάρη.

- Αλήθεια με ποια κριτήρια άλλαξε τον Ανωμερίτη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και έβαλε τον Πασχαλίδη (ξέρετε αυτόν που επί ΠΑΣΟΚ ήταν μακράν ο κορυφαίος. Όχι ότι δεν έκανε κι αυτός σφάλματα. Ας πούμε την εντολή γενικής επιστράτευσης του περυσινού τριημέρου ακόμη την θυμόμαστε. Πάντως είναι ο μοναδικός υπουργός που οι ναυτικοί επί θητείας του πήραν μια αξιοπρεπή αύξηση στις συντάξεις τους.
- Αλήθεια γιατί τα ΜΜΕ κάναλα και οι εφημερίδες προσπάθησαν να περάσουν στα ψιλά το ξεπούλημα των Ελληνικών πετρελαίων στον Λάτση. Μήπως γιατί πολλές εφημερίδες υψηλής κυκλοφορίας συντηρούνται από τράπεζες που ανήκουν στον όμιλο Λιάτση. Το 1992 όταν επί Ν.Δ. ξεπουλιόταν η ΑΓΕΤ Ηρακλής οι αντιδράσεις ήταν μεγαλύτερες και εντονότερες.
- Τα περί Νεονάκη-Μανίκα τα αφήνω στην κρίση του κόσμου. Όπως και τα περί Μαλέσιο και Πανταγιά. Άλλωστε οι άνθρωποι κατά τύπο και ουσία είναι σοσιαλιστές... Νοιάζονται για το κοινό καλό όλων μας.
- Μια που είπα Πανταγιάς περίμενα τώρα που καλοκαιρίασε και άρχισαν οι συναυλίες να έκανε δεύτερη φωνή μαζί με τον Νταλάρα αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μου.
- Αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι θα κάνεις με τον Μίλτο (ένας είναι ο Μίλτος). Όχι τίποτα άλλα αλλά με αυτά που ισχυρίζεται και λέει σε ξαναβλέπω αντιπολίτευση για τέσσερα χρόνια.
- Σε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για απόσυρση πλοίων μονού κύτους (λόγω του ναυαγίου PRESTIGE) ψήφισαν υπέρ 501, και 14 απείχαν. Οι 9 ήταν της Ν.Δ.
- Ελαστικότεροι νόμοι υπέρ των αστυνομικών σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν όπλο σε ώρα καθήκοντος υπερψηφίστηκε στη Βουλή.
- Αλήθεια με τα χημικά G-8 που τα πετάνε σαν χαρτόκουτα τσιγάρων τι θα γίνει. Αφήστε που η χρήση τους είναι παράνομη. Στη Σουηδία όπου οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να κάνουν χρήση τέτοιων δακρυγόνων ήταν πιο χαζοί από τους δικούς μας.
- Καλό καλοκαίρι με υγεία. Κράνος και ζώνη απαραίτητα για όποιον οδηγεί και προσοχή στη θάλασσα. Καλές διακοπές, ραντεβού τον Σεπτέμβρη.

Ανεπρόκοπος

# ΑΝΤΙ ΣΙΩΠΗΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΙΘΙΚΕΤΣΗΣ



## Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας και ο Δήμος Ευδήλου

διοργανώνουν μια τιμητική βραδιά  
στον Γ. Μπιδικώτση

### 18 Αυγούστου 2003

στον Εύδηλο, Ικαρίας

Αφηγείται η Άννα Μπιδικώτση

Τραγουδούν οι Σωτήρης Δογάνης, Άντρυ Κωνσταντίνου

Μαέστρος: Μιχάλης Τερζής

Συμμετέχει η λαϊκή ορχήστρα Α. Μπιδικώτση, ενώ θα παρευρίσκεται και ο Γρηγόρης Μπιδικώτσης

### Σας περιμένουμε!

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εμείς οι αιρετοί της Επαρχίας Ικαρίας, έχοντας υπ' όψιν μας τη σοβαρότητα του ζητήματος της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας, το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει τεθεί σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, καθώς και τα πρόσφατα κρούσματα ασυδοσίας των εφοπλιστών, που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας (ΝΤΑΛΙΑΝΑ 21/4 - ΟΛΥΜΠΙΑ 24/4), τα οποία προοιωνίζουν τα μελλούμενα της ερχόμενης θερινής περιόδου. Περίοδο, που από ότι φαίνεται θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων ίδια με τις περασμένες.

Διαπιστώσαμε από κοινού ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν βοήθησε κανέναν άλλο, εκτός από τους εφοπλιστές οι οποίοι (κατά δήλωση του Υπ. Ναυτιλίας) εισέπραξαν επιπλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό 13 δις δραχμές, χωρίς να βελτιωθεί σε κανένα επίπεδο η κατάσταση της ελληνικής ακτοπλοΐας.

Κατόπιν όλων αυτών, κρίνουμε θετικό βήμα το κάλεσμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για συντονισμό δράσης πάνω σε αυτό το θεμελιώδες αναπτυξιακό θέμα, ταυτιζόμενοι με την άποψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ότι απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει σύγχρονες, τακτικές, ασφαλείς και φθηνές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο δηλαδή, με κατεύθυνση φιλολαϊκή, στο οποίο κύριο συντονιστικό ρόλο θα έχει ένας εθνικός φορέας ακτοπλοΐας με δημόσιο έλεγχο, που θα

δρα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι το εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Πιστεύοντας ότι οι μέχρι τώρα επαφές, υπομνήματα κ.λ.π. με τους εμπλεκόμενους φορείς δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, και ότι είναι πάλι ώρα να ακουστεί η φωνή μας όσο δυνατότερα γίνεται.

Συμπαρατασσόμαστε με το αγωνιστικό κάλεσμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα, που επιβάλλεται να είναι πιο δυναμικό μετά και τον εμπαιγμό που υπέστησαν οι συμπατριώτες μας από τους υπεύθυνους της Η.Φ.Δ. για το σημερινό δρομολόγιο.

Ικαρία 24 - 4 - 2003

### ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αγίου Κηρύκου: Κ. Τέσκος Σπύρος

Ο Δήμαρχος Ευδήλου: Κ. Σταμούλος Στυλιανός

Ο Δήμαρχος Ραχών: Κ. Καρούτσος Φανούρης

Ο Δήμαρχος Φούρνων: Κ. Μαρούσης Γιάννης

## Εκδηλώσεις του Συλλόγου Ραχιωτών

Ο Σύλλογος Ραχιωτών Ικαρίας διοργανώνει συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό στις 8 Αυγούστου και ώρα 21:30 στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου, ενώ στις 17 Αυγούστου θα γίνει η καθιερωμένη εκδήλωση για τους πολιτικούς εξόριστους στο Μουντέ.

## 19 Απριλίου στην ΑΣΟΕΕ Πατησίων

Το Σάββατο στις 19 Απριλίου του 2003 ο Σύλλογός μας έκανε το πρώτο του για αυτή τη χρονιά ξεφάντωμα, στην ΑΣΟΕΕ της οδού Πατησίων. Έκανε ένα πολύ πετυχημένο πάρτυ για όλα τα "Καριωτάκια" που βρίσκονται αυτόν τον καιρό στην Αθήνα, και όχι μόνο. Φυσικά όμως, αν και το πάρτυ έγινε στην Αθήνα, το γλέντι ήταν καθαρά Καριωτικό...

Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι αυτό το πάρτυ θα ήταν πολύ πετυχημένο. Η προσέλευση του κόσμου άρχισε στις γνωστές μας ώρες, και συνεχίζονταν ως πολύ αργά. Η ορχήστρα του Νίκου Φάκαρου όμως, έδωσε από νωρίς το σύνθημα για ξεφάντωμα.

Η ΑΣΟΕΕ ήταν γεμάτη με νεολαίους που διασκέδαζαν και χορεύανε. Φυσικά σε αυτό το κλίμα βοήθησε πολύ και το bar που είχε οργανώσει ο σύλλογος. Γενικά από πλευράς οργάνωσης ο σύλλογος έκανε πολύ καλή δουλειά και κανείς δεν έμεινε δυσαρεστημένος (αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι το ταμείο είχε μείνει για αρκετή ώρα χωρίς φως, μιας και φρόντισε για αυτό ένα "ανεπρόκοπο" μέλος του διοικητικού συμβουλίου... δεν πειράζει όμως, συχωρεμένος, θα τα πούμε όμως στις εκλογές).



Οι τελευταίοι που έφυγαν από το πάρτυ, είδαν βγαίνοντας από την ΑΣΟΕΕ ότι ήταν μέρα! Και φυσικό ήταν, γίνεται Ικαριώτικο γλέντι να τελειώσει πριν το πρωί; Άλλωστε έτσι προλαβαίνουμε και τις πρωινές συγκοινωνίες... Είναι πολύ ευχάριστο το να βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου στις εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας. Αποδεικνύει πως ο σύλλογος μας αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο μέρος της νεολαίας του νησιού μας, που παραμένει ζωντανό, παρά τα όσα προσπαθούν κάποιοι να του επιβάλουν. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους όσους ήρθαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στην Ικαρία.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!! Και κάντε κανένα μπάνιο...

Γιάννης - Πάστης Γλαρός  
Μιχάλης Σταμούλος



### "Το Λουλούδι Του Θανάτου"

Φονεύσανε τη λευτεριά,  
άγγελοι της αυγής, φονιάδες.  
Ματώσανε τα έμβρυα κορμιά που  
ψάχναν στο ξημέρωμα μανάδες.  
Έριξαν θανάτου σπόρο να καρπίσει  
και στάθηκαν περήφανοι 'ώσει  
ευεργέται περιμένοντας ν' ανθίσει.

(Ήδη άρχισε και "στολίζει" τα πρόσωπα  
χιλιάδων ανθρώπων που έπεσαν θύματα  
ενός οδυνηρού πολέμου!)

Χαρίκλεια Καλαμπόγια



# Η Κούβα στο μάτι του κυκλώνα

Αναμφισβήτητα το σχέδιο της Αμερικανικής συμμορίας των Τσένι, Ράμφελντ και Γούλφοβιτς αυτών των νεοχριστιανών σταυροφόρων που εκπόνησαν το περίφημο όραμα (εδώ και μια δεκαετία περίπου), περί του "Χρυσού Αιώνα της Αμερικής" (στα πρότυπα καθώς λένε της αρχαίας Αθήνας στα χρόνια του Περικλή), βρίσκεται στις μέρες μας σε πλήρη εφαρμογή και εξέλιξη.

Δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την επιβολή της στρατιωτικοπολιτικής υπεροχής τους που θα εξασφαλίσει στους ίδιους και στους απογόνους τους την αιώνια επικυριαρχία τους στους λαούς της γης.

Η εξασφάλιση της επιτυχίας του καταθρόνιου σκοπού τους προϋποθέτει το φόβωμα ή και την εξαφάνιση κάθε φωνής που μπορεί να σταθεί εμπόδιό τους.

Τέτοιες φωνές υψώνουν οι λαοί που τώρα δέχονται επίθεση όχι μόνο η προσωπική ελευθερία τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα, η συνειδησή τους, μα και το δικαίωμα στη ζωή.

Με το πρόσχημα του εκδημοκρατισμού των όπου γης "απολυταρχικών καθεστώτων" στοχεύουν να δώσουν νόμιμο χαρακτήρα στο τυχοδιωκτικό τους, αφενός για να πάρουν με το μέρος τους, τους λοιπούς ιμπεριαλιστές συμμάχους τους κι αφετέρου να ηγηθούν του χειρισμού και των πρωτοβουλιών διεκπεραίωσης κάθε τεχνητής έντασης που δημιουργούνται.

Η όλη ιμπεριαλιστική εκστρατεία συνοψίζεται στη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στη Δομινικανή Δημοκρατία που αν μη τι άλλο επαληθεύει την λαϊκή παροιμία "τρώνοντας έρχεται η όρεξη". Αναφέρει λοιπόν ο Αμερικανός διπλωμάτης,

"Ο πόλεμος κατά του Ιράκ στον οποίο ηγούνται οι ΗΠΑ, είναι απλώς η αρχή μιας σταυροφορίας απελευθέρωσης, που θα αγκαλιάσει πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Κούβας!"

Εδώ λοιπόν αρχίζει το μεγάλο παραμύθι όλων αυτών των δήθεν "απελευθερώσεων" που έχουν τα συμμάχους τα διάφορα αντιδραστικά ρεύματα, σε μια συντονισμένη από κοινού προσπάθειά τους, εκτοξεύουν άδικες κατηγορίες, διαστρεβλώνουν πραγματικά γεγονότα και προκαλούν την αποσταθεροποίηση της πολιτικοκοινωνικής κατάστασης του κράτους που πολεμούν, ώστε να βρουν γόνιμο έδαφος για επιβολή κυρώσεων και ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Οι παραπάνω "απελευθερωτές" μαζί με τον ΟΗΕ και την "περίφημη" επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ, το ΔΝΤ και η παγκόσμια τράπεζα, τα ΜΜΕ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικά φόρουμ, ακτιβιστές, φιλελεύθερα και "αριστερά" κόμματα καθώς και τα ανδρείκελα που κυβερνούν τα προτεκτοράτα των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, (με σημαίοφθορο την Κόστα Ρίκα), έβαλαν στόχο να ανατρέψουν την σοσιαλιστική κυβέρνηση της Κούβας, το "αγκάθι" του "ρόδινου κόσμου τους".

Θέλησή τους είναι να μετατρέψουν το κάστρο της σοσιαλιστικής επανάστασης σε πορνείο των ΗΠΑ, όπως ήταν και πριν το 1959 όταν τη διακυβέρνηση του νησιού ασκούσε ο δικτάτορας Μπατίστα αγαπητό παιδί της Ουάσινγκτον.

Μια συνοπτική αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα που αφορούν αυτή την ενορχηστρωμένη επίθεση παρατίθεται παρακάτω.

## Η ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ

Το εδώ και 42 χρόνια οικονομικό εμπάργκο που έχει επιβάλει σε βάρος της Κούβας η Αμερική, έχει εντατικοποιηθεί στις μέρες μας με το νόμο "Χέλμς-Μπάρντον" των ΗΠΑ σύμφωνα με τον οποίο, απαγορεύονται αυστηρά οι οικονομικές συναλλαγές Αμερικανών με την Κούβα, ενώ προβλέπονται κυρώσεις και για εταιρίες άλλων χωρών.

Εξάλλου στη βάση προαναφερόμενου νόμου έχει στηθεί ένα ευρύ δίκτυο χρηματοδότησης διαφόρων οργανισμών και μέσων ενημέρωσης, που στηρίζουν ενέργειες κατά της Κουβανικής κυβέρνησης, από τη κρατική Αμερικανική υπηρεσία ανάπτυξης (USAID).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ, 22 εκατομμύρια δολάρια εδώ και έξι χρόνια έχουν δαπανηθεί για τη εφαρμογή του νόμου "Χέλμς-Μπάρντον", εκ των οποίων

περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί σε μια σειρά από αντεπαναστατικές οργανώσεις από τις οποίες οι περισσότερες εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Κόλιν Πάουελ, δήλωσε ενώπιον της γερουσίας ότι ο προϋπολογισμός του υπουργείου του περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 26.900.000 δολαρίων για την παραγωγή αντικουβανικών εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεοράσεως (εδώ βέβαια ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ εκπληρώνει και τις προεκλογικές συμφωνίες του κόμματός του με την Αμερικανοκουβανική μαφία του Μαϊάμι που στήριξε την εκλογή των Ρεπουμπλικάνων.

Σε όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν είχαμε διάθεση κονδυλίων για τις παρακάτω αντεπαναστατικές ενέργειες:

- Κονδύλια διατέθηκαν σε βετεράνους της απόβασης στο κόλπο των Χοίρων (στον οποίον και ηττήθηκαν τα Αμερικανικά στρατεύματα από τον Επαναστατικό Στρατό της Κούβας), προκειμένου να αποκτήσουν επαφές με Κουβανούς στρατιωτικούς και να εκδώσουν ένα εγχειρίδιο 166 σελίδων για τις "ελεύθερες εκλογές" καθώς και να ενημερώσουν "επακριβώς" 275.000 περίπου Κουβανούς για τη δημοκρατία και τις ελεύθερες επιχειρήσεις.
- Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση δόθηκε στο κέντρο για την "Ελεύθερη Κούβα" (center for a free Cuba) με επικεφαλής τον Φρανκ Κάλσον έναν από τους κυριότερους υποστηρικτές του οικονομικού αποκλεισμού.
- Ο εν λόγω "κύριος" άσκησε έντονη κριτική στους γεωργούς των ΗΠΑ επειδή οι τελευταίοι χαλάρωσαν κάπως τις εμπορικές απαγορεύσεις. Πρόσφατα επιχείρησε να διανείμει στο νησί αντίγραφα της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το βιβλίο του Όργουελ "Η φάρμα των ζώων".
- Χρηματοδοτήθηκαν επίσης η ανάπτυξη διαφόρων ακτιβιστών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που "ανακάλυψαν" καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων τα οποία ανέλαβαν να υπερασπίσουν και βοηθούν στη διατύπωση σχεδίων για μια μελλοντική μεταβατική κυβέρνηση.
- Σημαντικά κονδύλια έχουν δοθεί και στο πανεπιστήμιο του Μαϊάμι για την εκπόνηση ενός προγράμματος που στόχο έχει τη μετάβαση από τη σοσιαλιστική Κούβα στην καπιταλιστική.
- Επίσης Κουβανοί πρώην αξιωματικοί του προεπαναστατικού στρατού, επιχορηγήθηκαν προκειμένου να αποκτήσουν δεσμούς με νυν αξιωματικούς του Επαναστατικού στρατού και να τους πείσουν να συμπορευτούν στον αγώνα ενάντια στο καθεστώς, αλλά και να καταλάβουν ποιος θα 'ναι ο ρόλος τους κατά τη πολιτική μετάβαση στη "δημοκρατία".

## ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΗΝ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ";

Ο Μπους σε μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να στηρίξει προγράμματα προηγούμενων κυβερνήσεων των ΗΠΑ μέσα στη Κούβα που θα βοηθήσουν τη δήθεν "κοινωνία των πολιτών", εξασφάλισε τεράστια χρηματικά ποσά κατά το τρέχον έτος από το Κογκρέσο που σκοπό έχουν όπως δήλωσε...την άμεση βοήθεια στο Κουβανικό Λαό μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου να προηγηθεί μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία στο νησί". Αυτή η δήλωση δεν αρέσει βέβαια καθόλου στην ΑμερικανοΚουβανική μαφία που θέλει να επιστρέψει ως τιμωρός στην Κούβα διακατεχόμενη από ένα παροξυσμό αντιδραστικότητας, κατά της σοσιαλιστικής επανάστασης και εκφράζετε μέσα από την ανάγκη της για εκδίκαση.

Από την άλλη ο Κουβανικός λαός, είναι ένας λαός συνειδητοποιημένος με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με προσωπικότητα η οποία δεν επηρεάζεται από τα στενά δημαγωγικά, απολυταρχικά όρια μιας καπιταλιστικής ή μοναρχικής ή θεοκρατικής διακυβέρνησης.

Οι Κουβανοί γαλουχήθηκαν και διαπαιδαγωγήθηκαν από το 1959 με τις αρχές τις αξίες και τα ιδανικά του σοσιαλισμού, πράγμα που τους βοήθησε να 'χουν αυξημένο κριτήριο ώστε να κατανοούν τις ανάγκες τις οικοδόμησης μίας σοσιαλιστικής κοινωνίας και να διακρίνουν ποιο είναι το συμφέρον τους.

Παίρνοντας αυτά υπόψη τους ο Μπους και η επιτελείς του, κατάλαβαν ότι η ανατροπή "απ' των έσω" με όπλο τη βρώμικη προπαγάνδα τους δεν έχει καμία τύχη.

# Η Κούβα στο μάτι του κυκλώνα

συνέχεια από την σελ. 12

Τι θέλεις ο ασφυκτικός κλοιός που επιβλήθηκε στην κυβέρνηση της Κούβας με χτυπήματα στην οικονομία της, τι με μια σειρά από αεροπειρατείες, πλιάτσικα, βομβιστικές ενέργειες κι ένα σωρό άλλες προβοκάτσιες από μισθοφόρους αντιφρονούντες, τι ακόμη η ενορχηστρωμένη επίθεση για ανθρώπινα δικαιώματα που καταπατούνται και ζητήθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο και τους συμπατριώτες του να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις τους δεχόμενοι επιθεωρητές του ΟΗΕ στο νησί τίποτα από τούτα δεν πτοεί το υψηλό φρόνημα και το ακμαιότατο ηθικό των Κουβανών. Ο ίδιος ο Κουβανικός λαός ξεσκέπασε και πολέμα το σατανικό "σχέδιο των 6.000 μιλίων" που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Τζέιμς Κέισον επικεφαλής του γραφείου Αμερικανικών συμφερόντων στη Αβάνα. Ο ίδιος ο λαός μέσα από τα λαϊκά δικαστήρια καταδίκασε σε θάνατο τους 3 προδότες της πατρίδας τους και σε φυλάκιση άλλους 75 μισθοφόρους, όπου όλοι αυτοί αποδέχτηκαν τις ενοχές τους κι παραδέχτηκαν από πού ήταν υποκινούμενοι.

Οι καταδικασθέντες δεν διώχτηκαν όπως πολλοί θα το 'θελαν να 'ναι έτσι για τις ιδέες τους, μα για η εσχάτη προδοσία και απώλειες ζωής που προκάλεσαν με τις προβοκατόρικες πράξεις τους.

Με τα λεφτά λοιπόν δεν αγοράζονται συνειδήσεις και το 'χουν καταλάβει καλά αυτοί οι Αμερικανοί. Έτσι βλέπουν ότι η δύναμη των όπλων είναι για τα σκοτεινά σχέδια τους μονόδρομος. Μένει να αναλάβουν δράση λοιπόν για να επιβιβασθεί άλλη μια φορά το προσωνύμιό τους... Φονιάδες των Λαών!

## Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Είναι γνωστή η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που οπωσδήποτε ταυτίζεται μ' αυτή των μπερλιαστικών κέντρων και των μονοπωλίων.

Στο διεθνές προσκήνιο η κυβέρνηση Σημίτη έχει το ρόλο του σφογγοκωλάριου, του συνωμότη που θέλει να δείχνει στον Ελληνικό λαό ότι το συμφέρον μας είναι να συντασσόμαστε με τους εγκληματίες των ΗΠΑ- Ε.Ε.- NATO Είναι η κυβέρνηση που η διπλωματική της ακολουθία στην Κούβα συνωμότησε με όλες εκείνες τις αντιδραστικές-αντεπαναστατικές δυνάμεις προκειμένου να μπει σε εφαρμογή το "σχέδιο των 6.000 μιλίων" του Αμερικάνου πράκτορα Κέησον.

Είναι η κυβέρνηση που φορά εκείνα τα αστεία παπούτσια των παλιάτσων, τους κοθόρνους, που πάνε στραβά δείχνοντας τό 'να αριστερά και το άλλο δεξιά, όπως και η μαλαγάνικη ταχτική της, πότε παρουσιάζει το προσωπείο μιας χώρας ισχυρής Ευρωπαϊκής που θέλει να κάνει και τον νταβατζή σε τριτοκοσμικά κράτη και πότε είναι η ψωροκώστανα το αδύναμο κράτος στην άκρη των Βαλκανίων που έχει συμφέρον να 'ναι συνετή και να μη σηκώνει κεφάλι ομπρός στα "αφεντικά" της.

## Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Υιοθετώντας πλήρως την παραδοσιακή Αμερικάνικη φρασεολογία, το κόμμα του Συνασπισμού, υπέπεσε (εσκεμμένα;) στο ολέθριο σφάλμα της συκοφαντικής επίθεσης εναντίον ενός σοσιαλιστικού κράτους. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο ένα αριστερό κόμμα (όπως προσπαθεί να μας πείσει ο Συνασπισμός πως είναι), πολέμα τόσο χυδαία τον σοσιαλισμό πρωτοστατώντας στη χώρα μας, μίας αντιδραστικής προπαγάνδας κατά της Κούβας; Για σοσιαλισμό δεν μιλούν πως αγωνίζονται εκεί στην Κουμουνδούρου ή μήπως δεν τον θέλουν;

Ο ΣΥΝ αφού περίμενε τι θα πουν οι εκσυγχρονιστές "αριστεροί" Ευρωπαίοι, τα διάφορα κοινωνικά φόρουμ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και το Κ.Κ. Γαλλίας η ατραξιόν της Γαλλικής διάνοησης που τα μέλη του θέλουν να ονομάζονται και "κομμουνιστές"(οι τελευταίοι μάλιστα υποκίνησαν διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Κουβανική πρεσβεία στο Παρίσι!!!) κάλεσε την Κουβανική κυβέρνηση να συμμορφωθεί: "Ζητούμε από την κυβέρνηση της Αβάνας να απελευθερώσει τους φυλακισμένους διαφωνούντες και να προχωρήσει σε θαρραλέα μέτρα εκδημοκρατισμού που θα ενισχύσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, τη θωράκιση της Κούβας απέναντι στις απειλές του μπερλιαστικού των ΗΠΑ "!!!

Αλήθεια πως εννοούν οι κύριοι αυτοί τον σοσιαλισμό τώρα που

άρχισαν να παραδίδουν και μαθήματα στην Κούβα; Αφήνοντας τους αντιδραστικούς και τους πράκτορες ανεξέλεγκτους σαμποτάροντάς τον μέχρι την ανατροπή του;

## ΤΟ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Ελληνικός λαός καλείτε να προασπίσει με κάθε μέσο την ακεραιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης στην Κούβα. Ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησής μας πρέπει όλοι μας να παραδεχτούμε, πως αυτή η επέμβαση είναι μια ωμή πρόκληση στην ελευθερία των λαών και στο αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσής τους.

Σε κάποιο στηθαίο ενός δρόμου στο νησί μας, έγραψε κάποιος ότι "η Ικαρία είναι η Κούβα του Αιγαίου" και φαίνεται ότι δεν έχει άδικο, μα και οι ιδιαιτερότητες των δύο νησιών, ταυτίζονται. Πέρα όμως από όλες τις ομοιότητες, ετούτο τον καιρό η πολιτική ωριμότητα των Ικαριωτών που είναι υψηλότερη σαν εκείνη των Κουβανών αγωνιστών καλείτε να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στο νησί της επανάστασης.

Υπερασπίζοντας την όπως περνά από το χέρι μας και βροντοφωνάζοντας...

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΒΡΩΜΟΧΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ !!!**

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

Πηγές:

1. Περιοδικό *ΕλληνοΚουβανικά νέα του ΕλληνοΚουβανικού συνδέσμου φιλίας και αλληλεγγύης.*
2. *Εφημερίδα Ριζοσπάστης*
3. *Τμήμα διεθνών σχέσεων του Συνασπισμού*
4. *www.granma.cu* Ιστοσελίδα εφημερίδας "Granma" όργανο του Κ.Κ. της Κούβας.

# ΤΑ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ"... ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ

**Μαργαριτάρι (το):** ουσ. σκληρή υπόλευκη ουσία που εκκρίνεται από διάφορα όστρακα και χρησιμοποιείται ως πολύτιμος λίθος !! (ειρων.) σοβαρό γλωσσικό ή μεταφραστικό σφάλμα, ο μαργαρίτης

Σύμφωνα με τους ορισμούς των νεοελληνικών λεξικών, τα μαργαριτάρια δεν είναι μόνο τα πολύτιμα αντικείμενα που το ωραίο φύλο θα έδινε τα πάντα ως απόκτημα κόσμησης, αλλά και τα λεκτικά ή εκφραστικά λάθη της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. Στο δεύτερο ορισμό, τα μαργαριτάρια "αλιεύονται" τις εφημερίδες, τους τηλεοπτικούς υπότιτλους, γενικά από τα Μ. Μ. Ε., ακόμα και μέσα από μαθητικές εκθέσεις.

Σίγουρα κανείς δεν τα επιθυμεί, παρ' όλο που τις περισσότερες φορές στο άκουσμά τους προκαλούν άφθονο γέλιο. Συνήθως προκαλούνται επειδή δεν έχει γίνει σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Με άλλα λόγια δεν έχει γίνει η κατάλληλη εκπαίδευση στη γραμματική, στο συντακτικό και το λεξιλόγιο με σύγχρονο επικοινωνιακό τρόπο. Επίσης υπάρχει μεγάλη άγνοια σε οτιδήποτε "περιβάλλει" τη γλώσσα μας, όπως ο πολιτισμός και η κοινωνία μέσα στην οποία ομιλείται. Σίγουρα όλοι κάνουμε λάθη, είτε μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα, είτε μια ξένη. Όλοι όμως μπορούμε και να τ' αποφύγουμε.

Παρακάτω θα δείτε μερικά από τα πρόσφατα "μαργαριτάρια" που ψαρεύτηκαν κυρίως από μικρές αγγελίες, δημόσιες επιγραφές, διαδίκτυο και μαθητικά διαγωνίσματα.

## ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

- "Ο διαιτητής έβγαλε από την κάρτα του την κόκκινη τσέπη"
- "Κυρίες και κύριοι από το Ολυμπιακό βράδυ, καλό σας στάδιο"
- "Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον αείμνηστο πρώην ποδοσφαιριστή..."
- "Ο αθλητής υπέστη συντριπτικό κάταγμα μνήμης"
- "Η μπάλα κατέληξε στην οριζόντια κάθετη δοκό"
- "Αυτή τη στιγμή έχουμε εισβολή του φορέιου μέσα στον αγωνιστικό χώρο"

## ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

- "Το κατάστημα σερβίρει καθημερινώς πρωινό στους παραθεριστάς και μπρεκφαστ στους τουρίστας"
- "Πωλούνται περσικά χαλιά παραγωγής μας"
- "Οι παραγγελίες εκτελούνται μαζί με τους πελάτες"
- "Πας εισερχόμενος απαγορεύεται"

## ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

- "Όταν φυτρώνουμε νέο δάσος, λέγεται αναδασμός"
- "Ισημερινός είναι αυτό που λέμε σήμερα!"
- "Μεσημβρινός είναι το μεσημέρι κάθε ημέρας"
- "Το εκτάριο βρίσκεται ακριβώς μεταξύ πεντάριου και επτάριου"
- "Για να καταπολεμήσει τη βραδυγλωσσία του ο Δημοσθένης μπούκωνε το στόμα του με χαλίκια κι όταν

μιλούσε, ουδείς καταλάβαινε τι έλεγε. Με τον καιρό τον συνήθισαν όλοι έτσι μπουκωμένο και δεν του έδιναν σημασία. Πέθανε τρελός στα Κύθηρα με το στόμα μπουκωμένο"

- "Παρθένος δάσος είναι το δάσος όπου το χέρι ανθρώπου δεν πάτησε ποτέ πόδι"
- "Ατρόμητος ο Λεωνίδας κοίταξε κατάματα τους εισβολείς και με τα λίγα περσικά που ήξερε του είπε: Μολών Λαβέ".
- "Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους 20 ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ"
- "Ο Κουστώ ήταν ένας σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά που δεν κατοικούσε στην Ιθάκη και για το λόγο αυτό οι περιπέτειές του δεν λέγονται Οδύσσειες αλλά Κουσταδιές"
- "Ο Εξοστρακισμός ήταν μια αρχαία τιμωρία, όπου σου έβαζαν 6 όστρακα κι έπρεπε να τα χτυπήσεις και να τα σπάσεις με το κεφάλι. Μερικές φορές πετύχαινε, άλλες όχι"
- "Οι 10 εντολές γράφτηκαν από τον Σινά και παραδόθηκαν στον Μωσή στην Πλάκα. Ήταν όλες πέτρινες αλλά ήταν σαφέστατες."

## ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

- "Πωλούνται γίδια με δικαιώματα"
- "Αναζητώ άνδρα που να είναι άγαμος, χωρισμένος ή διαζευγμένος"
- "Ζητείται μικρός για μπακάλικο και μεγάλος για παραπλεύρως συνεργείο"
- "Γάτος Σιαμ αναζητείται και αμειφθήσεται"
- "ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, δραστήριοι, μορφωμένοι νέοι και νέες με δικό τους μέσο, για άμεση ανάληψη σε Αθήνα και επαρχία, να προωθούν επαναστατική εφεύρες σε συσκευή για την εντόπιση νερού, ακόμα και όταν δεν υπάρχει σταγόνα. Ειδικό μηχάνημα Βραζιλιάνικης πατέντας διεθνώς. Συνεργασία με πηγαδάδες αποκλείεται"

## ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

- "Τώρα θα πούμε ένα τραγούδι που απογείωσε την καριέρα μου στο ναδίρ"
- "Πέσαν τα ρεύματα, πέσαν και τα φώτα" (σε διακοπή ρεύματος)
- "...και τώρα δένουμε τα χέρια του αρνιού" (Βέφα Αλεξιάδου)
- "... Θα τυλίξουμε το ρολό μας, με πλαστικό χαρτί" (Β. Αλεξιάδου)
- "Κυρίες και κύριοι ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθούμε".

## ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΦΟΣ

Πηγές για γέλιο: [www.humor.gr](http://www.humor.gr)  
[www.kotsanes.gr](http://www.kotsanes.gr)  
[www.margaritaria.com](http://www.margaritaria.com)

# ΑΥΕΤΕ CIAO RUBINETTE

(Σχόλια επί Σχολίων)

Συμπυκνωμένη, Συκοφαντική, Σατιρική,  
Χασομεριακή Στήλη Βραδείας Επεμβάσεως

(email: Avete@snikaria.gr)

Αντιευρωπαϊοί, Αντιαμερικάνοι και γενικώς Αντιμπεριαλιστές Συνοδοιπόροι, έχετε γεια! Μετά την "απελευθέρωση" του Ιράκ, σειρά έχει η "ανοικοδόμηση" που στα ευρωαμερικανικά σημαίνει "μεγάλο φαγοπότι"!

Η "EUROAMERICAN COMPANY" αναλαμβάνει προσωπικά, εξολοθρεύει διώκει και καταστρέφει κάθε είδος: εντόμων, ζωοφίων, μικροοργανισμών, φυτών, ζώων, χλωρίδας και πανίδας, ανθρώπων (ανδρών, γυναικών και παιδιών) πόλεων και ολόκληρων χωρών δια των μεθόδων ραντισμού ή ψεκασμού εμπλουτισμένου ή απεμπλουτισμένου ουρανού ή άλλων ραδιοϊσοτόπων πυρπολισμών ή μαζικών βομβαρδισμών, από κοντινή απόσταση, από αεροπλάνο ή και από... δορυφόρο!!!

Κατόπιν αυτών ακολουθεί η διαδικασία της απελευθέρωσης, ανόρθωσης, ανοικοδόμησης και αποκατάστασης των πάντων από τα δεσμά της τρομοκρατίας! Τα πάντα θα σας παραδοθούν "καθαρά" σαν καινούργια, σαν να μην υπήρξαν ποτέ άλλοτε! Δε θα πιστεύετε στα μάτια σας όταν δείτε το αποτέλεσμα: Όλα θα είναι αγνώριστα! Και μην ξεχνάτε: ό,τι αναλαμβάνουμε το φέρουμε εις πέρας! Ολοκληρωμένη δουλειά, όχι μισοτελειωμένα πράγματα! Δεν χρειάζεται να μας καλέσετε εσείς, τώρα επεμβαίνουμε και αυτεπάγγελτα, από μόνοι μας!

Μετά τις τεράστιες επιτυχίες μας σε: Ιράκ, Ρουάντα, Σομαλία, Γιουγκοσλαβία (Βοσνία, Κόσοβο...) Αφγανιστάν και πάλι Ιράκ, ανοίγουμε νέα υποκαταστήματα και σε άλλα εξωτικά μέρη: Συρία, Περσία, Σαουδική Αραβία Βόρεια Κορέα, Κούβα, Βενεζουέλα...

Ειδικότητα μας οι: κτηματομεσιτικές υποθέσεις, αγορές οικοπέδων, αντιπαροχές, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων πόλεων και κρατών (!) ανοικοδόμηση σε νέες εκτάσεις, αφού πρώτα... "σκοντήσουμε" τις πόλεις πιο πέρα και "ελευθερώσουμε" αχαιείς εκτάσεις προς εκμετάλλευση εμπορική, χρηματοπιστωτική, πετρελαϊκή, καθώς και προς "άνοιγμα" νέων αγορών!!!

Εμπιστευθείτε τώρα σε μας, τα όνειρά σας :για ένα σπιτάκι, ερωτική φωλιά, οικογενειακή εστία, για ν' αρχίσετε τη νέα ζωή σας! Θέλετε να ζήσετε στην καρδιά του Μπουένος Άιρες, του Πεκίνου, της Αβάνας ή όπου άλλου; Αρχίστε να μας στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση: [eidame\\_ton\\_binlanden@whitehouse.org](mailto:eidame_ton_binlanden@whitehouse.org) και 'μεις αρχίζουμε δράση!! "Εκκαθαρίζουμε" το υποηψίο μέρος από τους ενοχλητικούς ιθαγενείς και τα κακόγούστα παραδοσιακά κτίρια και "ελευθερώνουμε" το τοπίο! Διαμορφώνουμε την ανθρωπογεωγραφία και το οικοσύστημα της περιοχής ανάλογα πάντοτε με τις προτιμήσεις σας και τα γούστα των πελατών μας!!! Όσο για τις μεταφορές σας προς τις εξωτικές φυλακές, (πολυτελής διαμονή) και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, (καμπινγκ για τους πλέον τολμηρούς) και γενικά ή ασφαλή παροχή σας στους διώκτες σας, είναι υπηρεσία που αναλαμβάνει το ταξιδιωτικό μας γραφείο, "υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδας" (ρωτήστε τον πελάτη μας κ. Οτζαλάν). Η "EUROAMERICAN COMPANY" είναι πάντα κοντά σας και ... σχεδιάζει το μέλλον σας, πριν από σας, για σας! Τώρα μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρεσβεία της γειτονία σας ή στις εξουσιοδοτημένες ανά τον κόσμο Η.Π.Α. Άλλες κυβερνήσεις μας, που μας εξυπηρετούν πρόθυμα!!!

Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της Eurovision συμπεραίνουμε τα παρακάτω:

1. Για να γίνεις τραγουδιστής τη σήμερα ημέρα πρέπει να κάνεις τέλεια ρόδα, κυβίστηση, να παίζεις στα δάχτυλα τις κορίνες και ασφαλώς να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής στο ανσάμπλ.
2. Πρέπει οπωσδήποτε να τραγουδήσεις Ποπ.
3. Να έχεις πάρει το Lower.
4. Να φοράς Artisti Italiani (Άντε στην χειρότερη Αρτίστι Γαργαλιάνοι) Γεια σου ρε Μπόκοτα αθάνατη τίποτα μη χαμαριάζεις, το τσίγκο της Γιουροβίζιόν 'συ να παρουσιάζεις.
5. Να φοράς (για τις κυρίες) τα βαπτιστικά σου. Αν δε σου κάνουν έστω με το ζόρι δεν φοράς τίποτα.
6. Να φοράς κοτόφτερα!!!!

7. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσει αυτό το διαγωνισμό (εδώ κοτζάμ Σημίτης στην προεδρία της Ε.Ε., όχι μόνο τον κλάσανε οι εταίροι αλλά βγήκε και πρώτη χώρα η Τουρκία). Πάντως λίγο πριν αρχίσει ο μουσικός ποнокέφαλος της Γιουροβίζιόν είμαστε στις πρώτες πέντε θέσεις, αν όχι οι πρώτοι!

8. Ο Σημίτης δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πρόεδρος της "νομιμοσιόν" που όνειρεύεται. Αλήθεια Κωστάκη μήπως πρέπει να εισηγηθείς καμία διεύρυνσή που να συμπεριλαμβάνει Αφρικανικές χώρες. Έτσι κι αλλιώς ακόμη και στην Ανατολική Ευρώπη που το παίζεις μούρη, χεσμένο σ' έχουν. Και μη μου πείτε ότι δεν κρύβονται πολιτικές τσιριμιζίες πίσω από τούτο το διαγωνισμό. Άλλωστε το δωδεκάρι τόσο εμείς όσο κι η Κύπρος το έχουμε εξασφαλισμένο κάθε χρόνο.

9. Η Μπόκοτα πάει για το ενωσιακό υπουργείο πολιτισμού.

10. Η Γιουροβίζιόν θα δώσει ψωμί να φάνε οι οικογένειες των απολυμένων στην "Σίσερ πάλκο", στη "Γιούλα", στα "Υβόννη Stories" και σε ένα κάρο εργοστάσια και επιχειρήσεις που "την κάνανε" με την βοήθεια και της κυβέρνησης (επιδοτήσεις στους βιομηχάνους για το νταβατζιλίκι στα Βαλκάνια).

Κατά τα άλλα εμείς κοιμάστε ήσυχoi παρά με τέτοιου είδους γελοιότητες όπως την Γιουροβίζιόν, καλλιτεία, Ολυμπιάδες, επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μπγκ μπραδεο, φάρμες και ένα σωρό τηλεοπτικές σαχλαμάρες. Αίσχος, νισάφι πια!

## Η Καμπάνια της στήλης Avete Ciao Rubinette

Από σήμερα και μέχρι το τέλος της ελεεινής εκμετάλλευσης του Ελληνικού λαού που ακούει στο όνομα Ολυμπιάδας και που οι πλιατσικολόγοι την έχουν αναγάγει σε "Εθνικό σκοπό" προκειμένου να ξεκοκαλίσουν και τα παρατελευταία κέρδη αυτής της διοργάνωσης, η στήλη μας σαμποτάρει φανερά και απροκάλυπτα την λαϊμαργία όλων αυτών των επιτήδειων λαοπλάνων. Καλούμε όλους τους νέους με σύνθημα το "ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ" να βάλουν φρένο σε τούτο 'δω τον εκβιασμό των αρπακτικών. Μην δώσετε το δικαίωμα να δουλεύεται αμισθί των ώρα που με τον δικό σας ιδρώτα εκείνοι θα θησαυρίζουν.

Η αποτυχία της Ολυμπιάδας σε καμία περίπτωση δεν σας μειώνει ως Έλληνες ούτε και υποτιμάτε η πατρίδα μας στα μάτια των λαών της γης. Ίσα-ίσα το παράδειγμα των νέων της πατρίδας μας θα το ακολουθήσει όλος ο κόσμος που θέλει να αντισταθεί σε όσους πλουτίζουν σε βάρος του. Δεν είναι αυτοί συμπατριώτες μας οι Ολυμπιακοί αγώνες τις άμιλλας της συμφιλίωσης των λαών, του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ! Είναι η Ολυμπιάδα των πολυεθνικών, της αισχροκέρδειας της μπουρζουαζίας, της οικονομικής εξαθλίωσης των εργαζομένων και ασφαλώς οι αγώνες της ντόπιας, (αλήθεια θα αφαιρεθούν τα μετάλλια του Καρλ Λιούης που παραδέχτηκε ότι ντοπαριζόταν, καθώς και των άλλων Αμερικανών Αθλητών και όχι μόνο που πλέον δεν είναι στη ζωή ένεκα της χρήσης αναβολικών);

Μην τους δώσετε λοιπόν λαβή, να σας ζητούν κάθε φορά να εργάζεστε τζάμπα με την μορφή του εθελοντισμού για κάποιο "κοινό σκοπό". Εκείνοι πάντα εφευρίσκουν τέτοιους σκοπούς προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Να ξέρετε φίλε, φίλη αυτά που σου τάζουν σήμερα για να γίνεις εθελοντής και τους επαίνους και τα παράσημα ανδραγαθίας που θα σου απονεύσουν αν κιεφόσον τους κάνεις το χατίρι, όταν τελειώσουν ετούτοι οι αγώνες γι' δαύτους δεν θα 'σε παρά ένας ακόμη μαλάκ...!!!

Ουράνιος & Οτετζινίνουλογος  
μέλη της ένωσης συντακτών  
Κίτρινου Τύπου.

# Βόλτα με το αυτοκίνητο

Ήταν ένα Σεπτεμβριάτικο μεσημέρι, απ' αυτά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι ποιο να ναι το πραγματικό καλοκαίρι πριν κάνα μήνα ή ετούτο δα;

Ατενίζοντας το Ικάριο τα μάτια σου έβλεπαν μια καταγάλανη θάλασσα γυαλί να περπατήσεις απάνω, πλήθος νησιών που μόνο με τέτοιο καιρό φαίνονταν κι ένας καταγάλανος ουρανός σαν πολύτιμος λίθος.

Ξεκίνησαμε με το Φιατάκι που 'χαμε νοικιάσει όσον καιρό θα 'μασταν στο νησί για Άγιο Κήρυκο. Εκεί θα βρίσκαμε τα παιδιά να ρίχναμε και καμιά βούτα τέτοια θάλασσα που 'χε, μετά κάνα ουζάκι στα καφενεία και πιο αργά ή στο Φερό ή στο Θερινό για να περάσουμε φίνα!

Το Φιατάκι μούγκριζε στο κακοτράχαλο δρόμο του Μαγγανίτη και ασφαλώς όλα πιάσαμε πια την άσφαλο στη διασταύρωση, ήρθεν ηλύτρωση για τα ταλαιπωρημένα πιστόνια του αυτοκινήτου.

Μόλις θα πήραμε τη δρόμο μας για την Πλαγιά αντικρίσαμε στα δεξιά μας έναν κάτασπρο μαλλιαρό σκύλο-τόρα τη ράτσα ήταν αυτό δω το ζωντανό εν κατέχω-. Έδειχνε λίγο ταλαιπωρημένος διψασμένος σα κάτι να ζητούσε, είδε το αυτοκίνητο και με τη γλώσσα έξω κίνησε κατά 'μας και με το ύφος που είχε σχηματιστεί στη φατσούλα του σαν να μας έλεγε σταματήστε.

Συνήθως άμα συναντάς σκυλιά στο δρόμο και είσαι με τροχήλατο σε παίρνουν στο κυνήγι, το να σου κάνουν ωτοστόπ δε νομίζω να να κάτι το συνηθισμένο.

Οι δισταγμοί για λίγα δευτερόλεπτα ήταν πολλοί, να τον πάρουμε μαζί στ' αμάξι ή θα μας τα κάνει μαντάρα; Αλλά και να τον βάλουμε μέσα που να τον πάμε;

Εύλογες απορίες που όμως αμέσως μπήκαν σε δεύτερη μοίρα αφού σαν είδαμε τον γλυκύτατο Γούβγη να κουνά την ουρίτσα του καρτερικά, όσα ακολούθησαν γίνανε εντελώς μηχανικά. Άνοιξα τη πόρτα μου έγειρε το κάθισμα μπροστά και το συμπαθέστατο τετράποδο πήδησε πάνω στο πίσω κάθισμα κατευχαριστημένο για το "αγώι" που βρήκε.



Ο γλυκύτατος Γούβγης απολαμβάνει τη βόλτα του με το αυτοκίνητο!



**Ο Βιολίστας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ**  
από το Αμάλου Ικαρίας διαθέτει Ορχήστρα  
με πλούσιο πρόγραμμα σε  
“Νησιώτικα-Δημοτικά-  
Λαϊκά-Ρεμπέτικα-Ευρωπαϊκά“  
Αναλαμβάνει κοινωνικές και πολιτιστικές  
εκδηλώσεις εντός και εκτός Αθηνών.

---

**Πλήρης  
ηχητική κάλυψη** Τηλ./Fax: 010 50.52.849

Η έκπληξή μας αλλά και η χαρά μας δεν περιγράφεται! Το σκυλάκι έκατσε στα πισινά του πόδια και έγειρε το κεφάλι του στο παράθυρο κοιτάζοντας έξω απολαμβάνοντας τη βόλτα του! Να το πάμε στον Εύδηλο στη γιαγιά να το χουμε δικό μας ,δες τι χαριτωμένο που 'να!

Η σκέψεις μας χαρούμενες μα γρήγορα μας έπιασαν οι τύψεις. Κι αν είναι κανενός μικρού και το 'χει χαμένο κι αν αργότερο το σκυλί αναζητά τ' αφεντικό του; κι αν, κι αν, κι αν;

Δεν έχει! Όταν φτάσουμε στην Πλαγιά θ' αναζητήσουμε το αφεντικό του. Αν είναι κανενός απ' κείνο το χωριό θα το 'χει.

Μεσημέρι φτάνοντας στη Πλαγιά ψυχή δεν κυκλοφορούσε, μοναχά κάτι γατιά που κοιμόντουσαν μακάρια στα σκαλιά του καφενείου κάτω απ' τη κληματαριά.

-Πάμε να φύουμε εν υπάρχει κανείς να ρωτήσουμε, όλοι κοιμούνται

-Όχι καλό θα 'τανε να ρωτάγαμε, άλλωστε που να το πάμε το ζωντανό ή πώς να τα αφήσουμε έτσι δα μόνο του; Άνοιξα τη πόρτα μου βγήκα έξω και από πίσω ακολούθησε το σκυλάκι καθώς πετάχτηκε έξω από το αμάξι. Κοντοστάθηκα στο καφενείο μπας και πέρναγε κανείς αλλά μάταια. -Ας χτυπήσουμε κάποια πόρτα κι ότι γίνει ας γίνει, το πολύ, πολύ να 'χουμε κάνα ευχέλαιο.

Έτσι κι έγινε ανεβήκαμε κάποια σκαλάκια και φτάσαμε στη πόρτα του διπλανού σπιτιού.

Στο μεταξύ ο σκύλος που είχαμε γίνει πια φίλοι μας ακολούθησε.

Χτυπάμε τη πόρτα τρέμοντας για τα χειρότερα. Δεν είναι δα και μικρό πράμα να σου χαλάνε τη σιέστα στα καλά καθούμενα. Η πόρτα ανοίγει και εμφανίζεται μπροστά μας μια καλοσυνάτη νέα γυναίκα που ευτυχώς δεν της χαλάσαμε το μεσημεριανό ύπνο.

Αφού της είπαμε για το σκύλο έκανε να δει ποιος είναι. Μ' αυτός είναι ο Ρόκυ του αρέσουν πολύ οι βόλτες με τα αυτοκίνητα! Εδώ ποιο πάνω είναι το αφεντικό του, αφήστε τον εδώ δεν χάνεται μην ανησυχείτε.

Αυτή ήταν η τόσο διασπαστική περιπέτεια μας με το Ρόκυ. Αν πάτε καμιά φορά κατά Πλαγιά μεριά με αυτοκίνητο και τον απαντήσετε, αν θέλετε να του φτιάξετε το κέφι του μη πάτε να του πετάξετε κάνα κόκαλο, μπορεί και να το περιφρονήσει. Μόνο πάрте τον μια βόλτα μαζί σας και ξαναγυρίστε τον πίσω.

Του αρέσουν πολύ οι βόλτες με τα αυτοκίνητα!!!



Ο Ρόκυ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

Η κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι λίγο - πολύ γνωστή σε όλους. Ιδιωτικοποίηση και εμπόριο της γνώσης, βασική και μέση εκπαίδευση ανίκανη να δώσει σωστές γνώσεις και εφόδια στους μαθητές, καθώς και τεράστια ποσοστά μαθητών που δεν καταφέρνουν να περάσουν σε ΤΕΙ - ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να περνάνε στον σκουπιδοτόπο της εκπαίδευσης... Ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες ή όχι, δημόσιες σχολές εγκαταλειμμένες στην τύχη τους, ΙΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, κλπ.

Οι νέοι και νέες αναγκάζονται να πληρώνουν πανάκριβα δίδακτρα για αμφιβόλου αξιοπιστίας γνώσεις και σε

120 ευρώ σε όσους δεν παρέχεται στέγη. Ποιος όμως μπορεί να ζήσει με 360 ευρώ το μήνα σε ένα τουριστικό νησί, μακριά από το σπίτι και τους συγγενείς του, όταν μάλιστα είναι 19-20 ετών και δεν έχει ξαναζήσει μόνος του;

Και σε όσους παρέχεται στέγη, είναι συνήθως σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Π.χ. σε κάποιο υπόγειο δωμάτιο που θα κοιμούνται 4-5 άτομα σε ελάχιστο χώρο, χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής.

Όταν τελειώσει η πρακτική άσκηση, όλοι περιμένουν επιτέλους την αναγνώριση, το πτυχίο, και επιτέλους μια

## Εκμετάλλευση των σπουδαστών κατά την πρακτική άσκηση

πολλές περιπτώσεις βρίσκονται θύματα εκμετάλλευσης.

Πολλές σχολές μετά από κάθε χρονιά ή μετά από την λήξη της φοίτησης, επιβάλουν πρακτική εξάσκηση στους σπουδαστές, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τελικά το πτυχίο τους. Αυτό γίνεται για να αποκτήσουν οι σπουδαστές εμπειρία και γνώση πάνω στη δουλειά τους, που η ίδια η σχολή δεν μπορεί να τους δώσει. Έτσι όταν πάρουν το πτυχίο τους θα μπορούν να θεωρούνται επαγγελματίες με εμπειρία. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σπουδαστές αναγκάζονται να δουλεύουν πρακτικά απλήρωτοι, χωρίς ένσημα, κάτω από αντίξοες συνθήκες όπου οι πιο πολλοί επαγγελματίες δεν θα καθόντουσαν, δουλεύοντας υπερωρίες και χωρίς ρεπό.

Φυσικά δεν τους δίνεται ούτε η δυνατότητα να ζητήσουν κάτι καλύτερο. Αν διαμαρτυρηθούν κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ανεπαρκείς στην εργασία τους και να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους... άρα και να μην πάρουν και το πτυχίο! Θυμίζει κάτι σε δουλεμπόριο αυτό;

Παράλληλα πολλοί από τους κανονισμούς που πρέπει να ακολουθούν οι σπουδαστές παραπέμπει σε συνθήκες έλεγχου της προσωπικότητας και έκφρασης κάθε ατόμου.

Για παράδειγμα, το παρακάτω απόσπασμα είναι από τον κανονισμό πρακτικής άσκησης σπουδαστών και μαθητών των σχολών του Ο.Τ.Ε.Κ.

Οι ασκούμενοι σπουδαστές οφείλουν:

....

5) Να φροντίζουν για την κόσμη και άψογη εμφάνισή τους και συγκεκριμένα:

.....

Β) να είναι πάντα ευπρεπείς ως προς την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, ιδιαίτερα στη διάρκεια της υπηρεσίας τους

Το παραπάνω με άλλα λόγια λέει ότι οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ένα ευπρεπές (για τον εργοδότη τους) ντύσιμο και μια "καλή" συμπεριφορά, όχι μόνο στη δουλειά τους, αλλά και έξω από αυτή! Δηλαδή στις ελεύθερές τους ώρες, όταν είναι εκτός υπηρεσίας, πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες... άρα όταν θα βγουν την βόλτα τους για παράδειγμα, δεν μπορούν να ντυθούν όπως θέλουν. Δεν είναι περιορισμός ελευθερίας και έκφρασης αυτό;;

Από τις συγκεκριμένες σχολές υπάρχουν πολλοί νέοι Ικαριώτες που βρίσκονται σε διάφορα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και κάνουν την πρακτική τους. Και συνήθως οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν είναι άθλιες. Η πληρωμή από αυτές τις σχολές κυμαίνεται γύρω στα 240 ευρώ το μήνα, συν

σωστή επαγγελματική αποκατάσταση. Όμως όσοι φεύγουν από τις σχολές κάθε είδους, συνήθως και σε αυτό το σημείο τα βρίσκουν σκούρα.

Αν έχουν την τύχη να πάρουν το χαρτί της σχολής τους αμέσως (και όχι π.χ. μετά από 2 χρόνια), βρίσκονται μέσα στο χάος της



συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας, της εκμετάλλευσης, των ελαστικών ωραρίων και της ημιαπασχόλησης σε 2-3 δουλειές, και πάλι αν είναι τυχεροί και το πτυχίο τους αναγνωρίζεται από την αγορά. Γιατί ακόμα και το πτυχίο πολλές φορές δεν αρκεί, αφού η αγορά απαιτεί όλο και περισσότερα εφόδια, που όμως τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να τα έχουν, αφού πλέον και η γνώση είναι εμπόρευμα...

Γιάννης - Πάστης  
Γλαρός



**ΤΥΠΟ ΚΙΝΗΣΗ** **ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**  
**ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET**

**ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΣΑΣ**

**ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΕΪΓ - ΒΟΛΑΝ ΦΑΚΕΛΛΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΜΠΛΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ**

**ΘΙΣΑΙΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ**

**Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4-6 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25  
ΤΗΛ.: 210 67.22.297 - FAX: 210 67.22.299  
e-mail: typokin@otenet.gr**

# CHAIN MAIL

Στήλη με διάφορα αστείο στιγμιότυπα από το Internet  
Email επικοινωνίας: [mrgc@snikaria.gr](mailto:mrgc@snikaria.gr)

## Για τις γυναίκες οδηγούς:

Το πρωί ήμουνα στην Εθνική Οδό, κοιτάω αριστερά και τί να δω... μια γκόμενα με μια κουρσάρα, με πατημένα 150, να κοιτάζεται στον πλαϊνό καθρέφτη και να βάζει κραγιόν!!! ...και φυσικά, έτσι αφηρημένη, είχε αρχίσει να μπαίνει στη λουρίδα μου!... τρόμαξα τόσο που μου έπεσε η ξυριστική μηχανή απ'το ένα χέρι και το σάντουιτς από το άλλο, προσπάθησα να κουμαντάρω το τιμόνι με τα γόνατα, μου φεύγει και το κινητό όπως το κρατούσα με τον ώμο και μιλούσα, πέφτει μέσα στον καφέ που είχα ανάμεσα στα πόδια μου, έγιναν τα πλήκτρα του λάπτοπ χάλια...

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΟΙ, σου λέει μετά!

## ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΡΑΚΙΝΟ ΔΙΔΥΜΟ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ!



Η παραπάνω φωτογραφία έφτασε στα χέρια μας μέσω email...



το είδα στο [www.filaki.gr](http://www.filaki.gr)



Γιατί οι σκαντζόχοιροι είναι είδος προς εξαφάνιση...



είδα στο [www.filaki.gr](http://www.filaki.gr)

Καλά μπάνια!



# Πολεμική Αυταπόκριση

\*\*\* Το άρθρο μπαίνει λίγο ετεροχρονισμένα λόγω λάθους της συντακτικής επιτροπής, το δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος και ζητούμε συγγνώμη από τον συντάκτη του.

...Από το μέτωπο όπου οι Ο.Ψ.Α.Δ. (Οπορτουριστικές Ψηφοθηρικές Αντιαμερικανικές Δυνάμεις) συσπειρώθηκαν και πολέμησαν αν και όχι για να νικήσουν για το Θεαθήναι ρε γαμώτο Βίνα αστικό κοινοβούλιο.

Ο Ελληνικός λαός αγωνίστηκε, φώναξε, διαμαρτυρήθηκε, προβληματίστηκε, κατέβηκε σε συλλαλητήρια. Όλος ο πολιτικοποιημένος Ελληνικός λαός: οι κεντροαριστεροί, οι εξωκοινοβουλευτικοί αριστεροί, οι επίσημοι αριστεροί, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Ελληνορθόδοξοι, όλοι! (Εκτός μιας μικρής μερίδας). Όλοι για τον πόλεμο στο Ιράκ.

Ακούστηκαν τα πάντα. Από σκληροπυρηνικές πατριωτικές κορόνες, μέχρι γλυκανάλατα συνθήματα του τύπου: "κράτος σε παρακαλώ διώξε πια το φασισμό".

Άλλοι συνέδεσαν τα γεγονότα με τη 17Ν. Άλλοι με την παρουσία τους στα πράγματα (ΚΚΕ - ΣΥΝ). Άλλοι με την ύπαρξή τους (εξωκοινοβουλευτικοί). Φυσικά υπήρξαν και αυτοί που κατέβηκαν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια (ΠΑΣΟΚ).

Όλη η γενιά του πολυτεχνείου βρήκε ξανά λόγο και κατέβηκε στους δρόμους (εκ του ασφαλούς, απλά φιλειρηνιστικά).

Έτσι έχουμε λοιπόν:

Το ΠΑΜΕ: ΚΚΕ και ΔΗΚΙ ΜΙΑ ΣΥΜΙΑΧΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ

Το Φόρουμ: με τον μπαμπά του και τη μαμά του

Το ΠΑΣΟΚ: (...)

Και φυσικά: Stop The War, ΚΚΕ-μλ, ΜΑ-ΚΚΕ, κτλ: υπάρχουν κι αυτοί

Το παράξενο είναι ότι μοιράστηκε μια προκήρυξη της κίνησης για ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55 όπου οι γραφικοί Σταλινικοί κατέκριναν την πορεία (με όσο σωστά επιχειρήματα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν). Δηλαδή οι Σταλινικοί βλέπουν πιο καθαρά από τις Ο.Ψ.Α.Δ., δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της "Αριστεράς". Hasta να πάνε.

Είναι τραγικό η παράταξη που είναι κυβέρνηση επί 20 χρόνια, που έχει καταστήσει τη χώρα σε ένα από τα 4 μεγαλύτερα τσιράκια των ΗΠΑ, που είναι ανάμεσα στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και τα "ανθρωπιστικά δικαιώματα" της Ευρώπης και της Γαλλικής Επανάστασης που θεμελίωσαν την ιδεολογική σφαίρα της αστικής δημοκρατίας και που εν πάση περιπτώσει κυβερνά ένα αστικό δημοκρατικό κράτος να προσπαθεί να πείσει ότι είναι κατά του πολέμου... ενός πολέμου ιμπεριαλιστικού... ενός πολέμου που βοηθά στην ελεύθερη αγορά που τόσο έχει προωθήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Φυσικά υπάρχει και το επιχείρημα του φιλειρηνισμού, δηλαδή του αιτήματος για συντήρηση της μέχρι τώρα κατάστασης και της μη επιδείνωσης της.

Σε αυτά τα "φιλειρηνικά" πλαίσια κινείται και το φόρουμ και το ΠΑΜΕ όπου οι τελευταίοι απλώς αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων μόνο, προκαλώντας σύγχυση και αποπροσανατολίζοντας. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά κινείται στην ίδια κατεύθυνση χρησιμοποιώντας απλώς πιο "σκληρό" λόγο, βρίσκοντας αφορμή για να δείξει την ύπαρξή της.

Έχουμε λοιπόν:

- Το φιλειρηνισμό που είναι μια τελείως ρεφορμιστική τάση χωρίς να οδηγεί σε καμιά αλλαγή του κοινωνικού, πολιτικού και τελικά οικονομικού τοπίου

- Τον αντιαμερικανισμό που είναι καμουφλαρισμένος πατριωτισμός γιατί απενοχοποιεί την συμμετοχή του κάθε

κράτους και κάθε πολίτη του στην διαμόρφωση αυτού του συστήματος, άρα και την Ελλάδα και τα αφεντικά της χώρας που έχουν κέρδος από τον πόλεμο. Κέρδος που μεταφράζεται σε καταναλωτικές σχέσεις. Άρα προκύπτει ότι δεν είναι οι κακοί Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους εναντίων του κόσμου, αλλά το κεφάλαιο παντού, εναντίων των χαμηλών τάξεων που αναγκάζεται λόγω της παγκόσμιας κρίσης να κάνει έναν πόλεμο καθόλου περιφερειακό, αλλά κεντρικό, ανοίγοντας έτσι νέους κερδοφόρους ορίζοντες.

- Τις συμμαχίες των δυνάμεων που το μόνο που τις ενώνει είναι ότι τάσσονται κατά του πολέμου, με διαφορετικούς ίσως όρους η κάθε μια αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα κατά συνέπεια όλες. Χωρίς να ξεχνάμε και τα κέρδη της καθεμιάς: ψήφοι, παρουσία, στάχτη στα μάτια, κ.α.

Έτσι λοιπόν: Ναι στην απειθήθεση ενάντια σε μια ταξική επίθεση από την μεριά του κεφαλαίου. Όχι στην με οποιουδήποτε όρους αντίταξη στον πόλεμο.

Έτσι κι αλλιώς πόλεμο έχουμε.

Διαμαντάκος Διαμαντής  
(Σεχτάριος)

# 8ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΑΧΗ VOLLEY



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
ΙΚΑΡΙΑΣ

5-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΚΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6973794571  
6945311242

1ο ΔΩΡΟ: 250 €

2ο ΔΩΡΟ: 150 €

3ο ΔΩΡΟ: 100 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 5 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ  
PARTY

ΑΤ

ΠΕΜΠΤΗ  
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
ΙΚΑΡΙΑΣ



Alta Mar

CLUB  
ΑΥΛΑΚΙ  
ΙΚΑΡΙΑΣ