

ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΚΕΜΠΑ
Αριθμός Αδειας
2804



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Η φωνή της ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Κωδικός: 5613



ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

ΕΔΡΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 77 - ΤΗΛ.: 210 38 25 869

Τιμή Φύλλου 1 €

Τεύχος Νο 24 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΣΤΑ
ΚΑΖΑ

ΣΙΡΙΖΙΚΟ
2005

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
1975-2005
30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα 2 : - Ανακοινώσεις Δ.Σ. του Σ.Ν.Ι.

Σελίδα 3 : - Παραδομπιάδα 2004

- Νέο ημερολόγιο ΣΝΙ για το 2005

Σελίδα 4 : - Η σημαία και οι πατριώτες

Σελίδα 5 : - Βία στο σπίτι

Σελίδα 6 : *Ακτοπλοΐα:

- Ανακοίνωση-Κάλεσμα

- Αντιδράσεις εφοπλιστών

Σελίδα 7 : - Πόσα εγκλήματα στο όνομα του Θεού

- Προς Ικαρία

Σελίδα 8 : - Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος;

Σελίδα 9 : - Vaya Con Dios

Σελίδα 10 : - Εκδηλώσεις-Νέα του συλλόγου

Σελίδα 11 : - Εκδηλώσεις-Νέα του συλλόγου

Σελίδα 12 : - Χειμερινά νέα από Ικαρία

Σελίδα 13 : - Αμπελοφίλοσφίες

Σελίδα 14 : - Θανάσης Παπακωνσταντίνου

- Την Ικαρια γυρίζω (μέρος 5ο)

Σελίδα 15 : - Τα τσουνάμι του Αιγαίου

- E-mail από το Πουκέτ

Σελίδα 16 : - "Ο Ραός του Χούτρα" (Σπήλαια)

Σελίδα 17 : - "Ο Ραός του Χούτρα" (Σπήλαια)
(συνέχεια)

Σελίδα 18 : - ...στα σοκάκια της Τέχνης

Σελίδα 19 : - Κύματα αγανάκτησης από τους
Αιγαιοπελαγίτες

- Ανακοινώσεις Δήμου Αγ. Κυρρήου

Σελίδα 20 : - Εκδηλώσεις του Σ.Ν.Ι.

Εξώφυλλο: Το νέο Ημερολόγιο 2005

**Καλούμε τους νέους από την Ικαρία
που θέλουν να εκφράσουν
οποιαδήποτε άποψη ή οπίδηποτε
έχει σχέση με την Ικαρία και την
νεολαία να έχουν ανοικτή
επικοινωνία με άρθρα & επιστολές
με το περιοδικό μας στα κάτωθι
στοιχεία**

Ιδιοκτήτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Κάνιγγος 23 Αθήνα Τ.Κ. 106 77 - Τηλ.: 210.38.25.869

Εκδότης: Σταυρινάδης Γιάννης - τηλ.: 6977.636683

Διευθυντής: Καρναβάς Κώστας Τηλ.: 210.86.11.234

Δημοσιογραφική Ομάδα:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| -Κονυή - Κασσανδρινού Ειρήνη | -Τσακαλίας Γιώργος |
| -Σαφρός Αποστόλης | -Ρούσσος Ηλίας |
| -Καλαμπόγιας Παναγιώτης | -Κρανιάς Γιάννης |
| -Μαματά - Παπαχειμώνα Λώρα | -Γαγλία Κυριακή |
| -Νικολάτος Βαγγέλης | -Θεοφανούντη Μαρία |
| -Σαφού Λεμονιά | -Σταυρινάδης Γιάννης |

**Επιμέλεια-Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - Γραφικές Τέχνες
θ. Οικονόμου 4-6 N. Ψυχικό - Τηλ.: 210.67.22.297-Fax: 210.67.22.299**

**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”**

Τηλ.: 210 99.53.885 - Fax: 210 67.22.299

**site: www.snikaria.gr
e-mail: snikaria@snikaria.gr**

**Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας και το Δ.Σ.τον, δε
φέρουν καμία ενθύνη για τα ενυπόγραφα άρθρα που
δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο και που αποκλειστικά
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των άρθρογράφων.**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από το Δ.Σ. του ΣΝΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΔΩΡΕΑΝ

Από Σεπτέμβριο στον ΣΝΙ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6977.636683 Γιάννης Σταυρινάδης

6978.007956 Λινάρδος Ραντάς



Μηχανοργάνωση

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ν.Ι. και σε μια προσπάθεια καλύτερης και αποδοτικότερης (όχι οικονομικά) λειτουργίας (του), πραγματοποιείται μια προσπάθεια μηχανοργάνωσης των αρχείων-μελών του συλλόγου, καθώς και των συνδρομητών του περιοδικού. Επειδή άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνοντες, ζητάμε την κατανόηση σας, καθώς και την άμεση επικοινωνία σας με τον σύλλογο, σε περίπτωση που δεν σας αποσταλεί (από λάθος) κάποιο από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697.7636683 (Σταυρινάδης Γιάννης).

Φιλικά Το Δ.Σ. του Σ.Ν.Ι

**Θέλεις να συναντήσεις καριωτάκια, φίλους και γνωστούς;
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**Η αίθουσα του συλλόγου
είναι ανοικτή για όλους**

**Θέλουμε τα μέλη και οι φίλοι μας
να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο στέκι
που να μπορούν να βρεθούν για
καφεδάκι, μουσική, αναψυκτικά,
ταβλάκι και καλή παρέα.**

ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΟΙΧΤΑ

Σας περιμένουμε !

Κάνιγγος 23 Αθήνα (1ος όροφος)

Τηλ.: 210.38.25.869

Παραολυμπιάδα 2004



Μεγάλοι Αθλητές - Μεγάλες Επιδόσεις



Χωρίς καμία αμφιβολία το καλοκαίρι που πέρασε ήταν το καλύτερο για τον ελληνικό αθλητισμό. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας, καταρρίπτοντας όλες τις προβλέψεις και τρέλανε όλους τους Έλληνες φιλάθλους.

Μετά ήρθε το μεγάλο γεγονός που όλοι περιμέναμε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι μετά από 108 χρόνια επέστρεψαν στην πόλη που τους δημιούργησε και η Αθήνα έβαλε τα γιορτινά της και μας έδειξε ένα πρόσωπο πραγματικά εντυπωσιακό. Όλα δούλεψαν τέλεια και το αθλητικό γεγονός καλύφθηκε από τα

MME με απίστευτο τρόπο, ενώ η παγκόσμια κοινότητα έμεινε εντυπωσιασμένη.

Όμως όλα τα φλας και η δόξα πήγαν στην Ολυμπιάδα και ένα άλλο αθλητικό γεγονός δεν πήρε την αθλητική έκταση που έπρεπε να πάρει. Φυσικά, αναφέρομαι στην Παραολυμπιάδα Ας είμαστε ειλικρινείς, για τον περισσότερο κόσμο οι Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν στις 29 Αυγούστου. Τι και αν κάποιοι άνθρωποι στη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων βάλθηκαν να μας διδάξουν τα όρια της ανθρώπινης δύναμης, αντοχής αλλά και αξιοπρέπειας; Ούτε τα κανάλια ασχολήθηκαν, ούτε ο Τύπος αφιέρωσε εμπορικά πρωτοσέλιδα και -με ελάχιστες εξαιρέσεις- τους γυρίσαμε την πλάτη.

Εκείνοι όμως είναι οι μεγάλοι νικητές. Όταν η ζωή τους πάει κόντρα και οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν για ένα στόχο που αγαπάνε, τότε μας διδάσκουν το μεγαλείο που κρύβεται στην ανθρώπινη ψυχή. Όταν τα σκάνδαλα Κεντέρη-Θάνου σκάνε σαν βόμβα και οι ντροπιασμένοι αθλητές διασύρουν μια τόσο όμορφη ιδέα όπως είναι ο αθλητισμός, τότε αυτοί οι άνθρωποι μας διδάσκουν ήθος, σεβασμό και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και καλύτερες αγωνιστικές συνθήκες. Γι' άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι νικητές της ζωής.

Για την ιστορία, τα μετάλλια ήταν:

- **Χαράλαμπος Ταϊγανίδης** / κολύμβηση: 2 χρυσά μετάλλια στα 100 μ. πετάλουδα και 100 μ. ύπτιο, αργυρό στα 50 μ. ελεύθερο

- **Χρήστος Ταμπαξής** / κολύμβηση: χρυσό στα 50 μ. ύπτιο, 2 αργυρά στα 50 μ. και 100 μ. ελεύθερο
- **Κωνσταντίνος Φύκας** / κολύμβηση: 2 αργυρά στα 50 μ. και 100 μ. ελεύθερο
- **Αλέξανδρος Ταξιλδάρης** / κολύμβηση: αργυρό στα 50 μ. ύπτιο
- **Μαρία Καλπακίδου** / κολύμβηση: 2 αργυρά στα 50 μ. ύπτιο και 50 μ. ελεύθερο
- **Γιώργος Καραμηνάς** / στίβος: αργυρό στη σφαιροβολία
- **Ευθύμιος Καλαράς** / στίβος: αργυρό στη δισκοβολία
- **Ανθή Καραγιάννη** / στίβος: 3 αργυρά στα 100 μ., 400 μ. και άλμα εις μήκος
- **Γιάννης Κωστάκης** / κολύμβηση: χάλκινο στα 100 μ. ελεύθερο
- **Γιώργος Καπελλάκης** / κολύμβηση: χάλκινο στα 50 μ. ύπτιο
- **Χρήστος Αγγονιδάκης** / στίβος: χάλκινο στη σφαιροβολία
- **Παρασκευή Καντζά** / στίβος: χάλκινο στα 100 μ.

Χαράλαμπος Σταματίου Μάζαρης

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο για το 2005!

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Το καινούριο ημερολόγιο του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας για το 2005, με θέμα τα "30 χρόνια δράσης", κυκλοφόρησε! Μια ιστορική αναδρομή στη δράση του συλλόγου από την ίδρυσή του το 1975 μέχρι σήμερα. Ένα ημερολόγιο επετειακού χαρακτήρα, το οποίο αφηγείται στον αναγνώστη τον την ιστορία του Συλλόγου, μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο.



ΣΠΑΝΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΥΞΗ • ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΗΛΙΑΚΑ
Πωλήσεις • Service • Εγκαταστάσεις

Τμώλου 7, Ν. Σμύρνη 171 22
Τηλ.: 210 9342554 Κιν.: 6948 804380

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ & ΥΙΟΙ

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ΗΟΙΑΚΟΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ <input checked="" type="checkbox"/> ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | <input checked="" type="checkbox"/> ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ <input checked="" type="checkbox"/> ΠΛΕΒΗΤΕΣ <input checked="" type="checkbox"/> ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ |
|--|---|

ΤΗΛ.: 210.25.22.156 - 210.25.89.822
6948.103414 - 6947.741241

Η σπραία και οι "πατριώτες"



Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ολοένα και να πληθαίνουν τα περιστατικά διαμαρτυριών σε διάφορα σχολεία, ιδίως της επαρχίας, επειδή ο σημαιοφόρος της μαθητικής παρέλασης έτυχε να είναι Αλβανός. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και τα αίτια που το προκαλούν είναι πολλά και βαθιά. Επίσης, αποκαλύπτει πτυχές της ψυχολογίας της ελληνικής κοινωνίας που κάποιοι θέλουν να αποσιωπούν.

Καταρχάς, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να γίνονται σήμερα μαθητικές παρελάσεις, οι οποίες άλλωστε αποτελούν ένα κατάλοιπο της εποχής του Μεσοπολέμου (της δικτατορίας του Μεταξά), ενώ παρόμιος θεσμός δεν υπάρχει σε καμία αλλή προηγμένη και δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Μόνοι ίσως οι "φίλοι" μας οι Τούρκοι διατηρούν τέτοιους ειδους θεσμούς, αλλά αυτοί τουλάχιστον έχουν τη δικαιολογία ότι το σχολατικό κατεστημένο εκεί είναι πολύ ισχυρό και οι παρεμβάσεις του στην πολιτική ζωή προβλέπονται ακόμη και απότο ίδιο σύνταγματης χώρας.

Επίσης περιπτώσει όμως, από τη στιγμή που πραγματοποιούνται μαθητικές παρελάσεις, αυτές τουλάχιστον ας γίνονται όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, ο οποίος αναφέρει ότι την τιμητική θέση του σημαιοφόρου καταλαμβάνει ο καλύτερος μαθητής, βάσει της βαθμολογίας του. Έλα όμως που αρκετοί από τους πρώτους μαθητές πλέον είναι αλλοδαποί και ιδιως Αλβανοί, οι οποίοι, όντας μετανάστες σεμια ξένη χώρα, ξέρουν ότι πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες από τους Έλληνες για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, όπως ακριβώς έκαναν παλαιότερα και οι Έλληνες μετανάστες, όταν αναζητούσαν την τύχη τους στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία και αλλού. Το πρόβλημα ξεκινάει από το πώς αντιμετωπίζουν διάφορες -κλειστές κυρίως- κοινωνίες τους μαθητές αυτούς, όταν ορίζονται ως σημαιοφόροι στις μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. Εντονες αντιδράσεις, καταλήγουν σχολείων, πορείες διαμαρτυρίας και άλλα τέτοια εντράπελα περιστατικά, ταράζουν την ηρεμία των τοπικών κοινωνιών, επειδή κάποιοι -ιδιως γυνοί- θέλουν να δουν τη σημαία του σχολείου να "μολύνεται" από έναν αλλοδαπό. Οι αντιδράσεις αυτές επικεντρώνονται βασικά στους Αλβανούς και ίσως κάποιους μαθητές ρωσικής καταγωγής, γιατί αν οι σημαιοφόροι ήταν Ιταλοί, Ισπανοί ή Γάλλοι τα πρόγλαματα σίγουρα θα ήταν διαφορετικά.

Γιατί, λοιπόν, υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση των Αλβανών μαθητών στο συγκεκριμένο ζήτημα; Τα αίτια της συμπεριφοράς αυτής είναι πολλά και αλληλοεξαρτώμενα. Καταρχάς, ίσως πρέπει να δεχτούμε ότι η όλη κατά στασι ου σέριφη είναι αρνητικά -ως ένα βαθμό- από την εγκληματικότητα που οικείζει εκδηλώθει σε διάφορες περιοχές της επαρχίας και της Αττικής από συμμορίες αλλοδαπών, ιδίως τα πρώτα χρόνια της ανεξέλεγκτης εισόδου των Αλβανών μεταναστών και λαθομεταναστών στην Ελλάδα. Παρόλληλα, όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι οι περισσότερες αντιδράσεις συναντώνται σε περιοχές της χώρας με υψηλό δείκτη ανεργίας. Έχουμε, δηλαδή, το παράδοξο φαινόμενο, αντί οι τοπικές κοινωνίες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στην εργασία από την εκάστοτε κυβερνηση και να απαιτούν την ανάπτυξη της περιοχής τους από τους πραγματικά υπεύθυνους για τη διόγκωση των προβλημάτων τους (τους πολιτικούς), να στρέφονται εναντίον των μεταναστών, ψάχνοντας εξιλαστήρια θύματα για να φορτώσουν τημιζέρια τους και την υπανάπτυξη του τόπου τους.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο: όταν οι αλβανικής καταγωγής αθλητές παίρνουν τα μετάλλια και τις πρωτές σε διάφορες αθλητικές συναντήσεις, αυτοί που αντιδρούν για τους μαθητές-σημαιοφόρους κάνουν τις "πάπιες" και ξεχειλίζουν από εθνική υπερηφάνεια. Αναυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι άραγε; Τους ενοχλεί όμως όταν κάποιος Αλβανός μαθητής, που θεωρείται κατώτερος πολιτιστικά, ξεπερνά τα παιδιά τους στις σχολικές επιδόσεις και είναι από το "διαβαστερός", αλλά-γιατί όχι;- ίσως και πιο έξυπνος από αυτά. Γιατί, βέβαια, κάλοι είναι οι Αλβανοί σαν εργάτες ("σκλάβοι"), αλλά δεν είναι δυνατό να ξεπερνούν στο σχολείο τους δικούς μας "βλαστούς"! Σε λίγο θα μας "το πάζουν" και διανοούμενοι! Αυτό δα μας έλειπε! Η ευστορφία και η ευφυΐα είναι και πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά ελληνικά χαρίσματα! Σε μια κοινωνία που έχει καθιερώσει ως εθνικό άθλημα την αερολογία, την αλαζονική επίδειξη καταναλωτικών αγαθών, την παρακολούθηση των reality show και την αναξιοροτία, που η ανεργία κτυπάει "χόκινο", που το περιβάλλον καταστρέφεται συστηματικά και που τα δικαιώματα των εργαζομένων καταπαύονται καθημερινά, το μόνο που ενοχλεί οισιμένους είναι ο Αλβανός σημαιοφόρος. Έτσι διέχουν τον "πατριωτισμό" τους, με το να τα βάζουν με παπιδά που δενέχουν τίποτε να χωρίσουν με τα δικά τους και που, στο κάτω-κάτω της γραφής, έχουν προσπαθήσει σκληρά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, όταν την ίδια στιγμή πολλά Ελληνόπουλα σπαταλούν το χρόνο τους στις καφετέριες, στα κλαμπ και μπροστά στην οθόνη της

τηλεόρασης. Έτσι είναι όμως: η υποκριτική κοινωνία της ήσσονος (ελάχιστης) προσπάθειας, φθονεί τον εργατικό και δεν "γουστάρει" να παραδεχτεί ότι κάποιος Αλβανός μπορεί να είναι εξυπνότερος από τα δικά τους "κανακάρια" που βιολοδέρονται στη μετριότητα, μιας και δεν τα έχουν μάθει να παλεύουν για το μέλλοντος, αλλά όλατους τα προσφέρουνται "στο πιάτο". Βέβαια, με αυτή την συναλλογιστική δεν αντιμετωπίζουνται ξένους αλλά και τους "άλλους" Έλληνες, αυτούς που προοδεύουν με την αξία τους και τη σημασία τους σε μερικές πολύτερες με δύνεις και όχι ξαπλωμένους καναπέδες τους, περιμένοντας να δυστυχήσουν οιδιπλανός τους γιανα νιώσουν ευχαρίστηση.

Γιατί, τελικά, ο Αλβανός σημαιοφόρος συμβολίζει στα μάτια τους τον άνθρωπο που ξέρεινα προσαρμόζεται σε αντίτιξες συνθήκες, να παλεύει για να βελτιώσει τη ζωή του, αλλά και που θέλει να καταξιωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με την αξία του και όχι κάνοντας αιτήσεις για συμμετοχή σε reality show. Άλλωστε, από τη στιγμή που κάποιος -στοιχείος- και αν είναι αυτός- δέχεται να συντρέσει τη σημαία μας χώρας, έστω και αν δεν είναι η δική του, σημαίνει ότι το θεωρεί τιμήτου. Ας σκεφτούμε για λίγο, πόσοι από μας δέχονται να κρατήσουμε υπερηφάνεια την τουρκική -ας πούμε- σημαία; Η απάντηση είναι αυτονόητη.

Ένας λαός όπως ο ελληνικός, με μακρά παράδοση στη μετανάστευση, δεν θα έπρεπε άραγε να αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτά τα παιδιά, που -σε τελική ανάλυση- δεν φταίνε αν κάποιοι συμπατριώτες τους έχουν εγκληματίσει εις βάρος Έλληνων πολιτών ούτε ευθύνονται για την ανεργία που μαστίζει πολλές περιοχές της χώρας μας; Το μόνοντος "αμάρτημά" είναι ότι αγωνίζονται να είναι πρώτα σε μια κοινωνία που έχει μάθει να φθονεί τους καλύτερους. Χαρακτηριστικά αυτής της νοσηρής νοοτροπίας είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν μερικοί που δεν ενοχλούνται ίσως τόσο πολύ από τον υπέρμετρο πλούτο, που μπορεί να έχει συσσωρευτεί και με ανέντιμους και ανήθικους τρόπους, αλλά αντίθετα φθονούνεκείνους που έχουν-αλλά δεν θέλουν να παραδεχτούν- ότι είναι πνευματικά, θητικά και μορφωτικά ανώτεροι από τη μετριότητα που έχουν μάθει να ζουν και να κινούνται οι ίδιοι. Οι Αλβανοί όμως, όπως και οι υπόλοιποι αλλοδαποί, είναι πιο εύκολος στόχος για τους "πατριώτες" σε σχέση με τους Έλληνες που έχουν κατορθώσει κάτι στη ζωή τους, γιατί είναι ξένοι, και ποθόνος, ημαθίεια και το σύμπλεγμα κατωτερότητας κάποιων εύκολα καλύπτεται πίσω από διάφορα φευδεπίγραφα επιχειρήματα περί των ιδανικών της πατρίδας και της ιερότητας της σημαίας. Εκείνο, λοιπόν, που πρέπει να νακάνουν ορισμένοι είναι να φροντίσουν να μάθουν στα παιδιά τους να μελετούν περισσότερο και να αγωνίζονται καθημερινά γι' αυτάπου θέλουν να αποκτήσουν, και όχι να τα βάζουν με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους επειδή παλεύουν να επιβιώσουν σε μια ξένη χώρα, όπως άλλωστε έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν ακόμη και σήμερα ανά τον κόσμο οι απόδημοι Έλληνες.

Ο πατριώτης, ο δημοκράτης και ο αγωνιστής δεν είναι αυτός που στρέφεται εναντίον μικρών παιδιών, επειδή αυτά έτυχε να έχουν διαφορετική εθνική συνείδηση, αλλά εκείνος που γεννήθηκε (και που διδάσκει και στο παιδί του) ότι τα ταδικαίωματα που απολαμβάνει σήμερα δεν ήθελαν πάντα τους, αλλά υπήρχαν ανάθρωποι που αυγανώνιστηκαν γι' αυτά, αφήνοντας προσωρινά- κατά μέρος τις απολατήσεις της ζωής, γιατί είχαν αντιληφθεί ότι αυτά κερδίζονται με θυσίες, μικρές ή μεγάλες, και ότι τίποτε δεν συπρόφερεται, εάν δεν είσαι σε θέση να το απαιτήσεις και να παλέψεις για να το πάρεις.

Κώστας Γ. Καρναβάς



Οι Ελληνικές Παραδοσιακές στολές της Παρέλασης

"Βία στο σπίτι!"

Τσως η καθημερινότητα του νησιού μας, η οποία διαμορφώνεται από τον φιλήσυχο χαρακτήρα μας να μην αφήνει την παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσε να συντρέχει ένα τέτοιο θέμα. Τσως ηχει περίεργα στα αφτιά ακόμη και των Ικαριώτικων οικογενειών που ζουν πέρα από το νησί. Και οι μεν και οι δε έχουν γαλούχηθει με γερές δόσεις σεβασμού και αγάπης προς τα οικογενειακά τους πρόσωπα. Τσως όμως... Καλό είναι να μην βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Γιατί όταν η πόρτα ενός σπιτιού κλείσει κανείς δεν μπορεί να πάρει όρκο για το τι συμβαίνει πίσω από αυτήν. Τσως λοιπόν το σύνολο των ικαριώτικων οικογενειών να μην είναι μαθημένο σε γεγονότα που χαρακτηρίζονται με τη φράση "βία στο σπίτι" ή "ενδοοικογενειακή βία", αλλά καλό είναι να είμαστε όλοι ενημερωμένοι. Τσως να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σπίτι μας ή στο σπίτι του γείτονά μας ή συγγενή μας αλλά και ίσως κάποια στιγμή να συμβεί και να κλιθούμε από τη συνείδηση μας να επέμβουμε για να βοηθήσουμε ή και να βοηθηθούμε.

Το φαινόμενο της βίας στο σπίτι έχει να κάνει με την επιβολή δύναμης και τον έλεγχο και μπορεί να εκδηλωθεί σωματικά, ψυχολογικά, λεκτικά, σεξουαλικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η βία στο σπίτι δεν είναι ένα προσωπικό θέμα. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την κοινωνία στο σύνολό της! Και το κυριότερο, είναι έγκλημα!! Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε μέλος της οικογένειας και ανεξαρτήτου ηλικίας (γυναίκα, άνδρα, παιδί), αλλά κυρίως γυναίκες και παιδιά. Έως και σήμερα Οι γυναίκες παραμένουν τα κύρια θύματα της δημόσιας και της ιδιωτικής βίας σε παγκόσμια κλίμακα. Στον οικογενειακό κύκλο η κακοποίηση των γυναικών και παιδών συνηθίζεται από τους συζύγους, εραστές, αδελφούς, πατέρες. Συναντιέται ακόμη και στης ηλικιωμένες γυναίκες από τα παιδιά τους. Πάνω από τα μισά περιστατικά συμβαίνουν παρουσία των παιδιών. Είναι δε φοβερή η κοινωνική προκατάληψη, σε τέτοιο βαθμό ώστε να ντρέπονται οι γυναίκες να το καταγγείλουν (είτε πρόκειται για τις ίδιες είτε για κάποιο μέλος της οικογένειάς τους)!!

Δεν θα σας κονδάσω με την ανάλυση του φαινομένου. Σας παραθέτω μόνο τα παρακάτω στοιχεία, ενδεικτικά όχι μόνο ως προς το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος ανά τον κόσμο, αλλά και των πιθανοτήτων να βρεθεί αντιμέτωπη με αυτό μια δική μας οικογένεια, συγγενική ή απλά φιλική... όσο άσχημη και να ακούγεται αυτή η εκδοχή!

- **Ελλάδα, η γραμμή ΣΟΣ δέχεται περισσότερα από 100 νέα περιστατικά βίας στο σπίτι κάθε μήνα.**
- **Μ. Βρετανία, 1 στις 4 γυναίκες αναμένεται να υπάρξει θύμα βίας στο σπίτι σε κάποιο στάδιο της ζωής της.**
- **Γερμανία, η παραπάνω αναλογία διαμορφώνεται στο 1 προς 3.**
- **Φιλανδία, το 44% των γυναικών έχει βιώσει οικιακή βία και μόνο το 10% αυτών το έχει καταγγείλει στην αστυνομία.**
- **Ταϊλάνδη, μια γυναίκα κακοποιείται σωματικά κάθε ώρα. Το 60% των περιπτώσεων έχει συμβεί στο σπίτι τους.**
- **Αυστραλία, το 38% των γυναικείων ενήλικων πληθυσμού έχει βιώσει ένα ή περισσότερα περιστατικά σωματικής ή σεξουαλικής βίας από 15 ετών και μετά.**
- **Ρουμανία, το 40% των θυμάτων οικιακής βίας είναι παιδιά!**
- **Νορβηγία, σχεδόν το 90% των φύνων γυναικών έχουν συμβεί από πρώην ή νυν σύντροφο!**
- **Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία & Ουαλία, 2 γυναίκες δολοφονούνται κάθε βδομάδα από πρώην ή νυν σύντροφο!**
- **Νέα Ζηλανδία, κάθε 12 ημέρες ένας άνθρωπος πεθαίνει από οικογενειακή βία!**
- **Κατά μέσο όρο συμβαίνουν 35 περιστατικά βίας προτού μια γυναίκα καταφύγει στην αστυνομία.**

Όπως βλέπετε το κοινωνικό πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας δεν συναντιέται μόνο σε τριτοκοσμικές κοινωνίες, όπως θα θέλαμε να πιστεύουμε... Στη χώρα μας ποιο συγκεκριμένα, από έρευνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας που διεξήχθη σε δείγμα 1.113 γυναικών, ηλικίας 31-50 ετών, κατά 70% έγγαμες και απόφοιτες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μέτρια ή καλή οικονομική κατάσταση, που ζήτησαν βοήθεια σε συμβουλευτικά κέντρα (Αθήνα - Πειραιά) από 1/1/03 έως 30/10/04, προκύπτει ότι: Το 82% των δραστών είναι ο σύζυγος, το 11% ο σύντροφος, 7% άλλα

άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος! Το 50% των και ο ποιημένος είναι σε γυναικών βιώνει αυτό το καθεστώς σχέσης πάνω από 16 χρόνια και το 1/3 αυτών υφίσταται βία από πριν το γάμο! Οι δραστές σε ποσοστό 80% είναι ανώτερης ηλικίας

και εργαζόμενοι, ενώ το 62% δεν κάνει χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών! Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι η μόνη πραγματικότητα! Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ο αριθμός των κακοποιημένων γυναικών είναι ο πενταπλάσιος (!) από αυτές που δηλώνουν κάποιο ατύχημα. Από το ΚΕΘΙ δε, προκύπτει ότι: Το 56% των γυναικών βιώνει λεκτική ή ψυχολογική βία, το 3,6% σωματική, το 3,5% σεξουαλική!

Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος;

Πάνω απ'όλα μη διστάσετε να προχωρήσετε σε καταγγελία στην περιπτώση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα βίας εντός της οικογένειας σας ή αντιληφθείτε ότι εντός κάποιας άλλης οικογένειας λαμβάνουν χώρα ανάλογες καταστάσεις

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) που ιδρύθηκε το 1994, και λειτουργεί με έδρα την Αθήνα, (με παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο) υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Διατηρεί επίσης ξενώνα όπου φιλοξενούνται κακοποιημένες γυναίκες (και τα παιδιά τους)!

Επίσης μια εύκολη και ανώδυνη βοήθεια για όλους μας κάποια φορά που έχουμε βγει για ψώνια, είναι περούντας από ένα κατάστημα της The Body Shop, η οποία συνεδράζεται με το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, να αγοράσουμε μια καρφίτσα με το σύμβολο της εκστρατείας που κοστίζει 1,60 ευρώ (εκ των οποίων το 1 ευρώ διατίθεται στο Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης), ή να δωρίσουμε την παλιά μας συσκευή κινητού τηλεφώνου (για κάθε συσκευή, διατίθενται 5 ευρώ στο Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης). Μπορούμε επίσης να προμηθευτούμε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με γεγονότα, στατιστικές και τηλέφωνα υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Που θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε για βοήθεια;

- **Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης: 2107703043 - 2106411449**
- **Γραμμή ΣΟΣ "δίπλα σου" κατά της οικογενειακής βίας : 8001188881**
- **Γραμμή ΣΟΣ κατά της σωματεμπορίας : 8001114400**
- **Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Ισότητας (παρέχει και καταφύγιο) : 2105244657**
- **K.E.Th.I. : 2103898000**
- **ΣΟΣ Γενική Γραμματεία Ισότητας : 2103212690 - 2103220900 - 2105251101 - 2105316467**
- **UNICEF: 2107484184**
- **Ομάδα Δράσης της Ε.Δ.Α.Σ. στην οποία εδώ και ένα μήνα λειτουργεί ομάδα 1.800 Γυναικών Αστυνομικών, εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά γυναικών**

K. Γαγλία - Νοέμβρης 2004



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας χαιρετίζει τους χιλιάδες νησιώτες και τους μαζικούς φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Παναγιακής Συντονιστικής Επιτροπής και με τις πρωτόγνωρες σε όγκο και παλμό κινητοποιήσεις τους απαίτησαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες να ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών και των χιλιάδων επισκεπτών τους. Κόντρα στην πολιτική των μεχρι τώρα κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που οξύνουν τα ήδη σοβαρά προβλήματα και αυξάνουν τα κερδη των εφοπλιστών.



Με τις μεγάλες κινητοποιήσεις σ'όλα τα νησιά αλλά και την επερχόμενη κινητοποίηση στον Πειραιά απαιτούμε :

- Δρομολόγηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων με φτηνά εισητήρια, με εξασφάλιση της δουλειάς των ναυτεργατών και βελτίωση των δικαιωμάτων τους.
 - Απόδικοπτη τακτική σύνδεση-χειμώνα καλοκαίρι- των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και μεταξύ τους.
 - Την μείωση του υψηλού ναυλού μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων κατά 50% χωρίς αυτό το κόστος να μετακυλιστεί μέσω επιδοτήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό.
 - Την στήριξη όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με την διατήρηση των κατακτήσεων και δικαιωμάτων, που απορρέουν εκ της θέσης τους, σ' αυτούς και τις οικογένειές τους (συνταξιούχοι NAT, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και φοιτητές).
 - Τη δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Ακτοπλοικών Συγκοινωνιών που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των θαλασσίων συγκοινωνιών στην Ελλάδα
 - Τη βελτίωση των Λιμενικών εγκαταστάσεων σ' όλα τα νησιά που σήμερα είναι σε απαράδεκτη κατάσταση.

Η επίθεση ενάντια στα δικαιώματα των νησιωτών και των ναυτεργατών αλιμακώνεται με την πρόσφατη έκθεση της Ε.Ε. που απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση της τιμής των εισητηρίων, της συχνότητας των δρομολογίων, της ηλικίας των πλοίων και του αριθμού των πληρωμάτων.

Οι εφοπλιστές με περίσσιμο θράσος απαιτούν και άλλα λεφτά και άλλα προνόμια και απειλούν ότι θα δέσουν τα καράβια.

Ο Συλλογός Νεολαίας Ικαριας καλεί όλα τα μέλη του αλλά και τους φίλους της Ικαρίας να συμμετάσχουν δυναμικά στη συγκέντρωση. Απαιτούμε οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες κι όχι αντιμετωπίζονται σαν κερδοφόρες ή μη επιχειρήσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

Αντίδραση Εφοπλιστών στις κινητοποιήσεις

"Θα Δέσουμε τα Πλοία μας!..."

Επιτυχείς, τουλάχιστον όσον αφορά την προσέλευση πολιτών, μπορούν να χαρακτηριστούν οι πρόσφατες παναιγιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες στόχευαν σε καλύτερες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τα νησιά μας. Επειδή ωστόσο το αξιώμα περί δράσης και αντίδρασης βρίσκεται πάντα εφαρμογή, αξίζει να αναφερθούμε στο πώς αντέδρασαν στην εκφρασμένη μας δυσαρέσκεια τόσο τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όσο και οι εφοπλιστές, οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα χέρια...

Εκπιώντας τη γενικότερη κατάσταση, φάνεται πως ακόμη μια φορά οδηγούνται σε αδιέξοδο οι επαφές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοϊας. Οι του YEN δηλώνονταν πως "πράττουν το κατά δύναμη, αφού οι ίδιοι καρδιά βια δεν έχουν" ενώ οι εταιρείες κατηγορούν την κυβέρνηση για εμπαιγμό και ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων και ζητούν την άμεση απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικό του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας κ. Σαρογής (των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ) αφήνει ως και να πλανάται το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι εταιρείες ακόμη και στο δέσμο των πλοίων, αν η κυβέρνηση ως τον Απρίλιο δεν έχει κάνει βήματα προς την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας με βάση το κοινοτικό δίκαιο!

Οι Έλληνες ακτοπλόιοι αναμένουν και την εκδίκαση των προσφυγών τους τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά του θεσμικού πλαισίου (2932/2001) για την απελευθέρωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Αιτούνται επίσης καλύτερων λιμενικών υποδομών και κατάργησης των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ενώ το ακριβό εισιτήριο, υποστήριξε ο κ. Γ. Στρίντζης, πως "είναι μύθος".

ΤΙ ΛΑΕΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΕΝ

Σε δήλωσή του για τις κινητοποιήσεις των νησιωτών του Αιγαίου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Γιάννης Τζώαννος, επισήμανε ότι: "Αναμφισβήτητα έχουμε κληρονομήσει μια δύσκολη κατάσταση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

και από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει σε οκτώ μήνες όσα έγιναν σε δώδεκα χρόνια.

Μάρτυρες των προσπαθειών μας, για την άμεση επίλυση των προβλημάτων, είναι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, οι περιφερειάρχες, οι βουλευτές, οι νομάρχες και οι δήμαρχοι των νησιωτικών περιοχών με τους οποίους συνεχώς βρισκόμαστε σε επαφή!

Πραγματοποιήσαμε επανειλημμένες συσκέψεις για τη λήψη πρακτικών μέτρων, τα οποία ήδη υλοποιήθηκαν παρά τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όπως αύξηση των επιδοτήσεων από το κράτος στις γραμμές προς τα μικρά νησιά (τις λεγόμενες άγονες γραμμές), επεμβάσεις για τη διατήρηση των ναύλων σε προσιτά επίπεδα παρά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, και μέτρα που ενθαρρύνουν τη δρομολόγηση νέων πλοίων, απλοποιώντας τις διαδικασίες, όπως με έκτακτες δρομολογήσεις. Με αυτά, όπως και με άλλα μέτρα που θα πάρουμε, ελπίζουμε να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο...".

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλης Παυλίδης σε δηλώσεις του τόνισε "η βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα θέματα της ακτοπλοΐας ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους νησιώτες και μάλιστα μέσα από το ποίσμα της εθνικής ανάγκης".

"Η κυβέρνηση, είπε, είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά με όποιο κόστος και το έχει αποδείξει, πράγμα που θα αναδειχθεί άλλωστε και από τον προϋπολογισμό των Υπουργείων Αιγαίου και Εμπορικής Ναυτιλίας".

Επίσης τόνισε ότι "στόχος της κυβέρνησης είναι τα επόμενα χρόνια να μην μείνει κανένα νησί του Αιγαίου χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση και αυτό θα γίνει με όποιο κόστος".

Τέλος, ο κ. Παυλίδης χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. "Οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες είναι ανάγκη να βελτιωθούν και μπορούν να βελτιωθούν. Άλλωστε αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια... ".

Πόσα εγκλήματα θα γίνουν ακόμα στο όνομα του θεού;

Σε μια από τις πλέον αρίστιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις της σύγχρονης ιστορίας βρίσκεται η ανθρωπότητα. Μαζί με τους διδύμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου που κατάρρευσαν από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, μοιάζει μαζί τους να κατέρρευσε και η φυεδαίσθηση της απόλυτης σταθερότητας του Δυτικού Κόσμου. Οι άγνωστοι καμικάζι σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους πολίτες άνοιξαν την "κερκόποδα" για να θρηνήσει η ανθρωπότητα και άλλα θύματα, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα ισοζύγιο τρόμου. Πόσα ακόμα εγκλήματα θα γίνουν στο όνομα του θεού, του όποιου θεού;

Η ηγεσία των ΗΠΑ, μετά το λάθος να μιλήσει για νέα σταυροφορία γενικεύοντας και υπεραπλουστεύοντας τις συνθήκες, μετακινήθηκε, ευτυχώς έγκαιρα, σε μια άλλη θεώρηση των γεγονότων, ότι δηλαδή αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος εναντίον των τρομοκρατών και όχι ένας πόλεμος εναντίον του Ισλάμ. Όποιος όμως και να είναι ο στόχος του, ο σκοπός θα είναι ένας, ο πόλεμος. Σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσει η θεωρία του ντόμινο. Εάν οι "μεγάλοι" πολιτικοί του κόσμου μπήκαν σε μια διαδικασία, χωρίς να γνωρίζουν πώς και πότε θα σταματήσουν, τότε τα θύματα θα είναι πάρα πολλά, ο φανατισμός συνεχώς αυξανόμενος και ο φαύλος κύκλος που δημιουργήθηκε θα είναι δύσκολο να σπάσει. Η βία δεν έφερε ποτέ λύση στη βία.

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που αριθμεί ένα δισεκατομμύριο πιστούς. Δεν είναι μια θρησκεία τρομοκρατών. Γιατί αν τυχόν δεχόμασταν αυτή τη θεωρία, τότε θα ήταν σαν να ισχυριζόμαστε ότι ένα δις άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη είναι εν δυνάμει

τρομοκράτες. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην απόλυτη ταύτιση θρησκείας και πολιτικής. Το Κοράνι είναι βεβαίως ένα, οι αντανακλάσεις του όμως σε διαφορετικές κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες έχουν διαμορφώσει πολλά μορφώματα στην εφαρμογή του. Γεγονός που εξηγεί γιατί στον ίδιο γεωγραφικό χώρο έχουμε την εμφάνιση πολλών Ισλάμ, διαφόρων κοινωνικών τάξεων. Αυτό όμως που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι τα χαρακτηριστικά του κάθε μορφώματος οφείλονται στο ποιος ελέγχει την πολιτική δύναμη και τους μηχανισμούς εξουσίας. Εδώ έρχεται και κολλάει ο ισλαμικός φονταμενταλισμός. Για τους ισλαμιστές οι πέντε στύλοι του Ισλάμ (πίστη σε ένα θεό, προσευχή, ελεημοσύνη, νηστεία, προσκύνημα) αποτελούν θεϊκά προστάγματα που πρέπει να ακολουθούν οι πιστοί καθημερινώς και που το κράτος πρέπει να επιβάλλει όχι μόνο σε ιδεολογικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του συστήματος τα είδαμε στην περίπτωση των Ταλιμπάν και του Μπιν Λάντεν, ο οποίος έχοντας γνώση της λειτουργίας του μπορεί να επιβάλλεται ως απεσταλμένος του θεού. Η Δύση λοιπόν μη μπορώντας να κατανοήσει σε πρακτικό επίπεδο άλλες πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες, δεν κατάφερε να συνομιλήσει, να συνδιαλλαγεί ουσιαστικά και εποικοδομητικά με το Ισλάμ, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον λόγο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια μίσους από πλευράς των φονταμενταλιστών.

Μαρία Θεοφανούδη

Προς Ικαρία

4:03: Το Νταλιάνα έχει απομακρυνθεί από την προβλήτα. Κάποιοι φίλοι, συγγενείς, αγαπημένοι έχουν παραμείνει στο λιμάνι, άλλοι με δακρυσμένα μάτια και άλλοι με τη θλίψη να "χαιδεύει" την όψη τους! Ακίνητες πολύχρωμες μορφές περιμένουν αποσβολωμένες κοιτάζοντας, πότε τη θάλασσα που την "ξεσκίζει" η τάση φυγής του πλοίου, πότε προς την τσιμεντένια ακτή πρέπει να αποχωρίσεται, μπασκι κρειαστείν' ανταποκριθούνσε όντανέντανά, σε ένα αποχαιρετισμό, σ' ένα αντίο, σ' ένα "εις τοεπανδείν" ήσ' ένα "σ' αγαπώ"...

Φεύγει το πλοίο και το βλέμμα μου χωράει πια όλο και μεγαλύτερο κομμάτι ουρανού! Κοιτώ μπροστά μου και αντικρίζω τις θλιβερές μορφές... αγαπημένες στο κατάστρωμα, σαν στη σκηνή να πήραν πόζα και περιμένουν ο σκηνοθέτης να επέμβει για να?? την κίνηση! Τιεύκολα που αποχωρίζεσαι κάποιον που αγαπάς το καλοκαίρι! Είσαι ένας απ' όλους που με συνθήματα και με νοσταλγία αναπολούν! Σαν ο καιρός κρυώνει και λιγοστεύουν τα άτομα που ταξιδεύουν... Τι θλιβερή η εικόνα της αιμόνος και κάποιον ν' αποχαιρετάς!

Λίλιαν



ΖΕΙ ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ;

Στον κόσμο, που η μονομέρεια ονομάζεται "τσαμπουκάς", ο μέγας αρχιτέκτονας πλανητάρχης πανηγύρισε την παγκόσμια ηγεμονία του, κινώντας γι' άλλη μια φορά τα πιόνια στη "Μεγάλη Σκακιέρα". Βαφτίζοντας εν μία νυκτί την ΠΓΜΔ σε Μακεδονία, έκανε τον Μέγα Αλέξανδρο να αναρωτηθεί τίνος πρόγονος ήταν!

Σαστισμένα πρόσωπα Ελλήνων ακούν τους πανηγυρισμούς της χώρας, "που η πλειοψηφία των πολιτών της την ονομάζουν Μακεδονία", και τις θετικές δηλώσεις της για την Ελλάδα με φόντο ελληνικών, αμερικανικών και σκοπιανών σημαιών!

Ποια Μακεδονία;

Η αιφνιδιαστική απόφαση της Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει το κράτος των Σκοπίων με τη "συνταγματική" ονομασία τους, "Δημοκρατία της Μακεδονίας", την επόμενη του εκλογικού θριάμβου του κ. Μπους, προκάλεσε οργή και αντιδράσεις. Η απόφαση ήταν του Αμερικανού προέδρου, για να στηρίξει την εσωτερική σταθερότητα της FYROM.

Η Αθήνα προσβλέπει στην Ε.Ε., που κάνει χρήση της ονομασίας FYROM κατά τα διεθνώς οριζόμενα από τον ΟΗΕ, και την άσκηση βέτο στην πορεία της ΠΓΜΔ προς την Ε.Ε.

Στο συγχαρητήριο τηλεγράφημα που απέστειλε ο κ. Κων. Στεφανόπουλος στο κ. Τζ. Μπους για την επανεκλογή του ανέφερε ότι: "ορισμένα περιστατικά, όπως η αναγνώριση της FYROM... προκάλεσαν αισθήματα βαθείας απογοητεύσεως εις τον ελληνικόν λαόν".

Ο κ. Π. Μολυβιάτης, όταν ενημερώθηκε από τον κ. Μίλερ για την πρόθεση των ΗΠΑ να ανακοινώσουν λίγες ώρες αργότερα την απόφαση τους, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ κάλεσε στο γραφείο του τον κ. Μίλερ, προκειμένου να τον εκφράσει τη δυσφορία του και να επισημάνει τις αρνητικές επιπτώσεις μια

τέτοιας μονομερούς αποφάσεως.

Ο πρωθυπουργός από τις Βουγιάς χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση Μπους και άφησε να εννοηθεί ότι θα εμποδιστεί η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων αν δεν υπάρξει συμβιβαστική λύση.

Οι Ελληνοαμερικανοί χαρακτηρίζουν την απόφαση επαίσχυντη πράξη και ζητούν ανάκληση, ενώ οι Ελληνοαυστραλοί αντιδρούν έντονα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βαθύτατες ευθύνες για τη δυσμενή εξέλιξη που πήρε η υπόθεση, αφού είναι "κυριολεκτικώς απούσα στη εξωτερική πολιτική".

Στην FYROM, κατόπιν απαιτήσεως της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, διοργανώνεται την Κυριακή 7 Νοεμβρίου δημοψήφισμα που αποσκοπεί στο μπλοκάρισμα της εφαρμογής νόμου που επανασχεδιάζει τον

διοικητικό χάρτη της χώρας, μειώνοντας από 123 σε 84 τους δήμους. Οι πολέμιοι του νόμου που υπογράφηκε το 2001 στην ????????????? πιστεύουν ότι

η εφαρμογή του αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη διάσπαση της χώρας σε αλβανικό και σλαβομακεδονικό τομέα, είτε προκύψει θετικό αποτέλεσμα είτε η προσέλευση στις κάλπες είναι μικρότερη του 50%. Την Κυριακή όμως μάταια οι κάλπες περιμένουν τους Σκοπιανούς.

Στις 10 Οκτωβρίου, στην επίσκεψη του Ντ. Ραμσφελντ και με την υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας, στην οποία αναφέρθηκε η FYROM ως το "κράτος της Μακεδονίας", κανείς δεν φανταζόταν την επερχόμενη λύση στα εσωτερικά της FYROM από τον πλανητάρχη.

Οι Σκοπιανοί για πρώτη φορά, μια μέρα πριν το περιβόητο δημοψήφισμα, με πρωτοβουλία εξωκυβερνητική (μην και παραβιαστεί ο εκλογικός νόμος, που απαγορεύει πολιτικές εκδηλώσεις πριν από μια λαϊκή ψηφοφορία) πανηγύριζαν με σημαίες FYROM, ΗΠΑ και Ελλάδας.

Ο μεν Καραμανής από Βουγιάς και ο δε Παπανδρέου από Βουκουρέστι δηλώνουν έτοιμοι για συνεργασία και παύουν τις αλληλοκατηγορίες. Τον Απρίλιο του 2005, που θ' αρχίσει η εξέταση της αίτησης των Σκοπίων προς την Ε.Ε., περιμένει ο πρωθυπουργός για να βρεθεί λύση στο θέμα. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για μετατροπή της απόφασης του 1992, όπως προτάθηκε από τον Κ. Παπανδρέου.

Ανέφικτη φαίνεται η δυνατότητα εξεύρεσης μια κοινά αποδεκτής λύσης, όπως προκύπτει από Σκοπιανούς κυβερνητικούς κύκλους, αφού η χώρα δεν συζητάει τη σύνθετη ονομασία.

Ο ρεπουμπλικάνος Ελληνοαμερικανός βουλευτής Μάικ Μουλιδάκης εξήγησε στην πρόεδρο της Βουλής ότι η αναγνώριση ήταν ένα "αυτοχές συμβάν" και ότι "προσβλέπουμε στη συνέχιση των άριστων σχέσεων των κοινοβουλίων μας και στην περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μας".

Θα είναι δύσκολο να βρεθεί λύση για το όνομα των Σκοπίων.

Η Ελλάδα, με μόνο της όπλο "την ευρωπαϊκή πορεία της FYROM", ακούει τον ύπατο εκπρόσωπο της Ε.Ε. που βρίσκεται στα Σκόπια να τα αποκαλεί ως χώρα "που η πλειοψηφία των πολιτών της την αποκαλεί Μακεδονία" και περιμένει προτάσεις για να μπορέσει να υπάρξει συναίνεση.

Γλαρού Βασιλική



ΤΥΠΟ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΣΑΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΕΪΓ - ΒΟΛΑΝ ΦΑΚΕΛΛΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΜΠΛΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΣΙΕΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4-6 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΤΗΛ.: 210 67.22.297 -FAX: 210 67.22.299 email:typokin@ellas.gr

Vaya Con Dios

Καλημερούδια πατριωτάκια και καλή χρονιά!

- 2005 η πρώτη μεταολυμπιακή χρονιά, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει...

Ας ξεκινήσουμε από τα του οίκου μας.

- Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Όλα ίδια κι απαραίλαχτα.
- Πρώτο το πρόβλημα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών παραμένει έντονο και αμετάβλητο. Η δε εξυπηρέτηση από τον Άγιο Κύρηκο αγγίζει τα όρια του κωμικοτραγικού. Κάνεις από Πειραιά για Άγιο Κύρηκο κρουαζιέρα 14 ωρών.
- Πάντως τα δύο πλοία που εξυπηρετούν εναλλάξ τη γραμμή του Ευδήλου είναι πολύ καλύτερα από το "Ολύμπια".
- Ανήμερα των "Φώτων" ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στην Κάρπαθο. Σκοπός της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός ήθελε να στείλει το μήνυμα από την Κάρπαθο, ότι θα δοθεί βάση για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Βρε λες;

Ας πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας που είναι πολλά και ενδιαφέροντα.

- Στο ζήτημα του προέδρου της Ελληνικής δημοκρατίας βρέθηκε η περιβόητη συνενετική λύση. Κάρολος Παπούλιας, τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας και της ανεργίας με μιας εξαφανίστηκαν...
- Στον ΣΥΝ μετά από 14 χρόνια είχαμε αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του κόμματος. Ο Αλέκος Αλαβάνος, μετά από το 40 συνέδριο του κόμματος, είναι ο νέος πολιτικός αρχηγός. Βασική του επιδίωξη: Να δοθεί μια ενιαία πολιτική ταυτότητα στον ΣΥΝ αλλά και η κοινή διεύρυνση της αριστεράς. Από τις πράξεις του θα κριθεί ο κ. Αλαβάνος σε βάθος χρόνου.
- Τα όργανα στην κυβέρνηση άρχισαν πολύ νωρίς. Από τους νταβατζήδες στους τσαμπουκάδες και από τους τσαμπουκάδες στα ημάδια. Αν νομίζουν ότι μια χώρα κυβερνείται μέσω των δημοσκοπήσεων μόνο, τότε λίαν συντόμως θα βρεθούν προ εκπλήξεως!
- Οι βαμβακοπαραγωγοί ετοιμάζουν άμεσες κινητοποιήσεις. Λογικό είναι, η φτώχια φέρνει γκρίνια.
- Ανατιμήσεις, αυξήσεις των τιμών, αύξηση του

πληθωρισμού κ.τ.λ. Ωρες ώρες μου φαίνεται ότι τα ευρώ είναι χειρότερα και από τους νάμι. Η νυν κυβέρνηση δεν ισχυρίζονταν ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα βάλει πλαφόν στις τιμές των προϊόντων, θα ισχύσουν οι αγορανομικές διατάξεις κ.τ.λ.; Στους 10 μήνες έχει κάνει καμιά προσπάθεια προς αυτές τις κατευθύνσεις; Απορία εκφράζω!

- Με το θέμα του χρηματιστηρίου αλήθεια τι θα γίνει; Όσοι βαραίνονται με κατηγορίες, θα καθίσουν στο σκαμνί του ενόχου; Αλήθεια με τα πρώην λαμόγια του ελληνικού ποδοσφαίρου τι γίνεται;
- Παλιό αλλά καλό. Αν χωριστάτε στον μπακάλη, στον διπλανό, στον γείτονα, στην τράπεζα, στη γυναίκα σας, στην γκόμενά σας (γενικότερα της μιχαλούς) κ.α. κάντε μια αίτηση να υπαχθείτε στο άρθρο 44, που ξέρετε μπορεί και να τη σκαπουλάρετε. Πάντως κάπου παραέχει γίνει αυτή η ιστορία με τα χρέη των ποδοσφαιρικών ομάδων.
- Κάποτε ήταν ο ΟΣΦΠ, μετά οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, τώρα η ΑΕΚ και ο Άρης εκ νέου, όλων τα χρέη γίνανε γαργάρα, νισάφι πια.
- Όσο για την περιβόητη απογραφή, τελικά τα μόνα οφέλη που είχε η κυβέρνηση από αυτή την πράξη ήταν εσωτερικές αναταραχές και τα χλεύη των ευρωπαίων προς το πρόσωπο μας, τελικά ποιοι αριθμοί ήταν πραγματικοί του Αλογοσκούφη ή του Χριστοδουλάκη; Ανεπιβεβαίωτες φήμες κάνουν λόγο ότι οι ευρωπαίοι θα ζητήσουν τρίτη απογραφή. Βγάζοντας ένα μέσο όρο ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
- Ας πούμε και κάτι ευχάριστο και ενθαρρυντικό. Είμαστε μέσα στις πρώτες 10 χώρες στον κόσμο βάση του χρηματικού ποσού που συγκεντρώσαμε, για να βοηθήσουμε τις πληγέντες χώρες της ΝΑ Ασίας. Από τη μια δείχνει το φιλότιμο μας και από την άλλη την ενότητα που μας διακρίνει ως λαό σε ακραίες περιπτώσεις.

Πάμε και στα του εξωτερικού.

- Η χρονιά δυστυχώς έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Τα παλιοροϊκά κύματα "τσουνάμι" σκόρπισαν το θάνατο σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους. Εικόνες φρικαλέες και οδυνηρές μας έκαναν παρέα αυτά τα Χριστούγεννα. Όποιος θέλει να πάει για διακοπές σε αυτά τα μέρη καλά θα κάνει να το σκεφτεί σοβαρά προτού επικυρώσει εισιτήρια με προορισμό τη ΝΑ Ασία.
- Εν αναμονή εκλογών στην την πολυβασανισμένη Παλαιστίνη. Η προεξοφλούμενη νίκη (όπως δείχνουν τα πράγματα) του Μπαχμούτ Αμπάς, δεν προδικάζει και δεν εγγυείται την πολυπόθητη επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη επίλυση του Μεσανατολικού ζητήματος.
- Ο νέος οικονομικός απολογισμός των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον νέο νόμο "Patriot act" και περικοπές στις κοινωνικές παροχές. Καλά να πάθουν, τι νομίζανε δηλαδή, ότι ο νέοςυντήρητος πρόεδρος των ΗΠΑ θα τα έδινε στις εκκλησίες;

Τα λέμε την επόμενη φορά Ανεπρόκοπος

ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΑΝΤΑΡΑΚΗ

Ψυχολόγος - Παιδαγωγός
Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής &
Πρωτόης Παρέμβασης "Portage"

BA Ohio University USA
Dip & MSc Institute of Education-University of London

Αγίου Κωνσταντίνου 17, Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9760410
email:diamantirg@yahoo.gr Κτν.: 6944 552407

Νέα του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας



Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας.

2η Αιμοδοσία Σ.Ν.Ι.

Η τράπεζα αίματος του Συλλόγου είναι πλέον γεγονός, αν και μικρή σε ηλικία και αποθέματα η ολιγόμηνη λειτουργία της απέδειξε την αναγκαιότητα της προσφέροντας πολλάκις υποστήριξη σε συντοπίτες μας που χρειάσθηκαν αίμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας.

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2004, ημέρα αιμοδοσίας:

Αν και είναι κακό να προτρέχει κανείς μπορούμε ήδη να μιλήσουμε για μια νέα εκδήλωση του συλλόγου η οποία εξελίσσεται σε θεσμό. Για άλλη μια φορά τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου έδωσαν το δυναμικό παρόν, καθιστώντας τη συμμετοχή αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη φορά, με αποτέλεσμα όχι μόνο να αναπληρωθούν οι μπουκάλες που προσφέρθηκαν το προηγούμενο εξάμηνο αλλά και να ανέβει ακόμα ψηλότερα ο πήχης του αποθεματικού.

Ο σύλλογος καλεί τα μέλη και του φίλους του Συλλόγου καθώς και κάθε Καριώτη να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια ενεργά, δίνοντας "10 λεπτά" από τον χρόνο τους.

Όποιος ενδιαφέρεται να δώσει αίμα αρκεί να πάει στο Συσμανόγλειο Νοσοκομείο στο τμήμα αιμοληψίας και να δηλώσει ότι θέλει να δώσει αίμα για την τράπεζα του Σ.Ν.Ι., Πρώτα όμως πρέπει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο Της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου. Εναλλακτικά μπορεί να περιμένει μέχρι την επόμενη αιμοδοσία η οποία αν όλα πάνε καλά θα πραγματοποιηθεί κάπου μέσα στον Μάιο.

Για πληροφορίες - Ανάγκες : ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑ-ΜΑΜΜΑΤΑ ΔΩΡΑ 210.25.24.473

Γενική συνέλευση Σ.Ν.Ι.

Στις 5 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Σ.Ν.Ι. η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του συλλόγου. Μετά τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου Δ.Σ. ακολούθησαν τοποθετήσεις και προτάσεις προς ψήφιση των μελών που παρευρίσκονταν και μετά μιας εποικοδομητικής συζήτησης - διαδικασίας προέκυψαν οι παρακάτω αποφάσεις οι οποίες και αποτελούν δέσμευση για τη δράση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ψηφίσματα Γενικής Συνέλευσης 5/12/2004

1. Ψηφίζεται ομόφωνα η πρόταση για τη συγκρότηση επιτροπής για τις συνδρομές.
2. Ψηφίζεται ομόφωνα η πρόταση για τον ορισμό επιτροπής στην Ικαρία, αλλά και για να διερευνηθεί αν μπορούν να δημιουργηθούν και τοπικές επιτροπές του ΣΝΙ στην Ικαρία.
3. Ψηφίζεται ομόφωνα να οριστεί μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνο για το site του Συλλόγου.
4. Ψηφίζεται ομόφωνα να γίνει συνάντηση με τα μέλη του Συλλόγου που οφείλουν χρηματικά ποσά.
5. Ψηφίζεται ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για τα άτομα που προτάθηκαν για την επιτροπή της Ικαρίας.

Το πάρτι του ΣΝΙ στην ΑΣΟΕΕ Αναμνήσεις... καλοκαιριού!

Το καθιερωμένο χειμερινό πάρτι του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας πραγματοποιήθηκε και φέτος, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, στην πασίγνωστη -πλέον- αίθουσα της ΑΣΟΕΕ. Αν και το βράδυ εκείνο ήταν χρόνο και βροχερό, εντούτοις μέσα στην αίθουσα τα πάντα απέπνεαν μια ζεστή θαλπωρή, θυμιζόντας σε όλους μας τα γλέντια και τα πανηγύρια που γίνονται το κατακαλόκαιρο στην Ικαρία. Ήσως να ήταν η καριώτικη ορχήστρα του "Ολλανδού" (Νίκος Πλάκας), που με το βιολί του ανέβασε το κέφι στα ύψη. Ήσως να ήταν η μάζωξη τόσο πολλών Ικαριωτών και φίλων της Ικαρίας, που θέλησαν να ξαναζήσουν τις ωραίες στιγμές που πέρασαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο νησί.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι όσοι βρέθηκαν στην ΑΣΟΕΕ εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ του Νοέμβρη δεν μετάνιωσαν ούτε για μια στιγμή, αφού μπόρεσαν να ξεχάσουν -έστω και για λίγο- την ρουτίνα της μίζερης πραγματικότητας στην Αθήνα και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους, χορεύοντας υπό τους ήχους του Καριώτικου αλλά και των άλλων μελωδιών, που συνάρπαζαν τους εκατοντάδες νέους που "τίμησαν" με την παρουσία τους την εκδήλωση του Συλλόγου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έως τις 7 το πρωί, που τελείωσε το πάρτι, μέσα στην αίθουσα

βρίσκονταν ακόμη πολλά Καριωτάκια με τους φίλους τους, που δεν ήθελαν με τίποτε να "ξεκολλήσουν" από εκεί και να πάνε στο... κρεβατάκι τους, που τους περιμένει μόνο και θλιψμένο. Τελικά, και αφού είχαν εξαντλήσει το -πραγματικά- μεγάλο απόθεμα των ποτών και κρασιών, σαν πραγματικοί πιστοί του θεού Διονύσου (όπως και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι στην πόλη της Οινόης, στον σημερινό Κάμπο), αποφάσισαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αποκαμψμένοι πλέον, έχοντας όμως για συντροφιά τη γλυκιά ανάμνηση των όμορφων στιγμών που έζησαν στο πάρτι.

Αλλωστε, δεν πρέπει να στεναχωριούνται, γιατί σύντομα ο Σύλλογος τους ετοιμάζει και άλλες διασκεδαστικές εκπλήξεις, αρχής γενομένης με τα Καριώτικα κάλαντα στην Αθήνα, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, αλλά και την πολυαναμενόμενη ετήσια εκδρομή το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, στην οποία πιστεύουμε ότι οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.

Εις το επανδείν, λοιπόν, πατριωτάκια και Καλές Γιορτές!

Κώστας Γ. Καρναβάς



Εκλογές ΣΝΙ & Αποτελέσματα

Το διήμερο 11-12 Δεκεμβρίου διεξήχθησαν οι ετήσιες εκλογές του Συλλόγου. Οι διαδικασία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί χωρίς ιδιαίτερη, για τα καριώτικα δεδομένα καθυστέρηση, και έκλεισε την Κυριακή το βράδυ με την γνώριμη πλέων δίωρη παραταση για να περιμένουμε τον, γνώριμο πλέων, τελευταίο υποψήφιο!

Η συμμετοχή σε σχέση με πέρσι ήταν αισθητά μειωμένη, ένα γεγονός το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού για το νέοεκλεχθέν Δ.Σ.

Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στην εφορευτική επιτροπή για τις προσπάθειες που κατέλαβε αλλά και στην συμβολή της για την ομαλή και άψογη διεξαγωγή των εκλογών.



Η νέα σύσταση των Οργάνων του Σ.Ν.Ι.

Έπειτα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 11 & 12 Δεκεμβρίου του 2004, στην αίθουσα της Πανικαριακής Αδελφότητας, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή του Σ.Ν.Ι. για το έτος 2005:

Μέλη του νέου Δ.Σ.:

- Ραντάς Λινάρδος (Πρόεδρος) - (6978.007956)
- Βατούγιος Ιωάννης (Αντιπρόεδρος) - (6974.471865)
- Γρόνθου Νατάσα (Γενικός Γραμματέας) - (6944.311283)
- Θεοφανούδη Μαρία (Ειδικός Γραμματέας) - (6973.583838)
- Κουντούπης Στυλιανός (Ταμίας) - (6944.389682)
- Σταυρινάδης Γιάννης (Υπεύθυνος Τύπου) - (6977.636683)
- Καρίμαλη Δέσποινα (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων) - (6946.873795)
- Βουδαντάς Νίκος (Υπεύθυνος Επιτροπών*) - (6972.304370)
- Σταμούλος Μιχάλης (Υπεύθυνος Επιτροπών) - (6973.795671)

- Εξελεγκτική επιτροπή: Σαφός - Δημόπουλος Αποστόλης (Πρόεδρος)
- Γιώγος Χρήστος (Τακτικό μέλος)
- Μωραΐτης - Φράγκος Μανώλης (Αναπληρωματικό μέλος)

(* Μετά την παραίτηση, για προσωπικούς λόγους, του Ηλία Ρούσου)



Δελτίο τύπου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ευδήλου

Μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ευδήλου στις 7/1/2005, αποφάσισε τις παρακάτω ενέργειες - πρωτοβουλίες :

1. Αποκριές - Καρναβάλι 2005

Το φετινό καρναβάλι θα πραγματοποιηθεί στις 13/3/05. Ο Π.Ο.Δ.Ε. αποφάσισε να καλέσει σε πλατιά σύσκεψη, όλους τους φορείς, στο τέλος Ιανουαρίου, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του Καρναβαλιού.

2. Πρωτομαγιά

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, ο Π.Ο.Δ.Ε. πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει τους συνδικαλιστικούς φορείς του νησιού μας, ώστε να οργανώσουν από κοινού, μέσα στην εβδομάδα του πάσχα, μια βραδιά αφιερωμένη στο συγγραφέα Βίκτορ Ουγκό. Στο πρώτο μέρος να περιλαμβάνει : α) τη ζωή και το έργο του συγγραφέα και β) τη δραματουργική παρουσίαση του έργου του: "Η τελευταία μέρα ενός κατάδικου.". Στο δεύτερο μέρος θα προβληθεί ντοκιμαντέρ με θέμα την Πρωτομαγιά και η βραδιά θα κλείσει με μουσική.

3. Έκθεση Ικάριων καλλιτεχνών

Θα πραγματοποιηθεί και φέτος η έκθεση των Ικάριων καλλιτεχνών, την περίοδο του Πάσχα, με κεντρική θεματολογία των έργων : "τα παιδιά θύματα".

4. Η Ικαριώτικη ναυτοσύνη

Με θέμα την καριώτικη ναυτοσύνη, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο τέλος του καλοκαιριού. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες και έκθεση ναυτικών ειδών.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης ο Π.Ο.Δ.Ε. θα καλέσει σύσκεψη την περίοδο του Πάσχα, με φορείς και συνδημότες.

Π.Ο.Δ.Ε.

Χειμερινά Νέα από Ικαρία

ΟΚΤΩΒΡΗΣ

- Επίσκεψη γνωριμίας, και στους 3 δήμους της Ικαρίας, πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Οκτώβρη από το Πανσαμιακό Σωματείο Ανθρώπων με Διαφορετικές Ανάγκες "Ο ΙΚΑΡΟΣ" με συμπατριώτες μας που αντιμετωπίζουν ανάλογα κινητικά προβλήματα. Στόχος της επίσκεψης η δημιουργία παραδοτήματος στο νησί μας.
- Στους 18ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου που έγιναν στο γήπεδο του Αιολικού της Μυτιλήνης από την ομάδα του "Π.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ" ξεχώρισαν οι :Αντώνης Μπαντάν (2ος στα 600μ. πανπάιδων) & Ανδρέας Μπρατσής (3ος στα 1500μ. ανδρών). Επόμενοι Αιγαιοπελαγίτικοι στο Καρδόβασι.
- Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των συμπατριωτών μας που ταξίδεψαν από την Ικαρία για το συλλαλητήριο που διοργάνωσε το Κ.Κ.Ε. στο Πεδίο του Αρεως στις 9/10, ενάντια στη φτώχεια & την εξαθλίωση της λαϊκής οικογένειας.

ΝΟΕΜΒΡΗΣ

- Εκτεταμένες ζημιές τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στην ηλεκτροδότηση & την τηλεφωνική επικοινωνία αρκετών περιοχών προκάλεσε η Θεομηνία που έπληξε το νησί στα μέσα Νοέμβρη. Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σημαντικά προβλήματα είχαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των Θεομών και του Χρυσοστόμου.
- Στον Εύδηλο, σε αίθουσας του Δήμου, έγινε η εκδήλωση της Κ.Ν.Ε. για τα 31 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αρκετός ήταν ο κόσμος που την παρακολούθησε, όπου πέρα από τις ομιλίες προβλήθηκε τανία αναλόγου περιεχομένου.
- Παναιγιακός ξεσηκωμός στις 24/9 για (τι άλλο?) το θέμα της ακτοπλοΐας. Ακόμα και νησιά που κάποτε συνδέονταν 3-4 φορές τη μέρα με τον Πειραιά μπήκαν δυναμικά στο χορό των κινητοποιήσεων, αφού η εφοπλιστική αλλητεία μέρη δεν ξεχωρίζει. Στην Ικαρία η κεντρική εκδήλωση στον Εύδηλο όπου απαιτήθηκαν για μια ακόμη φορά τα αυτονόητα "γρήγορα-ασφαλή πλοία, φθηνά εισιτήρια και διατήρηση των εκπτώσεων, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ναυτεργάτες δημιουργία Εθνικού Φορέα Ακτοπλοΐας. Για την επιτυχία της γενικευμένης διαμαρτυρίας εκείνη τη μέρα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία & αρκετά καταστήματα παρέμειναν κλειστά.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

- Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού των νησιωτών ήταν στις 16/12 στον Πειραιά. Πλήθος κόσμου πορεύτηκε προς το Υ.Ε.Ν., ανυποχώρητο στις θέσεις και τις διεκδικήσεις περί δημόσιας, ασφαλούς ακτοπλοΐας και απρόσκοπτης σύνδεσης όλων των νησιών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δυναμική συμμετοχή και παρουσία του Σ.Ν.Ι. σ' έναν πραγματικό αγώνα ζωής για τα νησιά μας.
- Την παρουσία ψυχιάτρου στο Νοσοκομείο Ικαρίας, έστω & μερικές ημέρες τον μήνα, ζητούν οι ψυχολόγοι που εργάζονται στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" στους δήμους Ευδήλου & Ραχών. Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων που έχουμε στην Ικαρία.
- Παράσταση Καραγκίος έγινε στον Αγιο Κήρυκο στην κατάμεστη από κόσμο, κυρίως μικρά παιδιά, αίθουσα του Δήμου. Διοργανώθηκε από το Λύκειο Ελληνίδων Ικαρίας με τη συμμετοχή του Θεάτρου Σκιών Μαραθοκάμπου Σάμου.
- Μεγάλα προβλήματα δημιουργήσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις & οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν, πάλι, το νησί μας. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν αρκετοί αγροτικοί δρόμοι καθώς και το αλιευτικό καταφύγιο Καρκιναγρίου. Ο Δήμος Ραχών με έγγραφο του προς τη Νομαρχεία Σάμου ξήτησε τουλάχιστον 20.000 προς αποκατάσταση των ζημιών. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετά σχολεία όταν βρέχει, μετατρέπονται σε λίμνες.

• Ιεραρχημένες προτάσεις έργων στο Δήμο Αγ. Κήρυκου, προς ένταξή τους στο Ειδικό πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΘΗΣΕΑΣ" αποφάσισε το Δημοτικό του Συμβούλιο.

Τα έργα με τη σειρά που προτείνονται είναι:

- 1) Απομαγγανίσωση - αποσιδήρωση νερού γεώτρησης Κουντουριών.
- 2) Εξυγίανση πόσιμου νερού στο Φάρο.
- 3) Αποχέτευση - βιολογικός Φάρου.
- 4) Τοπικεντόστρωση δρόμου Καταφυγίου προς παραλιακό.
- 5) Φίλτρο εξυγίανσης πόσιμου νερού στον Αγ. Κήρυκο.
- 6) Ανάπλαση πλατείας Αγ. Κήρυκου. 7) Ανακαίνιση Παλαιού Δημαρχείου Αγ. Κήρυκου. 8) Προστασία παραλιακού δρόμου Αγ. Κήρυκου . 9) Οδοποιία Χρυσοστόμου.
- 10) Οδοποιία Περιδικίου.
- 11) Αποχέτευση - Ύδρευση Ξυλοσύρτη.
- 12) Βιολογικός Αγ. Κήρυκου.
- 13) Επιόνηση μελέτης λιμανιού Αγ. Κήρυκου.
- 14) Κατασκευή Φραγμάτων Αγ. Κήρυκου.
- 15) Αξιοποίηση Πηγών Περιδικίου.
- 16) Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγ. Κήρυκου.
- 17) Διανοίξεις περιφερειακών δρόμων Αγ. Κήρυκου.
- 18) Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου.
- 19) Ανέγερση Παιδικού Δημοτικού Σταθμού.
- 20) Ολοκλήρωση Νηπιαγωγείου.

Το σύνολο των πιστώσεων που απαιτούνται για τις παραπάνω προτάσεις ανέρχεται στο ποσό των 10.464.750 .

- Μαθήματα ζωγραφικής και καλλιτεχνικών γίνονται κάθε Σάββατο μεσημέρι στο Δημοτικό Σχολείο Καταφύγιου σε παιδάκια του χωριού από συντοπίτες μας καλλιτέχνες. Αναμφίβολα τέτοιες κινήσεις δίνουν πνοή σε εγκατελειμένα σχολεία και σε χωριά με λιγοστούς κατοίκους. Εύγε!
- Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποπεράτωση της αίθουσας του Καταφυγίου δίπλα από την εκκλησία.

ΓΕΝΑΡΗΣ

- Σημαντική χρηματική βοήθεια συνέφεραν αρκετοί Ικαριώτες στο τηλεμαραθώνιο για τους πληγέντες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σε αρκετές εκκλησίες έχει ξεκινήσει περισυλλογή αγαθών, δούκων (όχι τζήν), τροφίμων (όχι κρέας) προς αποστολή στους ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
- Στον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων, τα Φώτα, αρκετοί ήταν οι τολμηροί που αφήνησαν την κρύα θάλασσα και βούτηξαν για τον σταυρό. Για την ιστορία νικητής σ' αυτόν τον "άτυπο αγώνα" ήταν για ακόμα μια φορά ο Γιάννης Καράμπελας!

Αποστόλης Σαφός

ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

- ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:**
- ΕΣΚΑΦΕΣ
 - ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΥΣ
 - ΚΑΤΕΔΑΦΗΣΕΙΣ
 - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ
 - ΜΠΑΖΑ
 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΜΑ



ΚΡΗΤΗΣ 4-6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 210.50.11.702 - 6977.231038 - 6977.238644
FAX: 210.50.54.585 - ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 210.50.24.167 - 210.50.15.026

ΔΙΕΛΦΙΔΟΣΦΙΞ

"Ηβρα την πόρτα σ' ανοιχτή θαρρώ πως έχεις και πηγαίνει φοινίκια-λουκουμάδες και κρασί με τους κουβάδες."

Τέσσερις στίχοι που αναπόφευκτα θα τραγουδηθούν σε κάθε γωνιά της Ικαρίας του Αγίου Βασιλιού, μα που πάντοτε υπάρχουν αλώβητοι στην καρδιά ενός Καριώτη. Γιορτές έρχονται, και τα έθιμα ξεκινούν. Η μάνα μας τηγανίσεις ξεροτήγανα και φούρνισε φοινίκια και μας περιμένει, παιδιά, συγγενείς και φίλους, να μας κεράσει ότι έχει το φανάρι της.

Χριστούγεννα 2004!

"Δια χριστόν ως ήκουσε ο βασιλεὺς Ηωάδης αμέσως εταράχθηκε και ἔγινε θηριώδης."

Τα Χριστούγεννα, πέρα από τη θρησκευτική κατάνυξη, έχουν και άλλο, βαθύτερο νόημα: Τα σπίτια ανοιγούνε να ανταμόσει όλο το σύνολο από Αθήνες, εξωτερικά και δε συμμαζεύεται, να περάσουμε ευγαρίστα και ξεκούραστα τις διακοπές μας παρέα με το άφθονο ζεύγος, φωκιάνδη η σποτού αλλοι αμπελοειδές θεϊκό νέκταρ, και η ευτελία έχει δείξει πως ο κουρασμάτες είναι ο καλύτερος μεζές στη συναπτή δεκαπενθήμερη κρατιά!

Πρωτοχρονιά 2005!

Αγιος Βασίλης έρχεται από τον άκρος Πάπα και έχει εις την φάχην τνου μια μαγιαρή φυλάκα."

Η ημέρα του Αγίου Βασιλιού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθημερινής του Καριώτη στον ανοιεί (ανοίγει) τις πόρτες του και την καρδιά του σε όλες τις παρεξές, φίλους και σχηδούς. Και αυτό, όπως και παλιά ούτε και τώρα δεν αλλοιώθηκε με τη σαβουρά και την αλλοτρίωση της αγελαίας ανθρώπινης επικοινωνίας.

Τιως κάποτε έχετε νιώσει είτε ως φοιτήτης είτε σαν φαντάρος η σαν εργαζόμενος (και τέλος πάντων όλοι θα νοιώσετε) ότι μακριά από την Ικαρία υπάρχει ένα μωσαϊκό πολιτισμών μπροστά σας. Και όταν λέμε πολιτισμών εννοούμε τον ελληνικό! Είναι γνωστό πως κάθε Έλληνας έχει τη δική του προφούρια, ανάλογα με το πού ζει. Αυτό όμως που δεν ξέραμε (και ούτε θέλαμε να μάθουμε) είναι ότι εκτός από την προφούρια έχουν άλλο τρόπο. Ζωής, σκέψης, άλλη σύνδεση των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών, άλλα ήθη, άλλη κουλτούρα. Τιως έτσι τουλάχιστον το βλέπομε εμείς, γιατί η ζωή του Καριώτη διαφέρει καθέτως στα πρότυπα και στο είναι της σημερινής κοινωνίας. Η ζωή του είναι απλή, όχι επειδή δεν του δόθηκαν ευκαιρίες αλλά γιατί έχει μεγαλώσει με την προηφάνια του ξεχασμένου, του απομονεμένου. Έμαθε να ζει ελεύθερος και χωρίς να του θέτουν όρια οι άλλοι, να υπακούει ενεργούμενος.

Αδανά που τα λέμε, μας αρέσει να περνάμε τα όρια που θέτει η ζωή και οι καταστάσεις, και γι' αυτό δε φτάει το κρασί μας, είναι η λολάδα που κουβαλά ο Καριώτης. Πουθενά δε βάζει όρια ούτε στη γλέντι, ούτε στη λύπη. Έτσι μας θέλει η ζωή, σ' αυτό το νησί που το τρέφει ο αέρας, μια ψυχή αδάμαστη στα βουνά, στα δέρματα, στις πλατείες, στα

καφενεδάκια, στις κουβέντες μας. Γιατί και ξεχασμένοι αν είμαστε, και λίγοι, και μικροί, είμαστε περόφανοι όταν συμπόνουμε σ' αυτό το νησί, ξέρουμε ότι είναι τόσο απέραντο και μεγάλο... Όχι, αυτό δεν φαίνεται στους χάρτες, είναι ο κόσμος που ζει ο Καριώτης, ένας κόσμος που θα γίνει καλύτερος αν ο καθένας κάνει καλύτερο τον εαυτό του.

Η Ικαρία θα μείνει εκεί που ήταν πάντα: γεμάτη ζωή, αναποδιές που όλοι περάσαμε και βγήκαμε πιο δυνατοί και δεμένοι, με τόπους σεληνιακούς και κουβέντες στολισμένες "βεσερέμος", με το μυστήριο και την άγρια ομορφιά της που είναι τόσο σφιχτά δεμένη σε κάθε δύση και ανατολή αυτού του κόσμου.

"Πολλά 'παμε τ' αφέντημας, ας πούμε και της κυράς μας: κυρά ψηλή, κυρά λιγνή κυρά γατανοφρύδα..."

Υστερα από επτά συναπτά κιλά Πετροπολιανό κρασί, τρικλίζουν όχι μόνο τα ποδάρια μας, αλλά και οι σκέψεις μας. Και φυσικά η σκέψη του μη μόνιμου Καριώτη έχει καρφωθεί στην πανηγυρική τελετή έναρξης της κασιμερολυψτιάδας για το έτος 2005 (πάρτι Σ.Ν.Ι. 20/11/04)!!!

Σοφόνιο και σταμέντο, Παπιστάνοι και Φαναριώτες, Κατσιμεθιώτες και Μεσσαριώτες, όλοι από κάθε μήκος και πλάτος της Ελλάδας δώσαμε το παρών στη γνωστή καρούτικη ώρα, στο κάλεσμα του ΜΕΓΑ ξορηγού των γαστομείων-ακαμάτηδων-ρέμπελων αθλητών-αμπελοφιλόσοφων. Και άξαναν ο μεγατούς μήμευσης γνωστές καρούτικες φάτες και όλοι είχαν ένα ποσοφίσιο: Τη Βικτόρια! Γιαννηδες που περοπάτουν (Jonnies Walker), πέδοικες που κελανηδούσανε (Famous Grouse) και καρχαρίες που παραφύλωνταν (Cutty Sark) γηρινάνε ένας αχταράμας στο στομάχι μας! Χαρτάρι πήραμε την άλλη μέρα! Κόσμος πολύς και εκλεκτός, και ο Ολλανδός με τις ποπέλες του είχε κέφια. Αντίς για το δοξάρι, τσαγκουνούσε με τα δόντια! Και άξαναν με το ξημέρωμα τη σκυτάλη πήρε ο Φάκαρος και συνέχισε το γλέντι, άναψαν φωτιά τα τσιφτετέλια του. Αντός ο Καριώτης μας ξανάκανε ανθρώπους, γιατί μας πήγε για λίγο στην Ικαρία και μας ξανάφερε.

Από την Ικαρία, λίγα εκ των έσω ξέρουμε, όσα ποσόσανε -όπως έχουμε ξαναπέι- στα ευήκοα -γνωστά Κουντούπικα- ώτα μας!

- Αρχικό το μάξιμα των ειλών και αλονίζουνε τις κατηφόρες να κάνουνε λαδάκι.

- Ακούστηκε φουτούνες έχει, ο αέρας λύσσαξε και λυσομαδά, πέφτει βροχή και γενικά έρχεται μαρόγες χειμώνας.

- Το κρασί υπόβασε και τουλάχιστον σε εμάς έβγαλε καλό βαθμό.

- Μέχρι τώρα που ξέρουμε, σκυλοπνίχτες δεν αλλάξανε και ούτε έχει σκοπό έτσι όπως πάει να αλλάξουν.

- Ήκουσαμε πώς βρόντηξε καλά και πλημμύρισε το Χρυσόστομο το Νοέμβριο και φύστηξε πολύ στα Θέρια. Ζημίες δεν καταγράφαμε, γιατί από αυτή σε αυτή Καριώτη θα είχε βρύστει η Ικαριά!

- Τώρα τελευταία τη γηγήνηκε και μας θυμήθηκαν και μνημονεύουν ούλοι στα χαζοκούτια;

Αυτά και από επικαρδιτη!

Να στε καλά για την ώτομονή που μας χαρίσατε στην ανάγνωση. Ραντεβού στο άλλο τεύχος.

Ευχόμαστε γητά, χαρά και καλό στομάχι, εκπλήρωση των προσωπικών στόχων του καθενός.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2005!

Υ.Γ. Να ξέτε το νον σας στους Καλικατζάδους, μη στερέψουν το κρασί μας και νταλέψουνε τα φοινίκια μας!

Νοέμβριος 2004

1. Καθηγήτρια μεγάλον φροντιστηρίου στο Αγρίνιο υποστηρίζει και διάσκει στους μαθητές της ότι η ελληνική γλώσσα είναι λατινογενής (όπως και όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες π.χ. κυριλλική, σλαβική, ωσική κ.τ.λ. προέρχονται απ' τη λατινική).

2. Φοιτήτρια ανώτατου εκπαίδευτικού ιδρυμάτος (ΑΕΙ) Ιωαννίνων δενώριζε τι σημαίνει καπιταλισμός (ούτε τι οικονομικό σύστημα εφαρμόζεται στην Ελλάδα).

Και οι δύο αυτές γυναίκες είναι υπέρμαχες της άποψης να μην σηκώνει Αλβανός την ελληνική σημαία στις παρελάσεις.

Τα συμπεράσματα σε εσάς.

Μεξεδάκι: ...Τάχατε και όποιος δε μεθά και όποιος δεν τραγουδήσει κι όποιος στ' αγκάθια περπατά, μια μέρα δεν θ' αφήσει το αγαπημένο μας νησί που έτσι γερά πατούμε. Βάλτε να πιούμε...

Διάφανα Κρίνα- (Κ. Καθραίος)

1/12/04 Από την Ξενιτά:

Οι έγκριτοι, έγκυοι και αδέκαστοι δημοσιογράφοι - αμπελοφιλόσοφοι

Νικόλαος Βλαχαγρίνιος

Σιδερής Αναθεματεσολογγίτης

Μεταδίδουν για τη "Φωνή της νεολαίας"

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΤΣΟΡΕΣ

Αναλαμβάνουμε παραστάσεις σε εκδηλώσεις Δήμων, συλλόγων, παιδικά πάρτυ, κλπ.

Επιστροφή στην παράδοση!

Τηλ.: 210.2133027 - 22750.31672

Κιν.: 6974.478288



«Η μουσική του καλοκαιριού ερχόταν από παλιά, κι από την Ικαρία. Ήταν ένας σκοπός δημώδης, αγαπημένος, οικείος... ο "καριώτικος" σου ταράξει τα πόδια, σε σπρώχνει στον γύρο, να χορέψεις, να εκφραστείς. Κι ήταν παιγμένος ηλεκτρονικά, techno, κι αυτό παραδόξως τον έκανε ακόμη πιο οικείο, τον έκανε σημερινό, αγαπημένο. Οι Palyrria-Παλίρροια έκαναν μια γοητευτική μεταποίηση, μια ανακατασκευή: πήραν το παραδομένο, το "πείραξαν", το χάιδεψαν, το έφεραν στην ευαισθησία τη δική τους και του καιρού τους, κι έτσι μετονυμένο, το έδωσαν στους συγχρόνους τους» (...)

«...Θα μείνω χρώιως σε δύο (σ.σ. παραδείγματα) από τον χώρο της μουσικής. Το ένα είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και το συγκρότημά του οι Λαϊκεντέλικα (...) Ο ΘΠ είναι ένας αισθαντικός καλλιτέχνης που τολμά να αναμιγνύει το χώμα του θεσσαλικού κάμπου με το τζαζ σόλο, το σαξόφωνο με τον τζουρά, το δημοτικό με τη φαζαρισμένη κιθάρα, τους λαϊκούς θρύλους με την ποίηση του Κορμπιέρ και του Πεσόδα. Το ηρωικό, το πένθιμο, το καθημερινό ελάχιστο, το βακχικό, όλα έχουν θέση στο ευφρόσυνο μείγμα του, στο μείγμα της σημερινής μας συνθήκης.

Ο Παπακωνσταντίνου βρίσκει αρμονική θέση για τον ανώνυμο οργανοπαίκτη, τον Βαλκανιό πανηγυριτή, πλάι στον Ζάππα με τους Mothers of Invention - ναι, αυτούς σκέφτηκα ακούγοντας τους Λαϊκεντέλικα, κι έχω να τους σκεφτώ από παλιά, από παρόμοια σχήματα του Σαββόπουλου. Και πλάι στον συνταρακτικό θρήνο του δημώδους βρίσκει θέση για μια βαριά μπλούζ διασκευή του εξεγερσιακού Guns of Brixton των Clash... ιδού μια ευτυχής συνύπαρξη του παραδομένου και του νέου,

του παλαιού οικείου και του οικειοποιημένου νέου. Ο ΘΠ επανεπινοεί την ευρεία, τη βαθιά παράδοση: δικό μας δεν είναι μόνο ότι μας παραδόθηκε φορτωμένο σκόνη και αμηχανία, αλλά και ότι ήρθε απέξω, μας ταρακούνησε στην όποια νιότη, μας σφράγισε και το κουβαλάμε έκτοτε μαζί μας (...)»

Άλλο ένα παραδειγμα: οι Mode Plagal, οι "Τρόπος πλάγιος". Τέσσερις καθαρόαιμοι μουσικοί της τζαζ και του ηλεκτρονικού ροκ, της γενιάς της μεταπολίτευσης, ας πούμε, που διασχίζουν τον ελληνικό χωροχρόνο απροκατάληπτοι, πολυσυλλεκτικοί, εκλεκτικοί και ταυτοχρόνως προσηλωμένοι, καθαροί, επίμονοι, δημιουργικοί, με δική τους φωνή (...) Προτού σκεφτώ όμως, οι αισθήσεις με είχαν ήδη ταξιδέψει, από το παράδοξο εξώφυλλο με τον Κονέκ-Κονέκ του Κόντογλου ώς τον Κολτρέιν και τον Χέντροιξ. Οι Mode Plagal εκφράζουν κι αυτοί την ευτυχισμένη επανεπινόηση της παράδοσης, την αναβάπτιση του παλαιού.

Οι κατ' οικονομίαν προαναφερθέντες είναι κάποιοι, οι πιο φανεροί ίσως, κρίκοι σε μια αλυσίδα δημιουργών που στοχάζεται τολμηρά πάνω στην έννοια του χρόνου και της παράδοσης, πάνω στο σμίξιμο του παλιού με το νέο, του αλλότριου με το οικείο. Δεν είναι σταρ, δεν θα γίνουν σταρ. Τα υβρίδια τους όμως είναι ίσως τα πιο αυθεντικά καλλιτεχνήματα του καιρού μας».



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΞΥΔΑΚΗΣ - «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Αναδημοσίευση από ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ -
01/11/2004

Την Νικαριά γυρίζω

Μια... έμετρη περιοδεία ενός συμπατριώτου μας...

Μέρος 5ο:

Αφ' τ' Αμάλου ξεκινάω κ' τραβώ στο Καρκινάγρι στο χωριό που κάθε ξένος φρέσκα ψάρια πάντα θ' άβρει.

Είν' γκαλά στο Καρκινάγρι είν' μπαράλιον ντο μέρος μόνο που η κάψα είναι ανυπόφορη το θέρος.

Σ' ένα ζεύκι μμε καλέσαν κ' εγώ ο καημένος για να μήν πολυλοούμε πήα... κ' έφυα δαρμένος!

Μα ε γκάθομαι καθόλου με χαρές κ' με τρομάρες στην Πλαγιά τώρα πηγαίνω για να γράψω δυσ αράδες.

Παναγιά μου να τελέψω στο σπιτάκι μου να πάω κ' η χάρη σου να δόκει άλλο ξύλο... να μη φάω!

Εν ηδιάβασες κι ακόμα εις την "Νέαν Νικαριά" πως ησκέφτηκα να πάρω βότταν ούλα τα χωριά.

Α μου πεις από τας βόττας ήντα θε να ξεκαρπίσω, ε... θ' απαντέχεις να σου ειπώ εις τας Ράχας σαν γυρίσω.

Τώρας πιαίνω κ' κοντεύγει φαίνεται μου να νυχτιάσει κ' είν' αράθυμα πι' απέσσω εκεδ' άμα σκοτεινιάσει.

Το λοιπόν που λέο, που λέτε εις τ' Αμάλου σαν επήα μου εφάνηκεν γουστόζον

π' άνθρωπο γκανείν εν είδα.
Κ' είπα, θάλασσι, πως θάναι
όπως πάντα κρασωμένοι
και συγκούνουδοι κοιμούνται
μεσ' τα σπίθκια τους κλεισμένοι.

Μα οξ' απ' εδώ κι αλάργα
κείνοι τους κ' από μονάχοι
μαουλάς τους είχε μπιάσει
κι ήταν ούλοι στο κρεβάτι.
«Εα, κοκκόμιτσε» μου είπεν
ένας γέρων με τις βράκες.

Συνεχίζεται
Η συλλογή με αναδρομές είναι
συγκεντρωμένη από την Μαμματά-
Παπαχειμώνα Δώρα. Δεν
γνωρίζουμε τον άνθρωπο που το
έχει γράψει.

Τα τσουνάμι του Αιγαίου

ΠΡΙΝ 48 ΧΡΟΝΙΑ μετά τον σεισμό της Αμοργού κύματα σάρωσαν τις ακτές των νησιών μας

Εικόνες αντίστοιχες με αυτές που έρχονται τις τελευταίες ημέρες από τις ακτές του Ινδικού ωκεανού έξησαν πριν από 48 χρόνια οι κάτοικοι των Κυκλαδων, αλλά και των νησιών του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου. Ήταν το τελευταίο μεγάλο τσουνάμι που έπληξε της ακτές της χώρας μας, ακολουθώντας την ισχυρή σεισμική δόνηση έντασης 7,5. Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αμοργού, τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου 1956.

Κύματα που το ύψος τους φτάνει μέχρι τέσσερα μέτρα σαρώνουν τις ακτές των γύρω νησιών προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές, κυρίως στην Κάλυμνο, όπου αναφέρεται ο μοναδικός θάνατος από πνιγμό. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι περιγραφές της κατάστασης, όπως καταγράφεται στην τελευταία σελίδα -με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής- του "Εθνούς", την ίδια ημέρα, αλλά και στα πρωτοσέλιδα της ίδιας εφημερίδας, τις επόμενες ημέρες, είναι χαρακτηριστικές του καταστροφικού, αλλά και σπάνιου για τα ελληνικά δεδομένα γεγονότος.

"Τεράστιο κύμα"

"Εγνώσθη εκ του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού, ότι συνεπεία των σεισμών της Σαντορίνης εδημιουργήθη τεράστιον σεισμικόν κύμα το οποίον εις μεν την Κάλυμνον ἐφθασεν εις ύψος τεσσάρων μέτρων είς δε την Σάμον δύο μέτρων.

Καθ' α εγνώσθη, λόγω του συνεχιζόμενου παλιμκού παλιρροιακού κύματος εις την Κάλυμνον, διετάχθη η εκκένωσις της πόλεως εις βάθος ενός χιλιομέτρου", αναφέρουν τα πρώτα τηλεγραφήματα, τα οποία προσθέτουν ότι το "τεράστιον παλιρροϊκόν κύμα ἐφθασε μέχρι των ακτών της Νισύρου και της Λέρου. Επροξενήθησαν σοβαρώταται ζημιάι εις πλωτάμέσα και εις παραλιακά καταστήματα.

Ιδιαίτερως σοβαράί ήσαν αι ζημιάι εις την Κάλυμνον, όπου όλα ανεξαιρέτως τα μικρά σκάφη εβυθίσθησαν", ενώ "επροξενήθησαν σοβαρώταται ζημιάι εις τα παραλιακά οικήματα συνεπεία των αλλεπαλλήλων παλιρροϊκών κυμάτων τα οποία επί επτάωρον κατέκλυσαν την περιοχήν".

Ο παλιρροϊκός κυματισμός -όπως χαρακτηρίζεται- έφτασε μέχρι την Πάρο, την Αμοργό, την Αστυπάλαια, την Ικαρία και την Κρήτη.

Οι βόρειες ακτές της τελευταίας, μάλιστα, επλήγησαν "εις τρεις φάσεις, διαδοκείας 10 λεπτών εκάστη. Εις την Σητείαν, τα θαλάσσια κύματα εισήλθησαν εντός των παραλιών καταστημάτων. Εις το Ηράκλειον κατεστράφησαν ευπορεύματα, ευοισκόμενα εις καταστήματα επί της ακτής, εκ του κυματισμού". Αντίστοιχα φαινόμενα, χωρίς ούμως να αναφερθούν ζημιές, σημειώθηκαν και στην Ικαρία, καθώς "παρετηρήθησαν μετασεισμικά κύματα παλιρροιας. Η θάλασσα υπεχώρει και ανήρχετο με διαφοράν στάθμης ενός και τμίσεος μέτρου".

Η θαλασσοταραχή που προκλήθηκε από το σεισμό στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο διαρκεί μία ολόκληρη ημέρα καθώς, μόλις τα ξημερώματα της επομένης, το επιβατικό πλοίο "Κανάρης" αποστέλλει τηλεγράφημα από τη Σαντορίνη, στο οποίο αναφέρει ότι "εξουδετερώντων σχεδόν ολοσχερώς των παλιρροϊκών φαινομένων και του κυματισμού ήχοισιεν από των πρωινών ωρών" η αποβίβαση υλικής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αντίστοιχη αποστολή πλοιαρίου στην Αστυπάλαια, που υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από τον σεισμό, δεν ευδόθηκε, καθώς στο λιμάνι του νησιού "εβυθίσθη ένα μικρό σκάφος έμφορτον εφοδίων προοριζομένων διά τον πληθυσμόν".

"Πλημμυρίσαμε"

Οι πλημμύρες που σημειώνονται στις παράκτιες περιοχές προκαλούν όχι μόνο υλικές ζημιές αλλά τον εκτοπισμό του πληθυσμού τους. "Οι κάτοικοι της Γούγνας Λέρου παραμένουν εις το ύπαιθρον, διότι κατεκλύσθησαν από θαλάσσιον νερό τα γεωργικά οικήματα και κτήματα", αναφέρει το "Εθνος" στις 10 Ιουλίου.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Τήνος, της οποίας "ο λιμενοβραχίων υπέστη βλάβας, ο λιμενίσκος προσεχώθη, ενώ μερικαί αποθήκαι και το ηλεκτρικόν εργοστάσιον επλημμύρησαν υπό θαλασσίων υδάτων. Αι ευοισκόμεναι εις τον λιμενίσκον λέμβοι παρεσύρθησαν υπό του παλιρροϊκού κύματος, το ύψος του οποίου έφθασεν εις τα 3 μέτρα".

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Αναδημοσίευση από ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 28/12/2004

Ε-mail από το Πούκετ

Την επόμενη της πρωτοχρονιάς, περίοδος που όλος(;) ο κόσμος γιορτάζει και ξεφαντώνει, ανοίγωντας κάποια στιγμή τα e-mail μου τα περισσότερα, όπως αναμενόταν ήταν ευχετήρια. Υπήρξε ούμως κι ένα από την μακρινή Ταϊλάνδη που τουλάχιστον σε έβαζε σε σκέψεις. Ένα e-mail με πολύ απλά λόγο, περιγράφοντας την τραγική κατάσταση της ΝΑ Ασίας έτσι όπως την έζησε ένας συμπατριώτης μας ένα πολύ δικύ μας πρόσωπο, που επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο τις περιοχές εκείνες.

2 JAN 2005, 17:15:01



"Σήμερα έφτασα στο Πούκετ (Thailand) και έπαθα τη φρίκη μου, δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψω. Τα νοσοκομεία γεμάτα από τραυματίες και οι ναοί γεμάτοι από πτώματα που δεν αναγνωρίζονται. Όποιος μπορεί και θέλει, ας στείλει έστω και λίγα λεφτά σε όποιον από τους λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί. Τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Εγώ είμαι οι και είμαι με μια ελληνική αποστολή και θα μείνω όσο με χρειαστούν, αλλά όπως βλέπω θα φύγω γρήγορα γιατί εδώ χρειάζονται σκαφτικά μηχανήματα και όχι χέρια για την περισυλλογή.

Πολλά φυλιά".

Χωρίς περαιτέρω σχόλια....

Αποστόλης Σαφός



"Ο ΡΑÓΣ ΤΟΥ ΧΟÝΤΡΑ"



Μέσα σε μία αυλή του Ευδήλου, μία γιαγιά ψάχνει τον υπερκινητικό εγγονό της μουσικούρωντας διαιρώς: -Πού μποτσώθηκε πάλι η σέρφη; Νάδωνα ήτανε. Δημητράκη! Βγες, βρε σκασμένο, να φας τη σούπα σου. Αάχ, δεν θα νεφάνεις από κια που τοιγάζεις; Βρουχαλέ θα σου περάσω. Ξαφνικά... βζζζίν!, πέρασε ξυστά το πιτσιρί με από δίπλα της. -Στάσου βρε Σαϊτάνη να σε ταΐσω... -βζζζίν βζζζίν! (πέρασε άλλες δύο φορές) -Παλουκώσου βρε Βελζεβούλη να σπαγιάσεις πριν μου βουκεφαλίσεις το πιάτο...-



Η είσοδος

Αάννη αάααααννν, μπίπ μπίπιπ... συνέχιζε απτόγητο αυτό, παριστάνοντας το ZUNDAPP του πατέρα του. Είδε κι απόειδε η κυρά Ειρήνη, ανασκούμπωθηκε, κεντράρισε, σαλτάρισε και το σβέρκωσε, δαγκώνοντάς το στο λαμπό, λίγο κάτω από το αυτί! Μην ανησυχείτε, δεν είχε τρελαθεί (αν κι ο μικρός κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες γι' αυτόν τον σκοπό), απλά γνώριζε ότι σε αυτό το σημείο ο εγγονός της γαργαλιόταν μέχρι... παραλύεις. Πράγματι, το εγκλωβισμένο "θύμα" αφού τινάχτηκε σπασμωδικά 7-8 φορές, λες και το χτύπησε ρεύμα, κύλησε παραδομένο και ξέπνοο στο πάτωμα σαν κοπανημένο κταπόδι.

Τελικά, όχι μόνο έφαγε, αλλά "γυάλισε" και το πιάτο του προς μεγάλη ικανοποίηση της γιαγιάς του, η οποία το αντέμειψε με μία τσικλάτα αμυγδάλου και με μια ιστορία που σας μεταφέρω ελαφρώς (;) παραπομπήν: -Ένα Πάσχα, πρι λί 'α χρόνια (εννοεί πριν τα μέσα του προηγούμενου... αιώνα) τα σχολεία του Κοσοϊκού, του Στελιού, της Ακαμάτρας και του Φραντάτου σκαρίζανε ίγκριγκοι για το Πετροπούλι. Σα μας διανέρισαν οι ντύποι, ανεκατσουρώθηκαν κι νουριέροντο για τον αναφακά τους, κι ούλο κράξα σει με χαρέσι έναν... Ήρώδη να μας αλικοντίσει, αλλά γιαμπανά. Θα 'χε σπίζει αυτός μαθέ κάναν κουτελίτη κι εν ηξεφάκωνε για γιαρδίμι. Οι δασκάλοι στην πλατεία σύμπελλαν έναν κερεμέ την φωθιά για το οασκό, κι εμείς ηταίζαμε την "ελιά", το "κότσι", την "τσαγκαλαμαρίνα", της "καβάλας το βουδάκι" και "κυνηγτό" (Στο τελευταίο συμμετέίχαν θέλοντας και μη οι ιδιοκτήτες των παρακείμενων περιβολών, μιας κι απ' την τρεχάλα οι εκδομοί εις-επιδρομείς, εκτός από τα κεφάλια τους άνοιγαν και την όρεξή τους!). -Αρχή-αρχή παραμπαρίζαμε μπαγιάρωντας τους αγγρισμένους νοικουραίους π' εν έκαναν μας τεμπήχι, μα γλήροα ήρισαν κι ηλατσάνιζάν μας σα φρόκαλα, βαρώντας ξευκαλήδικα "τσουπανάκια" στα μούθρα μας. Ήρτα με σ' αοίδα κι εν ταγιαντίζαμε άλλο, αλλά τούτοι εν αποδημίανανε. Για να η μας έβρουν ξεσπιθυνορίζαμε συγκούδουνα, πότε λουπάζοντας μες τις γιστέρνες και τα βάτα, και πότε καργάδωντας στα δέντρα και στο καμπαναριό. Εκάπι που παραματσιρούσα απέσω απ' έναν λούρο κάνοντας τον όξωνου, στάσει ομπρός μουνένας αχούμακης σα τσιλιπτέ κι ηξάμωνέ μουν μ' ένα στειλιάρι. Ησκάρταρα με το γατσασμένο απολειφάδι μην με κάμει καταβολάδα κι αρφαχτά πηδώ από μιαν οχτέ. Ε, εκάπι που ηβρούχιζα μες τα πάσκοντα κι το' ασπαλάθους σαν τον απήδαλο, διανερίζω τον τσάρονχα από έναν οράο. Γκάβω μέσα και καρσιλαντίζω καμπόσους σπαρούγγωμένους, που είχαν σωφηλιάσει ίδια παραστόλια. Οξει βρουλίζονταν οι αριτζήδες μας, κι απέκιουν; Μες το χαλαμούνταρι εν πνάζουνταν τις απαρές μας κι έτοι 'εν ξετσουμίσαμε για ώρα, μόνο λοξοκοιτάμε σα μέσα, μημας σαράσει κάνας βουρβούλακας. Αυτός εν ερόκτανε κι είπαμε να πάμε συγκάρταλει να τονε γρεεύγονμε. 2-3 "γλήγορει" ητήρασει δανεικά (κι αγύριστα) μερικά κεριά αφ' την εκκλησιά για να γλέπουμε. Οχονού ηρώτησαν και τους Αγίους, αν είχασεν τρισκαντίσει με τον

αλικουχλά αλλά... εν είχαν!

Από δω και πέρα θα συνεχίσω την αφήγηση σε απλά ελληνικά, διότι βλέπω πως πολλοί από εσάς ψάχνουν μάταια για μετάφραση. Η ικαριώτικη διάλεκτος έχει Ιωνική (αν δεν απατώμαι) "οίζα", γι' αυτό αφήστε τα κοινά λεξικά και βρείτε έναν παππού να σας... κατατοπίσει!

Οι πρωταγωνιστές μας, αφού προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα φωτιστικά μέσα, προχώρησαν μέσα στην σπηλιά, φθάνοντας μπροστά σε έναν, όπως μου είπαν, "γκρεμόν". Εκεί όμως τα κεριά τους έσβησαν, αφήνοντας τους επίδοξους σπηλαιολόγους μέσα στο σκοτάδι. Στο απόλυτο σκοτάδι. Η μικρή (τότε) Ρηνούλα, θεώρησε πως εκεί στα έγκατα της γης, ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ξελαρυγγιαστεί από το κλάμα, αφαιρώντας και τις παραμικρές φανίδες λογικής και θάρρους που είχαν απομείνει στην έντρομη πλέον παρέα της. Ταυτόχρονα, από την είσοδο της σπηλιάς, ένα δεύτερο κλάμα προστέθηκε στο πρώτο, ευγενική χορηγία του big brother της Ρηνιώς, του Κωστάκη. Ο εν λόγω κράταγε ρίμο σιγόντο στην αδελφή του όχι από αδελφική αγάπη, αλλά γιατί με την άκρη του ματιού του είχε δει να καταφθάνουν οι δάσκαλοι με τις βίτσες στα χέρια, και... και τινάζεται όφθια η γιαγιά, κρεμάει από τα πόδια τον εγγονό της και του καταφέρουν 2-3 γερά χτυπήματα στην πλάτη. Αυτός στην αρχή έβαλε τα κλάματα, μην μπορώντας ν' αντέξει την άδικη και άνανδρη επίθεση εναντίον του, τον "έπνιγε" το δίκιο. Τελικά, το μόνο που τον έπνιγε (στην κυριολεξία όμως) ήταν... το χαρτί περιτυλίγματος της μισολειωμένης του σοκολάτας, που μασούντούσε εδώ και ώρα χωρίς να το καταλάβει, βαθιά απορροφημένος από την αφήγηση. Έκτοτε πέρασαν πολλά όμορφα χρόνια και η γιαγιά μου (Ειρήνη Βατούγιουν) εξακολούθει να μου αφηγείται ιστορίες σχετικές με την Ικαρία, ενώ εγώ εξακολούθω να... πνίγομαι με σοκολάτες (και όχι μόνο). Παρ' ότι όμως έχω ασχοληθεί με ποικιλία extreme sports (ορειβασία, αναρρίχηση βράχου και πίστας, ορεινή ποδηλασία, καταβάσεις φαραγγιών, μαραθώνιους δρόμους, σκι, σκοποβολή, motocross, enduro, ιστιοπλοΐα και καταδύσεις), η σπηλαιολογία παραμένει η αγαπημένη μου ασχολία. Λέτε αυτό να οφείλεται στα γονίδια της γιαγιάς; Μάλλον όχι, γιατί τότε θα μαγείρευα και νόστιμα. Δηλαδή... να... εγώ... πεντανόστιμα μαγειρεύω, απλά οι άλλοι αρνούνται πεισματικά να φάνε! Τέλος πάντων, εκείνοι δεν ξέρουν τι χάνουν πού δεν θέλουν να δοκιμάζουν τις specialite μουν και εσείς που δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα το "Ραό του Χούτρα". Αν τώρα επιθυμείτε να τον δείτε από κοντά, διαβάστε παρακάτω μερικές χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και την περιγραφή του. Καταρράκτης, το συντροφεύοντας δύο μύθοι, με τον πρώτο που λέει πως η σπηλιά φθάνει ποτέ στην Κάμπο να καταρρίπτεται, αφού το συνολικό του μήκος είναι 70 περίπου μέτρα. Ο δεύτερος αναφέρει πως ένας τυφλός Πετροπούλιώτης κατέβαινε εκεί συχνά. Απίθανο ε; Κι όμως αλήθευε! Διασταυρωμένες πηγές επιβεβαιώνουν ότι πριν πολλά χρόνια κάποιος Δημήτρης Κωφαδάκης όχι μόνο μπανόργανε άνετα, αλλά έκρυψε στο εσωτερικό διάφορα προσωπικά του αντικείμενα, για να γλιτώσει από τα πειραχτήρια του χωριού που του τα μετακινούσαν!



Βοτρυοειδής επικάλυψη σταλαγμάτη

συνολικό του μήκος είναι 70 περίπου μέτρα. Ο δεύτερος αναφέρει πως ένας τυφλός Πετροπούλιώτης κατέβαινε εκεί συχνά. Απίθανο ε; Κι όμως αλήθευε! Διασταυρωμένες πηγές επιβεβαιώνουν ότι πριν πολλά χρόνια κάποιος Δημήτρης Κωφαδάκης όχι μόνο μπανόργανε άνετα, αλλά έκρυψε στο εσωτερικό διάφορα προσωπικά του αντικείμενα, για να γλιτώσει από τα πειραχτήρια του χωριού που του τα μετακινούσαν!



"Ο ΡΑΩΣ ΤΟΥ ΧΟΥΤΡΑ"

συνέχεια από την σελίδα 16



"Οικογένεια" σταλαγμιτών

Φθάνοντας τώρα στο Πετροπούλι, αφήστε τα οχήματα σας μπροστά από την εκκλησία και ακολουθήστε το δρόμο προς τα αριστερά πεζοί. Αυτός τερματίζει μέσα στην αυλή ενός σπιτιού και ο νοικοκύριος δεν θα χαρεί αν κάποιο τροχοφόρο φρενάρει πάνω του, ενώ κι εσείς πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρεστε να ακούσετε τον ήχο από το δίκαννό του. Αριστερά λίγο πριν το αδιέξοδο, υπάρχει μία πέτρινη σκάλα, που δείχνει την αρχή της διαδρομής μας. Καλό θα ήταν να μην παρεκκλίνετε της πορείας

ανάγλυφες ομορφιές που δημιούργησε η μητέρα φύση, κυριολεκτικά σταγόνα-σταγόνα. Σήμα κατατεθέν της δεύτερης αίθουσας όπου νοητά βρισκόμαστε, είναι η επιβλητική "Φαμίλια", δηλαδή 8 σταλαγμίτες στοιχισμένοι σε δύο παράλληλες σειρές. Οι 4 μεγαλύτεροι έχουν ύψος δύο μέτρα και ορθώνονται ο ένας δίπλα στον



Αποκρυσταλλωμένη οροφή

άλλο σε ευθεία γραμμή, λες και ποξάρουν για φωτογράφηση! Λίγο πιο μπροστά, οι υπόλοιποι 4 (ύψους 1 μέτρο) σαν μικρότεροι και άτακτοι που είναι έχουν χάσει τη συνοχή τους, όχι όμως και την ομορφιά τους. Παραπέρα υπάρχουν οι "Συμπληγάδες", δύο ογκόλιθοι που στέκονται αντικριστά, καλυμμένοι πλήρως από το "σπηλαιόγαλα" που πέτρωσε πάνω τους, ενώ δίπλα τους ξεχωρίζει ένας παραπετασματειδής σταλακτίτης που θυμίζει παγωτό καϊμάκι που λειώνει! Ορθώνοντας τώρα τα μάτια σας, θα τα κάνετε να πεταχτούν έξω λες και βλέπουν τον θησαυρό των παραμυθιών! Όλη η οροφή αποτελείται από κυριστάλλους ανθρακικού ασβεστίου, που λαμπτιρίζουν σαν πολύτιμοι λίθοι, μαρτυρώντας ότι το μέρος ετούτο κάποτε ήταν πλημμυρισμένο. Προσοχή: μην αφαιρείτε τα "στολίδια" των σπηλαίων. Αν έλθουν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα και τον ήλιο χάνουν τη λάμψη τους και μετατρέπονται σε ένα απλό πέτρινο αντικείμενο. Μερικές φωτογραφίες είναι η καλύτερη λύση. Στην συνέχεια η οροφή χαμηλώνει, φθάνοντας σχεδόν ένα μέτρο από το έδαφος και όταν ξαναϋψωνται εμφανίζεται και η τρίτη αίθουσα, με μια δίμετρη κολώνα να οριοθετεί την είσοδό της. Οι κρύσταλλοι κοσμούν κι εδώ την οροφή, όλη η αριστερή πλευρά καλύπτεται εξ ολοκλήρου από συμπαγή διάκοσμο, που μας οδηγεί σιγά-σιγά στο τέλος του σπηλαίου, αλλά και του άρθρου. Καλά να περνάτε και καλή χρονιά να έχουμε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. Γ. ΛΕΣΣΕΣ



Παραπετασματειδής σχηματισμός

σας και ιδίως προς τους γειτονικούς στάβλους ή κοτέτσια (το δίκαννο που λέγαμε), αλλά να βαδίζετε κατά μήκος των πέτρινων πλακών που χαρακτηρίζουν κάποτε το μονοπάτι. Δέκα λεπτά είναι συνήθως αρκετά για να προσεγγίσετε και να εντοπίσετε την μοναδική δίοδο της σπηλιάς, που σηματοδοτείται με 2-3 δενδράκια. Ένας κατηφορικός διάδρομος μήκους 12 περίπου μέτρων αποτελεί το πρώτο τμήμα του σπηλαίου. Σταματώντας για 3-4 λεπτά εκεί (μέχρι να προσαρμοστούν τα μάτια σας στο σκοτάδι) θα παρατηρήσετε πως έχουν αποψιλωθεί όλα τα μικρά σπηλαιοθέματα, και μονάχα λίγοι ογκώδεις σταλαγμίτες δεξιά προϊδεάζουν τους επισκέπτες. Ακολουθεί η πρώτη αίθουσα, με κύριο χαρακτηριστικό το μεγάλο εύρος της και τα "γυμνά" -λόγω παλαιότερων βραχοπτώσεων- τοιχώματά της. Στα πλάγια της υπάρχουν δύο κοιλότητες στολισμένες με μικρά βιοτρυποειδή, άνευ όμως ιδιαίτερης σημασίας. Προχωρώντας στο βάθος, φθάνετε σε ένα τρίμετρο απότομο κατέβασμα, που χρήζει προσοχής λόγω της ολισθηρότητάς του, ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο (μέχρι εδώ είχαν φθάσει τα παδιά των σχολείων που προανέφερα). Όσοι προσπελάσουν αυτό το σημείο, το οποίο είναι ευκολότερο απ' ότι αρχικά δείχνει, θα ανταπειθούν με το ομορφότερο τμήμα της σπηλιάς. Όσο πιο πολλούς και καλούς φακούς (ή λουξ) διαθέτετε, τόσο περισσότερο θα απολαύσετε τις



Χαρτογράφηση στην 3η αίθουσα

... στα σοκάκια της Τίγρων

της Κ. Γαγδία

Επειδή και τα "βλαστάρια σας" έχουν ψυχή.. και η αποδράσεις από την καθημερινή ρουτίνα που τους επιβάλει η πρωτεύουσα είναι και για αυτά αναγκαίες, σας προτείνω:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

Τα Σαββατοκύριακα για τους μπόμπιρες της Αθήνας μπορεί να είναι διασκεδαστικά αλλά και εκπαιδευτικά αυτή τη χρονιά. Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, με θέματα που σίγουρα θα τα συναρπάσουν. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά όχι μόνο διασκεδάζουν αλλά ενημερώνονται και για θέματα της καθημερινής τους ζωής, μαθαίνουν χρήσιμα πράγματα και ενυποθητοποιούνται σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά 4-12 χρόνων, αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο επίσκεψης και προσεγγισης του Μουσείου και είναι επίκαιρες και πολυμορφικές. Είναι σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών και βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή και στην εμπειρία με τα αντικείμενα. Η κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα διαρκεί 45' και επαναλαμβάνεται κάθε μία ώρα, από τις 11:00 έως τις 15:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Παιδικού Μουσείου. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο έχοντας ποικιλία δραστηριοτήτων, με τίτλους όπως: "Με ή χωρίς αυτοκίνητο" "Οι φίλοι μας τα ζώα" "Βιολογικά τρόφιμα" "Σημαίες και ιδέες" "Φασούλι το φασούλι" "Γιορτές και δώρα" "Δημοκρατία και ψηφοφορία" "Κηπουρική στο δωμάτιό μου" "Πώς θα ήταν αν δεν μπορούσα να..." "Τα παιδιά του κόσμου"

Θα συνεχιστεί δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες παιχνιδιού και μάθησης με το εξής πρόγραμμα:

18 Δεκεμβρίου 2004 "Χριστουγεννιάτικα στολίδια" Τα παιδιά χρησιμοποιώντας υλικά ανακύκλωσης φτιάχνουν τα στολίδια με τα οποία θα στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δένδρο του Μουσείου.

23 Δεκεμβρίου 2004 "Τα κάλαντα στον κόσμο" Τα παιδιά ακούν και μαθαίνουν κάλαντα απ' όλο τον κόσμο και κατασκευάζουν ένα μουσικό όργανο.

27 Δεκεμβρίου 2004 "Χριστουγεννιάτικα έθιμα απ' όλο τον κόσμο" Τα παιδιά γνωρίζουν τις διατροφικές συνήθειες που ακολουθούν οι άνθρωποι αλλων χωρών τις ημέρες των Χριστουγεννιάτικων εορτών και παρασκευάσουν μια χριστουγεννιάτικη συνταγή.

28 Δεκεμβρίου 2004 "Κάρτες για όλα τα παιδιά της γης" Τα παιδιά κατασκευάζουν κινούμενες Χριστουγεννιάτικες κάρτες με υλικά ανακύκλωσης και γράφουν τις ευχές τους για τα παιδιά όλου του κόσμου. Το Παιδικό Μουσείο θα στείλει αυτές τις κάρτες σε παιδιά από διάφορα μέρη της γης.

30 Δεκεμβρίου 2004 "Γράμμα στον Αϊ-Βασίλη" Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που θα υπάρχει στο Μουσείο, να ταξιδέψουν στη μακρινή Φιλανδία, ενώ κάθε παιδάκι θα γράψει το δικό του γράμμα.

31 Δεκεμβρίου 2004 "Γούρι για το νέο χρόνο" Τα παιδιά φτιάχνουν το γούρι για τη νέα χρονιά δίνοντας έτσι ευχές για καλή τύχη, με σύμβολα που τα ίδια θα σκεφθούν και θα κατασκευάσουν.

3 Ιανουαρίου 2005 "Το ημερολόγιο της νέας χρονιάς" Στην αρχή του νέου έτους φτιάχνουν μιαζί με

τα παιδιά το ημερολόγιο της χρονιάς 2005. Με διάφορες τεχνικές (κολάζ, χαρτοκοπική κτλ.).

4 Ιανουαρίου 2005 "Τα φώτα και ο φωτισμός" Τα παιδιά ανακαλύπτουν τι συμβολίζει το Φως από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Αντιλαμβάνονται τον ιερό χαρακτήρα που προσδίδουν οι άνθρωποι σ' αυτό και γιορτάζουν τα "Φώτα" μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.

5 Ιανουαρίου 2005 "Οι καλικάντζαροι σε θέατρο σκιών" Η παράδοση λέει ότι οι καλικάντζαροι φεύγουν με τον αγιασμό των νερών. Στο Παιδικό Μουσείο θα τους "ξορκίσουμε" δίνοντας το δόλο τους στα παιδιά και παίζοντας θέατρο σκιών μαζί τους.

8, 9, 15 & 16 Ιανουαρίου 2005 "Πειράματα με μαγνήτες" Τι είναι ο μαγνήτης; Ποια υλικά μαγνητίζονται; Τα παιδιά εξοικειώνονται, μέσα από πειράματα, με τις ιδιότητες του μαγνητισμού και φτιάχνουν τη δική τους μαγνητική κατασκευή.

22, 23 & 29 Ιανουαρίου 2005 "Ο χρόνος ζωγράφος" Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, τα παιδιά με το μακιγιάς προσώπου και μέσα από τη βίωση όρλων παππούδων και γιαγιάδων, αντιλαμβάνονται χαρακτηριστικά, ανάγκες, δυνατότητες και περιορισμούς αυτής της ηλικίας.

Τηλ. Επικοινωνίας & Κρατήσεων: 210/3312995 - 7

Σαββατοκύριακο στην Αθηναΐδα

Στο πολυχώρο Αθηναΐς από τις 30/10/04 έως τις 24/04/04, κάθε Σαββατοκύριακο τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν κινηματογραφικές προβολές με αγαπημένους τους ήρωες, καθώς και τις θεατρικές παραστάσεις

"Η συνομωσία των λουκουμάδων"

"Παρέα με τ' άστρα στης μουσικής τα κάστρα"

"Παραμυθοσέντουκο"

Τηλ. Επικοινωνίας & Κρατήσεων: 210/3480000

Καλή διασκέδαση!

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ**

ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κιν.: 6977.010.715

ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΕΣ

ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ στο συλλαλητήριο στον Πειραιά για πλοία στα νησιά μας

Ηταν όλοι εκεί. Τηνιακοί, Καλύμνιοι, Ροδίτες, Παριανοί, Ναξιώτες, αλλά και κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων ελληνικών νησιών του Αιγαίου, όπως του Καστελόριζου, των Λειψών, της Χίου και της Μυτιλήνης, για να βροντοφωνάξουν τόσο προς την κυβερνηση όσο και προς τους πλοιοκτήτες των ακτοπλοϊκών πλοίων ότι... δεν πάει άλλο.

Με συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής και των πλοιοκτητών η πορεία στο κέντρο του Πειραιά Μπροστάρησες των αγανακτισμένων πλέον κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, που κάθε χειμώνα ζουν το ίδιο μαρτύριο της απομόνωσης, αφού τα "ποστάλια" της ακτοπλοΐας δεν προσεγγίζουν στα νησιά τους εξαιτίας της περιορισμένης επιβατικής κίνησης, οι νομάρχες και οι δήμαρχοι που είναι αυτοί που πρώτοι γίνονται δέκτες της δίκαιης αγανάκτησης τους κάθε νησιώτη.

"Μας ξέχνοντας"

"Το καλοκαίρι, όταν τα ταμεία των ναυτιλιακών εταιρειών γεμίζουν λειφτά εξαιτίας των τουριστών που θέλουν να γνωρίσουν τα νησιά μας, τα πλοία μπανοβγάινουν μέρα νύχτα στα λιμάνια, ενώ μόλις χαθούν οι τουρίστες, χανόμαστε κι εμεις", λέει ο 80χρονος μπάρια Μαθιώς από την Ικαρία που χθες το απόγευμα βρέθηκε στον Πειραιά για να διαμαρτυρηθεί μαζί με τους συμπατριώτες του για την "κατάντια", όπως λέει, των νησιών του Αιγαίου.

Ωρα 17.30 έξω από τον ήλεκτρικό σταθό του Πειραιά εκπαντάδες νησιώτες από όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται, ενώ τα μέλη της Παναιγιακής Συντονιστικής Επιτροπής ξεδιπλώνουν πανό με συνθήματα για μια καλύτερη ακτοπλοΐα χειμώνα-καλοκαίρι, με πλοία σύγχρονα και ασφαλή.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους νησιώτες και πολλοί Ελληνες

ναυτικοί που αυτή τη περίοδο έχουν μείνει "ξέμπαροι", αφού τα πλοία στα οποία ήταν ναυτολογημένοι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου "έδεσαν" για την ετήσια συντήρησή τους, ενώ κάποια άλλα αποδομολογήθηκαν λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας τους.

Βροντοφωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και κατά των πλοιοκτητών, οι συγκεντρωμένοι, αφού διέσχισαν τους πειραιϊκούς δρόμους, κατέληξαν στο YEN, όπου αντιπροσωπεία τους με επικεφαλής τον νομάρχη Σάμου Μανώλη Τάρλα, επάρχους αλλά και δημάρχους συναντήθηκε με τον YEN Μανώλη Κεφαλογιάννη και τον γ.γ. Γιάννη Τζοάνο.

Στο υπουργείο

Ο υπουργός, αφού πρώτα άκουσε τα αιτήματα, που αναφέρονταν σε σύγχρονα και ασφαλέστερα πλοία με Ελληνες ναυτικούς και φτηνά εισιτήρια, υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα πράξει το καλύτερο, ενώ επισήμανε ότι ήδη έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη ναύλωση επιδοτούμενων πλοίων, ενώ κάποιες από τις γραμμές ενισχύθηκαν ήδη με υπάρχοντα πλοία.

Βγάινοντας ο νομάρχης Σάμου τόνισε ότι η "ακτοπλοΐα είναι ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης, ενώ η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μαρασμό τα ελληνικά νησιά".

Στην ίδια ώρα και ο αντιδήμαρχος του Αγίου Κήρου Ικαρίας Νίκος Λαζαράς, ο οποίος επισήμανε ότι ο τουρισμός χωρίς τακτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις δεν έχει κανένα μέλλον, ενώ συμπλήρωσε ότι 4 χρόνια μετά το ναυάγιο του "Σαμίνα" η ακτοπλοΐα βρίσκεται ακόμα σε δυσχερή θέση.

Πάντως, οι νησιώτες υποσχέθηκαν να επανέλθουν αν τελικά δεν δοθεί λύση στην ακτοπλοϊκή χειμερινή σύνδεση των νησιών τους με τον Πειραιά και τη Ραφήνα.

Των ΘΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
Αναδημοσίευση από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/12/2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ

Άγιος Κύρης Ιανουάριος 7-12-2004

Αριθμ. Πρωτ. 1975

Προς

Όλους τους δημότες

Ο Δήμος Αγίου Κυρήκου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους κατοίκους της πόλης του Αγίου Κυρήκου, καθώς και σε όλους τους δημότες του ότι από τις 15-11-2004 έχει τεθεί εκτός λειτουργίας η γεωτρηση του Κουντουμά, έχουν καθαριστεί όλες οι δεξαμενές της πόλης και η υδροδότηση γίνεται από επιφανιακά υδάτα των πηγών "Κουντούρα", "Κουζίνου", "Μοναστίρι". Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μετά από αρκετά χρόνια η πόλη του Αγίου Κυρήκου υδροδοτείται από καλύτερης ποιότητας νερό.

Σχετικά με την ύδρευση, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε υπεύθυνα ορισμένα ακόμη στοιχεία για την πληρεστερηγενημέρωση σας.

1. Το σημαντικότερο έργο στον τομέα "ύδρευση", που έγινε αυτά τα δύο χρόνια, είναι η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης με σωλήνες P.V.C. και η οριστική κατάρρηση του παλιού δικτύου. Δίκτυο το οποίο πρέπει να γνωρίζεται ότι ήταν πολύ παλιό, κατασκευασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του από αμιαντοσωλήνες και ένα μέρος του δικτύου διέρχετο μέσα από τα φρεάτια αποχέτευσης.

2. Παράλληλα με τη λειτουργία του νέου δικτύου και τη

συγκέντρωση των επιφανειακών υδάτων, ο Δήμος προγραμματίζει τη νέα χρονιά να τοποθετήσει πιλοτικά στον Κουντουμά σύστημα χλωρίωσης, καθώς και στις κεντρικές δεξαμενές της πόλης για τη περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του νερού. Επίσης στις κεντρικές δεξαμενές προγραμματίζουμε να εγκατασταθεί και φίλτρο καθαρισμού των επιφανειακών υδάτων.

3. Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η τοποθέτηση υδρομετρητών στην πόλη του Αγίου Κυρήκου, ενώ έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση τους στους οικισμούς Θέρμα, Φάρο, Περδίκι και προγραμματίζεται τοποθέτηση και σε άλλους οικισμούς.

4. Αναμένεται μέχρι τον Απρίλιο να έχει ολοκληρωθεί το έργο για την μεταφορά του νερού από την περιοχή "Φουνταμά-Αθάνατο", ενέργεια που συμβάλει σε συνδυασμό με την συνετή χρήση του νερού από τους πολίτες στην οριστική παρόπλιση της γεώτρησης του Κουντουμά.

5. Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Δ.Α.Ε.Σ.Ι.Α. έχει προχωρήσει σον συστηματικό έλεγχο όλων των νερών του Δήμου μας κάθε 4 περίπου μήνες (42 δεξαμενές και πολύ περισσότερες πηγές.). Ο έλεγχος γίνεται εκτός από των πηγών δεξαμενών και στα δίκτυα.

6. Ο Δήμος προχώρησε στην μηχανοργάνωση της υπηρεσίας ύδρευσης, έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχει τόσο τη διαχείριση του νερού όσο και τους χρήστες (ο δεύτερος λογαριασμός του 2004 θα αρχίσει να πληρώνεται στις 4-1-2005).

Τέλος ο Δήμος Αγίου Κυρήκου αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες του, για όλη την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα της ύδρευσης.

Επίσης για τη δική σας εξυπηρέτηση, καλό θα ήταν να καθαρίσετε τις δεξαμενές σας σύντομα.

Σε ότι αφορά τον τομέα της καθαριότητας, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους δημότες να συμβάλουν, εφαρμόζοντας όσα τους έχουν κοινοποιηθεί την άνοιξη του 2004. η έκκληση απευθύνεται ιδιαίτερα στους επαγγελματίες. Παρακαλούμε τους δημότες μας να μην μας αναγκάσουν να προσφύγουμε στην επιβολή προστίμων.

Κλείνοντας απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους και στους επαγγελματίες των Θέρμων, τις οποίες εργασίες τους καθαρίσμονται, ανακαίνισης που θα επιβαρύνουν τους κοινόχροστους χώρους του οικισμού, να τις ολοκληρώσουν μέχρι την 1-4-2005, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καθαριότητας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΡΙΦΕΡ



ΚΟΤΣΟΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΗΛ. 6974.652.861

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ



ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΝΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ, όροφος 1ος
19:00 μ.μ.

Μία ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί!

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ!



Ωδή στουν

γκρούβαλο

Το καλοκαίρι έφτασε στου Να τη παραλία κι γκρούβαλοι ποσώνουνε ξανά στην Ικαρία.

Ένα χρόνο βρίσκονται κλεισμένοι στην Αθήνα, στην Ικαρία ονειρεύονται πως α περάσουν φίνα.

Άμα τους δεις εν τη ξεχνάς την κώμη και τη βρώμα, πάνω στα ρούχα κουβαλούν δυο-τρεις φυάρες το χώμα.

Αρτουνε πάλι άπλυτοι με τα μαλλιά τα ράστα, των μάντακων και των ψειρών απόρθητα είναι κάστρα.

Στην πλάτη γουμαριάζουνε

όλα τα υπάρχοντα τους, σκηνή, τσουκάλια, sleeping bag κι όλα τα άπλυτά τους.

Πριν χρόνια ήτονε καλοί, εν πείραζαν κανένα, μα είναι ανάμνηση παλιά όπου φαντάζει ψέμα.

Τώρα σκαρδώνουν επιδρομές σα πεινασμένη αγέλη, εφέτος α αδειάσουνε κυψέλες απ' το μέλι.

Να' ταν ν' αφήναν και λεφτά, να ψώνιζαν και κάτι! προορισμός η Ικαριά του κάθε παραβάτη.

Λεφτά εν παίρνουνε μαζί, είναι δικαίωμά τους, όμως να κλέβουν για μαγκιά να πάνε στα χωριά τους.

Τα ρούχα δήθεν βρώμικα, επιμελώς σχισμένα, όπου με 100 ευρώ εν παίρνεις ούτε ένα.

Έχουν του λέτσου το προφίλ τα ρούχα ξεγελούνε, το κινητό με κάμερα βγάζουνε και μιλούνε.

Επαναστάτες της πορδής μάγκες για ένα μήνα, γόνοι των πλούσιων αστών θαμώνες πέγκυς ζήνα.

Αν το νησί μας σεβαστούν τότε καλώς να έρθουν. Αν όχι, δράση πιάνουμε, έχουν να επιλέξουν.

Καριώτικη παράδοση κρατιέται με καμάρι, αποβραδύς μες το νερό της τσάπας το στελιάρι.

Μον' έτσι συμμορφώνεται ο κάθε μακρυχέροης! παράδοση της Νικαριάς που θα πρεπει να ξέρεις.

Σάρακας

(από το site του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας)

