

ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ  
ΤΕΛΟΣ  
Ταχ. Γραφείο  
ΚΕΜΠΑ  
Αριθμός Αδειας  
2804



ΕΛΤΑ  
Hellenic Post

# ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

## Η φωνή της ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Κωδικός: 5613



ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

ΕΔΡΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 77 - ΤΗΛ.: 210 38 25 869

Τιμή Φύλλου 1 €

Τεύχος Νο 25 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005



30

χρόνια | storias

1975-2005

# ΠΕΡΙΕΧΗΜΕΝΑ

Σελίδα 2 : - Ανακοινώσεις Δ.Σ. του Σ.Ν.Ι.

Σελίδα 3 : - 3η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΝΙ

Σελίδα 4 : - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 1994

Σελίδα 5 : - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 1999

Σελίδα 6 : - Η αρχή του Συλλόγου (συνέντευξη)

Σελίδα 7 : - Η αρχή του Συλλόγου (συνέχεια)

Σελίδα 8 : - Η αρχή του Συλλόγου (συνέχεια)

Σελίδα 9 : - Η αρχή του Συλλόγου (συνέχεια)

Σελίδα 10: - 30 Χρόνια μελωδίες

Σελίδα 11: - Οι εκδρομές του Συλλόγου

Σελίδα 12: - Τρόπος έκφρασης

Σελίδα 13: - Φωτογραφικό οδοιπορικό του ΣΝΙ

Σελίδα 14: - 9 επιτυχημένα τουρνουά Beach Volley

Σελίδα 15: - Τα πάρτυ του ΣΝΙ

Σελίδα 16: - To site του ΣΝΙ

Σελίδα 17: - Η ομάδα ποδοσφαίρου από το 1998

Σελίδα 18: - Τουρνουά Τάβλι

Σελίδα 19: - Μπλουζάκια, αυτοκόλλητα,  
ημερολόγια, αφίσες, κ.α.

Σελίδα 20: - Εκδηλώσεις του Σ.Ν.Ι.

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από το Δ.Σ. του ΣΝΙ



## ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΔΩΡΕΑΝ

Από Σεπτέμβριο στον ΣΝΙ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6977.636683 Γιάννης Σταυρινάδης

6978.007956 Λινάρδος Ραντάς

Καθηγητής: Καλογερής Δημήτρης

## Από τη δημοσιογραφική ομάδα

Προλογίζοντας το επέτειακό αυτό τεύχος θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να αναφερθούμε στους λόγους που μας οδήγησαν στην δημιουργία αυτού. Οι λόγοι δύο, και οι δύο προφανείς ο πρώτος είναι η συμπλήρωση των 30 χρόνων του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας και ο δεύτερος συνοψίζεται στην ατάκα : "Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι".

Μια προσπάθεια να αναφερθούμε στα 30 χρόνια δράσης του ΣΝΙ ενός πολιτιστικού συλλόγου με μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία την οποία και προσπαθούμε να ξετυλίξουμε στους πιστούς αναγνώστες μας στις επόμενες 20 σελίδες του περιοδικού. Ένα τεύχος είναι πολύ λίγο για να αναφερθούμε σε μια τόσο μακριά ιστορία, αλλά αρκεί για να δώσει μια εικόνα αυτής.

Υ.Γ. : Κρατάμε κάθε επιφύλαξη για τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω οι οποίες προέρχονται κυρίως από μαρτυρίες και όχι από ιστορικά "ντοκουμέντα". Παρακαλούμε όποιον εντοπίσει τέτοιες ακούσιες "παραπούσεις" της ιστορίας να επικοινωνήσει μαζί μας.

Θέλεις να συναντήσεις καριωτάκια, φίλους και γνωστούς;

## ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η αίθουσα του συλλόγου  
είναι ανοικτή για όλους

Θέλουμε τα μέλη και οι φίλοι μας  
να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο στέκι  
που να μπορούν να βρεθούν για  
καφεδάκι, μουσική, αναψυκτικά,  
ταβλάκι και καλή παρέα.

Σας περιμένουμε !

Κάνιγγος 23 Αθήνα (1ος όροφος)

Τηλ.: 210.38.25.869

**Καλούμε τους νέους από την Ικαρία  
που θέλουν να εκφράσουν  
οποιαδήποτε άποψη ή οτιδήποτε  
έχει σχέση με την Ικαρία και την  
νεολαία να έχουν ανοικτή  
επικοινωνία με άρθρα & επιστολές  
με το περιοδικό μας στα κάτωθι  
στοιχεία**

Ιδιοκτήτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
Κάνιγγος 23 Αθήνα Τ.Κ. 106 77 - Τηλ.: 210 38.25.869

Εκδότης: Σταυρινάδης Γιάννης - Τηλ.: 6977.636683

Διευθυντής: Καρναβάς Κώστας Τηλ.: 210 86.11.234

Δημοσιογραφική Ομάδα:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| -Κοντή - Κασσανδρινού Ειρήνη | -Τσακαλίας Γιώργος   |
| -Σαφρός Αποστόλης            | -Ρούσσος Ηλίας       |
| -Καλαμπόγιας Παναγιώτης      | -Κρανιάς Γιάννης     |
| -Μαματά - Παπαχειμώνα Λώρα   | -Γαγλία Κυριακή      |
| -Νικολάτος Βαγγέλης          | -Θεοφανούνδη Μαρία   |
| -Σαφρός Λεμονιά              | -Σταυρινάδης Γιάννης |

Επιμέλεια-Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - Γραφικές Τέχνες  
θ. Οικονόμου 4-6 Ν. Ψυχικό - Τηλ.: 210.67.22.297-Fax: 210.67.22.299

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”

Τηλ.: 210 99.53.885 - Fax: 210 67.22.299  
site: [www.snikaria.gr](http://www.snikaria.gr)  
e-mail: [snikaria@snikaria.gr](mailto:snikaria@snikaria.gr)

Ο Συλλογός Νεολαίας Ικαρίας και το Δ.Σ.τον, δε  
φέρουν καμία ενθύνη για τα ενυπόγραφα άρθρα που  
δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο και που αποκλειστικά  
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων.

# 3<sup>η</sup> Αιμοδοσία του ΣΝΙ



Ένας χρόνος πέρασε από τότε που η ιδέα της δημιουργίας τράπεζας αίματος από τον Σ.Ν.Ι. τέθηκε προς συζήτηση.

Με αφορμή αυτό, θα ήθελα να κάνουμε μια αναδομή στο χρόνο που πέρασε και να πούμε λίγα λόγια για την εθελοντική αιμοδοσία.

Όταν τον Φλεβάρη του 2004 συζήτηθηκε για πρώτη φορά η δημιουργία Τράπεζας Αίματος από τον Σ.Ν.Ι., στόχος μας ήταν να διοργανώνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εθελοντική αιμοδοσία.

Έτσι, αφού ενημερωθήκαμε για το πρόεπι να γίνει για να καταστεί αυτή η ιδέα υλοποίηση, ξεκινήσαμε τις απαιτούμενες διαδικασίες και η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία ήταν γεγονός.

"ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ" είναι ο τίτλος του άρθρου που ενημέρωνε για το διήμερο αιμοδοσίας στις 24-25 Απριλίου του 2004 (τεύχος Νο 21, τριμηνιαία έκδοση περιοδικού), καθώς και για το πρόεπι να γνωρίζει ο εθελοντής αιμοδότης. Το άρθρο επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σκοπός της κίνησης αυτής δεν είναι να γίνει μόνο φέτος, αλλά να καθιερωθεί ως θεσμός, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο".

Ωμως, η συμμετοχή στο διήμερο αυτό δεν ήταν η αναμενόμενη, και έτσι μόλις 26 άτομα έδωσαν το παρόν, εκ των οποίων μόνο τα 19 έδωσαν αίμα. Έτσι, η νεοσύστατη τράπεζα μετρούσε μόλις 19 φιάλες αίμα.

Το αποτέλεσμα ήταν καλό αλλά λίγο, κυρίως αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη από τους συντοπίτες μας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της έναρξης λειτουργίας της



Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου η αναγκαιότητά της έγινε άμεσα εμφανής.

Από τις 29-4-04 έως και τις 25-10-04, δηλαδή σε διάστημα μόλις έξι μηνών, διατέθηκαν έντεκα φιάλες αίμα σε σχεδόν αντίστοιχο αριθμό συντοπιών μας.

Βλέποντας την αναγκαιότητα της Τράπεζας Αίματος ο Σ.Ν.Ι. αποφασίζει και δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία μέσα στον ίδιο χρόνο, οκτώ μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, στις 28-11-04 ο Σ.Ν.Ι. πραγματοποιεί στα γραφεία του τη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία με απολογισμό 26 άτομα συμμετοχή και 17 φιάλες αίμα σε μια μόνο ημέρα, εκ των οποίων από τότε μέχρι σήμερα αρκετές έχουν διατεθεί.

Έτσι, βλέποντας την ανάγκη να στηρίξουμε τον θεσμό αυτό, σας ενημερώνουμε για την επόμενη ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του Σ.Ν.Ι. που θα γίνει στις 29-5-2005, στα γραφεία του Συλλόγου, Κάνυγος 23, Αθήνα.

Σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας (τεύχος Νο 22) στο άρθρο "Σχετικά με την αιμοδοσία" μεταξύ άλλων ανέφερα και κάποια γενικά πράγματα, τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για την αιμοδοσία. Σ' αυτό το τεύχος θα προσπαθήσω να σας πω τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος αιμοδότης.

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν ένας υποψήφιος αιμοδότης. Όμως στα γενικά σημεία υπάρχει συμφωνία όλων των χωρών.

Πριν την αιμοληψία ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Η λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού και η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου αποβλέπει στην αποκάλυψη παθήσεων, οι οποίες συνιστούν απαγόρευση ή αντένδειξη για τη λήψη αίματος.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται με τη συνεργασία του αιμοδότη και υπογράφεται από αυτόν.

Μια σύντομη κλινική εξέταση γίνεται στον υποψήφιο αιμοδότη για την εκτίμηση της γενικής κατάστασης και κυρίως του καρδιακού συστήματος, μετριέται ο σφυγμός και η αρτηριακή πίεση καθώς και ο αιματοκύτης.

Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα από 18-62 ετών μπορεί αφού να δίνει αίμα 3-4 φορές το χρόνο. Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450 ml και αποκαθίσταται αμέσως από τον οργανισμό. Το πλάσμα του αίματος αναπαράγεται σε 24 ώρες και τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ένα περίπου μήνα.

Επίσης, δεν πρέπει να διενεργείται αιμοληψία πριν περάσουν 2 μήνες από την προηγούμενη δωρεά αίματος.

Η αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας. Κανένα φάρμακο δεν αντικαθιστά το αίμα ή το πλάσμα που χρειάζεται ο ασθενής.

Ο αιμοδότης μπορεί να δώσει αίμα οποιαδήποτε ώρα μεταξύ 8.00 π.μ. και 8.00 μ.μ., αρκεί να είναι ξεκούραστος και να έχει προηγηθεί ένα ελαφρό γεύμα.

Ο εθελοντής αιμοδότης δίνοντας μια μονάδα αίμα, αισθάνεται σαν άνθρωπος την θηλική ικανοποίηση ότι κάνει το καθήκον του σώσοντας μια ζωή, και σαν πολύτες ότι συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας του λαού. Επίσης, δικαιούται αίμα σε ώρα προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης, καθώς και δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις σε περίπτωση προσωπικής του ασθενείας.

Η συμβολή του εθελοντή αιμοδότη είναι ανεκτίμητη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αίματος της χώρας μας.

Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης, δώσε 10 λεπτά από το χρόνο σου και σώσε μια ζωή.

Στήριξε και εσύ την προσπάθεια αυτή του Σ.Ν.Ι. είτε πηγαίνοντας στο Σιμανόγλειο Νοσοκομείο στο τμήμα αιμοληψίας και δηλώνοντας ότι θέλεις να δώσεις αίμα για την τράπεζα του Σ.Ν.Ι. είτε ερχόμενος στις 22-5-05 στα γραφεία του Σ.Ν.Ι., Κάνυγος 23, Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη αιμοδοσία του Σ.Ν.Ι.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας περιμένω όλους εκεί.

Δώρα Μαματά-Παπαχειμώνα



**ΣΠΑΝΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
ΨΥΞΗ • ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΗΛΙΑΚΑ  
Πωλήσεις • Service • Εγκαταστάσεις

Τμώλου 7, Ν. Σμύρνη 171 22  
Τηλ.: 210 9342554 Κιν.: 6948 804380

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

**ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ & ΥΙΟΙ**

✓ ΗΟΙΑΚΟΙ ✓ ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ ✓ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ  
✓ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΕΣ ✓ ΛΕΒΗΤΕΣ ✓ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

# ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 1994



30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993: Ημερομηνία σταθμός για την ικαριακή κοινωνία, όπου όσα χρόνια και αν περάσο να, και ανείς απ' όσους έζησαν εκείνες τις δύσκολες και τραγικές στιγμές δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει. Δώδεκα ανθρώπινες ζωές, σπίτια, πολλά στρέμματα δασικών και αγροτικών περιοχών ήταν το κόστος από την καταστροφική μανία της πυρκαϊγιάς, που έπληξε τα πάντα γύρω από τον Άγιο Κήρυκο.

Πρόσκαιρος ξεσηκωμός του κόσμου, λαϊκές συνελύσεις, παρ' όλα αυτά όλοι μας είχαμε καταλάβει ότι η Ικαρία μόνη της έπρεπε να αντεπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τη δυσμενή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει.

Με αφορμή τα γεγονότα αυτά ο Σ.Ν.Ι. πήρε τη μεγάλη πρωτοβουλία να διοργανώσει αναδάσωση στις πληγείσες περιοχές, την επόμενη κιόλας χρονιά (τριήμερο 25ης Μαρτίου 1994). Η κίνηση αυτή του Σύλλογου συγκαταλέγεται στις πιο μεγάλες δραστηριότητές του (αν δεν είναι η μεγαλύτερη) έως τώρα. Η απόφαση για την αναδάσωση δεν ήταν τόσο δύσκολη, αφού και οι συγκυρίες επέτρεπαν κάτι τέτοιο, αλλά κυρίως υπήρχε όρεξη και μεράκι από όλους όσους ασχολήθηκαν με αυτό το εγχείρημα.

Ο στόχος ήταν να φυτευτούν 15.000 δέντρα σε δύο μέρες, πράγμα ακατόρθωτο για κάποιους.

Κύριο μέλημα του Σ.Ν.Ι. ήταν να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εθελοντές αναδασωτές, να τους εξασφαλισθούν δωρεάν εισιτήρια, διαμονή και διατροφή. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διαφήμιση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο, ακόμη και με συνεντεύξεις Τύπου σε όλα σχεδόν τα Μ.Μ.Ε.

Η προσπάθεια αυτή είχε άξιους συμπαραστάτες το σύνολο της καριώτικης κοινωνίας: Δήμος, κοινότητες, στρατός, μαθητές όλων των σχολείων της Ικαρίας, τοπικοί σύλλογοι και φορείς, συμπατιώτες μας που άνοιξαν τα -ούτως ή άλλως- φιλόξενα σπίτια τους για να υποδεχθούν τους εθελοντές που κατέφθαναν από Αθήνα και αρκετά μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή: 1.000 και πλέον αναδασωτές κάθε ηλικίας είχαν κατακλύσει το λιμάνι του Πειραιά, καθυστερώντας (λογικό ήταν!) αρκετά τον προγραμματισμένο απόπλου του καραβιού. Πέρα από το αδιαχώρητο στο πλοίο, καταλάβαινε κανείς τον έντονο ενθουσιασμό και τη θέληση των νέων γι' αυτό που πάνε να κάνουν.

Η πρώτη μέρα της άφιξης των αναδασωτών στην Ικαρία ήταν κυρίως "αναγνωριστική": τακτοποίησή τους σε σπίτια, πρώτη γρήγορη επαφή με τις περιοχές που είχαν επιλεχθεί προς δεντροφύτευση, συντονισμός όλων των κινήσεων για τις επόμενες δύο ημέρες, κατάθεση στεφάνου από τον Σ.Ν.Ι. λόγω της 25ης Μαρτίου.

Το ξημέρωμα της επόμενης μέρας βρήκε την πλατεία του Αγίου κατάμεστη από κόσμο να αναχωρεί με οποιοδήποτε μέσο για την αποστολή του,



κρατώντας κάποιο από τα απαραίτητα σκαπτικά εργαλεία. Περιοχές όπως ο Κουντουμάς, η Παναγιά, ο Χριστός, το Γλαρέδο, η Πατέλα, η Κάμπα κ.ά. "βομβαρδίστηκαν" από εκατοντάδες δεντράκια διαφόρων ειδών, δίνοντας έτσι ένα άλλο χρώμα, πιο αισιόδοξο, στα καταπονημένα αυτά μέρη. Ήταν εκπληκτικό και ασυνήθιστο για τα ικαριακά δεδομένα να βλέπει κανείς, κάθε λίγα μέτρα, κι έναν άνθρωπο -ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου- να σκάβει, να φυτεύει, να κοπιάζει πραγματικά γ' αυτό που έκανε. Η "αποζημιώση" των αναδασωτών ήταν ένα τρικούβερτο γλέντι το ίδιο βράδυ στην αίθουσα του Αγίου Παντελεήμονα, υπό τους ήχους (πι άλλο;) ζωντανής καριώτικης ορχήστρας. Αλημόνητο θα μείνει και το σύνθημα που βροντοφωνάχθηκε τότε: "ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΖΙΚΟΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ".

Η δεντροφύτευση συνεχίστηκε στους ίδιους ωρούς και την άλλη μέρα. Ο στόχος πια δεν ήταν απλά εφικτός, είχε ήδη πραγματοποιηθεί και με το παραπάνω. Μια από τις αποδείξεις ήταν τα γεμάτα ρόζους χέρια των εθελοντών.

Γενικά, το συγκεκριμένο επίτευγμα του Σ.Ν.Ι. μόνο επιτυχημένο μπορεί να θεωρηθεί, αφού πέρα από τη μαζική κινητοποίηση εκείνων των ημερών, η προσπάθεια είχε και συνέχεια από τους μαθητές της Ικαρίας.



συνέχεια στην σελ. 5





Οι εμπειρίες που είχαν αποκομίσει τα μέλη και οι φίλοι του Σ.Ν.Ι. από την πρώτη αναδάσωση ήταν υπεροπολύτιμες και για τη δεύτερη προσπάθεια. Επειτα από μαραθώνιες γενικές συνελεύσεις, αποφασίστηκε από το Σύλλογο και με τη συνδομή του Δήμου Ραχών δεντροφύτευση στις περιοχές Ραχών-Καρκιναγρίου το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η συμμετοχή εθελοντών ήταν σαφώς κατώτερη απ' αυτή του '94 (μόλις 150 άτομα από Αθήνα), χωρίς ωστόσο να πτοείται ο ζήλος και η θέληση των νέων για μια δεντροφύτευση αποτελεσματικότερη από την πρώτη. Εντός του πλοίου έγινε η επιλογή για το ποιοι από τους 150 θα πήγαιναν Καρκινάγρι. Εν τέλει βρέθηκαν 30 εθελοντές. Ακολούθησε η υποδοχή στο λιμάνι από τον Δήμαρχο Ευδήλου και η αναχώρηση για Ράχες-Αρμενιστή, και των 30 για Καρκινάγρι. Φτάνοντας όμως έξω από τον Συνεταιρισμό Ραχών για την παραλαβή

των φυτών, εκεί περίμενε τους αναδασωτές μια παγερή έκπληξη: τα δεντράκια ήταν καλυμμένα από λεπτό στρώμα χιονιού, ό-



πως και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τις Ράχες.

Αφού ξεπάγωσαν τα δέντρα με τα χέρια, η κάθε ομάδα ξεκίνησε για τον προορισμό της. Η επόμενη μέρα ήταν σύμμαχος της δεντροφύτευσης, καθώς η δυνατή λιακάδα είχε κάνει το θαύμα της, λιώνοντας το χιόνι.

Μεγάλο τμήμα της πρώτης ομάδας φύτευε στο Πέζι (περιοχή που είχε κριθεί αναδασωτέα) και ή άλλη ομάδα από Καρκινάγρι

έως Κάλαμο. Σημαντικό επίτευγμα του Συλλόγου θεωρείται και η δημιουργία δύο πάρκων στο Πέζι, δηλαδή δύο ξεχωριστών τμημάτων που είχαν δεντροφυτευτεί, περιφραγχθεί (τα ρασκά βλέπετε!), ενώ είχαν τοποθετηθεί και δεξαμενές νερού.

Η ίδια δουλειά συνεχίστηκε και την άλλη μέρα, χωρίς να λείπει το κέφι, χωρίς να ενοχλεί η κούραση του ξενυχτιού από τα βραδινά γλέντια, που δεν έλειψαν και τις δύο ημέρες. Η Καθαρά Δευτέρα ήβρε και τις δύο ομάδες να ανταμώνουν στο Γιαλισκάρι και να ξεφαντώνουν μέχρι την αναχώρηση του πλοίου για Αθήνα. Αθήνα είπα; Μάλλον είχαμε υπολογίσει χωρίς τον καιρό, αφού το καράβι παρέτεινε το τριήμερο κατά δύο ημέρες επιπλέον, στο λιμάνι της Σύρου. Οι αναδασωτές μετέτρεψαν τη Σύρο σε μικρή Ικαρία!

Αυτές ήταν, σε γενικές γραμμές, οι εντυπώσεις μου και εμπειρίες από



ανταμώνουν στο Γιαλισκάρι και να ξεφαντώνουν μέχρι την αναχώρηση του πλοίου για Αθήνα. Αθήνα είπα; Μάλλον είχαμε υπολογίσει χωρίς τον καιρό, αφού το καράβι παρέτεινε το τριήμερο κατά δύο ημέρες επιπλέον, στο λιμάνι της Σύρου. Οι αναδασωτές μετέτρεψαν τη Σύρο σε μικρή Ικαρία!



τις δύο αναδασώσεις. Να ξητήσω εκ των προτέρων συγνώμη, αν παράλειψα να αναφερθώ σε κάτι σημαντικό για κάποιους. Εύχομαι στο Σύλλογο, για τα 30 χρόνια του, να μας χαρίζει πάντα τέτοιες στιγμές για το καλό του τόπου μας.

Αποστόλης Σαφός



# η αρχή του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας και δράσης του ΣΝΙ, η Φωνή της νεολαίας απευθύνθηκε σε δύο συμπατριώτες μας, τον Βασίλη Φουντούλη και τον Μανώλη Κούβαρη, οι οποίοι συνεισέφεραν στη συγκρότηση και ισχυροποίηση του συλλόγου καθώς υπήρξαν μέλη των αρχικών Δ.Σ.

Η συζήτηση που άνοιξε ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική όσον αφορά τα πρώτα χρόνια ζωής του συλλόγου και πιστεύουμε ότι απαντάει και σε ξητήματα του σήμερα.

**Φ.τ Ν.:** Την εποχή του 1975, λίγο πριν ιδρυθεί ο Σύλλογος ποίες οι συνθήκες της εποχής, κάτω από τις οποίες κάποιοι νεολαίοι Ικαριώτες αποφάσιζουν να στήσουν νεολαίαστικό σύλλογο;

**Β.Φ.:** Κατ' αρχήν υπήρχε γενικότερο κλίμα να ιδρυθούν φοιτητικοί σύλλογοι επαρχιώτικοι. Στην Ικαρία επειδή υπήρχε ένα πάρα πολύ πολιτικοποιημένο κλίμα και βέβαια υπήρχαν και πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της νεολαίας, ιδρύθηκε νεολαίαστικος σύλλογος και πιστεύω ότι ήταν η πιο σωστή κίνηση που έγινε απ' όλους τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όλης της νεολαίας, γιατί η νεολαία πρέπει να είναι ενωμένη να τα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, για να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Υπήρχαν όμως και τοπικά προβλήματα πολλά δηλαδή ξεχωριστά από τις άλλες επαρχίες. Λεν λέω πως η Ικαρία είναι η μοναδική αλλά και αντή ήταν ουσιαστικά ξεχασμένη. Να σκεφτείτε ότι το ζεύμα ήρθε το 1968. Ο δρόμος φτιάχτηκε και αντός το '68. Η μοναδική συγκοινωνία που υπήρχε ήταν με τα πόδια και εφ' όσον το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες υπήρχε και θαλάσσια συγκοινωνία. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν εγχειρηση αμυγδαλές στον Καρά στον Αγ. Κήρυκο και γύριζαν με τα πόδια.

Όλα αυτά λοιπόν έβαζαν επιτακτικά το ξήτημα της μαξικής δράσης και φυσικά η καλύτερη σκέψη ανεπιφύλακτα ήταν να γίνει νεολαίαστικος σύλλογος. Είδαμε και σε όλη τη διαδομή, αυτά τα 30 χρόνια ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή απόφαση αυτή- το να γίνει νεολαίαστικος σύλλογος -.

**Μ.Κ.:** Το ότι έγινε νεολαίαστικος σύλλογος στηρίζεται και σ' αυτήν την Ικαριώτικη κουλτούρα που δεν κοιτάει ελείτιστικα τα πράγματα. Δηλαδή ο Καριώτης δεν ξεχωρίζει τον κόσμο αν είναι σπουδαγμένος ή όχι. Ήταν δύσκολο σε όλους νομούς και νησιά να γίνει ένας νεολαίαστικος σύλλογος και οι σπουδαστές να είναι με τους εργαζόμενους νέον. Αυτό είναι αποτέλεσμα νομίζω της προοδευτικής καταβολής των Ικαριωτών.

Το κλίμα της Ικαρίας ήταν προοδευτικό και βιοθούσε πάρα πολύ στην δράση των νέων, ενώ στις υπόλοιπες επαρχίες ήταν αρνητικό το κλίμα. Υπήρχε μια τάση αποστράτευσης, μια τάση του να κοιτάγε μόνο τα μαθήματα και τις δουλειές τους και τίποτε άλλο. Έπαιξε λοιπόν σοβαρό ρόλο το αγωνιστικό κλίμα στην Ικαρία.

**Β.Φ. :** Η ιστορία του ΣΝΙ ξεκινάει το 1974 με τη δημιουργία στην Αθήνα ενός φοιτητικού σύλλογου Ικαρίας και Σάμου. Ο σύλλογος αυτός κράτησε 6 μήνες. Λειτουργούσε στο πατάρι πάνω από το καριώτικο καφενείο, και δεν υπήρχε καλό κλίμα με τους Σαμιώτες, είχαμε μια κόντρα για διάφορα πράγματα. Το κυριότερο ήταν ότι υπήρχε η σκέψη να γίνει νεολαίαστικος, που σε επίπεδο Ελλάδας ήταν ο μοναδικός, και είχε βέβαια πολύ μεγαλύτερη μαξικότητα απ' ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι, και όσον αφορά βέβαια τον αριθμό των μελών που έρχονταν εκεί αλλά και όσον αφορά το επίπεδο. Οπότε γίνεται ο διαχωρισμός και ιδρύεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας το 1975.

Υπήρχε καθημερινή παρουσία τουλάχιστον 150 ατόμων -αριθμοί που σήμερα δεν συναντάς ούτε σε κόμματα- με τρομερές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλο το πολιτικό φάσμα της εποχής, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία υπήρχε μέσα στο σύλλογο. Και βέβαια επειδή η Ικαρία έχει και μια παραδόση σε καλό "στελεχικό δυναμικό" από τον πόλεμο και μετά, αυτό βγήκε και στο σύλλογο. όσοι ήταν μέλη στο Δ.Σ. ήταν σαν τα σημειωνά μεσαία στελέχη ενός μεγάλου κόμματος, τόσο σε γνώσεις και επίπεδο όσο και σε τακτική και πολλά άλλα. Τα απλά μέλη που υπήρχαν εκεί ήταν και αντά πολύ καταρτισμένα. Τα πηγαδάκια με περιεχόμενο τις διεθνείς εξελίξεις π.χ. την κατάσταση στη Νίκαια στην Αφρική που τότε βρισκόταν στο επίκεντρο, ήταν καθημερινό και έντονο φαινόμενο.

Πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαίο που αναπτύχθηκε ο σύλλογος και είχε αυτή την πολύ καλή μαξική δράση. Υπήρχαν συγκεκριμένοι παράγοντες που μαξικοποίησαν αυτόν ειδικά το

σύλλογο, επειδή εμείς είχαμε επαφές με όλους τους συλλόγους του Αιγαίουν αλλά και όλους τους επαρχιακούς και ξέραμε το κλίμα που επικρατούσε εκεί πέρα. Στον ΣΝΙ λοιπόν σήγουρα τα πράγματα ήταν πολύ πιο μαξικά και δραστήρια. Πιστεύω ότι οι λόγοι που υπήρχαν ήταν συγκεκριμένοι.

Καταρχήν μεσολάβησε η Χούντα που στην Ικαρία σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Στο Καραβόσταμο για παράδειγμα υπήρχαν τρομοκρατικές προβοκάτσιες όπως αυτή του '68 όπου με προβοκατόρικο τρόπο εμφανίστηκαν κάποια συνθήματα (σ.ο.: δηλαδή αντιχουντικά συνθήματα που όμως γράφτηκαν από τους χουντικούς με σκοπό να κατηγορήσουν τους ντόπιους για αυτά και να πάρουν άλλοθι για τις μετέπειτα πράξεις τους!) για να πάσσουν όλους τους άντρες του χωριού από 18 εώς 70 χρονών και να τους πάνε στον Αγιο Κήρυκο όπου και τους έκλεισαν για μια βδομάδα σε ένα κρατητήριο που ήταν όλοι άρθροι! Επίσης οι ναυτικοί για να πάρουν



βίζα να φύγουν είτε με διαβατήριο είτε με φυλλάδιο έπερπε να πάρουν "πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων", δεν γινόταν αλλιώς. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που γύρισαν από τα σύνορα!

Υπήρχε λοιπόν η τρομοκρατία της ζετίας, υπήρχαν όμως και πολλά προβλήματα εκείνη την εποχή, καταρχήν προβλήματα μάθησης. Υπήρχαν 2 γυμνασία εξατάξια στην Ικαρία - τον Ευδήλου έγινε αργότερα εξατάξιο-. Για να πάει λοιπόν κανείς στο γυμνάσιο έπερπε να νοικιάσει σπίτι. Ήταν μεγάλο οικονομικό βάρος για την Ικαρία, οι περισσότεροι την βγάζαν με κάτι τραχανάδες! Μετά για να έρθεις στο πανεπιστήμιο άλλο μεγαλύτερο βάρος - που βέβαια και σήμερα υπάρχει με τα φροντιστήρια κ.λ.π. -. Άλλα για εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ακόμα και επιβίωσης. Μέτραγε πολύ περισσότερο απ' ότι σήμερα. Και σήμερα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα που επιβαρύνουν το θέμα της παιδείας, αλλά τότε υπήρχαν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα στον Εύδηλο τα περισσότερα παιδιά από το Καραβόσταμο πήγανε με τα πόδια, με τις γνωστές καιρικές συνθήκες και να μην υπάρχουν ούτε γεφύρια να περάσουν από το ποτάμι, περνούσαν μέσα από αυτό! Αυτά λοιπόν μέτρησαν πάρα πολύ, συμπιέστηκαν όλα αυτά τα προβλήματα και βγήκαν μετά και οκόσμος είχε διάθεση για αγώνα.

Επίσης ένα καθοδιστικό ξήτημα ήταν ότι η Ικαρία είχε ένα προοδευτικό χαρακτήρα και πριν από τον πόλεμο και μετά για τους γνωστούς λόγους. Υπήρχε μια αντιφασιστική οργάνωση στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε οργανώσει το 90% του κόσμου. Αυτή η οργάνωση λειτουργούσε σαν το ΚΚΕ, ακριβώς με τις δομές του ΚΚΕ και είχε γραμματέα τον Σαλλά (σ.ο.: Ο Γιάννης Σαλλάς γεννημένος στο Φραντάτο Ικαρίας το 1908 υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, γηρέτης του δημοκρατικού στρατού Σάμου - Ικαρίας και γενικός γραμματέας της Αντιφασιστικής Οργάνωσης Μέσης Ανατολής.). Αυτό μέτρησε πάρα πολύ στην ήδη αγωνιστική διάθεση του κόσμου. Όταν γύρισαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν τις οικογένειες τους, γαλούχησαν τα παιδιά τους με αντές τις ιδέες γεγονός που συνέβαλε στο να αναπτύξουν πλούσια αγωνιστική δράση κατά την μεταπολίτευση, σαν νεολαίοι πλέον.

# η αρχή του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

συνέχεια από την σελ. 6

Υπήρχαν βέβαια και προβλήματα -όπως υπάρχουν και σήμερα- των νέων που έρχονταν στην Αθήνα, προβλήματα δονύλειάς, μόδφωσης, οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά τροφοδότησαν μια αγωνιστική διάθεση στον κόσμο κι έτσι μαξικοποιήθηκε ακόμα πιο πολύ ο σύλλογος. Βέβαια υπήρχε και ακόμα κάτι -και αυτό έπαιξε ακόμα μεγαλύτερο ρόλο- το γεγονός ότι ο σύλλογος τότε έπαιξε το ρόλο ενός προοδευτικού κόμματος. Δηλαδή ενημερώνονταν ο κόσμος, συζητούσε, υπήρχε ανταλλαγή απόψεων και επειδή ως γνωστόν μετά την μεταπολίτευση βρέθηκαν όλα τα πολιτικά κόμματα και κυρίως της αριστεράς να είναι ανοργάνωτα, έπαιξε και το ρόλο ενός πολιτικού φορέα. Πρόγραμμα που μετά από κάποια χρόνια υποχώρησε, γιατί ανδρόθηκαν τα κόμματα, εντάχθηκαν αυτοί που ήθελαν να ενταχθούν -δηλαδή οι περισσότεροι-. Κι αυτό λοιπόν ήταν σημαντικό στοιχείο για την μαξικοποίηση του συλλόγου.

Επίσης καθοριστικό στοιχείο ήταν ότι έκανε μια πολύ καλή πολιτιστική δράση στην Ικαρία. Υπήρχε μια κινηματογραφική μηχανή με την οποία είχαμε γνώσει όλα τα χωριά της Ικαρίας κάθε χρόνο κάθε καλοκαίρι πολλές φορές ακόμα και Χριστούγεννα και Πάσχα. Είχαμε θεατρικό που λειτουργούσε εδώ με ευθύνη του Λεωνίδα Βαρδαρού και του Σαράντον Φράγκου. Με πρόβες που γινόταν στα γραφεία της Πανικαριακής. Υπήρχαν ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα και κάθε χρόνο διοργανώναμε εκδηλώσεις. Πέρα από τις εκδηλώσεις των κομμάτων, υπήρχε αυτοτελής πολιτιστική παρουσία του συλλόγου τόσο στην Ικαρία δύο και εδώ.

Βέβαια υπήρχαν και άλλοι λόγοι για παραδειγματικά τότε δεν υπήρχαν τα κινητά και αν ήθελες να βρεις κάποιον Καριώτη ο Σύλλογος ήταν το πιο πιθανό μέρος να τον βρεις. Ήταν δηλαδή και ένας τόπος συνάντησης της νεολαίας και βέβαια ένας τόπος γνωριμίας- εγώ είμαι από το Καραβόσταυρο και γνώρισα τους ανθρώπους της ηλικίας μου από όλη την Ικαρία, παρ' όλο που δεν είχα φοιτήσει σε σχολείο της Ικαρίας οι γονείς μου είχαν έρθει στην Αθήνα και τους γνώρισα σχεδόν όλους. Πρώτα λοιπόν ήταν ο Σύλλογος και μετά τα καφενεία, γιατί κάποτε εδώ υπήρχαν και καφενεία Ικαριώτικα πάρα πολύ γερά αλλά πρώτος τόπος συνάντησης ήταν ο Σύλλογος.

**M.K.:** Αυτό που είπε ο Βασίλης ότι γινόταν πολιτική δουλεία στο σύλλογο. Υπήρχαν αυτές οι 3-4 παρατάξεις, υπήρχαν απόψεις διαφορετικές γινόταν έντονη ξύμωση για να βγει μια εκδήλωση κάτω στην Ικαρία με θέμα ας πούμε την ΕΟΚ -οι εκδηλώσεις που κάναμε στην Ικαρία δεν ήταν μόνο να παρουσιάσουμε μια τανία, παίρναμε και θέσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούσαν την

ξέχωρα από την πολιτική και βλέπουμε τώρα 30 χρόνια μετά πόσο δίκιο είχαμε όταν κονβεντιάζαμε έτσι έντονα πολιτικά όλα τα ζητήματα. Μέσα από αυτή την συζήτηση, ήταν τα 9 μέλη του Δ.Σ. και καμία 15αρια (πολλές φορές και 30 και 50 αφού τα συμβούλια ήταν πάντα ανοιχτά) απλά μέλη, υπήρχαν εισηγητές από κάθε παράταξη, ο καθένας έπαιρνε το λόγο, δεν υπήρχε οχλαγωγία, σεβόταν ο άλλος την ώρα που μιλούσε ο συνάδελφος. Ο κόσμος τριγύρω που δεν συμμετείχε στο Δ.Σ. άφηνε πρώτα να μιλήσουν τα μέλη του και μετά δινόταν το δικαίωμα να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι και ανεξάρτητες φωνές που υπήρχαν κ.α. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αντιπαράθεση που γινόταν έδινε τη δυνατότητα στον κόσμο να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική συζήτηση που γινόταν, να φωτιστούν διάφορες πλευρές αδύναμες που είχε σε διάφορα ζητήματα, να πάρουμε την μία ή την άλλη θέση. Δηλαδή από αυτή την άποψη ο σύλλογος μάθανε τη μέλη του να πολιτικοποιούνται από αυτή την διαδικασία, να μαθαίνουν να συζητάνε με άλλους που είχαν διαφορετικές απόψεις, να μαθαίνουν από διαδικασίες. Η αντιπαράθεση ήταν μέσα σε θεματά πλαίσια. Βελτιωνόσουν μέσα από αυτή, σε βοηθούσε να βρεις επιχειρήματα να στηρίξεις την άποψη σου, να την περάσεις καλύτερα, να πιστέψεις σ' αυτήν και να καλέσεις τις άλλες παρατάξεις να αλλάξουν θέση. Πιστεύω πως αυτό τους βοήθησε μετέπειτα στη ζωή τους, στο σωματείο τους, στην γειτονιά τους, στο χωριό τους. Κι ενώ τα παιδιά που σπούδαζαν τα ξούσιαν αυτά και μέσα στις σχολές, για αυτούς που δεν σπούδαζαν ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Γίνονταν και πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Καλό είναι να αναφερθεί ότι μεγάλο ρόλο είχε πάξει η Αιγαϊοπελαγίτικη τέχνη, που ήταν μια προσπάθεια από όλους τους Αιγαϊακούς συλλόγους να στηθεί ένας πολιτιστικός φορέας πανελλαδικού χαρακτήρα. Οι εκθέσεις που διοργάνωνε αυτός ο φορέας είχαν μεγάλη επιτυχία και όλη αυτή η προσπάθεια που γινόταν έδινε έναν άλλο χαρακτήρα πέρα από τα συνηθισμένα. Οι εκδρομές που κάναμε είχαν επίσης μεγάλη συμμετοχή, θυμάματα 6-7 πούλμαν στην Μακρόνησο σταν πήγαμε.

Η Αθήνα ήταν δύσκολη πόλη για να στήσεις έναν σύλλογο, εμείς δύως είχαμε μεγάλη αίθουσα είχαμε και χώρους που να μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις. Είχαμε καταφέρει να αγοράσουμε την μηχανή η οποία ήταν ακριβή για την εποχή εκείνη, ήταν 16αρια και όχι 8αρια που είχαν οι περισσότεροι. Είχε γίνει πια στέκι ο Σύλλογος και εδώ πέρα στην Αθήνα αν κυκλοφορούσες θα έβρισκες σε μια μέρα άσχετη 15-20 Ικαριώτες, σ' αυτό το τρίγυρω εδώ -απ' το καφενείο του Αντρέα μέχρι το Σύλλογο - σ' αυτή τη γειτονιά δεν υπήρχε περίπτωση να περπατούσες οποιαδήποτε μέρα και να μην συναντούσες έναν Ικαριώτη. Το είχαν και σαν βόλτα τα παιδιά, δηλαδή όπου αν ήταν πέραναν να συναντήσουν τους υπόλοιπους να πάνε μετά σε καμιά ταβέρνα. Ήταν θυμάματος ο Φώτης ο Μανώλης ο οποίος με το πον τελείωνε από τη δουλειά του, ερχόταν στο σύλλογο και καθόταν μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Και για να τον κοροϊδέψουν οι υπόλοιποι ελέγαν "πέρασα από το σύλλογο ανήμερα το Πάσχα και είχε ο Φώτης ανοιχτά". Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να περάσεις και να μην είναι ανοιχτά.

**B.F.:** Πιστεύω πως ένας επίσης σημαντικός λόγος που μαξικοποιήθηκε ο σύλλογος ήταν ότι έβαζε σωστά τα προβλήματα. Και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι νεολαίοι εδώ αλλά και αυτά που αντιμετώπιζαν στην Ικαρία. Μάλιστα υπήρχε και μια πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς καθότι ο σύλλογος λειτουργούσε πάντα συμπληρωματικά και δεν προσπάθησε να υποκαταστήσει κανέναν. Ήμασταν πάντα μέσα στον παλμό των προβλημάτων και όσον αφορά να πάσαμε τα σημαντικά και όσον αφορά τη λύση τους, πως πρέπει να δράσουμε και πως θα συνεργαστούμε με τους συγκεκριμένους φορείς. Επίσης για ένα θέμα που έβαλε ο Μανώλης, το θέμα της αντιπαράθεσης, πιστεύω ότι είχαμε μια πάρα πολύ πολιτισμένη αντιπαράθεση εκεί μέσα. Παρ' όλο που σε άλλους φορείς οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις "οποτώνονταν", εμείς είχαμε μια πολύ καλή παραδοση, ένα πολύ καλό επίπεδο στις αντιπαραθέσεις ακόμα και στις γενικές συνελεύσεις που σημειωτέον δεν έπεσαν ποτέ κάτω από 500 άτομα. Μόλις τελείωνε η συνέλευση ήμασταν όλοι φίλοι. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται την αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση αφελεί, δεν βλάπτει. Αντίθετα όταν είναι απολίτικα τα πράγματα τότε θα φοβόμαστε γιατί υπάρχει συναγωνισμός προς τα κάτω, ποιος θα πει τα λιγότερα. Ενώ τότε υπήρχε ένας τρομερός ανταγωνισμός σε θέματα πολιτικής και μάλιστα είχαμε εκπροσώπους στο σύλλογο που ήταν αντιπρόσωποι στην ΕΦΕΕ, στελέχη κομμάτων κυρίως της αριστεράς κ.λ.π.



κοινωνία.-

Για παραδειγματικά είχαμε κάνεις εκδήλωση η οποία είχε συγκεκριμένη συζήτηση και ένα πρόγραμμα με κινηματογραφική ταινία κ.α. Για να βγει μια εισήγηση γιατί όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σε θεμελιώδη ζητήματα γινόταν π.χ. έξι συνεδριάσεις του Δ.Σ οι οποίες κράτησαν 6-7 ώρες η καθεμία. Ερχόταν εδώ η κάθε παρατάξη με την εισήγηση της και γινόταν συζήτησες και άντε να φτιάχεις το πρώτο κομμάτι και άντε το δεύτερο και τι θέση θα πάρουμε εδώ και τι θέση εκείν.λ.π. και φτιαχνόταν μια εισήγηση.

Στην διάρκεια τώρα αυτής της συζήτησης πολλοί κατηγορούσαν τις παρατάξεις για το κλίμα που επικρατούσε ότι απομαξικοποιούσε το Σύλλογο ο κ.λ.π και πολλοί ήθελαν ο Σύλλογος να έχει μόνο πολιτιστικό χαρακτήρα λες και ο πολιτισμός είναι

συνέχεια στην σελ. 8

# η αρχή του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

συνέχεια από την σελ. 7

**Φ.τ Ν.:** Υπήρχαν δηλαδή κανονικά σχηματοποιημένες παρατάξεις μέσα στο σύλλογο; και στις εκλογές κατέβαιναν ψηφοδέλτια ξεχωριστά;

**Β.Φ.:** Ναι. Και ο καθένας είχε διαφορετικό πολιτικό στίγμα. Από την ίδρυση του συλλόγου εφαρμόστηκε "απλή αναλογική" πρόγραμμα που τότε οι περισσότεροι σύλλογοι δεν το είχανε. Και είχε θεσμοθετήσει την πολιτική παρουσία, γιατί υπήρχαν σύλλογοι που απαγόρευαν την κάθοδο στο σύλλογο με μπροσσούρες. Εμεις είχαμε κάτι σαν εφημερίδα τοίχου όπου ο καθένας έγραφε ότι ήθελε. Υπήρχε μια πολύ καλή και δημοκρατική λειτουργία. Και όλα αυτά κατοχυρώθηκαν από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του συλλόγου

**Φ.τ.Ν.:** πολλοί μας προσάπτουν σαν αρνητικό την πολιτικοποίηση του συλλόγου. Η δική σας εμπειρία έχει δείξει ότι καλώς γίνεται, αλλά μήπως υπάρχει και κάποιο αρνητικό στοιχείο;

**Β.Φ.:** Κανένα! Ανεπιφύλακτα. Δηλαδή αν έχουμε κάτι θετικό να λέμε για το σύλλογο είναι ότι υπήρχαν μενέντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά υπήρχε και έντονη δράση. Παρ' όλες τις διαφορές μεταξύ των παρατάξεων, όλοι είχαμε διάθεση για αγώνα. Το να εκφυλίσεις, γιατί εκφυλισμό το θεωρώ, ένα νεολαίστικο σύλλογο που είναι γεμάτος ζωντάνια, που είναι γεμάτος διάθεση για λύση των προβλημάτων και να τον περιορίσεις στα στενά όρια ενός πολιτιστικού συλλόγου, είναι πολύ κακό. Η ζωντάνια σε ένα σύλλογο βρίσκεται στην αναζήτηση των προβλημάτων που υπάρχουν, δεν σκαλίζεις να τα βρεις, φωνάζουν από χλιδόμετρα. Χωρίς κανένα φόβο στην αντιπαράθεση, γιατί το κουκούλωμα δεν είναι ποτέ καλό.

**Μ.Κ.:** Ένα άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι υπήρχε η πολιτική αντιπαράθεση, υπήρχαν κόντρες αλλά με δεδομένα τα χρόνια των οικονομικών προβλημάτων, ποτέ δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα. Παρ' όλα που ο σύλλογος διαχειρίζόταν πολλά χρήματα για την εποχή. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες γίνονταν με απόλυτη διαφάνεια. Δηλαδή είχαμε κατακτήσει να έχουμε τέτοιες διαδικασίες που δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει κάποιος ότι υπάρχει σκοτεινή πλευρά σε κάποιο οικονομικό θέμα. Για παράδειγμα ο σύλλογος είχε αναλάβει να εκδώσει τα βιβλία ενός συμπατριώτη, μεγάλου σε ηλικία, ο οποίος δεν μπορούσε μόνος του. Και έτσι ανέλαβε ο σύλλογος, χωρίς διαφωνίες - αν πρέπει ή όχι - και τα εξέδωσε, τυπώθηκαν τα διακινήσαμε και έγινε έτσι μια πολιτιστική δραστηριότητα του συλλόγου

**Φ.τ.Ν.:** Οσον αφορά στους πρωτεγάτες τότε στην ίδρυση και πως "έβαλαν πλάτη", τι χρειάστηκε να κάνουν οι νεολαίοι για να πάρει μορφή ο σύλλογος;

**Β.Φ.:** Στους πρωτεργάτες πρέπει να αναφέρουμε τη Θάλεια τη Φράγκον, που με δική της ευθύνη, καθοδήγησε και δράση ιδρύθηκε και ο σύλλογος ο φοιτητικός μαζί με τους Σαμιώτες, ο οποίος όπως είπαμε κράτησε περίπου 6 μήνες - από το καλοκαίρι του 74 μέχρι το χειμώνα- αλλά κυρίως και στην ίδρυση του ΣΝΙ. Είχε καθοριστικό ρόλο τότε. Υπάρχει η άποψη ότι το κίνημα δεν το στελέχωνταν πρόσωπα, το κίνημα είναι μαζικό, το στελέχωνταν δυνάμεις από τις μάζες. Εκείνη την εποχή όμως λόγω της Χούντας υπήρχε μεγάλο στελεχικό κενό, άρα άτομα σαν τη Θάλεια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στους φορείς που συμμετείχαν. Βέβαια ο σύλλογος ήταν ένα φυτώριο. Αν δείτε τα πρωταριά των Δ.Σ. θα δείτε ότι έβγαλε στελέχη που επάνδωσαν στην τότε εποχή - σήμερα δυστυχώς δεν είναι όλοι στο κίνημα- μεγάλα κόμματα της αριστεράς. Γι' αυτό και το πολιτικό επίπεδο ήταν ανεβασμένο.

**Φ.τ.Ν.:** Δεδομένου ότι ήταν και δύσκολη εποχή, η Χούντα είχε μόλις ένα χρόνο που είχε πέσει, τι προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο σύλλογος; Ειδικά τα πρώτα χρόνια ποιες οι αρνητικές και ποιες οι θετικές αντιδράσεις;

**Β.Φ.:** Πολλά προβλήματα. Υπήρχε γενικά τρομοκρατία, οι επιχειρήσεις "σκούπα" του Αβέρωφ, οι επιχειρήσεις "αρετής" οι ο π ο ί ε σ δεν απευθύνονταν στο "περιθώριο" που υπήρχε και υπάρχει στην ομόνοια αλλά στην πολιτική δράση.

Σε καμιά περίπτωση δεν λειτούργησε αρνητικά, τουλάχιστον στους Καριώτες. Επιδρούσε σε όλο το κίνημα, υπήρχε ένα κούμπωμα τότε αλλά ο σύλλογος με τη δράση του είχε γοητεύσει τον κόσμο και δημιουργόσεις τις προϋποθέσεις για να σπάσει το κλίμα τρομοκρατίας και να ξεπεράστονταν αυτά τα προβλήματα.

**Φ.τ.Ν.:** Υπήρξαν περιπτώσεις που διακόπηκαν εκδηλώσεις του συλλόγου γιατί το περιεχόμενο τους τυχόν "έθιγε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα";

**Β.Φ.:** Όχι. Τέτοια πράγματα όχι. Ακριβώς γιατί ήταν μαζικές. Δεν πήγαμε ποτέ σε εκδήλωση και να είμαστε με λίγο κόσμο.

**Μ.Κ.:** Τις εκδηλώσεις που κάναμε στην Ικαρία δεν υπήρχε περίπτωση να μας τις διακόψουν. Υπήρχε μια γενική αποδοχή για τις δραστηριότητες του συλλόγου απ' όλο τον κόσμο κάτω. Εδώ στην Αθήνα πάλι δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.

**Β.Φ.:** Σε προσωπική βάση ήταν η τρομοκρατία που υπήρχε με τα λεγόμενα μπλόκα- επιχειρήσεις "αρετής".

**Φ.τ.Ν.:** Η παρουσία στο νησί πως αποτυπωνόταν, τι είδους εκδηλώσεις κάνατε, ποια η αποδοχή τους, ποια η συνεργασία με τους φορείς;

**Β.Φ.:** Όλες μας οι δραστηριότητες γίνονταν σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς της Αθήνας (εξωραϊστικούς συλλόγους) αλλά κυρίως με τις κοινότητες. Και όλες μας οι εκδηλώσεις γίνονταν με προσυνενόδηση. Εμεις εκείνο που αναλαμβάναμε ήταν να φέρουμε τα πολιτιστικά σχήματα ή την κινηματογραφική μηχανή, το περιεχόμενο το συμφωνόσαμε μαζί με τις κοινότητες και ήταν ενιαίο σε όλη την επαρχία. Δηλαδή ό,τι πρόγραμμα ακολούθονταμε στον Αγ. Κήρυκο, πήγανε σε όλη την επαρχία και πήγανε και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. Είχαμε δυσκολίες βέβαια, γιατί για την μηχανή έπρεπε να πάρουμε φορτηγάκι και αντά τα εξαρτήματα ήταν πολλά. Παίρναμε λοιπόν ένα φορτηγάκι και μας πήγανε σε όλη την Ικαρία.

**Φ.τ.Ν.:** Είχατε δελτίο τύπου κάποια εφημερίδα;

**Β.Φ.:** Δεν είχαμε βγάλει εφημερίδα. Υπήρχαν μόνο αυτές οι εισηγήσεις. Ήταν βέβαια και μια αδυναμία τότε, αλλά νομίζω ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής συγκυρίας που υπήρχε, να έχεις 150 άτομα τους έβλεπες όλους καθημερινά. Οι εφημερίδες σήμερα που βγαίνουν σε όλους τους τοπικούς συλλόγους, βγαίνουν για λόγους επικοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επικοινωνήσεις με τον άλλο. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε και η αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο. Παρ' όλο που θα μπορούσε να είχε γίνει, αναμφίβολα αλλά υπήρχε καθημερινή επαφή με αποτέλεσμα να κάνουμε τη δουλειά μας άνετα, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη ενός εντύπου.



συνέχεια στην σελ. 8



20 3 2005

# η αρχή του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας

συνέχεια απότην σελ. 8

**Φ.τ Ν.:Σε σταθμούς - κινητοποιήσεις μέσα στη χρονιά, Πολυτεχνείο, Μαραθώνιες κ.λ.π είχε μαξική συμμετοχή ο σύλλογος;**

**Β.Φ.:** Ναι πρώτα-πρώτα στο πολυτεχνείο είχε συγκεκριμένη παρουσία από το '75, με πανό, με πολύ κόσμο, με εκδήλωση για το Πολυτεχνείο μέσα στα γραφεία του συλλόγου. Και βέβαια τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ ήταν και αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Και βέβαια ήταν και αυτός ένας λόγος που βρέθηκε έτοιμο το κίνημα σε επίπεδο κομμάτων από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του συλλόγου. Δεν πέρασε καμιά νεκρή περίοδος τότε από το 75-79 ακόμα και το καλοκαίρι δεν είχαμε νεκρή περίοδο, εμείς είχαμε συγκεκριμένη δράση, συγκεκριμένη χρέωση, αυτοί που πήγαιναν κάτω, ενημέρωναν πότε θα πάνε, πότε θα γνοίσουν, με ποιους θα έρθουν σε επαφή. Δεν είχαμε κανένα κενό. Γι' αυτό και στην αρχή υποκαθιστούσε τα κόμματα. Και στις εκδηλώσεις που γίνονταν τότε και του φοιτητικού κινήματος, γιατί εμείς είχαμε το ένα πόδι στο φοιτητικό κίνημα και το άλλο στο λαϊκό. Ο ΣΝΙ έπαιρνε ενεργά μέρος. Για παράδειγμα το '77 αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με το άσυλο. Έγιναν πάρα πολλοί αγώνες για το άσυλο και ο ΣΝΙ ήταν ένας από τους φορείς που πήραν ενεργά μέρος.

**Φ.τ Ν.: Ποια η άποψη σας γι' αυτά που ακούτε για το σύλλογο; Μαθαίνετε για τις δραστηριότητες; Είναι όπως το περιμένατε;**

**Μ.Κ.:** Εγώ χάρηκα με την επαναδραστηριοποίηση του συλλόγου, γιατί για κάποια χρονία ο σύλλογος είχε αδρανήσει.

Το θέμα επίσης της μαξικοποίησης έχει να κάνει και με τις συνθήκες. Τότε ο κόσμος ήταν στερημένος, έβγαινε από μια περίοδο δικτατορίας και ήθελε να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερο σε μαξικές διαδικασίες. Ήταν πιο εύκολα τα πρόγραμμα από αυτήν την άποψη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί σήμερα ο σύλλογος είναι πιο πονηρές. Οι καταστάσεις, η τηλεόραση, απορροσαντολίζουν τη νεολαία και είναι σίγουρα πιο δύσκολη η δουλειά του συλλόγου. Εγώ παρακολουθώ το σύλλογο, με όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχει, παρεμβαίνει και ακούγεται στη σημερινή νεολαία και νομίζω πως σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνεχίσει.

**Β.Φ.:** Τον βλέπουμε εξάλλου και στις πορείες. Είναι εμφανής η παρουσία του.

**Μ.Κ.:** Και στις συναυλίες που κάνει και στα τουρνουά που διοργανώνει που είναι πρωτόγνωρα. Προσπαθεί να πιάσει το σφυρμό της εποχής και το ξήτημα είναι ότι αντοί που πάντα πιο δραστήρια ανακατεύονται και είναι πρωτεργάτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απογοητεύονται από κάποια αποτυχία μιας εκδήλωσης, από το ότι δεν συμμετέχουν πολλοί. Και να ξέρουν ότι αυτή η δουλειά είναι δουλειά που μένει, μετά θα τους ικανοποιεί και είναι κάτι που αφήνει σημάδια.

**Φ.τ Ν.: Ποια η συμβουλή σας σαν "βετεράνοι" του Ικαριώτικου νεολαίστικου κινήματος στη σημερινή νεολαία του νησιού μας;**

**Β.Φ.:** Να πω κάτι σχετικά με τη σημερινή λειτουργία του συλλόγου. Πιστεύω ότι η σημερινή δράση του συλλόγου έχει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Γιατί και η νεολαία που βρίσκεται στην Αθήνα και αυτή που βρίσκεται στην Ικαρία έχει

άλλους τρόπους έκφρασης. Υπάρχουν οργανωμένα πολιτικά κόμματα και μέσω αυτών υπάρχει μια μαξική δράση, συμμετέχει σε μαξικούς φορείς που τότε δεν υπήρχαν. Σήμερα ο σύλλογος δεν μπορεί να υποκαταστήσει όλους αυτούς τους μαξικούς φορείς, πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους άλλους φορείς, να μην υπάρχει αντιπαράθεση, να υπάρχει πολιτική άποψη για τα πρόγματα γιατί χωρίς πολιτικές απόψεις δεν λύνονται τα προβλήματα. "Πιπιλάμε το δάχτυλό μας" με το να λέμε "έξω η πολιτική από τους συλλόγους". Και βέβαια όσοι το λένε, το λένε γιατί βάζουν τη δική τους πολιτική. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους. Να υπάρχει βέβαια πρώτα και κύρια μια καλή συνεργασία με τα μέλη, να δίνεται ένα ενδιαφέρον για να μπορέσεις να συσπειωθείς τον κόσμο, γιατί σήμερα αν δεν τους δώσεις ένα ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν, έχουν 100 δρόμους να ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και γι' αυτό πρέπει να βρίσκετε τα φλέγοντα ξητήματα, τα ξητήματα που δεν αντιμετωπίζονται από τους άλλους, τα ξητήματα που αφορούν τα τοπικά προβλήματα, τα οποία είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Σε συνεργασία πάντα και με τους υπόλοιπους φορείς, να στελεχώσουμε τις κινητοποιήσεις που πρέπει να γίνουν είτε αυτές αφορούν στη λύση των προβλημάτων, είτε στον πολιτισμό, είτε αφορούν συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα που πάντα μπαίνουν όπως για παραδειγματικά οι συγκοινωνίες. Προβλήματα που πρέπει πρώτα και κύρια να τα γνωρίζετε εσείς και να ενημερώνετε. Ενημέρωση των μελών και σωστή δράση πάνω στη λύση των προβλημάτων θα δώσει ενδιαφέρον στον κόσμο για μαξική δράση χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει ίδια δράση με το '75. Δεν πρέπει να έχουμε αυτό σαν στόχο, επειδή όμως τα προβλήματα είναι πολύ έντονα, ο σύλλογος μπορεί να έχει μια ικανοποιητική δράση για την επίλυσή τους.

Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια άποψη -στην Ικαρία την ακούω πολύ συχνά- την οποία μπορούν ορισμένοι και περνάνε με ευκολία, γεγονός που με απογοητεύει, η άποψη περί "απολιτικότητας" των συλλόγων. Δηλαδή τουλάχιστον στο Καραβόσταμο σε αρκετούς συλλόγους και σε αρκετές δραστηριότητες την έχουν περάσει. Και αυτό είναι απογοητευτικό γιατί, εντάξει, αντή η άποψη υπήρχε από παλιά, αλλά το ότι περνάει σε αρκετά μεγάλο βαθμό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπαράθεση. Εκείνα τα χρόνια, αυτές τις ιδέες δεν τολμούσε κανείς να τις διατυπώσει κι ας τις είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του. Γιατί ήταν και το κλίμα τέτοιο που θα γινόταν περίγελος! Άρα λοιπόν μια σωστή πολιτική παρέμβαση, στις σωστές διαστάσεις και σε όλο το ένδρος της νεολαίας, αυτές τις απόψεις θα τις βάλει σε αχρηστία. Γιατί είναι επικίνδυνες απόψεις αφού δεν υπάρχει τίποτα που να μην συνδέεται με την πολιτική. Βέβαια βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε μέρη και σε ανθρώπους που δεν έχουν έντονη πολιτική κατεύθυνση.

**ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΑΝΤΑΡΑΚΗ**

Ψυχολόγος - Παιδαγωγός  
Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής &  
Πρωτόμης Παρέμβασης "Portage"

BA Ohio University USA  
Dip & MSc Institute of Education-University of London

Αγίου Κωνσταντίνου 17, Ηλιούπολη      Τηλ.:210 9760410  
email:diamantirg@yahoo.gr      Κτν.: 6944 552407



Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε τους συμπατριώτες μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και απάντησαν στις ερωτήσεις μας. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διαδικασία καταγραφής του ιστορικού του συλλόγου γιατί είναι ανεκτίμητη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Την συνέντευξη επιμελήθηκαν οι  
Σταμούλος Μιχάλης  
Γρόνθου Αναστασία  
Ραντάς Λινάρδος

# 30 Χρόνια μετωδίες

"Δώσ" μου ένα τσιγάρο  
Να σταθώ να πάρω εισιτήριο  
Δίπλα στα ζευγάρια  
Τα δεκαοχτάρια  
Τι μυστήριο  
Τίδια είν' η χαρά  
Όπως μια φορά."

(Στίχοι: Λ. Νικολακοπούλου  
Μουσική: ΝΑντύπας  
Ερμηνεύτρια: Χ. Αλεξην)

καφούρηδες βέβαια (π.χ. κάποιοι από το Δ.Σ.) αντί να κρατάν τα παραπάνω να κρατούν στην αγκαλιά τους το έτερον τους ήμισυ και να νομίζουν ότι κάθε τραγούδι που ακούν έχει γραφτεί για αυτούς.

Έτσι λοιπόν και ο Σ.Ν.Ι. έχει φροντίσει ουκ ολίγες φορές να σας προσφέρει τέτοιες βραδιές με τις συναυλίες που έχει διοργανώσει. Όταν πραγματοποιείς βέβαια κάποια συναυλία δεν είναι δυνατόν να καλύψεις όλα τα μουσικά γούστα ούτε ο καλλιτέχνης που θα επιλέξεις να είναι ο αγαπημένος όλων.

Παρόλα αυτά όμως όλες οι συναυλίες που έχει διοργανώσει ο Σ.Ν.Ι. χονν στεφθεί με επιτυχία και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους δύσους τις τίμησαν

με την παρουσία τους. Έτσι λοιπόν οι συναυλίες του Σ.Ν.Ι. τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:

- Όλα άρχισαν το καλοκαίρι του 1995 με την συναυλία του Μανώλη Φάμελου, μαζί με τους Κίτρινους Ποδηλάτες, τον Βασίλη Καζούλη και την συμμετοχή του συγκροτήματος νέων Αγίου Κυρήκου.

- Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1998 έγινε η Συναυλία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο θέατρο "Πέτρα" στην



Πιστεύω πως αυτοί οι στίχοι είναι κατάλληλοι για να μας βάλουν στο κλίμα και στον παλμό μιας συναυλίας. Αλήθεια ποιος από εσάς δεν θυμάται τον εαντό του καλοκαιράκι στο ένα χέρι τον αναμμένο αναπτήρα και στο άλλο ένα κοντάκι μπύρα να σιγοτραγουδάει στον ρυθμό που δίνει ο καλλιτέχνης από την εξέδρα και για τους πιο ομαντικούς και πιο

πετρούπολη στην οποία η τελευταία τραγούδησε αφιλοκερδώς μιας και τα έσοδα της συναυλίας πήγαν για τον σκοπό της αναδάσωσης, η συναυλία ήταν καταπληκτική κάτι που έλεγε και ο κόσμος και η τραγουδίστρια και φυσικά όλοι πέθασαν ένα αξέχαστο βράδυ.

- Η επόμενη συναυλία έρχεται το καλοκαίρι του 2002 στις 29 Ιουλίου στο γήπεδο ραχών όπου ο Βασίλης Παπακων-σταντίνου μας παρα-σέρνει με υπέροχα παλιά αλλά και νέα τραγούδια σε μια φανταστική βραδά με τον κόσμο να μένει πολύ ευχαριστη-μένος.

- Το ίδιο καλοκαίρι ο Σ.Ν.Ι. συμμετέχει και στην συναυλία του Παντελή Θαλασσινού στην Σάμο στις 29 Ιουνίου. Η συναυλία συνδιοργανώθηκε με την πολιτιστική παρέμβαση.



- Και φτάνουμε στην τελευταία στις 18 Αυγούστου 2003 στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον Εύδηλο με την Άννα Μπιθικώτη η οποία παρουσίασε ένα αφιέρωμα στην μεγάλη πορεία του Αξέχαστου πατέρα της Γρηγόρη Μπιθικώτη. Και αυτή η συναυλία στέφθηκε με επιτυχία η συναυλία συνδιοργανώθηκε με το πολιτιστικό οργανισμό του δήμου Ευδήλου.



Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν και η συνχρόνητη των συναυλιών δεν είναι μεγάλη η ποιότητα περισσεύει μιας και οι επιλογές έγιναν πάντα όχι με το κριτήριο τι πλασάρει καθημερινά η πλειοψηφία των Media, σε θέματα τέχνης, αλλά με την πίστη ότι οι επιλογές που έγιναν σε καλλιτέχνες και σχήματα είναι από αυτούς που πραγματικά προσφέρουν στο χώρο της τέχνης! Πάντα βέβαια κατά την ταπεινή μας γνώμη μιας και ούτε μουσικοί παραγωγοί είμαστε ούτε κριτές των καλλιτεχνών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σύντομα θα ξανασμίξουμε σε κάποια συναυλία του Σ.Ν.Ι. για να περάσουμε παρέα μια υπεροχή βραδιά! Λέτε να είναι αυτό το καλοκαίρι; Για να δούμε...

Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τις τοπικές δημοτικές αρχές των χώρων των συναυλιών, από τις οποίες σε όλες τις περιπτώσεις οι χώροι παραχωρήθηκαν αφιλοκερδώς αλλά και όπου χρειάστηκε μας παραχωρήθηκε και υλικό το οποίο μα βοήθησε στο στήσιμο των συναυλιών, επίσης υλικό μας παραχωρήθηκε και από τοπικούς συλλόγους, οφείλουμε λοιπόν και σε αυτούς ένα ευχαριστώ. Και φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν χωρίς το μεράκι και την δουλειά που προσέφεραν τα μέλη του Σ.Ν.Ι.

Σταμούλος Μιχάλης



# Οι εκδρομές του Συλλόγου μας



και η πρώτη ήταν στο Πήλιο.

Ακολούθησαν οι εκδρομές σε: Βουλγαρία, Ύδρα, Αλεποχώρι, Μιστρά, Μονεμβασιά, Σπέτσες, Μύκονο, Ναύπλιο-Τολό, Πόρτο Γερμενό, Γαλαξίδι, Πάρο, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πόρο, Βόλο, Πλαταμώνα-Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα-Αρχαία Ολυμπία, Λίμνη Πλαστήρα, ορεινή Αρκαδία.

Οι εκδρομές γίνονται πάντα με πολύ καλή οργάνωση, σχεδόν από δύο μήνες πριν, ώστε να καταφέρουμε να μην κάνει "κοιλιά" το



"τιμήσει" με την παρουσία μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας θυμούνται. Βέβαια, και για όσο διάστημα ήμασταν σε αυτά τα μαγαζιά, τόσο οι υπά-



λληλοι όσο και οι ιδιοκτήτες διασκέδαζαν μαζί μας.

Αλλη μια όμορφη ανάμνηση είναι οι πλάκες που κάνουμε στα ξενοδοχεία και, κυρίως, οι πλάκες που γίνο-

νται στα ζευγάρια, πάντα όμως καλοπροσάρτεα και χωρίς παρατράγουδα. Όλες οι εκδρομές δεν έχουν ως στόχο μόνο τη διασκέδαση, αλλά και τις γνώσεις που αφορούν όλα τα μέρη, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις λίμνες, και τα σπήλαια που έχουμε επισκεφθεί, με την διάθεση όλων να είναι κάθε φορά εξαιρετική.

Νομίζω ότι οι εκδρομές του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας πάντα είχαν και έχουν επιτυχία, και αυτό -ψυστικά- οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο τις διοργανώνει αλλά



πρόγραμμα, να μείνουμε όλοι ευχαριστημένοι και να επιστρέφουμε πάντα γελαστοί, όπως και όταν ξεκινάμε για τις εκδρομές. Η πιο ωραία ανάμνηση είναι ότι όπου και αν έχουμε πάει, έχουμε αφήσει την "πινελιά" μας. Ο λόγος είναι ότι στην εκδρομή μπορεί να είμαστε από 10 έως 80 άτομα, όμως έμαστε μια παρέα. Όπου και αν πηγαίνουμε, πάντα πάμε όλοι μαζί, διασκεδάζουμε όλοι μαζί, και το αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα μαγαζιά που έχουμε



και στη συμμετοχή των παιδιών που έχουν θετική διάθεση και περνάνε καλά. Σας περιμένουμε, λοιπόν, όλους σας στις επόμενες εκδρομές που θα ετοιμάσει ο Σύλλογος.

Εις το επανιδείν

Ειρήνη  
Κουκή-  
Κασσανδρινού



# Τρόπος έκφρασης

Η "Φωνή της Νεολαίας" ή με άλλα λόγια το περιοδικό του Σ.Ν.Ι. μια προσπάθεια που ξεκίνησε δοκιμαστικά το 1998, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συνεχίζεται επιτυχώς μέχρι και σήμερα.

Διπλή η σημασία λειτουργίας-έκδοσής του περιοδικού. Η μαζική επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη του συλλόγου. Άλλα και ο χώρος έκφρασης των κάθε είδους ανησυχιών (πολιτικών, κοινωνικών, καλλιτεχνικών...) και σκέψεων των μελών του Σ.Ν.Ι.



Και λίγες ημερομηνίες(κανείς δεν τις συμπαθεί, το ξέρω)

- Φεβρουάριος 1998:** έκδοση του πρώτου τεύχους σε μορφή εφημερίδας, ασπρόμαυρο και σε καθεστώς δοκιμαστικής έκδοσης. Μέχρι τον Μάιο του 1999 η μορφή θα παραμείνει ίδια με μόνη διαφοροποίηση των αριθμών σελίδων από 2 σε 4.
- Ιούνιος 1999:** εκδίδεται το δο Τεύχος ακόμα σε καθεστώς δοκιμαστικής έκδοσης αλλά με τη μορφή του να μην απέχει πολύ από τη σημερινή, τετραχρωμία και 16σέλιδο.
- Καλοκαίρι 1999:** έκδοση του 7ου τεύχους το οποίο σηματοδοτεί και το τέλος της περιόδου δοκιμαστικής έκδοσης.
- Οκτώβρης - Νοέμβρης 1999:** Η δοκιμαστική περίοδος έχει τελειώσει και το πείραμα έχει πετύχει! Η αριθμηση ξεκινά ξανά από την αρχή και το περιοδικό αποκτά τιμή (200 δρχ.), έτσι έχουμε το 1ο τεύχος της Φωνής της Νεολαίας, το οποίο αποφασίζεται να τυπώνεται σε διμηνιαία βάση.
- Ιούνιος - Ιούλιος 2001:** Η τακτική έκδοση του περιοδικού, μετά το πέρας της δοκιμαστική περιόδου, για τον Σ.Ν.Ι. σήμανε εκτός από σκληρή εθελοντική δουλειά και υπέρογκα έξοδα. Η λύση ήρθε από το υπουργείο τύπου με την μοναδική προϋπόθεση να είναι η έκδοση περιοδική και μέσα σε κάποια όρια, όμως για κακή μας τύχη εμείς οι Ικαριώτες ούτε καλή σχέση έχουμε με τα όρια (στην προκειμένη περίπτωση τα χρονικά) και μετά από δύο έτη και αρκετές άχρονες αποστολές μας κόβετε η επιδότηση του υπουργείου.
- Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2001:** το πολυμήχανο όμως και ανήσυχο Ικαριώτηκο πνεύμα δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί μαχητή. Γίνεται νέα αίτηση στο υπουργείο και το περιοδικό ξαναρχίζει την έκδοση του σε τριμηνιαία βάση αυτή τη φορά, κάτι το οποίο συνεχίζεται

μέχρι και σήμερα. Ήμαστε πλέον στο τεύχος 12 (και 7 της δοκιμαστικής περιόδου).

- Δεκέμβριος (2004) - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2005:** έκδοση του επετειακού τεύχους με τον αριθμό 25.

Οι αφανείς ήρωες του περιοδικού (στο πέρας των χρόνων)

**Αρχισυντάκτες - Εκδότες:** Βουδαντάς Νίκος, Παπασημάκης Παναγιώτης, Καλαμπόγιας Παναγιώτης, Μάζαρης Μιχάλης, Γλαρούς Γιάννης, Σταυρινάδης Γιάννης.

**Υπεύθυνοι έκδοσης - Διευθυντές:** Τσακαλίας Ερνέστο, Φλυτζάνης Πρόδορος, Καρναβάς Κώστας.

**Μέλη Δημοσιογραφικής Ομάδας:** Γλαρός Γιώργος, Μανώλη Όλγα, Χούλη Ελένη, Πούλου Χριστίνα, Δημόπουλος Τόλης, Σαφός Αποστόλης, Κουκή Ειρήνη, Καϊάφα Μοσχούλα, Τσακαλίας Γιώργος, Τσακαλίας Ερνέστο, Μαμματά Δώρα, Κοτσορέ Ελένη, Τσαντές Σπύρος, Στρούπα Μαρία,

Καρναβάς Κώστας, Καράμπελας Γιάννης, Τσαντές Λευτέρης, Ρούσος Ηλίας, Τσαντίρη Χριστίνα, Γλαρός Γιάννης, Καλαμπόγιας Παναγιώτης, Μάζαρης Μιχάλης, Νικολάτος Βαγγέλης, Κρανιάς Γιάννης, Σαφού Λεμονιά, Σταυρινάδης Γιάννης, Θεωφανούδη Μαρία, Γαγλία Κυριακή.

\* Πηγή τα προηγούμενα τεύχη του ίδιου του περιοδικού. Συγνώμη αν παραλείψουμε κάποιον από ανθρώπινο λάθος.

**Υ.Γ.:** Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αδερφούς Τσαντέ για την επιμέλεια - εκτύπωση του περιοδικού όλα αυτά τα χρόνια καθώς και για την Ιώβεια υπομονή που έχουν επιδείξει!

Γιάννης Σταυρινάδης

## ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

### Θ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

#### ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

- ΕΣΚΑΦΕΣ
- ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΥΣ
- ΚΑΤΕΔΑΦΗΣΕΙΣ
- ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ
- ΜΠΑΖΑ
- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΜΑ



ΚΡΗΤΗΣ 4-6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 210.50.11.702 - 6977.231038 - 6977.238644  
FAX: 210.50.54.585 - ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 210.50.24.167 - 210.50.15.026

# Φωτογραφικό οδοιπορικό του ΣΝΙ



Εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια Ελευθέρας Πολιτείας στην Ικαρία



Κατοχύρωση των 2 πυρήνων με δέντρα από την αναδάσωση το 1999 στο Πέζι σαν Πάρκα Νεολαίας



Διαγωνισμός Φωτογραφίας το 2000 και έκθεση με τις φωτογραφίες των συμμετέχοντων



Εκδήλωση και πορεία για την Απελευθέρωση των Νησιών του Αιγαίου με την σημαία της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας



Φύτεμα Ικαρίας - Αθλητικοί Αγώνες



Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από παιδιά του ΣΝΙ σε Καριώτικα σπίτια



Συλλαλητήριο στον Πειραιά για το τραγικό ναυάγιο του Express Σαμίνα



Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το τραγικό ναυάγιο στην Ικαρία



Φωτογραφίες από την συμμετοχή του ΣΝΙ στις Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης.



Φωτογραφίες από την κοπή της πίτας του ΣΝΙ στην αίθουσα Λογιστών.



Παράσταση Καραγκιόζη στην αίθουσα Λογιστών.



Συμβούλιο Δ.Σ. στην αίθουσα του ΣΝΙ.



Από το χορευτικό του ΣΝΙ σε εκδήλωση στην Πεντέλη.

**ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ**

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΤΣΟΡΕΣ**

*Αναλαμβάνουμε παραστάσεις σε εκδηλώσεις Δήμων, συλλόγων, παιδικά πάρτυ, κλπ.*

**Επιστροφή στην παράδοση!**

Tηλ.: 210.2133027 - 22750.31672  
Κιν.: 6974.478288



Από την εκδήλωση ΗΧΟΡΑΜΑ στην Ικαρία



Η ομάδα μπάσκετ στα πλαίσια των πανικάριων εκδηλώσεων για την ΧΑΣΟΜΕΡΙΑΔΑ.

# 9 επιτυχημένα τουρνουά Beach Volley



Μία από τις εκδηλώσεις-δραστηριότητες θεσμούς του Σ.Ν.Ι.

Η ιστορία ξεκινάει κάπου στο καλοκαίρι του 1996 όπου και γεννήθηκε η διοργάνωση από τα μέλη το Δ.Σ. με τη συνεργασία μελών του συλλόγου αλλά και Ικαριωτών φίλων.

Από μαρτυρίες παλαιοτέρων μάθαμε ότι στην αρχή ξεκίνησε με μια παρεϊστική λογική. Για να εξελιχθεί, να εξοπλιστεί, να μετρήσει μερικές 10άδες συμμετοχές (ομάδων ανά καλοκαίρι) να αναγνωριστεί ακόμα και από την πανελλήνια ομοσπονδία ως αθλητικό γεγονός με άρτια οργάνωση και σημαντική προσφορά στη νεολαία και τον αθλητισμό και τέλος να γίνει σημείο αναφοράς και χώρος συνάντησης των νέων τις Ικαρίας



το πρώτο 10ήμερο κάθε Αυγούστου. Μια διοργάνωση η οποία προωθεί το ομαδικό πνεύμα την άμιλλα και τον αθλητισμό.

Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί 9 τουρνουά, ένα κάθε καλοκαίρι. Και σαν γνήσιοι Ικαριώτες δεν θα μπορούσαμε να μην προβλέψουμε και το Γαλατικό γλέντι μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, το οποίου η απονομή των μεταλλίων συμπίπτει με το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του συλλόγου που γίνεται κάθε χρόνο λίγο πριν το δεκαπενταύγουστο στο όμορφο νησί μας.



Με ανυπομονησία περιμένουμε και την 10η οργάνωση, αλλά με μεγαλύτερη ανυπομονησία περιμένουμε το πάρτι που θα την ακολουθήσει καθώς και τα δεκαπενταυγουστιάτικα πανηγύρια.

Γιάννης Σταυρινάδης

# Τα πάρτυ του ΣΝΙ

Τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολείται, έχει καθιερώσει να διοργανώνει, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τρία - συνήθως- πάρτι, με βασικούς στόχους τη διατήρηση της επαφής με τα μέλη του, την προσέγγιση και γνωριμία με νέα υποψήφια μέλη, αλλά και την οικονομική ενίσχυσή του, ώστε να μπορεί να συνεχίζει το πολυσύνθετο έργο του χωρίς πρόβλημα. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο

ο ΣΝΙ διοργανώνει δύο πάρτι στην Αθήνα, συνήθως στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΑΣΟΕΕ, καθώς και ένα καλοκαιρινό πάρτι στο νησί, στα μέσα του Αυγούστου. Κάθε χρόνο, μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, και με την οργάνωση του ανοιξιάτικου πάρτι του Συλλόγου (τον Απρίλιο ή τον Μάιο) στην ΑΣΟΕΕ, με την απαραίτητη συμμετοχή καιριώτικης ορχήστρας αλλά και εκατοντάδων μελών του ΣΝΙ που σπεύδουν εκεί μαζί με τις παρέες τους. Ανέκαθεν, το ανοιξιάτικο πάρτι του ΣΝΙ αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνάντηση της ικαριακής νεολαίας που διαμένει στην Αθήνα, για ανταλλαγή απόψεων και ειδήσεων (το γνωστό κοντσομπολιό), για τη σύναψη νέων φιλικών (και όχι μόνο!) δεσμών, αλλά -φυσικά- και για να ξενοιάσουν όλοι, πίνοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας. Επίσης, λειτουργεί και ως προάγγελος του μεγάλου πάρτι της Ικαρίας, που συνήθως πραγματοποιείται στο κλαμπ Alta Mar στο Αυλάκι, για την απονομή των επάθλων και των μεταλλίων του τουρνούνα beach volley (που διοργανώνει ο ΣΝΙ στην ακτή της Μεσακτής). Άλλωστε, το καλοκαιρινό πάρτι είναι το μεγαλύτερο και το μαζικότερο του ΣΝΙ, μιας και οι περισσότεροι από εμάς βρίσκονται τότε στο νησί για διακοπές, ενώ συμμετέχουν σε αυτό και πολλοί τουφίστες, κυρίως Έλληνες, που έχουν μάθει ότι η ανεμελιά του καλοκαιριού στην Ικαρία αποτελεί το καλύτερο αγχολυτικό για τους απηνδισμένους "μετανάστες" της Αθήνας. Έτσι, το ξέφρενο γλέντι ξεκινά μέσα στη δροσιά της αυγουστιάτικης νύχτας, με το μεθυστικό φως του φεγγαριού να καθηρεύεται στη θάλασσα, και συνεχίζεται και μετά την ανατολή του ήλιου, μιας ανατολής που μένει χαραγμένη στη μνήμη μας μέχρι τον επόμενο Αύγουστο, γλυκιά θύμηση που μας συντροφεύει όλο το χειμώνα. Πάντως, για το "φρεσκάρισμα" των καλοκαιρινών αναμνήσεων υπάρχει και το πάρτι του Νοέμβρη στην ΑΣΟΕΕ, όπου βρισκόμαστε για να αναπολήσουμε τις περασμένες διακοπές, για να χορέψουμε πάλι τον καιριώτικο, αλλά και για να συναντήσουμε πρόσωπα γνωστά και αγαπημένα, που έχουμε να τα δούμε από το καλοκαίρι, μιας και η αποξένωση της Αθήνας δεν δίνει πολλές ευκαιρίες για τις παραδοσιακές καιριώτικες μαζώνες.

Παράλληλα, τα πάρτι αυτά λειτουργούν -ως ένα βαθμό- και σαν θεσμοί διαφύλαξης και προβολής της ικαριακής μουσικής παράδοσης επί αθηναϊκού εδάφους, μιας και είναι πολλοί οι "ξένοι" που σπεύδουν στην ΑΣΟΕΕ για να πάρουν μια -μικρή έστω- γεύση των ικαριακών πανηγυριών, που η φήμη τους έχει λάβει "μυθικές" διαστάσεις για όσους δεν είχαν την τύχη να μυηθούν στις "διονυσιακές τελετές" του νησιού.

Ας ευχηθούμε, τώρα που ο Σύλλογος Νεολαίας συμπληρώνει τριάντα ολόκληρα χρόνια ζωής, να συνεχίσει να διοργανώνει τα πάρτι του και για τα επόμενα τριάντα -τουλάχιστον- χρόνια, για να μπορούν οι νέοι της Ικαρίας να ανταμώνουν και να διασκεδάζουν με τους φίλους τους, βρίσκοντας μια ζεστή και φιλόξενη εστία σε καιρούς δύσκολους και "παγερούς".

Κώστας Γ. Καρναβάς





# Η ομάδα ποδοσφαιρού από το 1998 έως το 2005

Το 1998 ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας ενός αθλητικού τμήματος του ΣΝΙ. Την προσπάθεια αυτή ανέλαβαν δύο μέλη του Συλλόγου, ο Χρήστος Χρούσης και ο Παναγιώτης Καλαμπόγιας, με τη βοήθεια του τότε Δ.Σ., με πρόεδρο τον Ερνέστο Τσακαλία.

Στην αρχή η ομάδα αγωνιζόταν στα γήπεδα 5x5 του Απόλλωνα Αθηνών, τα οποία βρίσκονταν στη Ριζούπολη.

Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα και αφού καταφέραμε και μαζέψαμε 8-10 παιδιά, ξεκίνησε η ομάδα να παίζει στο πρωτάθλημα 5x5 της "Ελληνογερμανικής Αγωγής" στην Παλλήνη. Σε αυτό το πρωτάθλημα η ομάδα του ΣΝΙ αγωνίστηκε τέσσερα χρόνια, όπου και κατάφερε να κερδίσει



δύο πρωταθλήματα (τα κύπελλα, τα μετάλλια και οι εμφανίσεις εκτίθενται στα γραφεία του ΣΝΙ).

Τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα έπαιξε στο πρωτάθλημα 5x5 που διοργανώθηκε στα γήπεδα των Ηλία Μπέριου και Νίκου Σαργκάνη στο Γουδί, χωρίς κάποια σημαντική



διάκριση, ενώ η καλύτερη θέση που καταλήφθηκε ήταν η τρίτη.

Τον τελευταίο καιρό η ομάδα παίζει στο πρωτάθλημα 5x5 που διοργανώνεται στο Τροκαντερό. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και η ομάδα πάει αρκετά καλά (4 νίκες και 2 ήττες).

Σε όλο αυτό το διάστημα που λειτουργεί η ποδοσφαιρική ομάδα, έχει συμμετάσχει σε φιλικά παιχνίδια, όπως με την εθνική ομάδα παίδων με περιορισμένη άρση. Ο σκοπός αυτού του αγώνα ήταν να προετοιμαστεί καλύτερα η εθνική ομάδα για το αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στην Ισπανία. Επίσης, η ομάδα έχει δώσει πολλά φιλικά με την ομάδα του Supersport FM στον Κολωνό.

Τα παιδιά που έχουν πάξει ή παίζουν ακόμη στην ομάδα είναι οι εξής: Ανταράκης Μπάμπης, Καστανιάς Σαράντος Σ., Καστανιάς Σαράντος Ν., Καριμάλης Σαράντος, Καλαμπόγιας Παναγιώτης, Αφεντάκης Πέτρος, Καλούδης Βαγγέλης, Καλαμπόγιας Ηλίας, Σταμούλος Μιχάλης, Κιντίς Άνγκες, Σπανός Κώστας,



Καλούδης Βασίλης, Κουντούπης Στέλιος, Μάζαρης Μπάμπης, Νικολάτος Βαγγέλης, Χρούσης Χρήστος, Κοτσαμάπας Βασίλης, Βουδαντάς Νίκος, Παπαχειμώνας Κώστας, Τσαντές Ζαχαρίας, Σαφός Αποστόλης, Τσαρνάς Γιώργος, Καριμάλης Φίλιππος, Κοτσορές Γιώργος.

Αυτή τη στιγμή την ομάδα αποτελούν οι:

Σταμούλος Μιχάλης, Χρούσης Χρήστος, Αφεντάκης Πέτρος, Καλούδης Βασίλης, Κοτσαμάπας Βασίλης, Σπανός Κώστας, Καλούδης Βαγγέλης, Κουντούπης Στέλιος, Κιντίς Άνγκες, Τσαντές Ζαχαρίας, Παπαχειμώνας Κώστας, Μάζαρης Μπάμπης, Τσαρνάς Γιώργος, και Βουδαντάς Νίκος.

Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον (και αν έχω ξεχάσει, ζητάω συγνώμη).

Υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος:

Χρούσης Χρήστος

Αρχηγοί ποδοσφαιρικής ομάδας:

Παπαχειμώνας Κώστας

Κοτσαμάπας Βασίλης

Χρήστος Χρούσης



# ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ

## ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΒΛΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ



Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τουρνουά τάβλι, που διοργανώθηκε από τον Σ.Ν.Ι για τα μέλη και τους φίλους της Ικαρίας γενικότερα στην Αθήνα. Άλλοστε όλοι γνωρίζουν ποιο είναι το ευνικό σπόρο επάνω στο νησί.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1η θέση: ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Χρυσόσποτομος)

2η θέση: ΙΩΡΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ (Μηλιώτης)

3η θέση: ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πλανιά)

Οι νικητές πήραν ένα καλό τάβλι σκαλισμένο με την Ικαρία και τον Ίκαρο, εισιτήρια για Ικαρία και ένα απλό τάβλι αντίστοιχα. Ο Σ.Ν.Ι. συγχαίρει τόσο τους νικητές και όλους όσους συμμετείχαν, όσο και αυτούς που βοήθησαν για την διεξαγωγή των σγώνων. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Σύλλογο του Κάβου Πάπα για την ευγενική παροχήρηση της αίθουσας που για τους αγώνες και την ναυτιλιακή εταιρεία του Κ.Αγαπητού για την ευγενική προσφορά του εισιτηρίου μετ' επιυπογραφή για την Ικαρία. Μιας και είναι όπως είμαστε ένα σπορ της Ικαρίας δεν πρόκειται να αφήσουμε παραπονεμένο το νησί μας. Γι' αυτό και στις 8 Αυγούστου, τηνέρα Κυριακή ξεκινάει το πρωτάθλημα τάβλι που θα διεξαχθεί στον Εύδηλο. Περιμενουμε όλους τους πραγματικους ταβλαδόρους να αποδείξουν την αξία τους. 1ο βραβείο ..... Θα δείτε ... Λεπτουμέρεις και δηλώσεις συμμετοχής στην Κοτοφέρ Ελένη στο τηλ.: 0275 37560 και στα κιν.: 0945 906202, 0944 904550 και 0944 502516.

Αποστόλης Σαφός

Άλλη μια εκδήλωση θεσμός του συλλόγου, ίσως όχι από τις σημαντικότερες αλλά σίγουρα μια καλή



ευκαιρία για χαβαλεδιάρικες συνευρέσεις με ανελέητα "χτυπήματα", μονά, διπλά, εξάπορτα, φυλακόβιους (ούτε ο Ρωχάμης...), απογειώσεις ταβλιών και γενικά καταστάσεις να μη σου μένει άντερο!

Ξεκίνησε το 1998 με ικανοποιητική συμμετοχή και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είτε στα γραφεία του συλλόγου είτε στο καριωτοστέκι Αξαφνα.

Πρώτη και δεύτερη χρονιά του θεσμού το τουρνουά διεξάγετε με την ευγενική παραχώρηση του Συλλόγου



Κάβο Πάπα στην αίθουσά του. Την 3η χρονιά έγιναν οι πρώτοι αγώνες στην αίθουσα του ΣΝΙ και το "final four" στο καριώτικο στέκι "Αξαφνα".

Από το 2002 και μετά το τουρνουά διεξάγεται εξ' ολοκλήρου στο Αξαφνα.

Εδώ κάποιες φωτογραφίες από τα τουρνουά που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Υπόψην ότι κάτοχος του στέμματος είναι ο γραφών οπότε... σε περιμένω στο επόμενο!



Λινάρδος Ραντάς



# ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

## ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ



## ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ



Ειρήνη στα  
Βαλκάνια



Όταν γύρω σου χορεύουν τα DiS  
δεν έχει Στούρνος αν πας ξελουτής

δραστηριότητα" όμως δεν είναι έτσι τα έσοδα από την κατά περιόδους πώληση όλων αυτών έχει αποτελέσει σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον σύλλογο ώστε να φέρει εις πέρας προγραμματισμένης και μη δραστηριότητες.

Δεν θα ξεχάσω όταν το καλοκαίρι πριν την αναδάσωση του 99' πουλάγαμε τα μπλουζάκια με το σλόγκαν : "Μία μπλούζα είνα δέντρο με τιμές 93 !!!"

Γιάννης Σταυρινάδης

Ας μην ξεχνάμε όμως και τα αναμνηστικά μπλουζάκια,  
καπέλα, φούτερ, αυτοκόλλητα, ημερολόγια ... που έχει  
"παράγει" ο Σ.Ν.Ι. σε αυτά τα χρόνια δράσης.

Αν τα εξετάσουμε μεμονωμένα μπορεί να πούνε κάποιοι,  
κακοπροαίρετοι, : "να μια καλοστημένη εμπορική



## ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΡΙΦΕΡ



ΚΟΤΣΟΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΗΛ. 6974.652.861





**ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ**  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
**ΗΜΕΡΑ**  
**ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**

**ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2005**

**στα ΓΡΑΦΕΙΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ**  
Κάνιγγος 23 Αθήνα, τηλ. 210.38.25.869

Πληροφορίες: τηλ. 210.25.24.473 - 6948.103633

**ΠΡΟΣΕΞΤΑΣΤΙΚΟ PARTY**

**Σάββατο 21 Μαΐου 2005**

**ΠΑΝΤΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

**11.00 μ.μ.**

**Λ. ΣΥΓΓΡΥΩ**  
(Είσοδος από πεζόδρομο  
Αλέξ. Πάντου)

**Είσοδος: 7**

**Μην λείψει κανείς !  
Ο χώρος είναι υπαίθριος**

*Έχα να φλευτήσουμε όπως  
κόνο εκείς ξέρουμε !!!*

Τρόπος πρόσβασης: Από το Μετρό και το Τραμ στην στάση ΦΙΞ

και από εκεί με όποιο λεωφορείο πηγαίνει παραλία στην 3η στάση.

Το λεωφορείο 040 (Πειραιάς-Αθήνα) περνάει έξω από την Πάντειο και λειτουργεί όλο το 24ωρο.